

# Handelingen van de Apostelen

## Les 6/13 : Het Goede Nieuws naar de Heidenen (Hand. 9-11)

<http://www.middletonbiblechurch.org/ainHandelingen/ainHandelingen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en kaart door M.V. Update 31-12-2015

In onze studie van het boek Handelingen hebben we reeds gezien hoe het goede nieuws naar de Joden ging (Handelingen 2:5; zie ook Les 1). In Les 5 zagen we hoe het goede nieuws naar de Samaritanen ging (Handelingen 8:5, 12, 14). Nu willen we leren over de eerste keer dat het evangelie van redding naar de Heidenen ging.

In Handelingen 1:8 sprak de Heer Jezus tot Zijn discipelen voordat Hij terugging naar de hemel, en Hij vertelde hen **waar** Hij wilde dat zij Zijn getuigen zouden zijn: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult MIJN GETUIGEN zijn ...

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Handelingen 1:8 | { | 1. <b>IN JERUZALEM : het startpunt (zie Lukas 24:49)</b>                    |
|                 |   | 2. <b>IN HEEL JUDEA : het thuisland van de JODEN</b>                        |
|                 |   | 3. <b>IN SAMARIA : het thuisland van de SAMARITANEN</b>                     |
|                 |   | 4. <b>TOT AAN HET UITERSTE VAN DE AARDE : het thuisland van de HEIDENEN</b> |

### God werkte wonderen door Petrus

Het eerste gedeelte van Handelingen hoofdstuk 9 spreekt over Paulus (Saulus) en hoe hij gered werd. Het laatste gedeelte van Handelingen hoofdstuk 9 spreekt over Petrus en hoe God hem gebruikte op een bijzondere wijze.

Welke stad bezocht Petrus (Handelingen 9:32)? **Lydda**, zoek op de kaart (↓):

Deze stad bevindt zich op zo'n 40 km ten noordwesten van Jeruzalem, en op zo'n 20 km van de Middellandse Zee (vandaag heet die stad “Lod”).

In deze stad vond Petrus een verlamde man. Dit betekent dat hij zijn lichaam niet kon bewegen. Hierdoor was hij bedlegerig. Hoelang was hij al verlamd? (Handelingen 9:33)? Acht jaar. Hebt u al eens verschillende dagen of een week ziek in bed gelegen? Hoe zou u zich voelen wanneer u acht jaren in bed zou liggen (dat is 400 weken)?!

Op die dag werd er een groot wonder verricht. Wie maakte deze man opnieuw gezond? Was dat Petrus of was het Iemand anders (Handelingen 9:34)? Petrus zei: “Eneas, **Jezus Christus** maakt u gezond; sta op ...”. Toen de mensen in en rond deze stad de genezen man zagen, keerden zij zich toen tot God of keerden zij zich van God af (Handelingen 9:35)? “En allen die in Lydda en Saron woonden, zagen hem en **bekeerden** zich tot de Heere”.

Deze genezing werd gevolgd door nog een groter wonder. Het is één ding ziek of lam te zijn, maar het is nog wat anders DOOD te zijn!

In de stad Joppe leefde er een gelovige, Tabitha of Dorkas genaamd (Handelingen 9:36). Zij was een vrouw die overvloedig was in **goede werken** (Handelingen 9:36), en zij deed alles wat zij kon om de armen en behoeftigen te helpen. Wat deed zij voor de behoeftige weduwen (Handelingen 9:39)? Zij maakte onder- en bovenkleding voor hen. Dorkas doet ons eraan denken dat ook wij moeten “goeddoen aan **allen**, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof” (Galaten 6:10).

De stad Joppe (vandaag heet die stad “Jaffa”) ligt een kleine 20 km van Lydda, waar Petrus was. Joppe ligt aan de kust van de Middellandse zee (zie kaart ↓). Vele honderden jaren eerder was Jona naar deze zelfde stad (toen heette deze “Jafa”) gegaan om een schip te vinden opdat hij kon vluchten voor de aanwezigheid van de Heer (Jona 1:3).



Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/Israel-Jezus-kl.jpg>

Dorkas werd erg ziek. Wat gebeurde er toen nog meer (Handelingen 9:37)? Ze werd ziek en **stierf**. De gelovigen wisten dat Petrus niet veraf was en dus stuurden zij twee mannen om hem te vragen zonder uitstel naar Joppe te komen. Petrus kwam en ging naar de bovenkamer waar de dode vrouw lag. Petrus vroeg dan dat iedereen de kamer zou verlaten. Wat was toen het eerste dat Petrus deed (Handelingen 9:40)? **Hij knielde hij neer en bad.**

God deed een volgend wonder door Petrus. God deed Dorkas uit de dood opstaan en Petrus riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar **levend** voor hen. (Handelingen 9:41). Als gevolg van dit machtige wonder **geloofden** velen in de Heer (Handelingen 9:42). Dezelfde God die het fysieke

leven teruggaf aan Dorkas is dezelfde God die in staat is eeuwig leven te geven aan allen die zullen geloven in de Heer Jezus Christus (Johannes 6:47; 5:24).

Petrus verbleef in Joppe met een man wiens naam **Simon** was (Handelingen 9:43). Petrus' naam was ook Simon (Handelingen 10:5) en dus mogen we die twee mannen niet door elkaar halen. Simon Petrus verbleef in het huis van Simon de **leerlooier** (Handelingen 9:43).

Wat was een leerlooier? Dat was een persoon die met dierenhuiden werkte om er leder van te maken. Dit was een “vies ruikende” zaak (huiden van dode dieren). Simon gebruikte water bij zijn werk, en dus leefde hij vlak bij de **zee** (Handelingen 10:6). De meeste Joden zagen neer op leerlooiers omdat zij ook te maken hadden met dieren die de Joden als onrein beschouwden.

## Cornelius de Heiden

Cornelius was een man in de stad Caesarea (Handelingen 10:1). Deze stad ligt ook aan de Middellandse Zee, zo'n 50 km ten noorden van Joppe. (Zoek deze stad op de kaart [↑](#)). Cornelius was een centurion (honderdman) en dat betekent dat hij de leiding had over 100 soldaten.

Het belangrijkste wat je moet onthouden over Cornelius, is dat **HIJ EEN HEIDEN WAS**. Wat is een HEIDEN? Een Heiden is een persoon die geen Jood is. Een Jood is een persoon die kan zeggen: “Ik ben een afstammeling van Abraham, Izaäk en Jakob!” Een Heiden kan dit niet zeggen. Cornelius was geen Jood en dus was hij een Heiden (Grieks *ethnos*, wat eveneens “volk” betekent).

De Joden waren Gods uitverkoren volk. God had de Joden bijzondere geestelijke zegeningen gegeven. God gaf hen de Wet van Mozes. God maakte verbonden met hen. God gaf hen wonderlijke beloften. God zond Zijn profeten tot hen. God woonde in hun midden, en zelfs de Verlosser, de Heer Jezus Christus, was een Jood (Romeinen 9:3-5).

De Heidenen hadden deze zegeningen niet. In Efeziërs 2:12 wordt ons gezegd dat de Heidenen zonder Christus waren en **geen hoop** hadden en **zonder God** waren in de wereld. In 1 Thessalonicenzen 4:5 worden zij beschreven als mensen **die God niet kennen**.

Cornelius was geen Jood maar een Heiden, maar Cornelius was een man die God **vreesde** (Handelingen 10:2). Hij was een man die God wilde kennen en Hem dienen. Hij wilde goede daden verrichten en de armen en behoeftigen helpen. Hij was een man die dikwijls tot God bad. Cornelius was een **God-zoeker**. Hij was niet gered maar hij wilde graag gered worden (zie Handelingen 11:14).

Op een dag, omstreeks 3 uur in de namiddag (het “negende uur”), zond God een boodschap tot Cornelius door een **engel** (Handelingen 10:3-6). De engel zei dat Petrus zou komen en Cornelius zou vertellen wat hij moest doen om gered te worden. God wist dat Petrus Cornelius zou bezoeken, nog voor Petrus dit wist!

## Petrus' visioen op het dak

De volgende dag zond Cornelius drie mannen naar Petrus die nog steeds in Joppe verbleef. Terwijl zij op weg waren wilde God Petrus een belangrijke les leren. Voordat Jezus terugging naar de hemel, had Hij Zijn discipelen verteld (inbegrepen Petrus) om het evangelie te prediken **aan alle volken** (Mattheüs 28:19-20). Maar aanvankelijk predikten de discipelen niet aan iedereen. Zij predikten enkel tot de Joden, en later aan de Samaritanen. Tot op dit moment hadden zij het goede nieuws niet tot de Heidenen gebracht. Hoe kon God Petrus helpen begrijpen dat de evangelieboodschap naar alle mensen moest gaan?

Op de middag (het “zesde uur”) ging Petrus naar het dak om te bidden (Handelingen 10:9). In die dagen waren de daken plat en er was een trap aan de buitenkant van het huis die naar boven leidde. Mensen gingen vaak naar het dak om er te rusten. Petrus ging er bidden.

Petrus werd erg **hongerig** (Handelingen 10:10). Het was tijd om te eten en hij had honger! Plots deed Gods iets verbazingwekkends. Petrus kwam in een geestvervoering en zag een visioen. Hij zag een groot linnen **laken** (Handelingen 10:11) en in dit laken waren allerlei soorten dieren: viervoetige, wilde en de kruipende dieren en de vogels (Handelingen 10:12). Wat moest Petrus doen (Handelingen 10:13)? “Sta op, Petrus, slacht en **eet!**”. Petrus was hongerig, maar hij deed niet wat God zei.

Petrus weigerde enig onrein dier te eten (Handelingen 10:14). God vroeg het hem drie keer (Handelingen 10:16) zodat Petrus nooit zou vergeten wat God hem leerde.

In de Wet van Mozes (zie Leviticus hoofdstuk 11) waren er bepaalde dieren waarvan God de Joden vertelde ze niet te eten (dit waren “onreine dieren”, zoals het varken – zie vers 7). Ook waren er bepaalde dieren die de Joden mochten eten (dit waren “reine dieren”, zoals het schaap). God wilde hen leren onderscheid te maken tussen wat rein was en wat onrein was. God wilde hen leren dat zij Zijn uitverkoren volk waren en dat Hij hen heilig en rein maakte (Leviticus 11:44-45). De Heidenen die overal om de Joden heen woonden waren onheilig en onrein, en God wilde niet dat de Joden leefden zoals zij (Leviticus 18:3). God wilde hen laten weten dat er een verschil was tussen Gods volk (de Joden) en hen die niet Gods volk waren (de Heidenen).

Van zodra Petrus dit visioen had gezien, wie arriveerde toen aan het huis van Simon de leerlooier (Handelingen 10:17)? “De mannen die door Cornelius gestuurd waren”. Petrus leerde spoedig dat deze mannen door God gezonden waren (Handelingen 10:14) en dat God Cornelius had gezegd Petrus te laten komen (Handelingen 10:22). Petrus was gewillig om mee te gaan en deze heidense man te ontmoeten (Handelingen 10:23).

## Petrus ontmoet Cornelius

Cornelius was niet de enige die wachtte op Petrus. Hij had ook zijn verwanten en nauwe vrienden uitgenodigd zodat ook zij naar Petrus konden luisteren. Wat deed Cornelius toen hij voor het eerst Petrus ontmoette (Handelingen 10:25)? Hij viel aan zijn voeten aanbad hem. Wilde Petrus dat hij dit deed (Handelingen 10:26)? Nee! God is de enige Persoon die aanbeden mag worden (Openbaring 22:9; Mattheüs 4:10). Petrus wilde niet dat Cornelius zou denken dat hij een groot man was. Slechts God moet aanbeden worden, niet enig persoon. Petrus wilde dat Cornelius de grootste Man van allemaal zou leren kennen: Jezus Christus! Gewoonlijk wilden de Joden niets van doen hebben met Heidenen. Zij hielden hen geen gezelschap en ze zouden niet met hen eten (zie Handelingen 10:28 en 11:3). Maar Petrus ontmoette deze groep Heidenen. Leerde Petrus de les die God hem had gegeven (Handelingen 10:28)? Hij zei: “God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen”.

Petrus had een enthousiast publiek. Zij waren allen gereed om Gods boodschap te horen van de lippen van Petrus (Handelingen 10:33). Zij wilden leren over een grote Redder en Zijn grote redding.

Merk op wat Petrus het eerste zei: “Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de **persoon aanneemt**” (Handelingen 10:34). Wat betekent dit? In het Grieks betekent deze uitdrukking “iemand's gelaat aannemen”; met andere woorden, dit betekent verschillend te handelen jegens een persoon op grond van zijn uiterlijke verschijning of omstandigheid (dingen die een persoon niet kan verhelpen). Als ik een “aannemer des persoons” (Hand. 10:34, SV 1977) ben, dan wil dat zeggen dat ik een verschil maak in de manier waarop ik een persoon behandel op grond van **uitwendige dingen** (dingen die niet het belangrijkste zijn) zoals hoe hij eruit ziet, hoe hij zich kleedt, de huidskleur, zijn nationaliteit, zijn familie-achtergrond, zijn religieuze achtergrond, hoe rijk hij is, hoe populair of beroemd hij is, hoe machtig hij is, enz. (zie Jakobus 2:1-9).

God verwerpt een persoon niet louter omdat hij van een andere natie is dan Israël of omdat hij geen Jood is. God kijkt naar het hart van een persoon (1 Samuël 16:7), en God kon zien dat Cornelius, en de zijnen, GOD-ZOEKERS waren. Zij wilden God, en God wilde hen!

God leerde Petrus dat Zijn redding gedeeld moest worden met alle mensen. Merk op hoe goed Petrus deze les leerde:

1. Aanvaardt God enkel de Joden die Hem vrezen, of aanvaardt God mensen in *elke* natie die Hem vrezen (Handelingen 10:35)? Hij aanvaardt “ieder volk”.
2. Is Jezus Christus enkel Heer van de Joden, of is Hij Heer van iedereen (Handelingen 10:36; vergelijk Romeinen 3:29)? Hij is “de Heer van allen”.
3. Wie ontvangt vergiffenis van zonden: enkel de Joden die geloven, of “ieder” die gelooft (Handelingen 10:43)? “Ieder die in Hem gelooft”.

## De Heidenen maken nu deel uit van Gods Kerk

Cornelius en de zijnen geloofden werkelijk de boodschap die Petrus predikte. God wist dat zij in hun hart geloofden, en God deed iets wonderlijks! Hij gaf hen de Heilige Geest en maakte hen deelachtig aan het lichaam van Christus (Handelingen 10:44-45; vergelijk 1 Korinthiërs 12:13). Petrus sprak over deze wonderlijke gebeurtenis later in Handelingen 15:7-9. De deur van redding stond nu open voor de Heidenen en zij werden leden van Christus' kerk:

1. In Handelingen hoofdstuk 2: de **Joden** werden leden van de Kerk.
2. In Handelingen hoofdstuk 8: de **Samaritanen** werden leden van de Kerk.
3. In Handelingen hoofdstuk 10: de **Heidenen** werden leden van de Kerk.
4. Vandaag wordt ieder die gelooft in Christus een lid van de Kerk.
5. Bent **u** een lid van de Kerk? Bent **u** gered?

Cornelius vond de God die hij zocht. Hij werd ook gedoopt in water (Handelingen 10:47-48). En Petrus bleef bij deze nieuwe gelovigen om hen te helpen en te versterken (Handelingen 10:48).

## Petrus' missie in vraag gesteld door de Joden

Toen Petrus terugkeerde naar Jeruzalem, waren er bepaalde Joden die vonden dat Petrus fout deed met het prediken van Gods Woord aan de Heidenen, en met hen te eten (Handelingen 11:1-3). Maar Petrus vertelde hen het hele verhaal, van begin tot eind (Handelingen 11:4-17). Toen Petrus klaar was met zijn verhaal over Cornelius, toen realiseerden zij zich dat God iets wonderlijks had gedaan (Handelingen 11:18). Het was echt niet Petrus die de hand uitgestrekt had naar de Heidenen, het was GOD! God werkte in en door Petrus.

Gods goede nieuws is voor alle mensen, overal, ongeacht hun nationaliteit. Wie u bent, waar u vandaan komt of welke huidskleur u hebt, maakt niets uit. God heeft een boodschap van redding voor u. Wat als de vroege christenen geweigerd hadden naar de Heidenen te gaan met de boodschap van redding? Wat als zij alleen tot de Joden hadden gepredikt? Zou de geschiedenis van de Kerk dan niet geheel anders geweest zijn? Denk aan de lokale kerk die u bijwoont. Hebben de meeste mensen daar een Joodse of een Heidense achtergrond?

Bent **u** God dankbaar dat hij de deur van redding opende voor de Heidenen?

Noot: Zijn er vandaag bepaalde soorten vlees of voedsel die onrein beschouwd worden voor gelovigen (1 Timotheüs 4:3-4; Romeinen 14:14)? Nee!