

Reactie op het artikel over Johannes Greber

Reactie van een lezeres (24-10-2010) op het artikel "Pas op voor Johannes Greber",
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GreberJohannes.pdf>

"Graag wil ik reageren op het artikel over Johannes Greber, hier gelinkt aan de Jehovah's Getuigen.

Mijn man en ik hebben ons ook zeer actief verdiept in en bezig gehouden met allerlei New Age stromingen voordat God onze ogen opende voor het verkeerde van wat hierin geleerd wordt, en we wedergeboren werden.

Wij hebben het boek van Johannes Greber ook gelezen en zelfs seances gehouden zoals Johannes Greber beschrijft hoe dit op de 'juiste manier' te moeten doen.

Wij willen hierin ook Roelof Tichelaar noemen, die zijn visie op het christendom ontleent aan het werk van Johannes Greber.

Roelof Tichelaar schrijft boeken en geeft lezingen en interviews en heeft een eigen praktijk waar hij naast pastorale hulpverlening ook aan exorcisme doet.

Hij gebruikt de naam van Jezus en noemt zich een christen. Juist hierdoor voelen veel mensen zich er toe aangetrokken: omdat het christelijk genoemd wordt, maar de dogmatiek van de kerken mist. Iets waar velen niets meer mee te maken willen hebben, maar zich tegelijkertijd toch niet van God willen afkeren.

Roelof Tichelaar heeft samen met iemand anders het boek van Johannes Greber in het Nederlands vertaald vanuit het Duits en voor verspreiding gezorgd in Nederland.

Zoals eerder gezegd, het werk (boeken, lezingen, praktijk) van Roelof Tichelaar is gebaseerd op de bijbel van Johannes Greber.

Hij heeft indertijd een droom gehad waarin Johannes Greber tegen hem zei dat hij de taak had gekregen om het werk van Greber voort te zetten.

Allerlei vreemde 'toevalligheden' hebben zich voorgedaan, waardoor hij zich in deze taak bevestigd voelde.

Roelof Tichelaar heeft er zijn levenswerk van gemaakt (hij beschrijft dit ook wel ergens in één van zijn eerste boeken).

Misschien is het zinvol om deze boeken ook eens te noemen / bespreken, omdat er zeer veel mensen in zijn geïnteresseerd.

Samen met Hans Stolp (emerituspredikant, (ex)IKON-pastor, schrijver en ook een bekende in de New Age wereld) en anderen is hij actief in stichting 'de Heraut' die lezingen verzorgt en een blad uitgeeft genaamd 'De Verwachting'.

Er zijn schrikbarend veel mensen die via deze stichting in aanraking komen met een grote misleiding die als de waarheid wordt gezien en gepresenteerd.

En heel veel zoekende mensen worden op deze manier misleid.

Hans Stolp wordt als een grootheid gezien en veel mensen nemen klakkeloos aan wat hij zegt.

Jammer genoeg zijn deze mensen, die ervan overtuigd zijn dat de weg die ze gaan een weg is die de waarheid is, zelf ook ernstig misleide mensen.

De weg die ze gaan is natuurlijk voor henzelf gevaarlijk, maar ook voor de vele mensen die hierin worden meegenomen d.m.v. boeken, lezingen, hulpverlening.

De titel van het artikel 'Pas op voor Johannes Greber' geldt wat mij betreft evenzeer voor alles wat op de leer van Greber geschoeid is".

Mijd deze websites die Johannes Greber propageren

- Roelof Tichelaar: <http://www.roeloftichelaar.nl/>
- Hans Stolp: <http://www.hansstolp.nl/>
- Stichting De Heraut: <http://www.stichtingdeheraut.nl/>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm