

Bewijs van de Godheid van de Heer Jezus Christus in het Evangelie van Johannes

Door Fred John Meldau, <http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God **en het Woord was God**. ... Alle dingen zijn door het Woord gemaakt” (1:1, 3)

Hier is het bewijs van de Godheid van Christus:

1. Hij bestond eeuwig vóór het bestaan van en Zijn komst naar onze wereld (1:1; 17:5).
2. Hij wordt beslist God genoemd (1:1; 20:28). Vele malen wordt Hij de Zoon van God genoemd, een naam die Zijn Godheid te kennen geeft, gelijkheid met de Vader (5:19-29).
3. Hij is de Schepper van het universum (1:1-3).
4. Hij bezit het echte leven, het eeuwige wezen van God, “leven in Zichzelf” (1:4; 5:26).
5. Hij kwam in de wereld om de Redder van de mensheid te zijn - een werk dat enkel God kon doen. Zijn dood bracht verzoening voor zonden van het mensenras (1:29).
6. Hij bezit alle macht en karakteristieken van God. Hij is **almachtig** (5:19). Zijn wonderen waren een demonstratie van Zijn macht (zie 14:10, 11). Hij is **alwetend** (1:48; 4:29; 5:20; 13:19; 16:30). Hij is **alomtegenwoordig** (3:13).
7. Hij bekleedt het ambt van God en doet de dingen die God doet. In Hem moet **geloofd** worden, net zoals in de Vader (14:1). Hij redt de zielen van mensen en **vergeeft zonden** (3:18; 5:24; 8:11). Enkel God kan zonden vergeven (Markus 2:7). Hij ontvangt menselijke **aanbidding** (9:38). Aanbidding is enkel voor God. Christus moet geëerd, aanbeden worden, net zoals de Vader (5:23). Hij zal **alle mensen opwekken**, zowel de verlorenen als de geredden, en Hij zal de finale **Rechter van alle mensen** zijn (5:28, 29; 5:22, 27).
8. Hij heeft het karakter van God, namelijk **zondeloos en volmaakt in wezen** (8:46; 5:19; 19:4), en **volmaakt in liefde** (13:1; 15:12; zie 1 Johannes 4:8). Hij is volmaakt geliefd door de Vader en dat toont Zijn volmaaktheid (15:10; 17:24).
9. Het finale bewijs en teken van de Godheid van Christus is Zijn **opstanding uit de doden** (zie 2:19; 20:1, 8, 16, 24).

Hier zijn enkele referenties naar de Godheid van Christus: 1:1-3, 14, 18, 34, 41, 49; 3:16, 35; 4:26, 42; 5:18-23, 25-27; 6:14, 69; 8:12, 23, 58; 9:35-38; 10:30; 11:25-27; 14:1, 6, 8-11; 16:27; 17:3, 5, 24-25; 18:8; 19:7; 20:28, 31.

Christus is God! Wat een Redder hebben wij! Hij is oneindig in kracht en macht, volmaakt in liefde. U kan Hem veilig vertrouwen voor de redding van uw ziel.

Zie voor meer gedetailleerde besprekingen:

- o <http://www.verhoevenmarc.be/drieenheid.htm>