

Ik zie God niet - dus Hij bestaat niet?

<http://www.godandscience.org/apologetics/notseegod.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling en bewerking door M.V.

Een leraar gebruikt de “wetenschappelijke methode” om zijn klas over evolutie te leren.

Leraar: Tom, zie jij de boom daarbuiten?

Tom: Ja.

Leraar: Tom, zie jij het gras daarbuiten?

Tom: Ja.

Leraar: Ga eens naar buiten en zie of je de hemel kan zien.

Tom: Oké. (Hij kwam na een paar minuten terug) Ja, Ik zag de hemel.

Leraar: Heb jij God gezien?

Tom: Neen.

Leraar: Dat wil ik nu zeggen: wij kunnen God niet zien omdat Hij er niet ís. Hij bestaat niet.

Een meisje stond op en vroeg of ze Tom iets mocht vragen. De leraar stemde toe en het meisje ondervroeg Tom.

Meisje: Tom, zie jij de boom daarbuiten?

Tom: Ja.

Meisje: Tom, zie jij het gras daarbuiten?

Tom: Jááaa! (hij werd die herhalingen beu).

Meisje: Tom, zie jij de leraar?

Tom: Ja.

Meisje: Zie jij het verstand van de leraar?

Tom: Neen.

Meisje: Dus, overeenkomstig wat wij vandaag geleerd hebben, heeft de leraar geen verstand!

Bovenstaande mop is een goede les om het probleem te schetsen dat ontstaat wanneer men op wetenschappelijke manier het bestaan van God tracht te bewijzen. We bedoelen dan wel de wetenschappelijke middelen waarover wij beperkte mensen tot hiertoe beschikken.

Een Schepper-God, indien Hij bestaat, moet per definitie de limieten van het universum kunnen overstijgen, opdat Hij in staat zou zijn het te creëren. De wetten van de fysica zeggen ons nu dat wij geen metingen kunnen doen achter de limieten van het universum. Daarom zouden wetenschappers tot de conclusie kunnen komen dat wij God niet kunnen detecteren door gebruik te maken van onze methoden en instrumenten.

God is echter niet beperkt tot onze eigen limieten en zou ervoor kunnen kiezen om Zichzelf aan ons te openbaren. Maar God *kan* Zichzelf niet aan ons openbaren zonder grote problemen te veroorzaken in ons universum. Zijn plotselinge verschijning - in superieure dimensie en kracht - in ons beperkte (driedimensionale, materiële, enz.) universum, zou alles vernietigen - misschien wel het hele universum. Daarom zegt de Bijbel dat niemand God kan zien en leven¹. Maar God kan wel Zijn

natuur openbaren door met de mens te communiceren, en door een geïncarneerde versie van Hemzelf naar de aarde te zenden. Dit is precies wat het christendom beweert, namelijk dat God enerzijds boodschappen heeft gegeven aan menselijke profeten, en anderzijds dat Hij Zijn Zoon zond die de gedaante aannam van een mens² om rechtstreeks te communiceren met de mensen.

Alhoewel u God niet op een directe manier kan zien in dit leven (maar wel in het hiernamaals), kan u Hem wel ervaren door uw geest. Dit is de bewering en de belofte³ van het christendom. Wanneer u Jezus Christus aanneemt als uw Heer en Redder⁴, dan komt u in een persoonlijke relatie met Hem door de Heilige Geest. De inwoning van de Heilige Geest, die u zal ervaren⁵ van zodra u tot geloof komt, bevestigt zowel het bestaan als de kracht van God voor de gelovige. Het is door deze relatie dat wij kunnen binnentreden in de vreugde van de Heer en de volheid van het christelijk leven⁶.

Referenties

1. “Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven” (Exodus 33:20).
 2. “... Christus Jezus ... Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden” (Filippenzen 2:5-7).
 3. “In Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid” (Efeziërs 1:13-14).
 4. “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht” (Mattheüs 11:28-30).
 5. “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn” (Rom 8:16).
 6. “Die gij niet gezien hebt, en [nochtans] liefhebt, in Wie gij nu, hoewel [Hem] niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” (1 Peter 1:8)
-

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>