

# Gevaren van de Gereformeerde Theologie

## 16/18: Conclusie

18-Delige zondagsschoolreeks: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>

Bron: Middletown Bible Church, <http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/dangerso.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling door M.V.

Niettegenstaande zijn vele sterke punten, dwaalt de gereformeerde theologie in een aantal erg cruciale gebieden. Haar extreme calvinisme dwingt haar tot een evangelie van enkel voor de uitverkorenen. Haar dodelijke legalisme doordringt de hele leer over het christelijke leven en de heiliging. Haar lering over wedergeboorte en reddend geloof neemt af van de zondaar zijn persoonlijke, Godgegeven verantwoordelijkheid om het evangelie te geloven. Haar benadrukking van Lordship Salvation corrumpeert en compliceert de evangelieboodschap door van de zondaar additionele handelingen van overgave en gehoorzaamheid te eisen om gered te worden. Dit doet afbreuk aan het eenvoudige Evangelie van Gods genade dat Paulus predikte en verdedigde met zijn leven.

De gereformeerde theorie van 'vicarious law-keeping' (plaatsvervangend de wet houden) is een verdraaiing van de leer van rechtvaardiging, en de leer dat Christus onze zonden droeg eerder dan op het kruis is een ernstig verkeerd begripen van wat plaatsvond op het hout van Golgotha. Gelovigen onder de Mozeswet als levensregel plaatsen richt de focus op de berg Sinaï in plaats van op de berg Golgotha, en er wordt een onberekenbaar letsel toegebracht wanneer het kruis niet centraal staat in het christelijke leven.

Bovenop deze problemen, heeft de gereformeerde theologie de letterlijke, normale interpretatie van de Schrift verlaten wanneer het gaat over profetie in het algemeen en het millenniaal bestuur van Christus in het bijzonder. Vele gereformeerden hebben het preterisme omarmd, een systeem van profetische interpretatie dat de profetische betekenis van honderden Schriftpassages heeft verwoest, en zo berooft ze de Kerk van haar 'gezegende hoop' en berooft ze Israël van haar beloofde koninkrijk. Wanneer de Kerk haar evangelistische ijver verliest wegens extreem calvinisme, en wanneer de Kerk ermee ophoudt uit te kijken naar de komst van de Heer wegens preteristische invloeden, dan zal dit onvermijdelijk resulteren in een droevige geestelijke toestand.

Laten we met een open Bijbel en met een arm en berouwvol hart, en met een houding van ontzag voor het geschreven Woord van God, doorgaan in die dingen die passend zijn voor een gezonde leer!

George Zeller  
The Middletown Bible Church  
349 East Street  
Middletown, CT 06457  
Tel. (860) 346-0907

E-mail: <http://www.middletownbiblechurch.org/email/emailus.htm>