

Gevaren van de Gereformeerde Theologie

15/18: Het gevaar van het veronachtzamen van de Hemelse Positie

18-Delige zondagsschoolreeks: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>

Bron: Middletown Bible Church, <http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/dangerso.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

De vroege pioniers van het dispensationalisme (Darby, Kelly, Mackintosh, enz.) waren aangegrepen door hun positie in Christus. Alhoewel wandelend op aarde, zagen zij zichzelf als gezeten in de hemel. Zij begrepen hun hoge, hemelse, opwaartse roeping. Zij begrepen hun IDENTIFICATIE met Christus, niet enkel in Zijn dood en opstanding, maar ook in Zijn hemelvaart en zijn huidige zitten in de hemelen.

Terwijl de meeste gereformeerden ons aanmoedigen met “blijf omhoog kijken”, heeft de dispensationalist, die zich bewust is van zijn verheven positie, een beter woord: “BLIJF NAAR BENEDEN KIJKEN” [vanuit zijn hemelse positie] (een slogan die Miles Stanford schreef aan George Zeller, de schrijver van deze reeks).

Waarom?

“Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God” (Kolossenzen 3:3).

Laten we geen perspectief verliezen!

“En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus” (Efeziërs 2:6).

“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus” (Filippenzen 3:20).

“Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus” (Hebreeën 3:1).

Wij vinden zulke verklaringen nergens in de Evangeliën. Wij vinden zulke verklaringen nergens in de Bergrede. Wij vinden zulke verklaringen nergens met betrekking tot de Israëlieten in oudtestamentische tijden. God doet werkelijk een buitengewoon werk in het huidige tijdperk!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm