

Gevaren van de Gereformeerde Theologie

14/18: Het gevaar van het veronachtzamen van de Hemelse Bediening

18-Delige zondagsschoolreeks: <http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm>

Bron: Middletown Bible Church, <http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/dangerso.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Sommigen van de gereformeerde traditie neigen ertoe Christus' aardse bediening en leven te sterk te benadrukken ten nadele van Zijn hemelse bediening en leven. Bijvoorbeeld, zij leren vaak dat de Bergrede het "Magna Charta" is van het christelijke leven. De leer van John MacArthur is typisch voor deze benadrukking wanneer hij erop staat dat de belangrijkste boodschap van de Bergrede voor christenen bestemd is en beschouwd moet worden als "waarheid voor vandaag". (*The Gospel According to Jesus*, p. 27 voetnoot. MacArthur is kritisch voor hen die deze Bergrede willen toewijzen aan een ander tijdperk [zie p. 214]. Het is belangrijk te begrijpen dat deze Rede gegeven werd in een tijd dat het koninkrijk werd aangekondigd als "nabij gekomen").

Zie: De Bergrede: Is ze voor de Kerk vandaag? <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bergrede.pdf>

Wij erkennen tenvolle de waarde van "alle Schrift" (2 Timotheüs 3:16). Zeker, de Evangeliën zijn nuttig voor ons en van immense waarde voor het gelovige hart. De Bergrede is rijk in waarheid en toepassingen en lessen voor het kind van God. Maar voor Gods openbaring die direct aan de Kerk werd gegeven, moeten we naar de Brieven gaan, niet de Evangeliën. Laten we de brieven die aan de kerken zijn gegeven niet verwaarlozen. Het is daar dat we onze hemelse Heer vinden, opgevaren en verheerlijkt en gezeten in de hemelse gewesten, en wij zijn daar met Hem gezeten¹.

Beschouw zorgvuldig de woorden van Paulus: "Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan **kennen wij Hem nu zo niet meer**" (2 Korinthiërs 5:16). De Brieven werden niet gegeven opdat wij Christus zouden kennen naar het vlees, maar opdat wij onze Grote Hogepriester zouden kennen, Die, Zijn volmaakt werk aan het kruis volbracht hebbend, nu gezeten is aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen².

Als je doorheen het Nieuwe Testament leest, te beginnen vanaf Handelingen en zo verder de Brieven tot en met Openbaring, dan zal je het volgende vinden:

183 verzen spreken van Christus' dood
97 verzen spreken van Christus' opstanding
162 verzen spreken van Christus' hemelse leven en bediening
203 verzen spreken over Christus' wederkomst (als Koning, als Rechter, enz.)
SLECHTS 10 VERZEN SPREKEN VAN ZIJN AARDSE LEVEN EN BEDIENING!

Deze 10 passages zijn de volgende:

1. Handelingen 2:22, dat spreekt van Christus' aardse bediening en wonderen.
2. Handelingen 10:38, dat Zijn aardse bediening samenvat.
3. Handelingen 20:35, waar Paulus een van de gezegden van Christus noemt.

¹ Efeziërs 2:6: "en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus".

² Zie Hebrëeën 1:3: "Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.

4. 1 Timotheüs 3:16, waar het leven en getuigenis van de Heer Jezus een patroon vormt voor het leven en getuigenis van de Kerk. (Zie “Het geheimenis van de Godsvrucht”:
<http://www.middletonbiblechurch.org/lochurch/mystery.htm>).
5. 1 Timotheüs 6:13, dat spreekt van Christus voor Pilatus, voorafgaand aan Zijn dood.
6. 2 Petrus 1:15-18, dat spreekt van de transfiguratie (die een voorvertoning was van het koninkrijk en kan ondergebracht worden in de categorie van de tweede komst).
7. 1 Petrus 2:21-23, het voorbeeld van Christus’ leven, in het bijzonder Zijn lijden.
8. Hebreëen 4:15, dat spreekt van Christus’ verzoeken (zie ook 2:18), maar zonder zonde. Maar, de nadruk van de passage ligt op Zijn Hogepriesterlijke bediening.
9. Hebreëen 5:7, dat spreekt van Zijn doodsangsten in de Hof vóór Zijn dood.
10. 1 Johannes 2:6, over de manier waarop Christus wandelde als een voorbeeld voor gelovigen.

Andere mogelijke verwijzingen zijn misschien Hebreëen 12:3 en 1 Petrus 4:1.

Dus, in de nieuwtestamentische Brieven ligt de grote nadruk op het hemelse leven en de hemelse bediening van onze verheven Heer, het Hoofd van de kerk, het Leven van het lichaam, de Wijnstok van de ranken. Inderdaad, God gaf ten behoeve van ons een van de langste Brieven (Hebreëen) met als hoofdthema Christus’ huidige bediening in de hemel.

Moge wij nooit vergeten dat onze Heer Jezus aan de opstandingszijde van het kruis staat. Hij is opgestaan, opgevaren, verheerlijkt en verheven. Een zorgvuldige en gebedsvolle lezing van Johannes hoofdstuk 17 toont dat de grote nadruk van dit gebed ligt op onze Heer in de hemel (“Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt”; “Ik ben niet meer in de wereld”; “Ik kom naar U toe”).

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, **waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit**. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn” (Kolossenzen 3:1-2).