

Gevaren van de Gereformeerde Theologie

1/18: Inleiding

Bron: Middletown Bible Church, <http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/dangerso.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort) door M.V.

De Schrift zegt ons “beproof alle dingen [= toets alles aan het Woord van God], behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21). Als gelovigen in de Heer Jezus Christus is het onze verantwoordelijkheid om alles te onderzoeken en te toetsen wat mensen leren in het licht van het inerrante Woord van God. Wij zullen ons inspannen dit te doen met betrekking tot de gereformeerde theologie. Moge de Heer geven dat deze analyse fair en accuraat is, en bovenal in overeenstemming met Zijn Woord.

Voordat we enkele leerstellige gevaren van de gereformeerde theologie onthullen, willen we ons richten naar de positieve aspecten van deze beweging. Zie de volgende sterke punten:

1. De Bijbel (66 boeken) wordt beschouwd als de enige regel van geloof en praktijk. Zij van de gereformeerde traditie hebben een hoge achting en respect voor het Woord van God en in 't algemeen houden zij zich aan een hoge kijk op de inspiratie, en zij staan erop dat de Bijbel geheel zonder fouten is. Moge wij allen geteld worden onder hen die beven voor Gods Woord (Jesaja 66:2)! Zie verder de Inerrantie van de Bijbel: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Chicago.pdf>; <http://www.middletownbiblechurch.org/bstudy/inspirat.htm>.
2. Rechtvaardiging door geloof is zijn juiste plaats gegeven, zowel als de andere grote doctrines van de reformatie: Het universele priesterschap van alle gelovigen en het absolute gezag van de Schrift. We kunnen enkel God dankbaar zijn dat deze grote waarheden herontdekt werden en in het licht gesteld door de vroege hervormers.
3. De Genade van God is correct verheven. De verdorvenheid van het menselijke hart kennend, hebben gereformeerde mensen hun grote dankbaarheid uitgedrukt voor de verbazingwekkende en super-overvloedige genade van God die kan reiken tot de grootste zondaars. Elke gelovige moet meedoen aan het roemen in onze genadige Redder. Zie verder: <http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/sbgrace.htm>.
4. Wegens hun benadrukking van de verdorvenheid van de mens en de heerlijkheid en soevereiniteit van God, neigen mensen van de gereformeerde traditie ertoe een Godgerichte nadruk te hebben in plaats van een mensgerichte, humanistische nadruk die zo algemeen is vandaag. Hun theologie neigt ertoe de zondige mens te verlagen en de God van alle heerlijkheid te verheffen. Het is passend zo te doen “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen” (Romeinen 11:36). Zie verder: <http://www.middletownbiblechurch.org/mevangel/glryevan.htm>.
5. Mensen van de Gereformeerde traditie hebben gewoonlijk een gezonde vrees voor God en een sterke afkeer van zonde. Zij hebben ook een eerbiedig respect voor Gods absolute morele standaarden, in het bijzonder zoals ze zijn weergegeven in de Tien Geboden. “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:15-16).
6. Gereformeerde theologie kan bepaalde godvruchtige mensen claimen, mensen die erkend moeten worden en ons respect waardig zijn. Zij zijn ijverig geweest in de studie van het Woord van God waar wij allen baat bij hebben. Zulke mannen hebben op God en Zijn Woord gewezen, in de uitwerking van deze tijd van genade. In de mate waarop zij Christus nagevolgd hebben, kunnen wij hen navolgen (1Korinthiërs 11:1).

7. Mensen van de Gereformeerde traditie zijn erg overvloedig geweest in het bekendmaken van hun zienswijzen. Zij hebben dit gedaan middels literatuur. Gereformeerde schrijvers hebben de christelijke boekenmarkt doordrongen. Een grote meerderheid van theologieboeken en Bijbelcommentaren werden geschreven vanuit gereformeerd perspectief. Alhoewel we niet kunnen instemmen met alles wat zij schrijven, erkennen we dat zij ijverig zijn geweest in het bekendmaken van hun posities door de gedrukte bladzijden.

Zeker, er is veel dat prijzenswaardig is in de gereformeerde beweging. In het algemeen is het een God-erende beweging geweest die Christus predikte, zonde verafschuwde, erkende dat God regeert op Zijn soevereine troon, en zij proclameerden de heerlijke doctrine van rechtvaardiging door genade door geloof overeenkomstig de Schrift. Mocht dat ook van ieder van ons gezegd kunnen worden!

Met alle respect voor deze beweging, de mensen van deze beweging en de vruchten van deze beweging, is het ons doel gelovigen alert te maken voor de leerstellige problemen en gevaren van de gereformeerde theologie. Terwijl we dat doen, willen we er de nadruk op leggen dat we gereformeerde mensen niet als vijanden zien, maar als broeders in Christus, en in veel opzichten achten wij hen hoog. Te hopen valt dat dit altijd in gedachten wordt gehouden wanneer we in de volgende delen punten bespreken waarin wij verschillen met hen die van de gereformeerde traditie zijn.

Gods waarheid in evenwicht houden

Gelovigen verkeren altijd in gevaar om te falen Gods waarheid in evenwicht te houden. Christenen gaan dikwijls in de fout wanneer zij Gods waarheid trachten op te sluiten in mensgemaakte theologische systemen. C. H. Mackintosh observeerde het volgende:

God ... heeft Zichzelf niet opgesloten binnen de nauwe limieten van enige leerschool ... Hij onthulde Zichzelf. Hij heeft de diepe en kostbare geheimen van Zijn hart bekendgemaakt. Hij heeft Zijn raad ontvouwd voor wat betreft de Kerk, Israël, de Heidenen en de brede schepping. Mensen kunnen proberen de oceaan op te sluiten in de emmers van hun eigen vorming, zoals het opsluiten van goddelijke openbaring binnen de zwakke omheinde terreinen van menselijke leerstellige systemen. Dat kan niet gedaan worden, en het hoort niet geprobeerd te worden. Veel beter is het de theologische systemen en scholen van godgeleerdheid aan de kant te zetten, en als een kind te komen naar de eeuwige bron van de Heilige Schrift, om daar de levende leringen van Gods Geest te leren. [*The Mackintosh Treasury*, "One sided Theology", p. 605].

Elders zei Mackintosh dit:

Beste vriend, uw probleem wordt veroorzaakt door de invloed van een eenzijdige theologie [extrem calvinisme] - een systeem dat wij slechts kunnen vergelijken met een vogel met één vleugel, of een boot met één roeispaan. Als wij de bladzijden openslaan van Gods Woord, dan vinden we DE WAARHEID, niet één kant van de waarheid, maar de hele waarheid. We vinden, zij aan zij, de waarheid van goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid. Worden wij opgeroepen ze met elkaar te verzoenen? Nee, zij zijn reeds verzoend omdat ze beide in Gods Woord geleerd worden. Wij moeten geloven en gehoorzamen. Het is een fatale vergissing dat mensen systemen van godgeleerdheid omlijsten. Je kan Gods waarheid niet meer systematiseren dan je God Zelf kan systematiseren. Laten we daarom alle theologische systemen en scholen verlaten, en de waarheid aannemen. [C. H. Mackintosh, *Short Papers on Scripture Subjects*, Vol. 2, p. 267].

Mogen wij door Gods genade het hele Woord van God volgen, niet de broze en foutieve systemen van mensen. In de volgende afleveringen zullen we enkele voorbeelden zien van hoe gereformeerde theologie afgedwaald is van de eenvoudige en evenwichtige leer van de Bijbel, in het bijzonder met betrekking tot de verzoening en reddend geloof.