

Franklin Graham's Oecumenisme

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/franklin_grahams_unscriptural_ecumenism.html.

Update 31-10-2019 (Eerst gepubliceerd in 1998. Eerste update 5-7-2011)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Franklin Graham

Franklin Graham loopt in de voetstappen van zijn vader steeds verder weg van de Bijbel. In 1996 werd Franklin de eerste vicevoorzitter genoemd van de Billy Graham Evangelistic Association. Dit was een nieuwe positie met de mogelijkheid voorzitter te worden wanneer Billy Graham niet meer in staat zou zijn om de zaak te leiden. Uiteraard is dat inmiddels gebeurd.

Franklin Graham vertelde de *Indianapolis Star* dat zijn vaders oecumenische alliantie met de katholieke kerk en alle andere denominaties **“een van de knapste dingen was die zijn vader ooit deed”** (“Keeping it simple, safe keeps Graham on high”, *The Indianapolis Star*, 3-6-1999, p. H2).

Hij zei: **“In de vroege jaren, daar in Boston, stond de katholieke kerk achter mijn vaders crusade. Dat was een eerste stap. Veel protestanten trokken zich terug. Zij wisten niet hoe ermee om te gaan. Maar het zette een voorbeeld. ‘Als Billy Graham wil samenwerken met iedereen, dan moeten wij dat misschien ook wel doen’”** (*The Indianapolis Star*, 3-6-1999).

Franklin Graham's oecumenische richting is evident doordat de verschillende forums die hij frequenteert, dezelfde zijn als deze die zijn vader bijwoonde. In 1997, bijvoorbeeld, sprak hij op de National Religious Broadcasters, in januari; op Moody Bible Institute's Founder's Week in februari; en op een Promise Keepers conferentie in Birmingham, Alabama, in mei. Dat was in de tijd dat een van de directeuren van Promise Keepers een katholiek was.

Franklin's 1998 crusade in Adelaide, Australia, liet geen twijfel bestaan over de richting die hij uitging. Aanwezigen op de media-lancering voor de crusade waren katholiek aartsbisschop Leonard Faulkner en anglicaans aartsbisschop Ian George. *Festival South Australia News* zei: **“De aartsbisschoppen waren het eens dat Festival SA met Franklin Graham, volgende januari, het grootste evenement zou zijn dat de kerken hebben gezien in de geschiedenis van deze Staat”**. Bijna 400 kerken registreerden zich voor Graham's Christian Life & Witness Course, als voorbereiding op de crusade. Drieëntwintig denominaties waren vertegenwoordigd. Van de kerken waren er 49 Rooms-katholiek (valse genade plus werken-evangelie), 82 Uniting Church (ultra-liberaal), 30 Churches of Christ (ontkenning erfzonde), 25 Anglicaans (meestal liberaal), 1 Grieks-orthodox (sacramenteel evangelie), en 3 Zevendedags Adventist (Ellen White als profetes, de dood is slechts een slaap, de hel is niet eeuwig).

Deze kerken vertegenwoordigen als geheel een ratatouille van afvalligheid en leerstellige dwaling. God verbiedt duidelijk dat Zijn volk een ongelijk span aangaat met zulke verwarring (2 Korinthiërs 6:14). **“Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken”** (2 Johannes 9-11).

De Uniting Church in Australië is erg modernistisch en afvallig. De Uniting Church in Paddington, Australië, bijvoorbeeld, plaatste recent een grote banner van 12 ft² (1,11 m²) boven zijn ingang met de verklaring dat de kerk een VEILIGE PLAATS is voor homoseksuelen, een plaats waar zij geaccepteerd worden en open kunnen zijn “over hun seksualiteit” (*Australian Beacon*, Feb. 1998, p. 2). De pastor van de Paddington Uniting Church, Rod Pattenden, vertelde de media: “Wij willen homo’s en lesbiennes laten weten dat zij erg welkom zijn in de parochie”. Hij zei dat ten minste één derde van Paddington’s Eastside Parish uit homoseksuelen bestaat.

De Rooms-katholieke kerk is een valse “kerk” met een vals evangelie (genade plus werken, geloof plus sacramenten), een valse gezagsbron (Bijbel plus katholieke traditie), en een valse hiërarchie (paus, enz.). De nieuwe katholieke catechismus zegt: “De kerk verklaart dat de sacramenten van het Nieuwe Verbond heilsnoodzakelijk zijn voor de gelovigen”¹ (1129; originele nadruk). De katholieke ketterijen werden herbevestigd door het Tweede Vaticaanse Concilie² en de Nieuwe Katholieke Catechismus³.

Zij die positief reageerden op de “evangelie”-uitnodiging van de Franklin Graham crusade, werden naar de hiervoor genoemde sponsorende kerken gestuurd voor “discipelschap”. Hier hebben we dus het vreemde beeld van een veronderstelde herder die zijn schapen willens, wetens en met genoeg in de handen geeft van wolven. Dit is de grootste verwarring op geestelijk en leerstellig vlak die de wereld ooit heeft gezien.

De vicevoorzitter voor het Franklin Graham Festival in Lubbock, Texas, 28-30 april 2000, was Paul Key, directeur evangelisatie voor het katholieke bisdom van Lubbock. Ten minste drie van de lokale leiders voor het “festival” zijn charismaten. De voorzitter was Rick Canup, een ouderling bij Trinity Church, een charismatische congregatie die vroeger banden had met de Assemblies of God. De pastor van deze kerk, Gary Kirksey, zat ook in het Executive Committee. Pastor Jackie White van de charismatische Church on the Rock was een andere vicevoorzitter (E.L. Bynum, “Franklin Graham Festival”, *Plains Baptist Challenger*, april 2000, p. 1). Paul Key was 18 jaar een presbyteriaans bedienaar voordat hij zich bekeerde tot het katholicisme. Hij schreef een boek met de titel: “95 Redenen om een katholiek te worden en te blijven”.

Rooms-katholieken participeerden in Franklin Graham Festivals in Corpus Christi, Texas, in 2005, en in Halifax, Nova Scotia, in 2004 (“Central Canada 2006 Franklin Graham Festival Background & Pastoral Notes for Catholic Clergy and Workers”, door Luis Melo, directeur van Ecumenical and Inter-Religious Affairs, aartsbisdom van Saint Boniface, n.d.).

Veel Rooms-katholieken werden opgeleid tot consultants voor het Franklin Graham Festival in Baltimore, Maryland, 7-9 juli 2006. Katholiek priester Erik Arnold van de Church of the Crucifixion in Glen Burnie, Maryland, leidde het team van 225 katholieken dat deelnam aan de crusade. Hij zei: “Het was een grote gelegenheid voor de christelijke kerken om hun eenheid te tonen in het leiden van mensen tot Christus” (“Catholic Counselors Attend Billy Graham Festival”, *The Catholic Review*, 12-7-2006). De Graham organisatie gaven de namen door van 300 mensen aan de rooms-katholieken voor “follow up”, en dezen ontvingen een brief van kardinaal William Keller die “hen aanmoedigde in hun geloof en hen uitnodigde om betrokken te worden in de kerk”. Hen zal geleerd worden, naast een menigte andere ketterijen, dat het acceptabel is tot Maria te bidden. In feite zijn sommige consultants afkomstig van de Cathedral of Mary Our Queen in Baltimore.

Rooms-katholieken participeerden ook in het Franklin Graham Festival in Winnipeg, Canada, in oktober 2006. Het voorgaande jaar benaderde het Graham-team de katholieke bisschoppen in Winnipeg om hun ondersteuning en betrokkenheid te peilen (“Central Canada 2006 Franklin Graham Festival Background & Pastoral Notes for Catholic Clergy and Workers”, door Luis Melo, directeur van Ecumenical and Inter-Religious Affairs, aartsbisdom van Saint Boniface, n.d.). Als gevolg daarvan had elk bisdom in centraal Canada een officiële vertegenwoordiging in het Festival Executive Committee, en verschillende parochies leverden medewerkers om opgeleid te worden als consultants en om in follow up te voorzien. De katholieken werd gezegd: “Volgend in de voetstappen

¹ Genomen uit de Nieuwe RKK-Catechismus 1995 (NL): <http://www.verhoevenmarc.be/RKK-catechismus.zip>.

² Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vcII.pdf>.

³ Zie een toelichting op de RKK-Catechismus: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkk-catechismus.pdf>.

van zijn vader, zal Franklin Graham het basische Christendom presenteren. De katholieke zal geen geringschatting horen met betrekking tot de leer van kerk over Maria of autoriteit, noch over pauselijke of episcopale voorrechten; geen woord tegen de mis, goddelijke liturgie of sacramenten, noch tegen katholieke praktijken of gebruiken” (Ibid.)

In een interview met Katie Couric op NBC televisie op 2-4-2005, prees Franklin Graham wijlen paus Johannes Paulus II en beweerde dat zij beiden hetzelfde evangelie prediken. Graham zei: “Wij verschillen in heel wat leerstellige onderwerpen en ik schat dat deze verschillen er altijd zullen zijn. Tegelijk stemmen wij in met de fundamentals dat Jezus Christus de zoon is van de levende God die naar deze aarde kwam om te sterven voor onze zonden, en dat hij, toen hij stierf op dat kruis en zijn bloed uitstortte, hij de zonden van de wereld met zich meenam op het kruis; en als wij onze zonden belijden en ons berouwen en door geloof Christus ontvangen in onze harten, zal God ons vergeven en reinigen. Dit zijn fundamentals van het geloof waar we mee instemmen en die we ondersteunen, en wij appreciëren deze man en het standpunt dat hij innam in zoveel morele onderwerpen”.

Wij zijn blij dat Franklin het evangelie gelooft en predikt zoals beschreven in dit getuigenis (los van het “Christus ontvangen in onze harten” gedeelte, dat niet schriftuurlijk is), maar hij misinterpreteert ernstig het evangelie van de paus. Johannes Paulus II geloofde dat de doctrine van redding door geloof alleen, door Christus alleen, door geloof alleen, ketterij is. De anathema’s van het Concilie van Trente tegen het evangelie van genade alleen, zijn nooit herroepen⁴. Hij geloofde dat de sacramenten noodzakelijk zijn voor redding, te beginnen met de doop waardoor men wordt wedergeboren, en later het vormsel, waardoor men de Heilige Geest ontvangt. Sprekend tijdens het vormsel van 800 jonge mensen in Turijn, Italië, op 2-9-1988, zei Johannes Paulus II: “Jezus komt kort bij ons; hij komt onze geschiedenis binnen precies door middel van deze concrete, zichtbare sacramentele tekenen. ... Het vormsel is uw persoonlijk Pinksteren. Vandaag ontvangt u de uitstorting van de Heilige Geest, die op de dag van Pinksteren gezonden werd door de opgestane Heer over de apostelen. Elke gedoopte persoon moet als gelovige het momentum en mysterie van Pinksteren ontvangen; het completeert en vervolmaakt de gave van de doop” (*L’osservatore Romano*, N. 38, 19-9-1988, p. 16). Negen dagen later sprak Johannes Paulus II in Harare⁵ tot de menigte die samengekomen was in Borrowdale Park: “U bent aldus een nieuw volk geworden, wedergeboren door het sacrament van de doop, gevoed door de heilige eucharistie, levend in liefhebbende gemeenschap met God en met elkaar, samen met de opvolger van Petrus en de katholieke kerk over de hele wereld” (Ibid. p. 2).

In een 5-4-2005 verschijning op *Hannity & Colmes*, op Fox News television network, werd Franklin Graham de volgende vraag gesteld door Sean Hannity (die rooms-katholiek is): “Laat me u dit vragen: wat zijn enkele meningsverschillen -- we hebben maar 30 seconden voor dit segment -- tussen katholieken en evangelische christenen? Of bent u het meer eens dan oneens over de dingen?” Graham antwoordde: “Wel, er zijn heel wat leerstellige dingen waarover we van mening verschillen. Maar de dingen waarmee we overeenstemmen zijn het kruis, dat Jezus Christus de zoon was van de levende God die naar het kruis ging, die onze zonden op zich nam, stierf op dat kruis, werd begraven en op de derde dag opstond, volgens de Schriften. En dat is de essentie. Dit is het waarmee wij het eens zijn, waardoor we kunnen samenwerken en daarop verder bouwen”.

Ik begrijp dat Graham weinig tijd had (althoewel zijn tijd in de show niet eindigde met dat segment), maar dat is geen excuus voor het feit dat zijn antwoord gewiekt, onjuist en gevaarlijk was. Het was gewiekt omdat hij weigerde enige van Rome’s ernstige leerstellige ketterijen aan te roeren. Het was onjuist omdat hij zei dat de Roomse kerk gelooft in het kruis en de redding, op dezelfde wijze als evangelicals, wat beslist niet waar is. Deze onjuiste verklaring kan Graham’s katholieke luisteraars een vals gevoel geven van zekerheid in hun geloof-werken-sacramenten evangelie. Graham’s verklaring was gevaarlijk omdat hij zei dat evangelicals en katholieken samen moeten werken en verder bouwen op hun overeenstemmingen, terwijl de Bijbel Gods volk beveelt zich af te scheiden van ketterij en afvalligheid (b.v. Romeinen 16:17; 2 Timotheüs 3:5), en een onschriftuurlijke eenheid werkt veeleer de Antichrist in de hand dan Christus.

⁴ De Roomse Kerk heeft nooit Trente herroepen, integendeel, in de nieuwe Katechismus b.v. wordt 99 keer naar Trente verwezen! Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rome-trente.pdf>.

⁵ Harare, de grootste stad en hoofdstad van Zimbabwe.

Franklin Graham prees niet enkel de vorige paus, hij woonde de installatie bij van de nieuwe paus. Sprekend op *Larry King Live*, 2-4-2005, zei Billy Graham: “in heb niet de fysieke kracht om te gaan, en ik werd uitgenodigd. Ik werd zo’n zes of zeven maanden geleden op voorhand uitgenodigd door het Vaticaan. En zij vroegen dat ik zou komen. Dus vraag ik mijn dochter, Anne Lotz, om te gaan [naar de begrafenis van Johannes Paulus II]. ... En dan zal mijn zoon, Franklin, naar de installatie gaan van de nieuwe paus [Benedictus XVI]”.

In 2014 organiseerde Franklin Graham een festival van hoop in Warschau, Polen, en predikte hij in de kathedraal van Christus de Koning in Katowice. Graham werd bij deze radicale oecumene betrokken door Michael W. Smith, Tommy Coomes Band en de Newsboys⁶.

Meer dan enig andere man, plaveide Billy Graham de weg naar een wijde acceptatie van een katholieke paus, door protestanten en evangelischen. Graham’s baanbrekende oecumenische evangelisme, dat doctrine naar beneden haalde en empirische religieuze eenheid verhief, gaat al meer dan een halve eeuw terug.

Alhoewel in bepaalde aspecten nog onbeschaamder dan zijn beroemde vader, loopt Franklin op dezelfde ongehoorzame weg van het oecumenische rijk.

Lees verder onder de rubriek “Valse Leraars”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁶ Newsboy’s: een “christelijke” rock band, <https://en.wikipedia.org/wiki/Newsboys>.