

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 8: Hoe gemakkelijk is redding?

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

A. Gered worden is gemakkelijk

1) Het is even gemakkelijk als het ontvangen van een gave (Johannes 1:12)

In Efeziërs leren we van redding: “het is de gave van God”. Voor een gave moet niet betaald worden. Wij moeten niets betalen voor onze redding! Iemand anders, Jezus Christus, betaalde voor onze redding (lees 1 Korinthiërs 6:20 en 1 Petrus 1:18-19). Romeinen 6:23: “de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Noot: het woord “door” [Gr. *en*] zou vertaald moeten worden met “in”, zoals in 1 Johannes 5:11!). Redding is even gemakkelijk als het ontvangen van een gave. We kunnen er niet voor werken, en er niet voor betalen (vergelijk Handelingen 8:18-20)! We kunnen ze niet verdienen door onze eigen inspanningen! Alles wat wij kunnen doen is het te ontvangen. Gods vrije gave van eeuwig leven wordt enkel gevonden IN Gods Zoon: “... dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is **in** Zijn Zoon” (1 Johannes 5:11).

Volgens 1 Johannes 5:11-12 moet men, om Gods gave te hebben, Gods Zoon hebben: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (vers 12). Dus, om gered te worden moet de zondaar een PERSOON ontvangen! Volgens Johannes 3:16 is Gods liefdegave Zijn Zoon: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”. In Johannes 1:12 leren we, “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden”: om kinderen van God te worden moeten we de Heer Jezus Christus AANNEMEN als onze Redder! Alhoewel wij God nooit kunnen terugbetalen voor de kostbare gave van Zijn Zoon, is er iets dat wij kunnen doen voor God in appreciatie voor wat Hij voor ons heeft gedaan: “Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!” (2 Korinthiërs 9:15)!

2) Het is even gemakkelijk als eten en drinken (Johannes 6:35)

Lees Johannes 6:35: “En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben”. De Heer spreekt hier niet over fysieke honger en dorst, maar over geestelijke honger en dorst.

Vergelijk Johannes 6:54 met Johannes 6:40, 47. Wat betekent het Christus vlees te eten en Zijn bloed te drinken? Het betekent dat wij zouden CLAIMEN dat Christus Zijn zondeloos lichaam gaf en Zijn kostbaar bloed uitstortte voor onze zonden toen Hij stierf aan het kruis. Zo gemakkelijk is redding. Lees hierover meer : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jh6_ZV.pdf.

3) Het is even gemakkelijk als door een deur te gaan (Johannes 10:9)

Om gered te worden moet een persoon door de Deur, Jezus Christus, gaan (Johannes 10:9). Vertrouwen op Christus is niet moeilijker dan door een deur gaan. En toch, als we Mattheüs 7:13-14 lezen, zijn het er weinigen die hem vinden en erdoor heengaan! Weet wel dat er geen andere deur En geen andere weg is (Johannes 14:6; Handelingen 4:12).

4) Het is even gemakkelijk als het openen van een deur (Openbaring 3:20)

Lees Openbaring 3:20: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij”.

Alhoewel dit tekstgedeelte gaat over de toestand van de Gemeente (het christelijke getuigenis op aarde, met daarin christenen en naamchristenen) in de eindtijd (Laodicea; de 7^{de} gemeente)¹, kunnen

¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf>.

wij het principe ook toepassen op ongelovigen. Wat moet de zondaar doen? 1. Jezus' stem horen, en 2. de deur van zijn hart openen. Als hij dat doet zal de Heer binnenkomen en de maaltijd met Hem gebruiken. Het woord "maaltijd spreekt van de nauwe gemeenschap van de gelovige met de Heer Jezus. De Heer Jezus is altijd gereed en gewillig om hen te redden die Hem aanroepen voor redding "Want ieder die de Naam van de Heere [= Jezus; Handelingen 4:10-12 en Johannes 14:6] zal aanroepen, zal zalig worden" (Romeinen 10:13).

5) Het is even gemakkelijk als kijken (Johannes 3:14-15)

Lees Numeri 21:4-9:

"Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. 5 Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. 6 Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. 7 En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. 8 En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. 9 Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang **keek** en in leven bleef".

In plaats van dankbaar te zijn en JaHWeH te vertrouwen, klaagde Israël in de verzen 4-5 over hun problemen. Wegens hun ongeloof zond God gifslangen onder het volk, in vers 6. In vers 8 moest Mozes een koperen slang maken en die op een staak zetten. Vers 9: "En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang **keek** en in leven bleef".

Lees Johannes 3:14-15:

"En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".

Al dezen die naar de koperen slang keken leefden! Al dezen die kijken naar de verhoogde Zoon des mensen aan het kruis zullen ook leven! Wanneer een mens kijkt naar Golgotha's kruis met de ogen van geloof, zal hij niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben.

Zie ook Jesaja 45:22. De levende God zegt: "Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders". De KJV zegt: "**Look** unto me, and be ye saved, ...". Noot: het woord "Wend" (HSV) of "Look" (KJV) komt van een werkwoord (Hebr. *panah*) dat "kijken, iemand aankijken" betekent. Dus zegt de Heer in Jesaja 45:22: "Kijk naar Mij, kijk Mij aan, keer uw gelaat naar Mij en wordt gered". De oude SV vertaalt hier beter: "Wendt U naar Mij toe ..."

B. Gered worden is moeilijk

Alhoewel Gods reddingsplan op zichzelf eenvoudig en duidelijk is, zijn er toch een aantal "moeilijkheden" voor de ongelovige mens die voor hem, en door hem, onmogelijk te boven te komen zijn. Het is droevig dat in veel gevallen de zondige mens geen hulp wil, maar hij is ermee tevreden zich te wentelen in zijn zonden. De koppige en boze weigering van mensen om te geloven in Christus en Gods gave te ontvangen vloeit voort uit hun gevallen toestand – wat waar was voor ons allemaal (vergelijk Johannes 5:40: "En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt"). Vandaar dat er een noodzaak is voor God om een werk in onze harten te doen, dat enkel kan gedaan worden door Zijn Geest. Er zijn vele redenen waarom het erg moeilijk is voor aan zonde verslaafde mensen om gered te worden, zoals het volgende:

1) Het is erg moeilijk voor een mens om zichzelf te vernederen en zijn uitermate zondigheid en geestelijk bankroet te erkennen (Lukas 18:9-14).

2) Een trots mens gelooft dat hij iets moet doen om zijn redding te verdienen, en het is voor hem erg moeilijk te begrijpen dat het allemaal om genade gaat, gebaseerd op wat Christus heeft gedaan (Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5).

3) Christus leerde dat het extreem moeilijk was, ja onmogelijk, voor een rijk man om gered te worden, te wijten aan het feit dat niemand kan gered worden terwijl hij op iets of iemand anders vertrouwt dan Christus (Mattheüs 19:23-26). Maar wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk voor God (Mattheüs 19:26).

4) Gered worden is moeilijk omdat het niet minder eist dan een wonder van God. De doden moet leven gegeven worden (Efeziërs 2:1-7), de blinden moet het zicht gegeven worden (1 Korinthiërs 2:14; 2 Korinthiërs 4:3-4) en zij die ongeneeslijk ziek zijn moeten genezen worden (Jeremia 17:9; 1 Petrus 2:24).

5) Gered worden is moeilijk omdat verdorven mensen van hun zonden houden en hun wandel niet willen veranderen (Johannes 3:18-20).

Maar al deze moeilijkheden kunnen overwonnen worden want het Evangelie “is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft” (Romeinen 1:16). God is ook in staat een machtig werk te doen in de harten van zondeverblinde en verdorven mensen. Heeft God **uw** ogen geopend voor de waarheid van het Evangelie (zie Mattheüs 16:13-17; Handelingen 16:14)?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)