

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 7: 5 Feiten die een gered persoon zeker gelooft

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling/bewerking en voetnoot door M.V.

FEIT 1: Jezus Christus is de enige Redder (Handelingen 4:12)

Johannes 14:6: “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Er is dus maar **één Weg** naar redding.

Johannes 10:9: “Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden”. Er is dus maar **één Deur** naar de redding.

En lees Handelingen 4:10-12: “dat door de Naam van Jezus Christus ... En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel **geen andere Naam** onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden”. Er is maar één Naam waardoor wij gered kunnen worden.

FEIT 2: Jezus Christus stierf en stond weer op voor onze redding (Romeinen 4:25 en 2 Korinthiërs 5:15)

Romeinen 4:25: “Die [= Jezus] om onze overtredingen is overgeleverd [= sprekend over Zijn dood], en opgewekt om onze rechtvaardiging [= sprekend over Zijn opstanding]”. Een waar christen is iemand die gelooft dat Jezus Christus stierf en nadien opstond uit de doden.

Thessalonicenzen 4:14: “Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem”. Een waar christen is iemand die gelooft dat Jezus gestorven is en dat Hij nadien opstond uit de doden.

Romeinen 10:9: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden”.

1 Korinthiërs 15:1-4: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, 2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4 en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”.

FEIT 3: Jezus Christus is *in staat* te redden (Hebreeën 7:25)

Hebreeën 7:25: “Daarom kan Hij [= Jezus] ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten”

Mattheüs 1:21: “U zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. De Naam “Jezus” (Gr. *Iesus*; Hebr. *Jehoshua*) betekent “JaHWeH Redt, vandaar dat de Naam Jezus slaat op Zijn redderschap. Daarom staat er: “want [= vanwege de naam Jezus] Hij zal Zijn volk zalig maken”.

Lees Mattheüs 19:25-26: “Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? 26 Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk” – het is mogelijk dat zondige mensen gered worden want bij God is alles mogelijk!

Lees 1 Timotheüs 1:15-16: “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zon-

daars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven”. Als Christus Paulus kon redden (en dat deed Hij!), is Hij dan niet in staat ook andere zondaars te redden?

FEIT 4: Jezus Christus wil redden (Johannes 6:37)

Johannes 6:37: “wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen” – God zal nooit een zondaar weigeren om tot Hem te komen voor redding.

1 Timotheüs 2:3-6: “Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, ⁴Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen ... ⁶Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen”. Dat is Gods verlangen.

Lees verder: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm> .

FEIT 5: Jezus Christus zal allen redden die hun vertrouwen leggen op Hem, en Hem alleen, als hun Redder en Heer (Johannes 3:16)

Om Feit 5 te begrijpen moeten we 15 reddingsbeloften bestuderen die gevonden worden in het Nieuwe Testament. Deze zijn **voorwaardelijke beloften** hetgeen betekent dat **indien** de zondaar iets doet, dan God iets belooft te doen. Met andere woorden: voordat God de belofte zal vervullen, moet de zondaar de voorwaarde vervullen. Van zodra de zondaar doet wat hij verondersteld wordt te doen, zal God zeker Zijn belofte houden. Vergeet niet dat deze beloften aan ons gegeven zijn door de God Die niet liegen kan (Titus 1:2).

Als we deze 15 reddingsbeloften bestuderen willen we kijken naar twee dingen: a) **We willen zien wat de verantwoordelijkheid van de zondaar is**. Dit is precies wat de cipier wilde weten in Handelingen 16:30 toen hij riep: “wat moet ik doen om gered te worden?” b) **We willen zien wat God belooft te doen voor de zondaar wanneer deze op de juiste manier respondeert**:

- 1) Mattheüs 11:28: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”. a) De zondaar moet naar Christus komen. b) God belooft dan de zondaar rust.
- 2) Johannes 1:12: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden”. a) De zondaar moet Christus aannemen. b) God belooft dan de zondaar dat hij een kind van God zal worden.
- 3) Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. a) De zondaar moet geloven in Christus. b) God belooft dan dat de zondaar niet verloren zal gaan maar terstond (“heeft”) eeuwig leven zal hebben.
- 4) Johannes 3:18: “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”. a) De zondaar moet geloven in de eniggeboren Zoon van God. b) God belooft dan de zondaar dat hij niet veroordeeld wordt.
- 5) Johannes 3:36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”. De zondaar moet geloven in de Zoon. b) God belooft dan de zondaar dat hij terstond (“heeft”) eeuwig leven zal hebben.
- 6) Johannes 5:24: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven”. a) De zondaar moet Hem geloven Die de Zoon heeft gezonden. b) God belooft dan dat de zondaar terstond (“heeft”) eeuwig leven zal hebben en terstond (“is overgegaan”) zal overgaan van de dood in het leven.
- 7) Johannes 6:35: “En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben”. a) De zondaar moet tot Jezus komen. b) God belooft dan de zondaar dat hij geen geestelijke honger of dorst meer zal lijden.

- 8) Johannes 6:37: “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen”. a) De zondaar moet tot Jezus komen. b) God belooft dan de zondaar dat hij niet zal afgewezen worden.
- 9) Johannes 6:47: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”. a) De zondaar moet geloven in de Heer Jezus. b) God belooft dan de zondaar dat hij terstond (“heeft”) eeuwig leven zal hebben.
- 10) Johannes 10:9: “Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden”. a) De zondaar moet door de Heer Jezus (de “Deur”) naar binnen gaan. God belooft dan de zondaar dat hij behouden zal worden en gezegend met een bijzondere vrijheid.¹
- 11) Johannes 11:25: “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven”. a) De zondaar moet geloven in Hem Die de Opstanding en het Leven is (Jezus). b) God belooft dan de zondaar dat hij zal leven, ook al was hij gestorven.
- 12) Handelingen 10:43: “Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam”. a) De zondaar moet in de Heer Jezus geloven. b) God belooft dan de zondaar dat hij vergeving van zonden zal ontvangen.
- 13) Handelingen 16:31: “En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten”. a) De zondaar moet geloven in de Heer Jezus Christus. b) God belooft dan de zondaar dat hij gered zal worden.
- 14) Romeinen 10:9: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden”. a) De zondaar moet de Heer Jezus met de mond belijden en in zijn hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. b) God belooft dan de zondaar dat hij gered zal worden.
- 15) Romeinen 10:13: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden”. a) De zondaar moet de Naam van de Heer Jezus (zie handelingen 4:10-12!) aanroepen. b) God belooft dan de zondaar dat hij gered zal worden.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)

¹ Commentaar door Arno C. Gaebelin op Johannes 10:9: “In vers 9 spreekt de Heer weer over de “deur” en Hij vermeldt ook de zegeningen die weggelegd zijn voor allen die door Hem binnengaan. “*Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden*”. Hier ziet de Heer vooruit op de tijd na zijn lijden en sterven. Redding en heil is voor de schapen te vinden door de herder die voor hen stierf. De eerste grote zegening die een zondaar die in Hem gelooft ontvangt, is behoudenis. Deze kostbare gave, waarvoor de Heer betaalde als de plaatsvervanger van de schapen, is het eigendom van elke gelovige; elk schaap van Christus bezit dit nu reeds en tot in eeuwigheid.

De deur staat open voor iedereen (Joh. 3:16; Openb. 22:17). Maar er is meer dan behoudenis; er is vrijheid en ook voedsel. “En hij zal ingaan en uitgaan”, dat duidt op vrijheid. Dat vindt een schaap niet in de kleine stal; daar is het opgesloten, daar heeft het geen vrijheid. Zo was het ook in de Joodse schaapskooi. In het christendom spreekt men van verschillende schaapskooien, maar dat is niet bijbels; bovendien houdt het onvrijheid in en niet de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt.

In Numeri 27:17 vinden we een tekst die vooruitziet op deze woorden van de Heer. Mozes vroeg aan de Heer een man aan te stellen over de vergadering, over het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand (Psalm 95:7), en Mozes zei dat de man die de Heer zou kiezen een man zou zijn “die voor hun aangezicht uitgaat en die voor hun aangezicht ingaat, en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt, opdat de vergadering des Heren niet zij als schapen die geen herder hebben”.

Daarna stelde de Heer Jozua aan. Op zijn bevel zouden zij uitrukken en op zijn bevel zouden zij inrukken (vers 21). Jozua is de naam van onze Heer; want het Griekse woord “Jezus” is in het Hebreeuws “Jozua”. Jozua is een beeld van Christus, opgestaan uit de dood, die zijn volk binnenbrengt. De Heer brengt zijn schapen naar buiten, in volkomen vrijheid, en Hij brengt ze binnen. Onder de wet bestond zo’n vrijheid niet, maar Hij kwam, gezonden door God om hen die onder de wet waren vrij te kopen en hen van de slavernij te brengen in de vrijheid van de zonen van God (Gal. 4).

Er is ook voedsel voor de schapen: “en hij zal weide vinden”. Dit voedsel is niet te vinden in de stal; om het te vinden moet het schaap uit de stal gaan. Dat zegt David ook van de grote Herder: “Hij doet mij nederliggen in grazige weiden” (Psalm 23). Onze Herder zorgt voor het voedsel voor zijn eigen schapen, ja, Hij is Zelf het voedsel!” Uit “Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd”.