

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 5: De 4 fundamentele feiten van het Evangelie

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling/bewerking door M.V.

Waarom was het noodzakelijk dat Christus stierf?

In Mattheüs 16:21 zei de Heer “dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt”. Hij wist dat Hij veel zou moeten lijden, dat Hij gedood zou worden en op de derde dag opgewekt zou worden. Geloofde Jezus dat Zijn dood noodzakelijk was? Lees Mattheüs 16:22. Petrus geloofde niet dat het nodig was dat Jezus zou sterven. Wie inspireerde de woorden van Petrus? Zie vers 23: “Satan”!

Lees Johannes 10:11-18. Volgens vers 11 geeft de Goede Herder Zijn leven voor de schapen. In vers 15 zegt Jezus: “Ik geef Mijn leven voor de schapen”. Hoeveel mensen waren instaat het leven te nemen van de Heer Jezus? Geen enkele: “Niemand neemt het Mij af”. Wie gaf Zijn leven aan het kruis? “Ik geef het uit Mijzelf” (vs. 18).

Lees Lukas 4:28-30. Wat gebeurde er toen de woedende menigte Jezus trachtte te doden? “Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg” (vs. 30). De vijanden van de Heer waren niet in staat Hem te doden voordat het Zijn tijd was; zie Johannes 7:30: “Zij probeerden Hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want Zijn uur was nog niet gekomen”.

Lees Mattheüs 26:47-54. We leren in vers 53 dat Jezus had kunnen bidden en dat Zijn vader Hem dan “meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen” om Hem te redden van hen die Hem zochten te doden. [Noot: een legioen bestond uit 3000 à 6000 soldaten]. Maar Jezus bad dit gebed niet.

Lees Johannes 18:2-6. Wat gebeurde er met de soldaten en dienaars toen Jezus zei: “Ik ben [het]”, toen “deinsden zij terug en vielen op de grond”. De Zoon van God had de zaak in handen!



Lees Johannes 3:14: “En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden”. De Heer moest aan het kruis verhoogd worden!

We hebben gezien dat het voor Jezus absoluut nodig was te sterven op het kruis. Nu moeten we leren **waarom** Hij moest sterven. Daartoe moeten we de VIER FUNDAMENTELE FEITEN VAN HET EVANGELIE bestuderen.

De vier fundamentele feiten van het Evangelie

FEIT NUMMER 1 – Alle mensen staan schuldig voor God

Romeinen 3:19: “opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God”.
Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God”

We hebben al gezien dat alle mensen zondig en boosaardig zijn. Als wij staan voor God, de Recht-schappen Rechter, is het verdicht: SCHULDIG!



FEIT NUMMER 2 – Er staat een straf op onze schuld

Niet enkel zijn wij schuldig, er is ook een straf aan verbonden! In Ezechiël 18:4 lezen we: “De mens die zondigt, die zal sterven”. Daarom verdienen wij de doodstraf.

In Genesis 2:17 wordt tot de mens gezegd: “maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”.

Romeinen 6:23 zegt: “het loon van de zonde is de dood”. De mens verdient de doodstraf.

Wat is deze doodstraf?

We moeten ons herinneren dat de doodstraf (Romeinen 6:23) méér is dan louter de fysieke dood, alhoewel de fysieke dood zeker daarbij inbegrepen is (Genesis 3:19: “u zult tot stof terugkeren”). De DOOD als Gods straf voor zonde betreft fundamenteel twee dingen: 1) AFSCHIEDING VAN GOD, 2) STRAF VAN GOD. De volgende verzen spreken over de straf die de boosaardigen verdienen. Zie in elk vers het gedeelte dat slaat op AFSCHIEDING VAN GOD (hoofdletters) en het gedeelte dat slaat op **straf van God** (vette letters):

2 Thessalonicenzen 1:9: “Zij zullen als straf het **eeuwig verderf** ondergaan, WEG VAN HET AANGEZICHT VAN DE HEERE en van de heerlijkheid van Zijn macht”

Mattheüs 25:41: “Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: GA WEG VAN MIJ, vervloekten, **in het eeuwige vuur**, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is”.

Mattheüs 25:46: “En dezen zullen gaan in de **eeuwige straf**, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven”.

Openbaring 20:15: “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij **in de poel van vuur** geworpen”.

Mattheüs 7:23: “Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; GA WEG VAN MIJ, u die de wetteloosheid werkt!”

De Hel is een plaats die afgescheiden is van God. De boosaardigen zullen lijden “in de eeuwige straf” (Mattheüs 25:46). In Openbaring leren we dat deze eeuwige afscheiding van God de naam draagt van “de tweede dood”. In Openbaring 20:15 worden zij die niet geschreven zijn in het boek

des levens **in de poel van vuur** geworpen. In Openbaring 21:8 wordt deze “poel van vuur” “de tweede dood” genoemd. Zie verder: <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm> (rubriek over de eeuwige straf en tegen alverzoening/universalisme).

Illustratie van FEIT NUMMER 2:



FEIT NUMMER 3 – De straf *moet* betaald worden

God de Volmaakte Rechter kan NIET zeggen: “U verdient de doodstraf, maar omdat ik een liefdevolle en genadige God ben, zal ik het door de vingers zien en u laten leven”! Nu, als God dit zou doen, dan zou Hij wel genadig zijn maar Hij zou niet langer rechtvaardig zijn (in de zuivere betekenis), Zijn eigenschap van gerechtigheid zou verbroken zijn, Hij zou dan ook niet langer Heilig zijn!

Denk aan een menselijke rechter die tot een crimineel zegt: “Ik weet dat u die bank hebt beroofd, en de bediende aan het loket hebt doodgeschoten, maar, omdat ik zo genadig ben zal ik vergeten dat het ooit plaatsvond en ik zal u als vrij man laten gaan”! Zou zo’n rechter gerechtigheid beoefenen? Verdienen criminelen het om gestraft te worden? Schuldige mensen verdienen straf. Zal u volgens Romeinen 3:19; 3:23 en 6:23 uzelf zien als een schuldig persoon? Verdient u straf? De straf die wij allen verdienen is de doodstraf.

Lees Deuteronomium 25:1-2: “Wanneer er tussen mannen onenigheid is en zij voor het gerecht komen en men over hen rechtspreekt, dan moet men de rechtvaardige rechtvaardig verklaren en de schuldige schuldig verklaren. En als de schuldige tot slagen is veroordeeld, moet het zó zijn dat de rechter hem op de grond laat leggen en hem voor zijn ogen de slagen laat geven die in aantal overeenkomen met zijn onrechtvaardige daad”. Een rechter moet een onschuldige **rechtvaardigen**. De rechter moet dan zeggen “U bent niet schuldig”! Als een persoon schuldig is, dan moet hij **veroordeeld** worden. Als de schuldige man het verdient geslagen te worden, zou de rechter hem dan ongestraft moeten laten gaan?

Denk eraan: God is de Volmaakte Rechter. Is God onrechtvaardig? Begaat Hij ooit een vergissing? Niets is verborgen voor Gods ogen: “er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Hebreeën 4:13). Gods verdicht is nooit verkeerd. Daarom, als God de Volmaakte Rechter u ziet, dan is het verdicht: “U bent schuldig; u verdient de dood”.

FEIT NUMMER 4 – Christus betaalde de straf als onze Plaatsvervanger!

Wij verdienen de doodstraf en deze straf MOET betaald worden. Alle veroordeelde zondaars verdienen de eeuwige dood in de “poel van vuur”, een beeld van de eeuwige strafplaats waar goddelozen de afscheiding van God zullen ervaren en pijn zullen ondervinden (Openbaring 20:14 en 21:8), MAAR, God zond Zijn geliefde Zoon in de wereld, en : “God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” (Johannes 3:17).

De Heer Jezus Christus kwam de DOODSTRAF betalen voor mij! Hij nam mijn plaats in en stierf voor mij!



1 Korinthiërs 15:3: "Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften". Jezus betaalde de straf die ik verdiende.

In Romeinen 5:6 lezen we dat Christus voor "goddelozen" is gestorven.

Romeinen 5:8 zegt: "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren".

Galaten 1:4: "Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader".

1 Petrus 2:24: "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen".

Hoe vaak leed Christus voor onze zonden? Eenmaal: "Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen" (1 Petrus 3:18). Eenmaal is genoeg. Hij is de Rechtvaardige, wij de onrechtvaardigen in dit vers.

2 Korinthiërs 5:21: "Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem". In Christus zijn wij daarom gerechtvaardigd. De Volmaakte Rechter zegt nu: "U bent niet meer schuldig maar rechtvaardig".

Lees nu Jesaja 53 en omcirkel elk vers dat spreekt over Christus' sterven voor onze zonden:

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4 Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

7 Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,

9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen ver-lengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen ge-dragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

De volgende uitspraken zijn waar (W) of niet waar (NW):

1. ___ Christus' vijanden konden Hem op elk moment gedood hebben.
2. ___ Jezus legde vrijelijk Zijn leven af aan het kruis.
3. ___ Het was absoluut noodzakelijk voor Christus om te sterven opdat wij konden gered worden.
4. ___ Petrus wilde niet dat Christus zou gedood worden.
5. ___ Als de Rechtvaardige Rechter u ziet, en uw levenswandel, dan is het verdict "Niet schuldig"
6. ___ Alle mensen staan schuldig voor God, maar omdat God liefdevol en genadig is, is er geen straf op onze schuld.
7. ___ Het loon van de zonde is de dood.
8. ___ De doodstraf heeft niets te maken met eeuwige afscheiding van God, maar betekent gewoon dat wij fysiek moeten sterven.
9. ___ Een Heilige God moet oordelen en zonde bestraffen.
10. ___ Alle mensen zullen uiteindelijk gered worden en naar de hemel gaan.
11. ___ Niemand zal de eeuwigheid in de poel van vuur doorbrengen.
12. ___ De poel van vuur is de "tweede dood" en dat betekent afscheiding van een Heilige God.
13. ___ Een faire, goede rechter is degene die de crimineel niet veroordeelt.
14. ___ God zond Zijn Zoon in de wereld om de wereld te veroordelen.
15. ___ Jezus stierf als mijn plaatsvervanger, en dat betekent: Hij stierf in mijn plaats.
16. ___ Jezus de Rechtvaardige stierf voor de onrechtvaardige die ik ben.
17. ___ Jezus stierf opdat ik mocht leven!
15. ___ God toonde Zijn grote liefde aan ons door onze zonden voorbij te zien.
19. ___ God toonde Zijn grote liefde aan ons door Zijn Zoon te zenden om te sterven voor ons.
20. ___ Ik geloof met heel mijn hart dat de Heer Jezus Christus de doodstraf betaalde voor mijn zonden en ik ben altijd dankbaar voor wat Hij deed voor mij aan het kruis.