

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 4: Waarom moeten alle mensen nodig gered worden? Deel 3

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

Alle mensen moeten gered worden omdat zij blind zijn

1) De ongelovige is verblind door Satan (2 Korinthiërs 4:3-4)

³Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan.

⁴Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.



In 2 Korinthiërs 4:4 wordt de duivel “de god van deze eeuw [Gr. *aioon*: ‘eeuw’, door implicatie: ‘wereld’ zie KJV]” genoemd. Dit vers leert ons dat Satan bepaalde mensen verblindt opdat het licht van het Evangelie op hen niet zou stralen. Deze mensen zijn “de ongelovigen”. In vers 3 zijn zij beschreven als “hen die verloren gaan”. Satan wil niet dat deze mensen het Evangelie begrijpen en geloven!

Het “Evangelie” is het Goede Nieuws over de Heer Jezus Christus – zie 1 Korinthiërs 15:1-4. Lees ook Lukas 8:4-5, 11-12.

Lukas 8:12 zegt: “Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden”. In dit vers zijn er twee dingen waarvan de Satan wil dat mensen ze niet doen: 1. Het Woord

van God geloven, en 2. Gered worden. Het raakt de duivel niet zozeer als mensen naar de kerk gaan, of religieuze levens leven, of geld geven aan de armen, of andere goede werken doen ... zolang ze maar niet Gods Woord geloven en gered worden!

2) De ongelovige is verblind door zijn onbekwaamheid Gods Waarheid te begrijpen. Voor de ongeredde mens is het onmogelijk de Bijbel te begrijpen (1 Korinthiërs 2:14)

¹⁴Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

De volmaakte leraar, waar Jezus over sprak in Johannes 14:26 is “de Trooster, de Heilige Geest”. In Johannes 15:26 zijn de twee namen van deze Leraar: “de Trooster” en “de Geest van de waarheid”.

De naam “Trooster” (Gr. *parakletos*) betekent: bemiddelaar, trooster, advocaat. Kortom, Hij is onze Helper. De Heilige Geest troost, helpt, bemoedigt en leert de gelovigen.

In Johannes 16:13 beloofde Jezus Zijn discipelen (de apostelen) dat deze Leraar hen de weg zou wijzen in heel de waarheid. In 1 Korinthiërs 6:19 ontdekken we dat de Heilige Geest leeft en woont in elke gelovige.

Lees Romeinen 8:9: “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem”. Als iemand niet de Heilige Geest in zich heeft wonen, dan is hij niet van Christus.

Lees Romeinen 8:15-16: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn”. Op het moment dat

wij gered werden ontvingen wij de Geest van God. Daarom hebben ALLE ware christenen de volmaakte Leraar, de Geest van de Waarheid, in hen wonen.

3) Alle mensen zijn geestelijk blind (1 Korinthiërs 2:9-15)

⁹Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

¹⁰Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

¹¹Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

¹²En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.

¹³Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

¹⁴Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

¹⁵De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

Vers 9: Dit is een citaat uit Jesaja 64:9. Wat God heeft bereid voor gelovigen is niet te vatten met de menselijke zintuigen en het menselijke verstand.

Vers 10: De fundamentele manier waarop wij Gods Waarheid kunnen leren is NIET 4 jaar bijbelcollege volgen, NIET het leren van boeken, NIET door lange periodes te mediteren, NIET door te kijken naar de wonderlijke natuur, maar WEL doordat God ons Zijn Waarheid openbaart door Zijn Geest! Er is niets over God of over Gods Waarheid dat de Heilige Geest niet zou begrijpen. Herinner u dat de Heilige Geest God is – zie Handelingen 5:3-4, en als God is Hij alwetend. Zie onze studie over de Heilige Geest: <http://www.verhoevenmarc.be/heiligegeest.htm> .

Vers 11: Zonder wedergeboorte en Gods hulp door de Heilige Geest kan een mens niets begrijpen van de goddelijke dingen. Daar kunnen jaren bijbelcollege en die andere opgesomde dingen niets aan veranderen. In dit vers weet de Heilige Geest de dingen van God, zoals de menselijke geest de dingen van de mens kent. Lees Jesaja 55:8-9: Gods gedachten zijn veel hoger dan menselijke gedachten. Lees Romeinen 11:33-34: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoordringelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!” God heeft geen leraar nodig en Hij weet werkelijk alles – voor ons ligt dat anders. Eens dat wij wedergeboren zijn hebben wij leraars nodig die als gave aan de gemeenten zijn gegeven. Maar we kunnen niets leren over God en Zijn Woord zonder Zijn hulp daarbij. Hij moet Zijn Woord aan ons openbaren; anders begrijpen wij er niets van.

Vers 12: Toen de gelovige gered werd, op dat moment ontving hij de Geest van God. Dit vers leert ons dat God wil dat wij de dingen zouden weten die ons door God genadig geschonken zijn, en daartoe heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven als onze Leraar. 1 Korinthiërs zegt “word in uw denken volwassen” – wij moeten in het begrijpen van Gods waarheden geen geestelijke baby’s blijven maar opgroeien tot de volwassenheid.

Vers 13: Wij leren Gods waarheid niet door middel van onze eigen wijsheid, of de filosofie van ongelovigen, maar door de woorden die de Heilige Geest ons leert! Aan de Kolossenzen schreef Paulus: “Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus” (Kolossenzen 2:8).

Vers 14: De “natuurlijke [Gr. *psuchikos*: natuurlijk, zintuiglijk] mens” is de ongeredde persoon. Dit vers leert ons dat ongeredde mensen blind zijn als het aankomt op Gods Waarheid. Hij neemt de dingen van God niet aan, en hij kan ze ook niet aannemen. De dingen van God zijn voor hem “dwaasheid”. De dingen van God moeten geestelijk beoordeeld worden en de natuurlijke mens heeft een niet-wedergeboren geest, waarin Gods Geest niet inwoont en dus begrijpt hij die dingen

niet. Denk aan de tijd dat uzelf nog niet wedergeboren en gered was: begreep u dan de dingen van God, of was u er toen blind voor?

Lees 1 Korinthiërs 1:18: “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God”. De natuurlijke mens begrijpt niet wat Jezus voor hem gedaan heeft op het kruis. Als u een persoon zegt dat de enige manier voor hem om gered te worden is dat hij gelooft in de gekruisigde Redder, dan moet u niet verbaasd zijn dat hij denkt dat u een halve gare bent, een dwaas!

Enkel God kan de ogen openen van de blinden. De natuurlijke mens is geestelijk blind en kan de waarheid niet begrijpen. Enkel God kan de ogen openen van een natuurlijk mens door het wonder van de nieuwe geboorte (Johannes 3:3-5). Op het moment dat een mens wordt wedergeboren (door te geloven in Christus als Redder) ontvangt hij de Heilige Geest, en als nieuwgeboren baby begint hij te verlangen naar de zuivere melk van Gods Woord zodat hij kan leren en geestelijk groeien (zie 1 Petrus 2:2). De heilige Geest is nu zijn Leraar!

Vers 15: De “geestelijke [Gr. *pneumatikos* → “pneuma” = geest] mens” is de persoon die de Heilige Geest heeft (hij is een gelovige in Christus) en die toelaat dat de “Heilige Geest” [Gr. *Hagios Pneumatikos*] hem onderwijst. De geestelijke mens heeft het Woord van God lief (Psalm 119:97), en zijn constant gebed is: “Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet” (Psalm 119:18).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)