

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 3: Waarom moeten alle mensen nodig gered worden? Deel 2

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

Alle mensen moeten gered worden omdat zij arglistig zijn

1) Jeremia 17:9

9 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?

Arglistig betekent “van boos opzet vervuld, boosaardig, doortrapt, slinks, vals” (Van Dale). De mens is “ongeneeslijk” ziek. Wij zijn zo boosaardig dat God zegt dat wij zijn als een persoon die een dodelijke, ongeneeslijke ziekte heeft. Het is een ziekte die erger is dan kanker, melaatsheid of AIDS – het is de nummer-één doder: ZONDE!

2) Markus 7:20-23

20 En Hij zei: Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens.

21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord,

22 diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid;

23 al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.

Deze woorden werden door de Heer Jezus Christus gesproken. Hij was het eens met wat Jeremia schreef. In deze verzen zien we welke boosaardige dingen er in 's mensen hart leven: “kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid”. Het hart van de mens is wezenlijk verdorven. [Dit wil echter NIET zeggen 1. dat er absoluut geen goede dingen meer uit 's mensen hart kunnen voortkomen, en 2. dat het beeldrangerschap van de mens is opgehouden – zie hierover uitvoerig <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>].

In Markus 7:23 beschrijft Jezus deze dingen als “slechte dingen”. Na het bestuderen van Markus 7:20-23 is het GROOTSTE probleem van de mens NIET: honger, corrupte overheid, armzalige behuizing, vervuld water, oorlogen, maar WEL: een boos en verontreinigd hart!

3) Mattheüs 7:9-11

9 Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?

10 Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?

11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

12 Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

Volgens deze verzen is de mens “slecht” (v. 11). Is het mogelijk dat een slecht mens toch nog bepaalde goede dingen kan doen? Ja, dat lezen we hier, maar toch wordt hij in wezen “slecht” genoemd, wegens de zonde die in hem leeft.

[Enig evenwicht is hier op zijn plaats: De slechtheid van de mens is erg groot, maar er zijn toch nog “barmhartige Samaritanen”, en vaders/moeders die goed kunnen doen voor hun kinderen, en de mens wordt in het N.T. nog steeds een beeldrager van God genoemd – zie hierover meer: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>].

Alle mensen moeten gered worden omdat zij verloren zijn

1) Lukas 19:10

10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken [Gr. *sozo*: redden] wat verloren is.

Jezus noemde de mensen die Hij zocht en wilde redden: “wat verloren is”.

2) Jesaja 53:6

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

In dit vers zegt Jesaja dat wij allen zijn als verdwaalde schapen. Volgens dit vers zijn “wij allen” en “ons ieder” afgedwaald. We lezen dat ieder van ons zich naar zijn eigen weg keerde.

Rechters 21:25 zegt: “In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder deed wat juist was in zijn ogen”.

In Mattheüs 10:6 beschreef de Heer het Joodse volk als “de verloren schapen van het huis van Israël”. In Mattheüs 9:36 was de Heer “innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben”.

1 Petrus 2:25: “Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen”. Voordat wij gered werden waren wij “als dwalende schapen”, maar vanaf de bekering keerden wij ons naar de Herder en Opziener van onze zielen.

Alle mensen moeten gered worden omdat zij dood zijn

1) Genesis 2:17

17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Hier zegt God tot de mens dat hij zeker zou sterven als hij van de verboden boom at. Wanneer zou de mens sterven? “Op de dag dat hij daarvan eet”! Toch stierf de mens niet direct fysisch op die dag, en daarom bedoelde God niet zozeer de directe fysieke dood.

Lees nu Genesis 2:25 en 3:6-7. Er veranderde na de zonde iets bij Adam en Eva: zij ondervonden schaamte over hun naaktheid, iets wat zij tevoren niet hadden. En in Genesis 3:19 leren we over het soort van fysieke dood die over de mens kwam wegens de zonde: “In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren”. De mens zou, met veel moeite, oud worden en op een dag sterven.

2) Efeziërs 2:1

1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.

Voordat we gered werden waren wij “dood door de overtredingen en zonden”. Lees ook Efeziërs 2:5 en Kolossenzen 2:13.

3) Johannes 5:24

24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Van het moment dat iemand gered is, IS hij OVERGEGAAN uit de dood in het leven. Zie ook 1 Johannes 3:14: “Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven”. Daarom bevindt een persoon voordat hij gered wordt zich in een toestand van “dood”.

Lees Johannes 6:47: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven” – de persoon HEEFT eeuwig leven vanaf het moment dat hij gelooft in de Heer Jezus Christus. Daarom is de ongeredde mens geestelijk dood, omdat hij niet “het eeuwige leven” bezit.

Lees Efeziërs 4:17-18: “Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart”: de ongeredde mens is “vervreemd” van het leven dat uit God is. Daarom is de dode mens (Efeziërs 2:1) de mens die niet in het bezit is van Gods leven. Van het moment dat een persoon gered wordt, is hij “met Christus levend gemaakt”, zegt Efeziërs 2:5.

Lees 1 Johannes 5:11: “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon”. Als een mens de Heer Jezus Christus ontvangen heeft als zijn Redder en Heer, dan heeft hij “het eeuwige leven”. Wie de Heer Jezus Christus NIET heeft aangenomen als zijn Redder en Heer, die is “dood”.

In Johannes 17:3 lezen we: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt”. Daarom zal de mens die de Vader en de Zoon niet kent (op een persoonlijke wijze) niet “het eeuwige leven” bezitten.

We kunnen dus nogmaals zeggen dat de persoon die God niet kent “dood” is.

4) Johannes 3:14-16

14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

En zie Johannes 5:24 en 6:47.

Wat moet een dode man en een dode vrouw doen om leven te hebben? Geloven in de Zoon des mensen! Dit is een persoonlijk, zich overgevend geloof en onderwerping aan hun Heer en Redder. Dit is niet louter een geloof “dat God bestaat”, louter met het verstand, want ook de demonen geloven “dat God bestaat”, dat Hij een realiteit is, en zij beven voor Hem (Jakobus 2:19).