

# Fundamentele Leerstellige Werkbladen

## Les 18: Tekenen van Leven, deel 2

<http://www.middletonbiblechurch.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling door M.V. Update 25-11-2015 (versie zonder invulvragen)

### 2. Een ware gelovige hongert naar het Woord van God (1 Petrus 2:2)

In 1 Petrus 1:23 leren we dat een persoon **opnieuw geboren** wordt “door het **levende** en eeuwig blijvende **Woord** van God”. In 1 Petrus 2:2 leren we dat een persoon die opnieuw geboren wordt sterk verlangt naar **het Woord**. Het ene ding waar zuigelingen naar verlangen, en waar ze zich druk over maken als ze het niet krijgen is **melk**. Als een zuigeling niet verlangt naar melk dan is er iets grondig mis mee! Naar wat zou een opnieuw geboren gelovige overeenkomstig moeten verlangen en hongeren (1 Pet. 2:2)? Naar “de zuivere melk van **het Woord**”. Als een gelovige geen honger heeft naar **het Woord** dat moet er iets grondig mis zijn! Er is iets mis met een christen die nooit of nauwelijks de Bijbel wil lezen. Als een gelovige echt hongert naar Gods Woord, dan zou hij moeten verlangen naar bijbelgelovige leraars en een bijbelgelovige kerk bij wie hij meer kan leren over Gods Woord.

De persoon die echt is wedergeboren moet de volgende dingen kunnen zeggen:

1. “Heer, hoe **lief** heb ik Uw Woord” (vgl. Psalm 119:97, 113, 119, 127, 167).
2. “Heer, Uw Woord is mijn **bron van blijdschap**” (vgl. Psalm 119:77; Psalm 1:2; Psalm 119:16, 47, 143, 174).
3. “Heer, open mijn ogen opdat ik aanschouwe de **wonderen** van Uw wet” (Psalm 119:18).
4. “Heer, Uw Woord is zuiver en het **verlicht** de ogen (vgl. Psalm 19:9), en geeft **licht** (Psalm 119:130; vergelijk vers 105 en 2 Petrus 1:19), en maakt de **eenvoudigen** verstandig” (Psalm 119:130).
5. “Heer, Uw Woord **verblijdt** mijn hart” (vgl. Psalm 19:9; Psalm 119:111, 162).
6. “Heer, Uw Woord is **beter** dan al het geld in de wereld!” (vgl. Psalm 119:72).
7. “Heer, Uw Woord is voor mij **begerenswaardiger** dan **goud**. Hoe kostbaar is Uw Woord voor mij!” (vgl. Psalm 19:11)
8. “Heer, Uw Woord is voor mij **aangenamer** dan het beste voedsel” (vgl. Psalm 19:11; Psalm 119:103).
9. “Heer, ik heb werkelijk een **verlangen** naar Uw Woord” (vgl. Psalm 119: 40, 131).

De Bijbel is Gods persoonlijke brief voor mij en met die houding moet ik hem lezen! Ik moet elke dag tijd vrijmaken om mijn God te ontmoeten samen met mijn Bijbel! Als ik de Heer werkelijk lief heb, dan wil ik Hem graag tot mij horen spreken doorheen Zijn Woord! God spreekt tot mij wanneer ik Zijn kostbare Woord lees. Hebt u werkelijk Gods Woord lief? Verlangt u meer naar Gods Woord dan naar materiële dingen? Geniet ik van het lezen en leren over de levende God? Is Psalm 19:7-11 echt waar voor mij?

**“ONDERZOEK UZELF OF U IN HET GELOOF BENT”**

**Noot:** Als u elke dag één vers overdenkt van Psalm 119, dan zal u daardoor twee keer per jaar doorheen deze kostbare Psalm gaan (het langste hoofdstuk in de Bijbel)!

### 3. Een ware gelovige bidt tot zijn hemelse Vader (Romeinen 8:15-16)

Eén van de expressies van een baby is schreien. Een Baby schreit wanneer hij honger heeft, wanneer hij pijn heeft, wanneer hij nat ligt, wanneer hij zich oncomfortabel voelt, enz., maar het feit dat hij schreit bewijst dat de baby **leeft!** Dode baby's schreien niet. Op gelijke wijze zal de persoon die

geboren werd tot Gods gezin (Galaten 3:26) zijn noden uitdrukken tot God. Nu kan hij roepen: “**Abba, Vader!**” (Rom. 8:15; Gal. 4:6; vergelijk Markus 14:36)! Hij heeft nu een relatie met de **waarachtige God** (Johannes 17:3) en hij is in staat Hem zijn **hemelse Vader** te noemen (Mattheüs 6:32). Hij is nu ook in staat **God** te **danken** voor **alle dingen** (Efeziërs 5:20). Omdat van het kind van God al zijn zonden volledig zijn vergeven (Hebreeën 10:17), kan hij tot God **naderen** met een waarachtig hart (Hebreeën 10:22) en hij kan met **vrijmoedigheid** toegaan tot de **troon van genade**, om **barmhartigheid** te verkrijgen en **genade** te vinden om geholpen te worden op het juiste **tijdstip** (Hebreeën 4:16). Als de gelovige nadert tot God, wat belooft God dan te doen (Jakobus 4:8; vergelijk Zacharia 1:3)? “**Hij zal tot u naderen**”.

Gebed is gewoon spreken tot de levende God! Net zoals een baby moet leren praten, zo moet de gelovige leren hoe te **spreken** tot God! We horen te bidden zoals de discipelen baden in Lukas 11:1: “Heere, **leer** ons **bidden**”. Een baby leert spreken door te spreken (alhoewel dit in het begin weinig te betekenen heeft)! Een gelovige leert bidden door te bidden! Hoe meer de gelovige bidt, des te gemakkelijker het zal worden! Zou er iets fout zijn met een kind dat opgroeit en niet leerde spreken? Als een persoon beweert een kind van God te zijn, en nooit met de Heer spreekt, zou u dan niet denken dat er iets verkeerd moet zijn?

De vroege kerk was een gezonde kerk omdat de gelovigen volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in **de gebeden** (Handelingen 2:42).

Hoe weten wij dat Daniël een man van God was (Daniël 6:11)? “Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God”. Hoe weten wij dat David een man van God was (Psalm 55:17)? Hij bad: “Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen”. Hoe weten we dat Paulus en Silas mannen van God waren (Handelingen 16:25)? “Omstreeks middernacht **baden** Paulus en Silas en **zongen lofzangen** voor God”. Spreekt u graag tot de Heer doorheen de dag? Neemt u daar dagelijks tijd voor? Hebt u geleerd God te danken voor alle dingen? Nadert u tot Zijn genadetroon en legt u al uw zorgen op Hem?

“**ONDERZOEK UZELF OF U IN HET GELOOF BENT**”

#### **4. Een ware gelovige heeft zijn broeders en zusters in Christus lief (1 Johannes 3:14)**

De Heer Jezus zei ons dat de persoon die een ware gelovige is, overgegaan is uit de **dood** in het **leven** (Johannes 5:24). Hoe kan ik weten dat ik werkelijk ben overgegaan uit de dood in het leven? Gods antwoord wordt gevonden in 1 Johannes 3:14: “Wij **weten** dat wij zijn overgegaan uit de **dood** in het **leven**, omdat wij **de broeders liefhebben**; wie zijn broeder niet **liefheeft**, blijft in de **dood** (1 Johannes 3:14).

Er zijn 2 dingen die waar zijn in het leven van een mens die een kind is van de duivel (1 Johannes 3:10):

1. Hij leeft geen rechtschapen leven.
2. Hij heeft zijn **broeder niet lief**.

Welke boodschap heeft God de gelovige gegeven (1 Johannes 3:11)? “dat wij elkaar moeten liefhebben”.

In 1 Johannes 3:12 leren we dat Kaïn (zie Genesis 4:1-11) een kind was van **de boze** want er waren 2 dingen waar in het leven van Kaïn (1 Johannes 3:12):

1. We weten dat Kaïn geen rechtschapen leven leefde omdat zijn werken **slecht waren**.
2. We weten dat Kaïn zijn broer niet liefhad omdat **zijn werken slecht waren**.

Haatte Kaïn Abel? Ja. Deze zonde leidde hem uiteindelijk tot de zonde van moord! Vergelijk Mattheüs 5:21-22. Ieder die zijn broeder haat is een **moordenaar** (1 Johannes 3:15). Wat weten we van een moordenaar (1 Johannes 3:15)? “Dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft”. Waarom zouden wij ons leven moeten afleggen voor de broeders (1 Johannes 3:16)? Omdat “Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven”.

Lees 1 Johannes 3:17 en het antwoord is Waar (X) of Onwaar (0):

- X \_\_\_\_\_ Dit vers spreekt over een persoon die een echte nood ziet in het leven van zijn broeder.
- X \_\_\_\_\_ Deze persoon is in staat aan deze nood tegemoet te komen.
- 0 \_\_\_\_\_ Deze persoon wil deze nood tegemoet komen.
- X \_\_\_\_\_ Deze persoon weigert deze nood tegemoet te komen.
- 0 \_\_\_\_\_ De liefde van God woont in deze persoon.
- 0 \_\_\_\_\_ Deze persoon is waarschijnlijk een ware gelovige.
- X \_\_\_\_\_ Deze persoon is precies als de persoon die beschreven is in Jakobus 2:15-16.

Hoe wil God dat wij liefhebben (1 Johannes 3:18)? **Met de daad**. Wat zouden wij moeten doen als gelovigen in Christus (1 Johannes 4:7)? **Elkaar liefhebben**. Waarom zouden we dit moeten doen? “De liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God”.

Er zijn dus 2 dingen die waar zijn over de persoon die werkelijk liefheeft (1 Johannes 4:7):

1. Hij is **geboren uit God**.
2. Hij kent **God** (vergelijk Johannes 17:3).

Wat kunnen we zeggen van een persoon die niet liefheeft (1 Johannes 4:8)? “Wie niet liefheeft, **kent God niet**, want God is liefde”. God is een God van liefde (1 Johannes 4:8). Daarom, als we God willen navolgen, als geliefde kinderen (zie Efeziërs 5:1), wat zal dan waar zijn in onze levens? Dan zullen we **wandelen in de liefde** (Efeziërs 5:2). Hoe weten wij dat God ons liefheeft (1 Johannes 4:9-10)? Omdat Hij “**Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden**”. Waarom zouden wij elkaar moeten liefhebben, volgens 1 Johannes 4:11? “**Als God ons zo liefhad**, moeten ook wij elkaar liefhebben”. Waarom hebben wij lief (1 Johannes 4:19)? “omdat Hij ons **eerst** liefhad”. Als een mens zegt dat hij God liefheeft maar zijn broeder haat, dan is hij een **leugenaar** (1 Johannes 4:20). Als een persoon zijn zichtbare broeder haat, dan heeft hij de onzichtbare God niet lief (1 Johannes 4:20). De persoon die werkelijk van God houdt, zou ook zijn broeder moeten liefhebben (1 Johannes 4:21). Lees a.u.b. ook 1 Johannes 2:9-11.

In Johannes 13:34 geeft de Heer Jezus voordat Hij stierf op het kruis, Zijn discipelen een nieuw gebod: “Dat u elkaar **lieft; zoals Ik u liefgehad heb**, moet u ook elkaar liefhebben”. Dit betekent dat wij liefhebben **op dezelfde manier als Hij ons liefhad!** Efeziërs 4:32 zegt dat wij elkaar moeten vergeven “**zoals ook God in Christus**” ons vergaf!

Als Christus een verdorven zondaar zoals u kon liefhebben (zie Romeinen 5:6-8), kunt u dan niet uw broeders en zusters in Christus liefhebben? Als Christus al uw **overtredingen** kon vergeven (Kolossenzen 2:13), kunt u dan niet hen vergeven die kwaad deden tegen u?

Hoe zal de wereld weten dat wij echte discipelen zijn van Christus (Johannes 13:35)? “Als u **liefde onder elkaar** hebt”.

Als een persoon werkelijk zijn broeders en zusters in Christus liefheeft, zal hij met hen willen vergaderen in een bijbelgelovige, bijbelonderwijzende kerk (vergelijk Hebrëëën 10:25; Handelingen 2:42). Zorgde men in de vroege kerk voor elkaar (Handelingen 2:44-45)? “Allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had”.

Hebt u de heiligen echt lief? Zou u uw leven willen geven voor andere gelovigen? Geeft u uzelf aan anderen? Hebt u hen lief in woord en daad? Bid u voor hen? Zoekt u hen te helpen op elke mogelijke manier? Heb u hen lief omdat Christus u liefhad?

**“ONDERZOEK UZELF OF U IN HET GELOOF BENT”**