

# Fundamentele Leerstellige Werkbladen

## Les 16: De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus (deel 3)

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

### 9. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat niets hem kan scheiden van Gods eeuwige liefde (Romeinen 8:35-39).

In Romeinen 8:35 vinden we de retorische vraag: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?” Hieruit is duidelijk dat **niets** ons kan scheiden van de liefde van Christus! Bovendien is dit een hint voor wat een christen kan verwachten. Wij zullen geen gemakkelijk leven hebben! Dat bevestigt het volgende vers 36: “Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtoppen”.

Lees 2 Korinthiërs 11:23-28: Paulus ervoer precies de dingen die genoemd zijn in Romeinen 8:35!

Maar een gelovige kan een overwinnend leven leiden te midden van moeilijkheden en beproevingen (zie Romeinen 8:37). Paulus had de **verzekering** dat **niets** hem kon scheiden van de liefde van God (Romeinen 8:38-39)! Elke ware gelovige kan de belofte van Romeinen 8:38-39 voor zichzelf claimen (vergelijk 2 Thessalonicenzen 1:8-9). Als een gered persoon verloren zou kunnen gaan, dan zou hij afgescheiden moeten worden van de liefde van God, maar dat is onmogelijk!

### 10. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat God vóór hem is, niet tegen hem (Romeinen 8:31-34).

Lees Romeinen 8:31. Hier wordt de retorische vraag gesteld: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”. Hieruit blijkt dat volstrekt **niets** tegen ons kan zijn. Vervolgens bewijst Romeinen 8:32-34 dat God vóór ons is, en niet tegen ons:

“Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? <sup>33</sup>Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. <sup>34</sup>Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit”.

Psalm 27:1 zegt: “De HEERE is mijn licht en mijn heil, **voor wie zou ik vrezen?** De HEERE is mijn levenskracht, **voor wie zou ik angst hebben?**”

Psalm 46:2-3: “God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. <sup>3</sup>Daarom zullen wij **niet bevreesd** zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën”.

Psalm 118:6: “De HEERE is bij mij, ik ben **niet bevreesd**. Wat kan een mens mij doen?”

De Heer is voor ons een Helper zegt Jesaja 50:7-9 en Hebreëen 13:6. En “Hij Die in u is (= de Heilige Geest), is groter dan hij die in de wereld is (= Satan)” zegt 1 Johannes 4:4!

Als een gelovige zijn redding zou kunnen verliezen, zou het noodzakelijk zijn voor God om tegen hem te zijn, maar dat is onmogelijk!

### 11. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat hij bewaard wordt door de kracht van God (1 Petrus 1:5).

In 1 Petrus 1:5 wordt tot gelovigen gezegd: “U **wordt** immers door de kracht van God **bewaakt** door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd”. Het woord “bewaakt” staat in de tegenwoordige tijd: wij worden continu bewaakt door de kracht van God.

Niemand kan de schapen uit de hand van de Herder en de Vader rukken (Johannes 10:27-29). Eens waren wij dwalende schapen maar nu **zijn** wij bekeerd tot de Herder en opziener van onze zielen, zegt 1 Petrus 2:25. Eens dwaalden wij maar nu verkeren we veilig bij de Opziener Die **waakt** over onze zielen.

Hebreeën 7:25: “Daarom kan Hij (= Christus) ook **volkomen** zalig maken wie door Hem tot God gaan, **omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten**”.

Paulus spreekt over de zekerheid van de bewaring in 2 Timotheüs 4:18 als volgt: “En de Heere **zal** mij **bevrijden** van alle boze opzet en mij **verlossen** tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk”.

## 12. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus wegens het werk dat Christus nu voor hem doet in de hemel.

### Christus als onze Pleiter (Hebreeën 7:25)

De Heer Jezus Christus is nu in de hemel en daar pleit Hij voor ons (Romeinen 8:34). Lees ook Hebreeën 7:25: “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij **altijd leeft om voor hen te pleiten**”. In deze twee teksten staat het “pleiten” in de tegenwoordige tijd en dat betekent dat Hij **doorgaat met te pleiten** voor ons. “Pleiten” betekent: bidden voor iemand, iemand verdedigen, voor iemand smeken. Zo pleitte Christus voor Petrus: “Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt” (Lukas 22:31-32). Petrus struikelde in zijn geloof toen hij de Heer verloochende, maar Jezus bad dat zijn geloof niet zou ophouden. Dit gebed werd verhoord.

Lees Johannes 17:1-26. Hier vinden we een mooi voorbeeld van pleitend gebed door de Heer Jezus. Hij is daarom onze Pleiter. Dit gebed sprak de Heer tot de Vader (Johannes 17:1, 5, 11, 21, 24, 25). De Heer bad daar niet voor ongelovigen maar voor gelovigen (Johannes 17:9). In vers 11 bidt de Heer Jezus: “**bewaar hen die U Mij gegeven hebt** in Uw Naam”, en in vers 15: “dat U hen **bewaart voor de boze**”. “De boze” is Satan. In vers 24 vraagt de Heer: “Vader, Ik wil **dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt**”. Dit gebed zal verhoord worden: “En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 14:3)!

Als wij onze redding zouden kunnen verliezen, dan zou Christus moeten stoppen met te pleiten voor ons! Maar de Bijbel vertelt ons dat Christus altijd doorgaat met voor ons te pleiten (Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25). Daarom is het onmogelijk dat de gelovige zijn redding zou verliezen.

### Christus als onze Voorspraak (1 Johannes 1:8 - 2:2)

1 Johannes 1:8 zegt: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, **misleiden** wij onszelf en is de waarheid niet in ons”, en 1 Johannes 1:10 “Als wij zeggen dat wij **niet gezondigd** hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons”. Maar overeenkomstig 1 Johannes 1:9 is het **niet** waar dat als wij zondigen wij onze redding zouden kunnen verliezen en opnieuw moeten gered worden – wij zijn kinderen van God, reeds bekeerd (zie vers 7) en moeten enkel onze zonden belijden: “Als wij onze zonden belijden: Hij is **getrouw en rechtvaardig** om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”. God handelt hier duidelijk met Zijn **kinderen**: hij is “getrouw en rechtvaardig”, niet “genadig” zoals in Efeziërs 1:7 welk vers slaat op hen die nog verlost moeten worden. 1 Johannes 1:7 gaat over mensen die al bekeerd zijn.

Het woord “belijden” betekent “een overtuiging of bekentenis uitspreken”. We moeten daarom over zonde hetzelfde zeggen als wat God zegt. We moeten onze zonde zien zoals God ze ziet. We moeten met God en Zijn Woord instemmen dat wat we gedaan hebben zondig is. Vergelijk Davids belijdenisgebed in Psalm 51:3-4! Als wij onze zonden belijden, dan belooft God twee dingen te doen (1 Johannes 1:9): “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons (1) de zonden te **vergeven** en (2) ons te **reinigen** van alle ongerechtigheid”.

Johannes schreef ons deze dingen niet opdat wij zouden zondigen en een verslagen leven zouden leiden: “Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, **opdat u niet zondigt**. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een **Voorspraak** bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige” (1 Johannes 2:1). Als wij zondigen dan hebben wij onze redding niet verloren, maar als we zondigen weten we dat we een Voorspraak hebben. Dat wij een Voorspraak “hebben” betekent dat De Heer Jezus niet ophoudt een Voorspraak of Advocaat te zijn.

Als wij zondigen is er iemand die ons aanklaagt voor God, namelijk de Satan (Openbaring 12:9-10), maar wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus (1 Johannes 2:1).

Als wij onze redding zouden kunnen verliezen, dan zou Christus moeten stoppen met onze Voorspraak te zijn, maar de Bijbel zegt: “En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige” (1 Johannes 2:1). Het is onmogelijk onze redding te verliezen.

Lees zorgvuldig 2 Samuël hoofdstuk 11 waar we het verslag vinden van Davids grote zonde. Lees ook 2 Samuël 12:1-14. Hier zijn de boze daden die David pleegde: “Waarom hebt u dan **het woord van de HEERE veracht**, door te doen wat slecht is in Zijn ogen? U hebt Uria, de Hethiet, met het zwaard **gedood**. **Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen** en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood” (2 Samuël 12:9).

In 2 Samuël 12:1-14 lezen we het vers waar David zijn zonde belijdt: “Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook **uw zonde weggenomen; u zult niet sterven**” (vers 13). Merk op: David verloor niet zijn redding! Wel verloor hij zijn kind dat hij bij Bathseba had verkregen (vers 14). Lees ook Psalm 51 voor Davids uitgebreide zondebelijdenis.

Noot: ervaart u niet de overtuiging en blijdschap van uw redding? Indien niet, dan is er misschien zonde in uw leven die beleden moet worden. Lees Psalm 139 en bid hetzelfde gebed dat David bad in de verzen 23-24. Ook Psalm 51 en 32 zijn goed om lezen. Een andere nuttige passage is 1 Johannes hoofdstuk 1, en evenzo 1 Johannes 2:1-2. 1 Johannes 1:4: “En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt”!

### **13. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat God het grote werk dat Hij in hem begon wil voltooien (Filippenzen 1:6)**

In Filippenzen 1:6 is Paulus er ten volle van overtuigd dat “Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat **voltooien** zal tot op de dag van Jezus Christus”. Deze “Hij” is God: “want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen” (Filippenzen 2:13 en lees ook Hebreëen 13:20-21). Hij zal dat werk beslist “voltooien”. God volbrengt wat Hij begint (Judas 24; 2 Timotheüs 1:12; Hebreëen 7:25).

Gelovigen **verwachten** de “openbaring van onze Heere Jezus Christus” (1 Korinthiërs 1:7) en “verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaaker, Jezus Christus” (Titus 2:13). Wij weten dat dit zal gebeuren omdat de Heer Jezus dat zei: Johannes 14:1-3.

De gelovigen te Korinthe waren niet geestelijk volwassen maar nog vleeselijk (1 Korinthiërs 3:1-2). Ze waren ook een verdeelde kerk (1 Korinthiërs 1:10-13; 3:3-4). Ze leefden niet allemaal heilige levens (1 Korinthiërs 5:1, 13; 11:29-30). En toch, niettegenstaande hun falen, zonden en problemen, zijn we verwonderd te ontdekken dat in 1 Korinthiërs 1:8 Paulus tot deze gelovigen zegt: “God zal u ook **bevestigen tot het einde toe**, zodat u onberispelijk zult zijn **op de dag van onze Heere Jezus Christus**”! God is in staat het goede werk te voleindigen dat Hij begon in zelfs de Korinthische gelovigen, en ook in u.

We lezen in 1 Korinthiërs 7 dat die dag “**de openbaring van** onze Heere Jezus Christus” zal zijn. Filippenzen 1:6 en 1 Korinthiërs 1:8 spreken over “de dag van onze Heere Jezus Christus”: “God zal u ook bevestigen **tot het einde toe**, zodat u onberispelijk zult zijn **op de dag van onze Heere**

**Jezus Christus.** Dat is de dag waarop het werk dat Hij in de gelovige begon vanaf hun bekering voltooid zal zijn voor wat hun aardse loopbaan betreft.

Lees Romeinen 8:28-29:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe **bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn**, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Het is Gods eeuwige doel om gelovigen conform Christus te maken.

Lees 1 Johannes 3:2:

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, **als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn**; want wij zullen Hem **zien** zoals Hij is.

Maar ook reeds vandaag worden wij gestaag veranderd naar het beeld van Christus (2 Korinthiërs 3:18).

Hoe kunnen wij Christus “zien” vandaag? Door de Schrift: Lukas 24:27, 44-45; Johannes 5:39.

Als het mogelijk zou zijn dat een ware gelovige zijn redding zou verliezen, dan zou Gods eeuwige voornemen, om hem te veranderen naar het beeld van Christus, falen, en dat is onmogelijk. Wat uit God geboren is gaat niet verloren. Wat door God doelmatig uitverkoren is gaat niet verloren. **Wanneer God Zich iets voorneemt dan zal dat voornemen geheel vervuld worden.** We besluiten hiervoor met twee teksten:

“Want de HEERE van de legermachten heeft het besloten, wie zou het dan verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt, wie zou die dan afwenden?” (Jesaja 14:27).

“Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen; Die een roofvogel roept uit het oosten, een man van Mijn raad uit een ver land. Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen” (Jesaja 46:10-11).

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [Nieuwste Artikelen](#)