

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 14: De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus (deel 1)

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus, om volgende redenen:

1. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat het voor God onmogelijk is Zijn reddingsbeloften te verbreken.

Numeri 23:19: “God is geen man, dat Hij liegen zou”. Daarom kan God Zijn beloften **niet** verbreken! Eén van de vele reddingsbeloften is Johannes 3:16; daarin wordt gezegd dat ieder die in Christus gelooft, **niet verloren** gaat, maar **eeuwig leven heeft**. In Johannes 3:18 wordt beloofd dat wie in Christus gelooft, **niet veroordeeld** wordt”.

Overeenkomstig Johannes 5:24 zijn er drie dingen die waar zijn voor elke gelovige:

1. hij **heeft** eeuwig leven. Noot: als je eeuwig leven **hebt** dan is dat onverbreekelijk. Als dat eeuwige leven zou kunnen afgenomen worden, dan had je geen *eeuwig* leven maar *voorwaardelijk* of *tijdelijk* leven.
2. hij **komt niet** in de verdoemenis.
3. hij **is overgegaan** uit de dood in het leven. Noot: hij is al overgegaan naar het eeuwige leven en dat kan niet teruggedraaid worden want eeuwig leven is eeuwig, niet tijdelijk of voorwaardelijk (zie punt 1).

Johannes 6:37: “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik **beslist niet uitwerpen**”.

Johannes 11:26: “ieder die leeft en in Mij gelooft, **zal niet sterven in eeuwigheid**. Geloof u dat?” Noot: dit “sterven” slaat niet op fysieke dood maar verwijst naar “de tweede dood” welke eeuwige afscheiding van God is (zie Openbaring 20:14-15; 21:8), wat enkel ongeredde mensen ervaren.

Antwoord met **Goed of Fout**:

_____	Als een gelovige zondigt zal Christus hem uitwerpen (Johannes 6:37).
_____	Iemand die waarlijk zijn vertrouwen legt op Christus zal nooit vergaan (Johannes 3:16).
_____	Johannes 5:24 leert dezelfde waarheid als Romeinen 8:1. Geen verdoemenis.
_____	Het is mogelijk voor een ware gelovige om zijn redding te verliezen en verloren te gaan.
_____	Als een ware gelovige in Christus verloren zou kunnen gaan, dan zou dit God tot een leugenaar maken (zie Johannes 3:16).
_____	God is geen leugenaar, en daarom is Johannes 3:16 waar. De gelovige in Christus zal niet verloren gaan. God heeft ons Zijn woord gegeven!

2. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat het onmogelijk is voor een ware gelovige om “on-gered” te worden.

Volgens 1 Korinthiërs 6:11, toen de Korinthiërs gered werden, waren er drie dingen waar voor hen:

1. “u **bent** schoongewassen”,
2. “u **bent** geheiligd”,
3. “u **bent** gerechtvaardigd”.

Een ware gelovige kan niet weer ongewassen, ongeheiligd, niet-gerechtvaardigd en ongered worden.

Zou God het goede werk dat Hij begonnen is in een mens “ongedaan” kunnen maken? Zie Filippenzen 1:6: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, **dat voltooiën zal** tot op de dag van Jezus Christus”.

3. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat niemand hem uit Gods hand kan rukken.

In Johannes 10 beschrijft Christus Zichzelf als “de Goede Herder” (vers 11) en Hij beschrijft dezen die ware gelovigen zijn als Zijn schapen (vers 27). Wat geeft Christus aan Zijn schapen (vers 28)? **Eeuwig leven**. In vers 28 zegt de Heer dat Zijn schapen “**niet verloren gaan, in eeuwigheid**”. Dit is **eeuwige** zekerheid!

In Johannes 10:28 leren we dat de gelovige veilig en zeker is in Jezus’ hand. Niemand kan een gelovige uit Zijn hand rukken, zegt dat vers. In Johannes 10:29 leren we dat de gelovige veilig en zeker is in de hand van de Vader! En niemand kan een gelovige uit Zijn hand rukken, zegt dit vers. In vers 30 leren wij dat de Heer Jezus en de Vader één zijn. Opdat nu een gelovige zou verloren raken, zou er een persoon moeten bestaan die sterker en krachtiger is dan de Zoon en de Vader, iemand die de gelovige uit de veilige hand van God zou moeten rukken. Dit is onmogelijk zegt de Schrift. De God die in ons leeft – de Heilige Geest – is groter dan Satan! “Hij Die in u is, is **groter** dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4:4).

4. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat het Gods wil is dat de gelovige niet verloren zou gaan maar eeuwig leven zou hebben (Johannes 6:37-40).

Lees Johannes 6:35, 37: “En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. ... ³⁷ Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen”. De persoon die tot de Heer Jezus komt is de persoon die in Hem gelooft. Wat zal Christus nooit doen met iemand die tot Hem komt en geloof stelt in Hem? Hij zal hem “**beslist niet uitwerpen**”!

Lees Johannes 6:38-39: “Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mij wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. ³⁹ En dit is de **wil van de Vader**, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, **niets verloren** laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag”. Jezus Christus is in de wereld gekomen om de wil van Zijn Vader te doen, en de wil van de Vader is dat Christus **niets verloren** zou laten gaan. Niet “sommigen” maar volstrekt **niets**.

Volgens Johannes 6:40, 47 is het Gods wil dat ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus, **eeuwig leven** zou hebben. In Johannes 6: 39, 40, 44, 54 geeft de Heer de belofte dat Hij de gelovige in de toekomst zal “doen opstaan, op de laatste dag”. Dus, Johannes 6 leert ons dat de ware gelovige **eeuwig leven heeft** – geen tijdelijk leven, maar een leven dat niet verloren kan gaan, een leven dat via de opstanding in de hemel zal komen. De gelovige zal nooit door Christus uitgeworpen worden, maar hij zal opgewekt worden op de laatste dag! De gelovige heeft eeuwig zekerheid!

Noot: “Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (zie Johannes 6:39,40,44,54). Dit is een verwijzing naar de “eerste opstanding”. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>. Deze is enkel voor gelovigen. Het is een lichamelijke opstanding: de “opstanding ten LEVEN” (Johannes 5:29). Enkel wie “zalig (= gered) en heilig (= apart gezet)” is kan deelnemen aan de eerste opstanding (Openbaring 20:6). De “tweede opstanding” is “de opstanding ter verdoemenis” (Johannes 5:29): deze is enkel voor de niet-geredden. De niet geredde doden zullen lichamelijk opgewekt worden en zullen voor Christus staan bij het Grote Witte Troon oordeel, beschreven in Openbaring 20:11-15. Zulke personen zullen eindigen in “de poel van vuur”, dit is “de tweede dood” (Openba-

ring 20:14-15; 21:8). Zij die Christus toebehoren zullen niet deelnemen aan de tweede opstanding, welke “de opstanding ter verdoemenis” wordt genoemd in Johannes 5:28-29).

5. De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus omdat Christus heeft beloofd hem nooit los te laten en nooit te verlaten (Hebreeën 13:5).

In Hebreeën 13:5 leren we dat onze handelwijze zonder geldzucht moet zijn. Wij moeten vrij zijn van de liefde voor geld, of het bezeten zijn door bezittingen (zie 1 Timotheüs 6:9-11). In plaats van geldzucht moeten wij tevreden zijn met de dingen die we hebben, want de Heer “heeft Zelf gezegd: Ik zal u **beslist niet** loslaten en Ik zal u **beslist niet** verlaten” (Hebreeën 13:5). Zie de dubbele uitdrukking “beslist niet”. Christus zal hen die Hem toebehoren in geen enkel opzicht loslaten of verlaten!

De band die de gelovige bindt aan Christus zal nooit losgelaten worden. Wij zijn voor altijd met Hem verbonden. Absoluut NIETS zal ons scheiden van Christus, zegt Romeinen 8:38-39:

“Want ik ben ervan overtuigd dat **noch** dood, **noch** leven, **noch** engelen, **noch** overheden, **noch** krachten, **noch** tegenwoordige, **noch** toekomstige dingen, **noch** hoogte, **noch** diepte, **noch** enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere”.

Christus werd verlaten door God (Mattheüs 27:46) zodat de gelovige nooit zal verlaten worden door God (Hebreeën 13:5). Daarom kunnen wij met goede moed zeggen: “De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” (Hebreeën 13:6). “De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets” (Psalm 23:1). Wij hebben Christus! Hij zal altijd bij ons zijn: “En zie, **Ik ben met u** al de dagen, tot de voleinding van de wereld”. We hoeven niet te vrezen (Hebreeën 13:6). Deze belofte werd ook aan oudtestamentische gelovigen gegeven (Deuteronomium 31:6, 8). God zal de Zijnen niet in de steek laten! Voor eeuwig niet!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)