

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 13: Veiligheid en zekerheid / Ben ik een ware gelovige?

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

De ware gelovige is voor altijd veilig en zeker in Christus



Persoonlijke zekerheid en de vreugde over mijn redding hangt af van mijn kennis van de absolute zekerheid van Gods beloften.

Er bestaat een verhaal over een wandelaar die op een winterse avond bij de rand van een brede rivier aankwam. Hij moest erover heen maar er was geen brug. De rivier was bedekt met een ijslaag, maar hij wist niet hoe veilig die was. Na veel aarzeling testte hij voorzichtig het ijs met één voet, en het hield. De nacht kwam eraan en hij moest aan de overzijde geraken. Met veel vrees en angstvallige zorg kroop hij op handen en voeten, om zijn gewicht te verdelen over het onzekere ijs. Toen hij enige afstand traag had afgelegd hoorde hij plots het geluid van paardenhoeven en een vreugdevol zingen. Daar, in de schemering, was een man die al zingend een paard met volgeladen kolenkar over het ijs dreef. Hij wist dat het ijs veilig was en hij had geen vrees.

Beide mensen waren absoluut veilig op dat ijs. Het was dik en stevig. Het kon gemakkelijk tweemaal het gewicht van twee paarden met vracht gedragen hebben. Eén man verkeerde in vrees en twijfel omdat hij niet wist hoe veilig hij was want hij realiseerde zich niet hoe dik het ijs was. De andere man genoot van zijn rit over de bevroren rivier omdat hij zonder twijfel wist dat het ijs onder hem zou standhouden.

Een ware gelovige is veilig en zeker in Jezus Christus. Geen enkel fundament kan steviger zijn (1 Korinthiërs 3:11). Het probleem is dat sommige gelovigen niet vertrouwd zijn met de uitspraken en beloften van God met betrekking tot hun absolute zekerheid in Christus. Daardoor kunnen zij niet ten volle genieten van hun zo grote redding. Het is om zulke mensen te helpen dat wij de lessen 13 t/m 16 geschreven werden. Mocht onze zekerheid in Christus ervoor zorgen dat ons hart uitroept:

“Veilig, ik ben veilig, in de palm van Zijn hand!”

Elke gelovige is veilig en zeker en beschermd in Christus, maar niet elke gelovige *realiseert zich* en *begrijpt* zijn veiligheid en zekerheid niet zoals dat zou moeten. Hoe meer ik me realiseer hoe veilig en zeker ik ben in Christus, hoe meer zekerheid ik zal hebben en hoe meer ik in staat zal zijn te genieten van mijn relatie met Christus.

Droevig is echter dat er ook een andere klasse van christenen is die een gevoel van valse zekerheid hebben. Zij *denken* dat zij veilig zijn, terwijl zij helemaal niet veilig zijn. Zij denken dat zij op solide grond staan terwijl het in feite drijfzand is. Hun situatie is als een mens die denkt dat het ijs dik genoeg is en erover wandelt, terwijl het onder zijn voeten zal begeven waardoor hij in het ijzige water belandt. Sommigen hebben een valse zekerheid omdat zij denken dat zij door hun goede werken de toegang in de hemel verdienen. Anderen hebben een valse zekerheid omdat zij voor redding hun vertrouwen leggen in een religieus systeem.

Zie: Geen religie maar Christus: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie-Christus-De-Haan.pdf>

Ieder die vertrouwt op iets anders dan Jezus Christus, en Hem alleen, is *niet veilig!* Zo'n persoon verkeert in groot gevaar. Onze schuilplaats en veiligheid ligt niet in **uzelf** maar in **Christus alleen!**

In deze lessen zullen we vanuit de Bijbel zien dat de ware gelovige veilig en zeker is in Christus, en voor altijd. Degene die tot Christus is gekomen voor redding zal nooit uitgeworpen worden (Johannes 6:37). Geen ware gelovige zal ooit verloren gaan, hij zal nooit zijn redding verliezen (Johannes 6:37-40). "En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken" (Johannes 10:28).

Maar voordat we onze eeuwige zekerheid in Christus beschouwen, is het nodig de belangrijke vraag te stellen: **Ben ik een ware gelovige?** Om deze vraag te beantwoorden beschouwt u de vragen die hierna zullen volgen. Denk over elke vraag na op een eerlijke en persoonlijke manier. Neem de tijd om de bijbelverzen op te zoeken die bij de vragen passen.

Ben ik een ware gelovige?

Zie ik mezelf als een schuldige, verloren zondaar die als veroordeeld staat voor een heilige en rechtvaardige God (Romeinen 3:10-19, 23)? Erken ik dat mijn eigen hart arglistig, boos en ongeneeslijk ziek is (Jeremia 17:9; Markus 7:21-23)? Zie ik mezelf als dat ik dood en hel verdien (Romeinen 6:23)? Realiseer ik me dat wanneer God mij zou geven wat ik verdien voor de manier waarop ik heb geleefd, ik dan geheel ten onder zou gaan (Psalm 130:3; vergelijk Psalm 103:10)? Erken ik dat er absoluut niets is wat ik kan doen om mezelf te redden (Titus 3:5)? Begrijp ik dat ik nooit de toegang van de hemel kan verdienen door goede werken te doen (Efeziërs 2:8-9)? Realiseer ik me dat mijn kerk of mijn religieus systeem mijn ziel niet kan redden (Jeremia 17:5)? Ben ik ervan overtuigd dat mijn eigen rechtvaardigheid en mijn eigen goedheid tekort schieten aan de rechtvaardigheid die God eist (Romeinen 3:10-12; 1 Korinthiërs 6:9-10)? Heb ik, in en van mezelf, enige kwalificaties die acceptabel zijn voor een heilige God (Jesaja 64:6)?

Geloof ik dat Jezus Christus Gods enige oplossing is voor mijn zondeprobleem (Handelingen 4:12)? Erken ik Hem als de enige Weg tot God (Johannes 14:6), de enige Deur naar redding (Johannes 10:9), de enige Redder voor zondaars (Mattheüs 1:21), en de Enige die mij eeuwig leven kan geven (Johannes 10:28; 17:3)? Begrijp ik dat Jezus Christus de eeuwige God is (Johannes 1:1-3) die in deze wereld kwam en een mens werd om mij te redden (Johannes 1:14; 3:17; 1 Timotheüs 1:15)? Ben ik ervan overtuigd dat Hij me reeds liefhad toen ik nog een zondaar was (Romeinen 5:8; Johannes 3:16), en dat Hij stierf en weer opstond om mijn ziel te redden (Romeinen 4:25)? Ben ik ervan overtuigd dat de Heer Jezus op het kruis stierf voor mijn zonden en dat Hij stierf in mijn plaats als mijn volmaakte Plaatsvervanger en dat Hij de volle straf betaalde voor mijn zonden (Jesaja 53:6; 1 Petrus 3:18; 2 Korinthiërs 5:21)? Heb ik mijn vertrouwen op Hem gelegd, en op Hem alleen om me te redden? (Handelingen 16:31)? Ben ik naar Hem toe gekomen in eenvoudig, kinderkeljk geloof (Johannes 6:35, 37; Mattheüs 11:28)? Heb ik, door geloof, de Heer Jezus Christus ontvangen als mijn Redder (Johannes 1:12)? Rust ik met mijn hele zelf op wie Hij is (Johannes 8:24), op wat Hij heeft gedaan (1 Korinthiërs 15:3-4) en op wat Hij heeft gezegd (Johannes 6:47)?

Geloof ik dat Hij in staat is om allen compleet te redden die door Hem tot God komen, mij inbegrepen (Hebreeën 7:25)? Geloof ik het statement van Christus in Johannes 5:24? Is Johannes 3:16 ook

waar voor mij? Heb ik ooit met anderen gedeeld dat Jezus Christus mijn Redder is (Romeinen 10:9-10; Mattheüs 10:32)?

Een andere behulpzame vraag die ik mij kan stellen is deze: **Als ik vandaag zou sterven en voor God staan en Hij zou mij vragen: “Waarom zou Ik u moeten toelaten in Mijn heilige hemel?” wat zou dan mijn antwoord zijn?** Als mijn antwoord op enige manier naar MIJZELF wijst (mijn eigen kwalificaties, mijn eigen werken, mijn eigen religieuze daden, enz.) dan sta ik niet op vaste grond. Hierna enkele voorbeelden van mensen die hun vertrouwen stellen op zichzelf:

“God zou mij in Zijn heilige hemel moeten toelaten omdat ik in mijn leven meer goed gedaan heb dan kwaad”. “God zou mij in Zijn heilige hemel moeten toelaten omdat ik de Tien Geboden tracht te houden”. “God zou mij in Zijn heilige hemel moeten toelaten omdat ik een lid ben van een bepaalde kerk”, enz. Al zulke antwoorden wijzen op MIJ, maar redding is uit de HEER!

Er is slechts één reden waarom ik Gods heilige hemel kan binnengaan. De juiste respons is deze: “Ik zal Gods heilige hemel binnengaan om enkel één reden: het is wegens Jezus Christus, mijn Redder. Los van Zijn werk aan het kruis zou ik nooit gered kunnen worden. Hij is mijn enige hoop. Hij is de enige gerechtigheid die ik heb en al de gerechtigheid die ik nodig heb. Dank u Heer voor het redden van mijn ziel”. Merk op hoe dit antwoord niet naar mijzelf wijst maar naar de Redder, en naar Hem alleen!

Veiligheid en zekerheid

De veiligheid van de ware gelovige en de zekerheid van redding



“Ik **hoop** dat ik gered ben” “Ik **voel** dat ik gered ben” “Wij **weten** dat wij gered zijn”

Laat ons veronderstellen dat Bob, Ann, Tom en Betty allen gered zijn! Ieder van hen heeft geloof gesteld in de Heer Jezus Christus (Handelingen 16:31). Ieder van hen heeft eeuwig leven en is een kind van God. Ieder van hen zal de eeuwigheid in de hemel doorbrengen bij de Heer. Ieder van hen is veilig en zeker in Christus!

Het probleem is dat twee van deze mensen niet goed onderwezen zijn in de Schriften. Zij hebben geen zekerheid van redding welke gebaseerd is op Gods Woord. De twee die niet zeker zijn van hun redding zijn Bob en Ann.

In 1 Johannes 5:13 zegt Johannes aan wie hij zijn brief schreef (gelovigen) en waarom:

“Deze dingen heb ik geschreven **aan u die gelooft** in de Naam van de Zoon van God, **opdat u WEET** dat u het eeuwige leven **hebt** en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God”

Beantwoord deze vragen met Juist of Fout:

_____	In dit leven is het voor iemand onmogelijk met zekerheid te WETEN dat hij is gered (zie 1 Johannes 5:13).
_____	Het is voor iemand mogelijk hier en nu te WETEN dat hij gered is.
_____	God wil dat elke gelovige WEET dat hij eeuwig leven heeft.

_____	God wil van ons dat wij wachten tot we sterven om te weten of we echt gered zijn.
_____	De apostel Paulus had geen zekerheid (zie 2 Timotheüs 1:12).
_____	De apostel Paulus wist dat als hij zou sterven, hij naar de Heer zou gaan (Filippenzen 1:21-23; 2 Korinthiërs 5:6-8).
_____	De apostel Petrus geloofde niet dat christenen met zekerheid konden weten dat zij op weg naar de hemel waren (1 Petrus 1:3-4).
_____	Judas was niet zeker dat God de gelovige echt veilig en zeker kon bewaren (Judas 24).
_____	De persoon die zeker is van zijn redding is de persoon die hoopt dat hij gered is.

Elke ware gelovige is veilig, zeker en beschermd in Christus, maar niet iedere gelovige realiseert zich en begrijpt zijn veiligheid en zekerheid zo goed als zou moeten.

Als we Gods Woord bestuderen over deze zaak, moeten we twee fundamentele vragen beantwoorden:

1. Is de ware gelovige eeuwig verzekerd in Christus?
2. Hoe kan ik al dan niet weten of ik een ware gelovige ben? En als ik waarlijk geloofd heb, wat zou dan waar zijn betreffende mijn leven? Wat zijn de kenmerken van een ware gelovige?

Wij zullen nu eerst het antwoord zoeken op de eerste vraag door aan te tonen dat de Bijbel duidelijk leert dat de ware gelovige voor eeuwig verzekerd is in Christus. Dit is de leer van de **eeuwige zekerheid**. We gaan dan nu verder met volgende les, nr. 14, van deze studie over eeuwige zekerheid: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)