

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 11: Heiliging (afscheiding), deel 1

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

Ik werd geheiligd (1 Korinthiërs 1:2; 1:30)

We zullen nu zes FEITEN bestuderen die ons zullen helpen begrijpen wat de Bijbel leert over HEILIGING (of AFSCHEIDING):

FEIT NUMMER 1: De basis voor afscheiding wordt gevonden in de natuur en het karakter van God Zelf

Jesaja 6:3: “Heilig, heilig, heilig is JaHWeH van de legermachten”. Drie keer wordt geroepen wat God is: “Heilig”! Een gelijkaardige beschrijving wordt gevonden in Openbaring 4:8. Het woord “heilig” betekent “apart gezet, afgescheiden”. In welk opzicht is God afgescheiden? We zullen deze vraag beantwoorden op twee manieren:

1) God is geheel en compleet AFGESCHEIDEN van alles wat aards en geschapen is.

God Zelf werd nooit geschapen. Hij maakte alles, maar Hijzelf werd niet gemaakt (vgl. Johannes 1:1-3). Hij had nooit een begin (Psalm 90:2). In Jesaja 57:15 wordt God beschreven als “de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is”. Jesaja zag “de Heere zitten op een hoge en verheven troon”. De Schepper is hoger dan het geschapene. Lees Romeinen 1:19-25: Mensen moeten de Schepper dienen, niet het geschapene.

[**Noot:** Bid u voordat u deze werkbladen bestudeert om de Heer te vragen uw Leraar te zijn? Laat God nooit buiten uw bijbelstudie!!!].

Lees Exodus 20:3-5. Het is niet mogelijk om God voor te stellen als een gesneden beeld van iets “wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is” – God is geheel anders en geheel AFGESCHEIDEN van alles wat geschapen is!

2) God is geheel en compleet AFGESCHEIDEN van alles wat onrein en onzuiver is. Met andere woorden: God is geheel en compleet AFGESCHEIDEN van alles wat zondig is.

Toen Jesaja het visioen van Gods heiligheid zag (Jesaja 6:1-3), realiseerde hij zich dit: “Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen” (Jesaja 6:5). Wie kan in Gods HEILIGE plaats staan?: “Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert” (Psalm 24:3-4).

Niets van de duisternis der zonde is in God: “dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is” (1 Johannes 1:5)! Lees Psalm 22:2 en Mattheüs 27:45-46 – Waarom verliet God de Vader Zijn geliefde Zoon toen Hij onze zonden droeg in Zijn eigen lichaam aan het kruis? Waarom scheidde de Vader Zich af van Zijn Zoon toen Hij voor ons tot zonde werd gemaakt (2 Korinthiërs 5:21)? Het antwoord op deze twee vragen wordt gevonden in Psalm 22:3: “Maar U bent **heilig**”! Het zijn onze ongerechtigheden die ons **afschieden** van zo’n **heilige** God (Lees Jesaja 59:2).

Gods heiligheid betekent dus: 1. God is geheel **afgescheiden** van alles wat geschapen is; en 2. God is geheel **afgescheiden** van wat zondig is. Voor ons is het onmogelijk afgescheiden te zijn van alles wat geschapen is. Wij kunnen niet ophouden schepselen te zijn! Enkel de Schepper is absoluut afgescheiden van de hele schepping. Wij zullen dus nooit heilig zijn in die zin. Maar door Gods genade is het voor de gelovige mogelijk om afgescheiden te zijn van alles wat zondig is. In feite worden wij BEVOLEN om AFGESCHEIDEN te zijn van alles wat zondig is! Dit bevel wordt gevonden in 1 Petrus 1:16: “Wees heilig, want Ik ben heilig”. Wij horen heilig of afgescheiden te zijn OMDAT

God heilig is. En Efeziërs 5:1 zegt: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen”. Ook de oudtestamentische gelovigen hadden hetzelfde gebod: “want Ik ben JaHWeH, uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig” (Leviticus 11:44-45). Dus, bij het bestuderen van de bijbelse leer van AFSCHIEDING moeten we beginnen bij GOD ZELF en we moeten altijd het feit van ZIJN heiligheid en ZIJN afgescheiden zijn in gedachten houden!!!

HEILIG, HEILIG, HEILIG!!! (Jesaja 6:3)

FEIT NUMMER 2 – Elke ware gelovige is afgezonderd (heilig)

1 Thessalonicenzen 4:7: “Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot **heiliging**”. Lees ook 1 Thessalonicenzen 4:3, waar dit woord “heiliging” twee keer voorkomt. Heiliging betekent apart gezet worden, afgezonderd worden. Dus, God heeft ons opgeroepen afgescheiden te worden TOT HEM!

In Romeinen 1:1 noemde Paulus zich “een geroepen apostel, **afgezonderd tot** het Evangelie van God”. In Romeinen 1:7 werden de gelovigen in Rome “geroepen heiligen” genoemd. Het woord “heilige” betekent “een apart gezet persoon, een afgescheiden/afgezonderd persoon”.

Lees 1 Korinthiërs 2:15 – 3:4. De Korinthische gelovigen waren vleeselijk. We zijn daarom verwonderd te ontdekken dat deze gelovigen in 1 Korinthiërs 1:2 “geheiliden in Christus Jezus, geroepen heiligen” genoemd werden! In 1 Korinthiërs vinden we dat “in Christus Jezus” deze mensen niet enkel wijsheid, gerechtigheid en verlossing hadden, maar ook “heiliging”! In 1 Korinthiërs 6:11 leren we dat niettegenstaande deze Korinthiërs eens grote zondaars waren (verzen 9-11) zij nu echter waren schoongewassen en geheiligd (afgezonderd, opzij gezet) en gerechtvaardigd (rechtvaardig verklaard)! Daarom, overeenkomstig de manier waarop deze Korinthische gelovigen in de praktijk leefden (1 Korinthiërs 3:1-4), waren zij nog vleeselijk, maar overeenkomstig de manier waarop God hen “IN CHRISTUS JEZUS” aanzag waren zij “geheiliden in Christus Jezus, geroepen HEILIGEN” (1 Korinthiërs 1:2). Dus, de gelovigen in Korinthe werden heiligen genoemd, alhoewel zij niet leefden als heiligen:



FEIT NUMMER 3 – Elke gelovige, omdat hij afgezonderd is, is verantwoordelijk een afgescheiden (heilig) leven te leven

Dit betekent dat God van Zijn heiligen verwacht dat zij leven als heiligen! Omdat wij afgezonderd werden tot God moeten we ook afgescheiden levens **leven**!

Zie Efeziërs 4:1 lezen we: “Zo roep ik [= Paulus], de gevangene in de Heere, u op tot een **wandel** die de **roeping** waarmee u geroepen bent, waardig is”. De Heer wil dat we overeenkomstig onze **roeping** waardig wandelen. Toen God ons redde scheidde Hij ons af voor HEMZELF: “Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou **vrijkopen** van alle wetteloosheid en voor **Zichzelf een eigen volk zou reinigen**, ijverig in goede werken” (Titus 2:14). Volgens 1 Korinthiërs zijn wij geroepen tot gemeenschap met Gods Zoon: “God is getrouw, door Wie u **geroepen** bent **tot de gemeenschap van Zijn Zoon** Jezus Christus, onze Heere” (1 Korinthiërs 1:9).

De Bijbel beschrijft deze wonderlijke roeping op 3 manieren:

1. Filippenzen 3:14: als gelovigen in Christus hebben wij een “roeping van God” (SV), maar hier moet staan “**hoge** roeping van God” (KJV; Gr. *ano klesis* = hoge roeping!).
2. Hebreeën 3:1: als gelovigen hebben wij een “**hemelse** roeping”.
3. 2 Timotheüs 1:9: als gelovigen hebben wij een “**heilige** roeping”. God heeft ons geroepen tot “**heiliging**” (1 Thessalonicenzen 4:7). Efeziërs 4:1: “Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot **een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is**”.

Het woord “waardig” (Efeziërs 4:1) komt van een ander woord dat “wegen” betekent. In bijbelse tijden werden weegschalen gebruikt om te wegen. Een standaardgewicht (bv. 2 Kg) werd aan één kant geplaatst, en het product dat gewogen moest worden (bv. zout) aan de andere kant. Wanneer de schalen gelijk, in **evenwicht** waren (zie eerstvolgende plaatje) dan zou iedereen weten dat de juiste hoeveelheid van het product werd afgewogen. De woord “waardig” draagt het idee van **evenwicht** en **gelijk/even** in zich!

In het hiernavolgende plaatje is het standaardgewicht 2 Kg en dit is in evenwicht met de hoeveelheid zout dat afgewogen wordt: eveneens 2 Kg. De schalen zijn in evenwicht, op gelijke hoogte.



Beschouw opnieuw Efeziërs 4:1: een wandel die uw **roeping waardig** is. Onze roeping komt in de plaats van het gewicht, en onze heilige wandel in de plaats van het zout. Wij hebben een “heilige” roeping volgens 2 Timotheüs 1:9. daarom moet onze heilige roeping in evenwicht staan met een heilig leven! Zie hierna de illustratie daarvan:

In evenwicht!



Alle ware gelovigen zijn positioneel heiligen; dus moeten gelovigen een heilig leven leiden. Alle ware gelovigen zijn positioneel afgescheiden/afgezonderd; dus moeten gelovigen een afgescheiden/afgezonderd praktisch leven leiden. Alle ware gelovigen zijn apart gezet voor en tot God; dus moeten gelovigen een leven leiden dat afgescheiden/afgezonderd is van alle kwaad.

Het grote probleem komt wanneer gelovigen Efeziërs 4:1 (de roeping waardig wandelen) ongehoorzaam zijn. Alhoewel wij heiligen zijn (zoals God ons ziet in Christus), wandelen wij niet altijd als heiligen in onze dagelijkse wandel. Dit kan zo geïllustreerd worden:

Mijn wandel is niet in overeenstemming met mijn roeping



Als u de laatste twee illustraties met elkaar vergelijkt dan zal u merken dat **onze roeping nooit verandert!** 1 Korinthiërs 1:9: “God is **getrouw**, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere”. God verandert nooit van gedacht: “Want Ik, JaHWeH, ben niet veranderd”.

1 Thessalonicenzen 4:3 beschrijft wat Gods wil is voor uw leven in één woord: “Want dit is de wil van God: uw **heiliging**”. We hebben reeds geleerd dat “heiliging” betekent “apart gezet en afgescheiden zijn tot de Heer”. Heiliging betekent enerzijds dat God ons ziet als gerechtvaardigd in Christus en in Hem apart gezet, maar anderzijds is het een praktisch proces dat ons hele aardse leven duurt (onze aardse levenswandel). Bovendien zijn wij Gods kind geworden. De volgende 3 dingen zijn dus NU al waar voor de gelovige:

1. Rechtvaardig verklaard (gerechtvaardigd).
2. Apart gezet en afgescheiden tot de Heer.
3. Voor altijd Gods kind.

Een volgend punt zal pas waar zijn op de dag van onze finale verlossing (Efeziërs 1:14; 4:30):

4. Zonder zonde (zondeloos) zijn.

“De wil van God in 1 Thessalonicenzen betekent “dat wat God verlangt en wenst voor elke gelovige”. Zie nu 1 Petrus 1:15-16: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, **word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel**, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig”. Wij moeten praktisch wandelen naar onze vaste positie.

Lees 2 Timotheüs 2:19: “Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, **moet zich ver houden van de ongerechtigheid**”. En vers 21 zegt: “Als iemand zich dan **van deze dingen reinigt**, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt”.

Lees Romeinen 6:19: “stel zo nu uw leden beschikbaar **ten dienste van de gerechtigheid, tot heiliging**”. En vers 22: “Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en **aan God dienstbaar** gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot **heiliging** leidt, met als einde eeuwig leven”.

Lees 2 Korinthiërs 7:1: “laten wij onszelf **reinigen** van alle bezoedeling van vlees en geest, en de **heiliging** volbrengen in het vrezen van God”.

En Hebreeënen 12:14: “Jaag de vrede na met allen, en de **heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien**”! Wie geen heilige levenswandel (heiliging) beoefent, zal de Heer niet zien! Zo iemand moet niet menen een waar christen te zijn!

Samengevat:

1. Elke gelovige heeft een heilige roeping.
2. God wil dat onze levenswandel in overeenstemming is met onze roeping: “Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is” (Efeziërs 4:1).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)