

Fundamentele Leerstellige Werkbladen

Les 10: Verlossing

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/nbelieve/bdwfnb.htm>

Vertaalde versie: <http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling/bewerking door M.V.

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Paulus schreef de Efeziërsbrief: “aan de **heiligen** en **gelovigen** in Christus Jezus die in Efeze zijn”. Deze mensen hadden volgens Efeziërs 1:7: “In Hem hebben wij de **verlossing**, door Zijn bloed, namelijk de **vergeving** van de overtredingen”. Ook de Kolossenzenbrief werd geschreven aan: “aan de **heilige** en **gelovige broeders** in Christus die in Kolosse zijn” (Kolossenzen 1:2). Deze mensen hadden volgens Kolossenzen 1:14: “In Hem hebben wij de **verlossing**, door Zijn bloed, namelijk de **vergeving** van de zonden”. Volgens deze verzen – Efeziërs 1:7 en Kolossenzen 1:14 – hebt u als echte gelovige in Christus de verlossing en vergeving van zonden. Evenzo lezen we in 1 Korinthiërs 1:30: “Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en **verlossing**”. Onze verlossing is in Christus. Dezen die buiten Christus zijn hebben geen verlossing.

De verlossing van Israël (Exodus 14)

Als we de natie Israël bestuderen dan zullen we een beeld van verlossing zien dat ons zal helpen beter de verlossing in Christus te begrijpen. In Genesis 15:12-14 zei God tot Abram dat zijn nakomelingen gedurende 400 jaar vreemdelingen zouden worden in een land dat niet van hun is en dat zij daar als slaven onderdrukt zouden worden. In vers 14 beloofde God het volk te zullen bevrijden van de slavendienst waarin zij terecht kwamen. Lees Exodus 1:8-14: Gods Woord over de slavernij (Genesis 15:13) kwam uit. De natie Egypte maakte slaven van de kinderen van Israël [Noot: “de kinderen van Israël” betekent alle nakomelingen van Jakob, wiens naam veranderd werd in “Israël”. Zie Genesis 32:27-28]. De Egyptenaren maakten het leven bitter voor hen (Exodus 1:14). Maar God wist van hun situatie (Exodus 2:23-25). God beloofde hen te zullen verlossen uit deze wrede slavernij: “Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik JaH-WeH¹, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren” (Exodus 6:6). En God hield Zich aan Zijn belofte. (U kan lezen over Gods grote werk van verlossing en bevrijding in Exodus 14: de overtocht van de Rode Zee!).

Lees de volgende verzen:

1. Deuteronomium 7:8: “Maar vanwege de liefde van JaHWeH voor u, en om de eed die Hij uw vaders gezworen had, in te acht te nemen, heeft JaHWeH u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte”. JaHWeH verloor Israël “met sterke hand” uit het slavenhuis.
2. Deuteronomium 9:26: “En ik bad tot JaHWeH en zei: Heere JaHWeH, richt Uw volk en Uw eigendom toch niet te gronde, dat U door Uw grootheid verlost hebt, dat U met sterke hand uit Egypte hebt geleid”. Andermaal: JaHWeH verloor Israël “met sterke hand” uit het slavenhuis.
3. Deuteronomium 13:5: “JaHWeH, uw God, Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft”. JaHWeH verloor Israël uit het slavenhuis.

¹ Ik heb “de HEERE” overal vervangen door wat in de grondtekst staat: “JaHWeH”, Gods verbondsnaam voor Israël. Inderdaad, in de grondtekst van het Oude Testament staat voor “HEERE” (hoofdletters; HSV) het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier. Afbeelding: יהוה = JHWH, te lezen van rechts naar links). Het bestaat dus uit vier tekens. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Het tetragram wordt in het Nederlands gereconstrueerd als JaHWeH of JeHoVaH.

4. Deuteronomium 15:15. “En u moet bedenken dat u een **slaaf** geweest bent in het land Egypte, en dat JaHWeH, uw God, u **verlost** heeft”. Israël mocht nooit vergeten dat JaHWeH hen uit de slavernij verlost heeft.
5. Deuteronomium 24:18: “Maar u moet eraan denken dat u **slaaf** geweest bent in Egypte, en dat JaHWeH, uw God, u vandaar **verlost** heeft”. Idem.
6. 2 Samuël 7:23-24: “Uw volk, dat U voor Uzelf uit Egypte verlost hebt van heidenvolken en hun goden. ²⁴U hebt Uw volk Israël voor eeuwig voor Uzelf bevestigd als Uw volk, en Ú, JaHWeH, bent hun tot een God geworden”. JaHWeH verloste Israël uit Egypte. Israël werd verlost om JaHWeH’s volk en eigendom te zijn.
7. 1 Kronieken 17:21-22: “En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te maken door het doen van grote en ontzagwekkende dingen, door heidenvolken te verdrijven van voor de ogen van Uw volk, dat U uit Egypte verlost hebt. ²²U hebt Uw volk Israël voor U tot Uw volk gemaakt, voor eeuwig, en Ú, JaHWeH, bent hun tot een God geworden”. God is de Verlosser van het volk Israël. Omdat Israël verlost werd, behoorden zij voortaan JaHWeH toe, en dat voor eeuwig.
8. Micha 6:4: “Ik [= JaHWeH] heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden”. Wederom brengt JaHWeH in herinnering dat Hij Israël verlost uit het slavenhuis Egypte.

Door het bestuderen van deze 8 passages hebben we het volgende geleerd over Israëls verlossing:

FEIT 1: Israëls Verlosser was JaHWeH.

FEIT 2: Voordat de kinderen van Israël verlost werden, waren zij slaven in het land Egypte.

FEIT 3: Israëls verlossing vereiste een machtige daad van God.

FEIT 4: Nadat de kinderen van Israël verlost waren, behoorden zij voor eeuwig God toe.

We zullen nu ontdekken dat deze zelfde vier feiten waar zijn met betrekking tot de verlossing van de gelovige in Christus. Deze vier feiten kunnen als volgt geclassificeerd worden: 1. DE GROTE VERLOSSER; 2. DE VERSCHRIKKELIJKE SLAVERNIJ; 3. DE MACTIGE DAAD; 4. DE NIEUWE EIGENAAR.

De verlossing van de gelovige (Efeziërs 1:7)

1. De Grote Verlosser

De Heer Jezus Christus heeft “een **eeuwige verlossing** teweeggebracht” voor ons (Hebreeën 9:11-12). Van het Lam wordt gezegd: “U bent geslacht en hebt ons voor God **gekocht** met Uw bloed” (Openbaring 5:8-9; voor de identiteit van het Lam zie 1 Petrus 1:18-19). Jezus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de Wet (Galaten 3:13).

Galaten 3:13-14 – Brockhaus “In de vrijheid gesteld” blz. 52:

13 Christus heeft **ons** vrijgekocht van de vloek van de **wet** door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

14 **opdat** de zegen van Abraham in Christus Jezus **tot de heidenen** zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

“Naar Gods raadsbesluit moest de zegen van Abraham zich veel verder uitstrekken dan tot het rechtstreekse nakomelingschap van de patriarch. In ‘Christus Jezus’, het zaad van Abraham, moest deze zegen ook tot ons komen, opdat WIJ de belofte des Geestes zouden ontvangen door het geloof. **Want, of wij al of niet onder de wet stonden, toch moest deze wet de vloek over ons uitspreken, omdat zij het rechtvaardige en heilige richtsnoer van God is voor de mens in het vlees, ongeacht of hij een Jood of een heiden is**”.

De Zoon heeft ons vrijgemaakt (Johannes 8:36). Jezus Christus “heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou **vrijkopen** van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:13-14). Onze Grote Verlosser is dus de Heer Jezus, de Zoon van God.

2. De verschrikkelijke slavernij

Een ware discipel van Christus moet in Zijn Woord blijven (Johannes 8:31), en dat maakt hem vrij (Johannes 8:32). Wat is de waarheid volgens Johannes 17:17? Gods Woord is de waarheid! En volgens Johannes 14:6 is de Heer Jezus de Waarheid. Dachten de Joden dat zij slaven waren? Nee, zij zeiden: “Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest” (Johannes 8:33). Maar in Johannes 8:34 zei de Heer Jezus: “Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde”. Deze Joden, die dachten dat zij vrij waren, waren in realiteit slaven van de zonde. De Zoon is de enige Persoon die ons kan vrijmaken van de slavernij van de zonde (Johannes 8:36). Voordat wij gered werden waren wij “slaaf van de zonde” (Romeinen 6:17).

In Galaten 3:13 zien we dat Christus ons heeft verlost van de vloek van de Wet. De vloek van de Wet wordt genoemd in Galaten 3:10. Het is onmogelijk voor een slaaf van de zonde de Wet volmaakt te houden. Jakobus 2:10: “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden”. De hele eis van de wet is deze: “Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden!” (Deuteronomium 27:26); en “Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen” (Galaten 3:10). Als men dus **alles** doet wat de wet voorschrijft, zal u leven, maar als u daarin faalt, zult u sterven. Omdat alle mensen slaven zijn van de zonde is het voor ons onmogelijk de wet volmaakt te houden en dus staan wij van nature onder de vloek van de dood! Maar wij hebben een Grote Verlosser die de vloek van de dood op Zichzelf nam opdat wij mochten leven (Galaten 3:13).

3. De machtige daad

Verlossing vereist een grote en machtige daad van God. Dit grote werk wordt beschreven in 1 Petrus 1:18-19: “in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”. Efeziërs 1:7: “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen”. Openbaring 5:9: “U [= het Lam] bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed”. Het “bloed” herinnert ons aan het grote offer dat plaatsvond op Golgota’s kruis toen de Heer Jezus stierf voor de zonden van de wereld (zie Johannes 1:29; 1 Timotheüs 2:6 en 1 Johannes 2:2). Wij zijn verlost van de slavernij der zonde wegens het machtige kruiswerk van onze Heer Jezus Christus (lees Hebrëeën 9:12-14 en 10:3-12). Alle dierlijke offers waren voorafschaduwingen van het volmaakte offer dat gebracht zou worden op het kruis. Het is daar dat het machtige werk van verlossing plaatsvond. Christus betaalde voor onze verlossing met Zijn eigen kostbare bloed.

4. De nieuwe Eigenaar

In Openbaring leren we dat Christus ons “voor God gekocht” heeft. Daarom behoren wij nu God toe. Lees Titus 2:14: “Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou **vrijkopen van alle wetteloosheid** en voor **Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken**”. Lees Romeinen 6:22: “Maar nu, **van de zonde vrijgemaakt** en **aan God dienstbaar gemaakt**, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven”.

De volgende tabel vergelijkt de verlossing van Israël met de verlossing van de gelovige in Christus:

ISRAËL	DE GELOVIGE
1. De Grote Verlosser	
Israël werd verlost door JaHWeH.	De gelovige werd verlost door JEZUS.
2. De verschrikkelijke slavernij	
Israël werd verlost uit de slavernij van Egypte.	De gelovige werd verlost uit de slavernij van de zonde.
3. De machtige daad	

Israëls verlossing impliceerde een machtige daad van God – het Rode Zee wonder (Exodus 14).

De verlossing van de gelovige impliceerde een machtige daad van God: het Kruisoffer (1 Petrus 1:18-19).

4. De nieuwe Eigenaar

Israël werd verlost opdat zij voor altijd God zouden toebehoren (1 Kronieken 17:21-22)!

De gelovige werd verlost opdat hij voor altijd God zou toebehoren (1 Korinthiërs 6:20; Titus 2:14; Openbaring 5:9; Hebreeën 9:12)!

Wat betekent verlossing voor MIJ?

1. Ik behoor nu de Heer Jezus Christus toe! 1 Korinthiërs 6:20: “U bent immers **duur gekocht**. Verheerlijk daarom God in uw **lichaam** en in uw **geest, die van God zijn**”. Mijn lichaam en mijn geest behoren God toe! Met andere woorden: Alles wat ik heb is van God!
2. In 1 Korinthiërs 6:20 lezen we ook over onze taak: “**Verheerlijk** daarom God in uw lichaam en in uw geest”. Wij zijn immers “duur gekocht” – zie ook 1 Petrus 1:18-19.
3. Omdat ik verlost ben, ben ik nu een “dienstknecht” van de Heer Jezus! Lees Judas 1: “Judas, een **dienstknecht** [Gr. *doulos*: “knecht” of “slaaf”. Voor “dienaar” is er een ander Grieks woord: *diakonos* (→ diaken)] van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard”. Judas noemt zichzelf “een dienstknecht van Jezus Christus”. (Zie ook Titus 1:1; Jakobus 1:1 en 2 Petrus 1:1).

Wanneer u verlost bent, dan bent u **VRIJGEMAAKT** maar u werd ook **EEN DIENSTKNECHT** of **SLAAF**! Ik werd **gekocht door bloed** maar nu **geknecht** door liefde! Geen mens is totaal vrij. Een persoon is ofwel een slaaf van de zonde, ofwel een slaaf van Christus! Wat verkiest u?

De nummer-1 verantwoordelijkheid van slaven is **gehoorzaamheid** aan hun meesters, volgens Efeziërs 6:5 en Kolossenzen 3:22. Vergelijk ook 1 Petrus 2:18.

4. Lees Romeinen 6:22: “Maar nu, **van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt**, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven”.

Wat een verschil heeft de genade van God gemaakt! Het leven van een gered persoon kan beschreven worden als volgt: vrucht, vrucht, vrucht ... **EEUWIG LEVEN**! De gelovige is vrijgemaakt van de zonde, een slaaf van God, leeft een leven dat afgescheiden is van zonde en afgescheiden **VOOR GOD** (heiligheid) en het eind is eeuwig leven (een eeuwige relatie met God – zie Johannes 17:3). Mochten wij als kinderen van God gekenmerkt zijn door Zijn vrucht (Galaten 5:22-23). Mochten wij veel vrucht dragen (Johannes 15) tot lof en heerlijkheid van Zijn genade. Betekent dit dat de christen nu helemaal zondeloos is? Nee! Lees 1 Johannes 1:8-10.

Hier is een illustratie: Voordat wij gered werden, waren wij allen in de gevangenis van de zonde. Ontsnappen was niet mogelijk. Wij leefden voortdurend in zonde. Het was onmogelijk voor ons om God te behagen (zie Romeinen 8:7-8 en Hebreeën 11:6)! Op het moment dat wij gered werden gingen de gevangenisdeuren open. Wij werden bevrijd. We kunnen nu een leven leiden dat Christus aangenaam is en hebbende “vrucht die tot heiliging leidt” (Romeinen 6:22). Maar toch blijven de gevangenisdeuren open en het is in de praktijk mogelijk voor ons om terug te keren in de gevangenis! Hoe dwaas is het terug te keren in gevangenschap, in het bijzonder in het licht van alles wat Christus heeft gedaan om ons vrij te maken! Romeinen 6:13 waarschuwt: “En stel uw leden niet **ter beschikking aan de zonde** als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God”. Als wij ons ter beschikking stellen aan de zonde bevinden we ons terug in de gevangenis! De deuren staan nog steeds open en we hebben gekozen om in de slavernij van de zonde te verblijven. Maar toch leren we spoedig onze zonden te belijden (1 Johannes 1:9) en andermaal door de deuren van de gevangenis te gaan naar de vrijheid toe. De volwassen gelovige is iemand die de meeste tijd doorbrengt buiten de gevangenis! Op een dag zal de Heer Jezus terugkomen, en in die tijd zal onze verlossing compleet zijn. In die tijd zullen de gevangenisdeuren voor goed gesloten worden! Het zal dan onmogelijk zijn om terug te keren

naar de slavernij. Niet enkel zullen wij dan vrij zijn van de **kracht** van zonde, maar we zullen vrij zijn van elke **aanwezigheid** van zonde in onze levens!

Wanneer onze verlossing voltooid zal zijn, dan zullen wij waarlijk ZONDELOOS zijn – het zal dan voor ons onmogelijk zijn te zondigen! Hier zijn enkele verzen die spreken over onze finale en complete verlossing: Efeziërs 1:14 en 4:30; Romeinen 8:23.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)