

# Is Exorcisme Bijbels?

Door Gary Freel, <http://www.feasite.org/node/2451>, 29-9-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

De fascinatie voor occulte thema's is er al sinds bijbelse tijden, maar in de laatste enkele jaren lijkt de obsessie ervoor toegenomen te zijn in de moderne westerse cultuur. Zonder twijfel heeft de entertainment industrie, met "games/spelletjes", films en Tv-programma's, zeker de interesse verhoogd. The Christian Post publiceerde recent een artikel dat dit feit detailleerde ("Growing Demand for Exorcisms as More Unchurched Americans Seek Help With Demonic Possession", *The Christian Post*, 28-9-2016).

Het promoten van zulk kwaad demonstreert niet enkel een mindset die vastbesloten is om sensatie te kapitaliseren (het maken van koopwaar van mensen), maar voorziet ook in duidelijk bewijs van de *onbijbelse natuur* van wat proponenten leren en doen. Bovendien zijn we getuige van de niet-christelijke/heidense onderbouw van zelfs religieuze instituten en systemen die zulke leringen verdedigen. Dit wordt duidelijk hierin gezien dat de rooms-katholieke en charismatische/pinksterkerken een niche voor zichzelf hebben gemaakt op het domein dat geïdentificeerd wordt als "het occulte", door het **naar veronderstelling** "exorceren" van demonen, waardoor zij medeplichtig zijn aan massaal bedrog.



Antony Hopkins als Father Lucas in *The Rite*, 2011

Wij geloven dat de duivel (Satan) en de demonen (gevallen engelen) actief zijn in onze tijd. Petrus beschrijft Satan als "een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden" (1 Petrus 5:8). Paulus waarschuwt Timotheüs voor "**leringen van demonen**" (1 Timotheüs 4:1) die ervoor zorgen dat sommigen het geloof verlaten.

Is het mogelijk dat door het verspreiden van zulke leringen demonen bezit kunnen nemen van mensen, hen controleren, beïnvloeden en dat zij zelfs in hen kunnen gaan wonen? Het Nieuwe Testament impliceert en bevestigt deze waarheid sterk. De vraag is: Hoe zou met zulke "bezetenheid" moeten omgegaan worden? Hebben christenen een mandaat om, en zijn zij in staat demonen uit te drijven?

Er is geen bijbelse leer die aangeeft dat gelovigen na de apostolische tijd enig mandaat, gezag of bekwaamheid hebben om "demonen uit te werpen". Niets in de nieuwtestamentische brieven geeft enige hint dat zoiets kan gedaan worden door nieuwtestamentische gelovigen vandaag.

Wanneer wij geconfronteerd worden met iemand waarvan we zouden kunnen denken dat hij/zij demonisch belast of bezeten is, wat zouden we dan kunnen doen?:

1) Bid dat Christus' genade gegeven wordt om oplossing en verlossing te brengen, eerst met het oog op redding en daarna heiliging.

2) Wanneer we een ongewone tegenstand ervaren vanuit de machten der duisternis, denk dan na over de zondenatuur en vernieuw uw focus op het opnemen van de wapenuitrusting van God dat Hij voorzien heeft om demonische aanvallen te weerstaan (Efeziërs 6:10-17). Zowel Petrus als Jakobus vermanen de gelovigen om zich te onderwerpen aan God (1 Petrus 5:6-9; Jakobus 4:7).

3) Als de persoon verwickeld is in het occulte, middels occulte objecten, zoals Ouijabord, Tarotkaarten, enz., dan moeten deze dingen onmiddellijk vernietigd worden – niet louter ongebruikt laten, niet louter wegleggen, niet weggooien maar daadwerkelijk en grondig stukmaken. [Andere occulte objecten zijn o.a.: pendels, wichelroeden, kristallen bol, occulte boeken, beelden van afgoden, “sieraden” met occulte tekens, amuletten, magische stenen, dreamcatcher, medicine shield, medicine wheel, dharmawiel, triskele, yin yang teken, gebroken kruis (= new age vredesteken, todesrune), Ankh-kruis, pentakel, pentagram, wielkruis, mandala’s, tekens van de dierenriem (astrologie), enz.].<sup>1</sup>

Aan gelovigen wordt *nooit* enige indicatie gegeven dat zij ooit Satan of zijn demonen zouden **confronteren**. Ons wordt nooit gezegd hen op te zoeken. Ons wordt nooit gezegd hen te **bestrafen**.<sup>2</sup> In feite is dat iets wat zelfs de aartsengel Michaël niet zou doen (Judas 9) – dit moet overgelaten worden aan de Heer. Paulus’ “doorn in het vlees” voorzag hem in wat sommigen vandaag claimen als een gelegenheid om Satan te “bestrafen” of te “confronteren”. Maar Paulus legde zijn kwaal aan de Heer voor, drie keer. De Heer nam die kwaal niet van hem weg; veeleer werd dit gebruikt om Paulus in staat te stellen geestelijk sterk te blijven (2 Korinthiërs 12:7-10).

Zoals met elk facet van onze levens moeten wij ons continu richten tot God Zelf, ons aan Hem onderwerpen, niet afdwalen door overal demonen of de duivel te zien. Hij is immers een verslagen vijand (Genesis 3:15; Hebreeën 2:14).

---

## Lees ook:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gelovigebezeten.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bevrijdingsbedieningen.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel> (Rubriek “duivel en demonen”)

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>1</sup> Dit artikel kan mede behulpzaam zijn: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf> .

<sup>2</sup> Zie hiervoor <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gelovigebezeten.pdf> vooral vanaf pagina 3. Wij hebben geen mandaat om demonen te binden of te bestraffen!