

Het Evangelie van het Koninkrijk

Bron: http://www.wayoflife.org/reports/gospel_of_the_kingdom.php, 15-9-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 23-7-2023

De uitdrukking “Evangelie van het Koninkrijk” komt zes maal voor in het Nieuwe Testament: Mattheüs 4:23; 9:35; 24:14; Markus 1:14; Lukas 4:43; 8:1 [let op niet in Handelingen 8:12¹].

Het is het Evangelie dat verkondigd werd aan Israël bij de komst van Christus. Het was de aankondiging dat het Messiaanse koninkrijk in aantocht was, zoals gepredikt door Jezus en Johannes de Doper (Mattheüs 3:2; 4:17).

Het Evangelie van het Koninkrijk werd verkondigd samen met de **tekenen** van het Koninkrijk (Mattheüs 4:23; 9:35). Dit was een vervulling van de Messiaanse profetieën (Jesaja 42:6-7; 35:5-6).

Het Evangelie van het Koninkrijk werd door heel Israël verkondigd door de apostelen (Mattheüs 10:5-8), en in Samaria door Filippus (Handelingen 8). Dit bevel begon in vervulling te gaan tijdens Christus’ aardse bediening, en zal doorgaan met vervuld te worden in de komende verdrukkingstijd [van 7 jaren]. In Mattheüs 10:23 zien we dat de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk zal voortduren totdat Christus wederkomt.

“En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk” Mattheüs 4:23

Het Evangelie van het Koninkrijk omvat de aankondiging van Jezus als de Redder-Messias (Johannes 1:29). Hij is de vervulling van al de profetieën betreffende de lijdende Messias (bv. Psalm 22; Jesaja 53). Er waren twee belangrijke types van Messiaanse profetie: de lijdende Messias, en de heersende Messias (Jesaja 9:5-6). De Joden in Jezus’ dagen begrepen de profetieën van de lijdende Messias niet. Zelfs Petrus berispte Jezus omdat Hij zei dat Hij zou gaan sterven (Mattheüs 16:21-23).

Het Evangelie werd door Israël afgewezen (Johannes 1:11). Als consequentie keerde Christus zich tijdelijk af

van Israël om de Kerk te bouwen (Romeinen 11:25-27).

Wanneer de Kerk compleet is, zal ze opgenomen worden in de hemel en Gods programma met Israël zal dan opnieuw starten. Dit is de laatste week van Daniëls 70 jaarweken profetie (Daniël 9:24-27). In die tijd zal het Evangelie van het Koninkrijk verkondigd worden in Israël en in de wereld (Mattheüs 24:14-15). God zal 144.000 Joodse evangelisten roepen om deze boodschap te verkondigen (Openbaring 7). Ook de Twee Getuigen in Jeruzalem zullen deze boodschap verkondigen tijdens de bouw van de Derde Tempel (Openbaring 11:1-12).

Er wordt in het Nieuwe Testament geen melding meer gemaakt van het Evangelie van het Koninkrijk na het ontstaan van de Kerk in Handelingen 2 omdat dit niet het Evangelie is voor de kerkbede-

¹ Volg hier de Griekse grondtekst. De SV, HSV en ook NBG hebben de uitdrukking ook in Hand. 8:12 maar dat is foutief. Handelingen 8:12 is in de KJV beter vertaald, en wel zo: “But when they believed Philip preaching **the things concerning the kingdom of God, and the name of Jesus Christ**, they were baptized, both men and women”.

In de Griekse Textus Receptus staat het letterlijk zo:

“Maar wanneer zij geloofden Filippus predikende het evangelie **de dingen met betrekking tot het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus** zij werden gedoopt ...”

Hier wordt **niet** “het evangelie van het koninkrijk” verkondigd, maar **wel**: “**de dingen met betrekking tot het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus**”. Het is dus fout om Handelingen 8:12 toe te voegen aan die lijst van “Het Evangelie van het Koninkrijk” met als reden dat in onze NL-Bijbels de tekst niet correct is vertaald, zie maar: “Maar toen zij Filippus geloofden, die het **Evangelie van het Koninkrijk** van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen” (HSV).

ling (in Handelingen 2 ontstaat de Kerk). **Wij verkondigen niet “het Koninkrijk der Hemelen”²** is nabijgekomen” want dat is Israëls programma. **Wij verkondigen Jezus als Redder**, iets dat deel uitmaakt van het Evangelie van het Koninkrijk, maar wij verkondigen niet het Koninkrijk zelf. Wij verkondigen een lijdende Messias, niet een heersende Messias. Het Evangelie in de kerkbedeling is het **“Evangelie van Zijn Zoon”** (Romeinen 1:9), het **“Evangelie van Christus”** (Romeinen 1:16), het **Evangelie van vrede** (Romeinen 10:15), het **“Evangelie van God”** (Romeinen 15:16), het **“Evangelie van Gods genade”** (Handelingen 20:24). Het is de verkondiging van de dood, begrafenis en opstanding van Christus voor de vergeving van zonden:

“Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik [= Paulus] u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, ² waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. ³ Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, ⁴ en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthiërs 15:1-4).

Merk op dat in Paulus’ Evangelie geen melding wordt gemaakt van het aardse Koninkrijk!

De meeste commentaren erkennen niet het verschil tussen het Evangelie van het Koninkrijk en het Evangelie van Christus dat in de kerkbedeling (vanaf Handelingen 2) gepredikt wordt, en dit vanwege de Vervangingstheologie³, welke erin faalt een duidelijk onderscheid te maken tussen Israël en de Kerk.

Lees ook:

- “Het Koninkrijk van God”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KoninkrijkVanGod.pdf>
- “Paulinisch dispensationalisme”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme2.pdf>

² Het begrip “Koninkrijk der Hemelen” komt enkel voor in **Mattheüs**: Mattheüs 3:2; 4:17; 5:3, 10, 19 (2x), 20; 7:21; 8:11; 10:7; 11:11, 12; 13:11, 24, 31, 33, 44, 45, 47, 52; 16:19; 18:1, 3, 4, 23; 19:12, 14, 23; 20:1; 22:2; 23:13; 25:1.

“De Joden verwachtten op grond van de oudtestamentische profetieën een koninkrijk waarin recht en gerechtigheid zou heersen. Ze verwachtten geen geestelijk rijk, maar een heerschappij hier **op aarde**, waarbij de troon van David hersteld zou worden. Dit was geen wensdroom: nee, zij hadden er alle grond voor zo’n koninkrijk te verwachten, want het Oude Testament staat er vol van. Zie bijv. Jes. 9:5, 6; 32:1; Jer. 23:5; Dan. 2:44; 7:14 en vele andere plaatsen. Uit de twee laatst genoemde teksten blijkt dat over een koninkrijk gesproken wordt dat de plaats inneemt van de vroegere wereldrijken. Het gaat dus niet om een abstract, geestelijk rijk, maar om een zichtbaar en tastbaar koninkrijk” (J.G. Fijnvandraat in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk2.pdf>).

“Er zijn TWEE EVANGELIËN - De meeste dispensationalisten en alle Verbondstheologen falen erin zich te realiseren dat er twee Evangelieën zijn, elk steunend op het vergoten Bloed aan het Kruis. Het ene Evangelie is aards (Koninkrijk), en het andere is hemels (Genade). Beide Evangelieën zijn “volgens Jezus” en tonen slechts één weg: door geloof. Eén Evangelie werd bediend door Christus op aarde, tijdens zijn pré-Kruis vernedering, en was exclusief geadresseerd aan Israël met betrekking tot haar Duizendjarige Koninkrijk. Het andere, de “nieuwe schepping”, werd bediend via Paulus door de verheerlijkte Heer Jezus Christus, na Golgotha, vanaf de hemel, exclusief aan en voor Zijn hemelse Lichaam. Het Evangelie van Johannes de Doper, van Jezus, en dat van de apostelen, betrof de Messias en Zijn Koninkrijk - specifiek en herhaaldelijk naar verwezen als “het Evangelie van het Koninkrijk” (Matt 4:23; 9:35; 24:14; Mark 1:14; Luk 9:2, 6). Het andere, “het Evangelie van Gods genade”, werd nooit gepredikt, noch vermeld totdat Paulus uitging om het te verkondigen (Hand 20:24; Rom 3:21–28; Ef 3:1–3).

(Miles J. Stanford in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme2.pdf>).

³ “De onbijbelse VERVANGINGSTHEOLOGIE (of vervangingsleer) is als volgt te definiëren:

- In het plan van God is de christelijke kerk in de plaats gekomen van Israël, of nauwkeuriger geformuleerd, de kerk is het historisch vervolg van Israël.
- Het Joodse volk verschilt niet van andere etnische groepen, zoals de Engelsen, Spanjaarden, enz.
- Zonder berouw, wedergeboorte en integratie in de kerk hebben de Joden geen toekomst, geen hoop en geen roeping.
- In onze tijd, na Pinksteren, is “Israël” (in de juiste betekenis van het woord) de Kerk”.

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf>.

“VERVANGINGSTHEOLOGIE -- Deze visie leert dat de Kerk Israël permanent heeft vervangen als instrument waardoor God werkt, en dat het natuurlijke Israël geen toekomst heeft in het plan en de doelstelling van God. De vele beloften in de Bijbel voor Israël (in het bijzonder de koninkrijksbeloften) zijn vervuld in de christelijke Kerk, op een niet-letterlijke manier. De profetieën in de Schrift over de zegening en restauratie van Israël in het Beloofde Land worden “vergeestelijkt” in beloften van Gods zegening voor de Kerk. De profetieën van veroordeling en oordeel echter, blijven voor nationaal Israël bestaan”. <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joden-vernietigd.pdf>.