

# Mark Driscoll IS een Voorstander van Contemplatieve spiritualiteit

<http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/>, 21 december 2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V.

Mark Driscoll<sup>1</sup> is vooral de laatste jaren gegroeid in populariteit onder evangelicals. Nogal gekend voor zijn vulgaire en grove taal in het openbaar<sup>2</sup> werd hij uitgenodigd om op conferenties te spreken door een groot assortiment van christelijke leiders – **John Piper** [!] en **Robert Schuller** om er twee te noemen. Driscoll deelde dit jaar ook een podium op de Gospel Coalition National Conference met een aantal gerespecteerde evangelicale figuren zoals D.A. Carson, Erwin Lutzer, en Joshua Harris. Voor 2010 werd Driscoll uitgenodigd door Rick Warren op de spreken op de Radicalis conference.



Mark Driscoll

Alhoewel van Driscoll, die pastor is van Mars Hill Fellowship in Seattle Washington, gezegd wordt dat hij bepaalde aspecten van de emerging church heeft afgekeurd, is Driscoll een proponent van het belangrijkste element van de emerging church: contemplatief gebed.

Op Driscoll's website staat nu een artikel met de titel "How to Practice Meditative Prayer". Het artikel is geschreven door een Acts 29 (Driscoll's netwerk van kerken) pastor: Winfield Bevins. Een haast identiek artikel op Driscoll's site, ook van Bevins, is getiteld Meditative Prayer: Filling the Mind. Beide artikels tonen een tekening van het menselijke brein. In dit laatste artikel erkent Bevins contemplatief-mystiek pionier Richard Foster:

**Wat bedoelen wij met meditatief gebed? Is er zoiets als christelijke meditatie? Is meditatie niet onchristelijk? Volgens Richard Foster: "Oosterse meditatie is een poging om de geest te ledigen. Christelijke meditatie is een poging om de geest te vullen" (*Celebration of Discipline*). Eerder dan het ledigen van de geest vullen wij hem met Gods Woord. We moeten niet een vitaal deel van onze judeo-christelijke erfenis veronachtzamen gewoon omdat andere tradities een vorm van meditatie gebruiken.**

Bevins heeft het helemaal fout, net zoals Richard Foster. Proponenten van contemplatieve spiritualiteit zeggen dat, alhoewel de aangewende methode bij christelijke contemplatieven en de mystici van oosterse religies, gelijk kan zijn (een woord of fraze repetitief herhalen om afleiding en afdwaling van de geest te elimineren), de christelijke variëteit okay is, omdat de geest niet wordt geledigd maar veeleer gevuld. Maar in essentie ledigen ze allebei de geest (d.w.z.: ze stoppen het normale gedachtenproces). Dat is het waarvan de contemplatieven zeggen: *een ruimte voor God maken om te vullen*.

De verwijzing van Winfield Bevins naar Richard Foster is niet het enige contemplatieve merkteken op Mark Driscoll's site. In een artikel geschreven door Driscoll zelf, ironisch getiteld Obedience, raadt Driscoll zijn lezers aan zich tot Richard Foster en de contemplatieve Gary Thomas te wenden. Driscoll zegt:

**Als u de spirituele disciplines gedetailleerder wilt bestuderen ... behulpzaam zijn *Celebration of Discipline*, door Richard Foster, en *Sacred Pathways*, door Gary Thomas.**

In *Celebration of Discipline* (1978 ed., p. 13), zegt Richard Foster dat "wij ons allemaal zonder schroom zouden moeten inschrijven in de school van contemplatief gebed". Om Fosters visie op "contemplatief gebed" te kunnen begrijpen, heeft hij een aantal boeken geschreven die duidelijk zijn geneigdheid tonen jegens de mystici. *Devotional Classics*, *Spiritual Classics*, *Meditative Pray-*

---

<sup>1</sup> Mark A. Driscoll (geb. 1970) is een Amerikaans pastor en auteur. Ook medestichter en prekende pastor van Mars Hill Church in Seattle, Washington (≠ kerk Rob Bell!).

<sup>2</sup> <http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=626>

er, *Prayer: Finding the Heart's True Home* zijn er enkele. Zijn stichting Renovare bezit een groot aantal bronnen, artikels, enz., die verder onze beweringen onderbouwen dat Foster een proponent is van contemplatieve spiritualiteit.

Zoals geldt voor Gary Thomas, in zijn boek *Sacred Pathways* (dat Driscoll aanbeveelt), vertelt Thomas zijn lezers een woord 20 minuten te herhalen om de geest te stillen. Dit is het fundamentele principe in alle oosterse en occulte methodes. Dit is geen ijdele beschuldiging. Anglicaans mysticus Richard Kirby merkt in zijn boek *The Mission of Mysticism* scherpzinnig op dat in deze spiritualiteit de methode weinig verschilt van die van occultisme:

“De meditatie van geavanceerde occultisten is identiek aan het gebed van geavanceerde mystici; het is geen toeval dat beide tradities hetzelfde woord gebruiken voor de hoogste bereiken van hun respectievelijke activiteiten: contemplatie (*samadhi* in yoga)”.

Driscoll is gewoon een van de vele christelijke figuren wier contemplatieve geneigdheden volledig genegeerd of over het hoofd gezien worden. Ter wille van het Evangelie, dat door de contemplatieve spiritualiteit in haar wezen ontkend wordt, bidden wij dat gelovigen niet zouden luisteren naar hen die dit geestelijk bedrog volgen en promoten.

### **Verdere Informatie:**

Mark Driscoll en de Nieuwe “Seksuele Spiritualiteit”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Driscoll.pdf>

Richard Foster's Legacy Endures – Christian Leaders Help to Make it So:

<http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=678>

Some Say the Emerging Church is Dead – the Truth Behind the Story:

<http://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=1488>

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)