

Dreamcatchers

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Samenstelling en voetnoten door M.V.

Bronmateriaal:

- Muddy Waters: *an insider's view of North American Native Spirituality*, Nanci Des Gerlaise;
- Wikipedia;
- Symbolen en hun betekenis: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf>

	<p>DREAMCATCHER (dromenvanger): Een Amerikaans-Indiaanse magische spinnenweb binnenin een heilige cirkel. Vele kinderen in Amerika maken die op school en hangen hem op bij hun bed. Hun werd gezegd dat dit occulte symbool de slechte dromen zal blokkeren en de goede zal toelaten door het centrum. Ook bij ons is de dreamcatcher populair aan het worden, samen met het MEDICINE SHIELD en MEDICINE WHEEL. Dikwijls worden die objecten vooraan in auto's gezien. Geloof de mythe niet die daarbij verteld wordt!</p>
	<p>MEDICINE SHIELD: een rond schild, gedecoreerd met persoonlijke symbolen of afbeeldingen van de dierlijke geest(en) waarmee men contact zoekt tijdens een geestoproeping.</p> <p>Zijn basische vorm is dikwijls die van het MEDICINE WHEEL of vierdelige cirkel of kruiswiel (zie hieronder).</p>
	<p>VIERDELIGE CIRKEL: de heilige cirkel gevuld met een kruis, vier gelijke lijnen die vanuit het midden wijzen naar de vier geesten in het noorden, oosten, zuiden en westen of naar de basiselementen aarde, water, lucht (of wind) en vuur. In autochtone Amerikaanse tradities is dit het basispatroon van het MEDICINE WHEEL en speelt een vitale rol in belangrijke geestelijke rituelen. Vele hedendaagse heidenen/paganisten beschouwen dit als hun voornaamste symbool voor de overdracht van energie van de godin. (Zie het zonnewiel). Sommige kerken hebben variaties hiervan gebruikt, zoals ook het Keltisch kruis.</p>

DREAMCATCHER en het verwante MEDICINE SHIELD en MEDICINE WHEEL (uit: "Symbolen")

Dreamcatchers, of dromenvangers, zijn spinnenwebachtige hoepeltjes met veren. Ze komen oorspronkelijk van de Ojibweg¹-indianen en werden in de jaren '60 en '70 overgenomen door de new age beweging en de populaire cultuur. Deze Ojibweg geloven dat het zelf maken en ophangen van een dromenvanger boven het bed nare dromen afweert. Eeuwenlang al maken ouders dromenvangers om boven het bedje of draagwieg van hun kinderen te hangen². Vandaag is het niet ongevoerd dreamcatchers te zien liggen bij de geschenkartikelen. We zien ze dikwijls opgehangen in auto's, maar ook elders duiken ze meer en meer op.

In de VS komen dreamcatchers ook voor in openbare scholen:

Elk klaslokaal had minstens één dreamcatcher - een magisch spinnenweb binnenin een magische cirkel. De leerlingen verklaarden dat dreamcatchers beschermen tegen boze geesten en nachtmerries door de slechte dromen te vangen en goede dromen te laten passeren door het centrum. Volgens de onderwijzeres Ms. Preston (4^{de} graad), heeft het amberkristal in het centrum van haar dreamcatcher de betekenis van geestelijke alignement³ met de energie van het universum.[1]

¹ De Ojibweg zijn een volk van inheemse Amerikanen. Zij worden ook wel *Ojibwe*, *Anishinaabe*, *Anishinaabeg*, *Anishinaabe-Ojibwe(g)* of *Chippewa(y)* genoemd. <http://nl.wikipedia.org/wiki/Ojibweg>

² Zie: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Dromenvanger>

³ Eng. *alignment*: het op één lijn brengen.

Maar je kan er zeker van zijn dat de meeste mensen geen idee hebben van de betekenis en het doel van dreamcatchers.

Fundamenteel is het gebruik van een dreamcatcher niets anders dan een vorm van occultismebeoefening.

Er is iets onredelijks aan dreamcatchers: hoe kan een onbezield object boze geesten of slechte dromen “vangen”?! En waarom wil men proberen boze geesten of nachtmerries te “vangen” als je ze niet fysisch kan bestrijden?!

Maar dreamcatchers, of andere dingen die met het occulte te maken hebben, kunnen wel boze geesten en demonische activiteit aantrekken, in plaats van mensen daartegen te beschermen! Het gebruik van dreamcatchers, en aanverwanten, is een open uitnodiging voor nog meer activiteit van de duisternis!

Efeziërs 6:12 zegt:

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”.

Als u een wedergeboren christen bent, dan hebt u een Beschermmer - de Almachtige God - Die staat tussen ons en het boze rijk in. Wij hebben niets meer nodig van Jezus Christus Zelf die alle werken van de duisternis overwon door Zijn dood en opstanding. Als wij dan aandacht schenken aan Gods Woord (!), en niet aan verleidende geesten (!), dan kunnen we wandelen in Zijn vrijheid van vrees.

Eindnoot:

[1]. Berit Kjos, Brave New Schools (Kjos Ministries, <http://www.crossroad.to/Books/BraveNewSchools/1-globalvillage.html>), ch. 1.

Lees ook:

- o De verderfelijke trend van Boeddhabeelden:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/boeddhabeelden.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm