

Verkondig "Jezus Christus en Die Gekruisigd"!

Mike Ratliff, <http://mikeratliff.wordpress.com/>, 20-7-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling door M.V.

“En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met veel vrees en beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God” (1 Korinthiërs 2:1-5).

“Wij prediken tot mensen alsof zij zich ervan bewust zijn stervende zondaars te zijn; dat zijn zij niet; zij hebben een goede tijd, en ons spreken over wedergeboren worden ligt op een domein waarvan zij niets weten. De natuurlijke mens wil niet wedergeboren worden”.
- Oswald Chambers in *The Psychology of Redemption*, 1062 R.

Wij leven in een tijd waarin de evangelische kerk lijkt overgenomen te zijn door mensen die Paulus' methode van evangelieprediking hebben afgewezen ten voordele van een mens-gecentreerde, mens-behagende methodologie die gegrond is op culturele relevantie. Je kan snel weten of een lokale kerk hieraan bezweken is door na te gaan of de focus daar op Christus, en Die Gekruisigd ligt, óf op de personaliteiten van het leiderschap. Als dat het laatste is, zie dan goed hoe het Evangelie wordt gepresenteerd. Als de prediking in de kerk mens-gecentreerd is, en erop aanstuurt mensen te behagen, zal het sporen van entertainment bezitten, vermengd met psychologische methodologie, allemaal gebaseerd op het concept dat deze dingen mensen kunnen overtuigen om christenen te worden.

Laten we eens kijken naar een nieuwtestamenteisch voorbeeld hiervan in een kerk die de apostel Paulus had geplant:

“Maar ik roep u op, broeders, omwille van de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen uit één mond spreekt, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus” (1 Korinthiërs 1:10-12).

De Korinthiërs hadden hun focus juiste verloren. Zij waren bezig met het volgen van bepaalde leraars of personaliteiten, terwijl zij anderen uitsloten. Bemerkt de trots die zij toonden door te zeggen: “Ik ben van die-en-die”. Zien wij dit ook niet vandaag? Zeker. Ik heb een kerk zien gedijen onder een pastor en zag hoe een groot deel van haar leden wegging toen die pastor vertrok. Toen kwam er een nieuwe pastor aan het bestuur. Sommige trouwe leden gaan weg wanneer de dingen veranderen. Daarna brengt de dynamiek van de nieuwe pastor weer groei. Deze cyclus is duidelijk geworteld in het volgen van mensen, veeleer dan Christus.

“Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt?” (1 Korinthiërs 1:13).

Paulus' argument is dat wij dwalen wanneer wij onze aanbidding en dienst baseren op persoonlijkheden. In plaats daarvan zouden wij ons moeten focussen op Christus, Hem volgen, en de lokale kerk dienen waarin Hij ons heeft geplaatst totdat *Hij* ons eventueel beweegt om elders te gaan. Wanneer wij verward zijn in het volgen van mensen, veeleer dan Christus, heeft de manier waarop deze pastoren bedienen ons in zijn greep en dit zal schadelijk zijn. Hoe moet een bedienaar het Evangelie prediken?

“Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest” (1 Kor. 1:17)

Paulus zegt ons hier dat de prediking van het Evangelie NIET op zulke wijze gebracht moet worden dat het de aandacht weghaalt van het kruis en het accent op de prediker plaatst. Wanneer correct gepredikt is het kruis machtig en de prediking van het Evangelie gaat gepaard met de Heilige Geest die werkt doorheen hen die de waarheid horen, om hen tot berouw en bekering op te wekken en zij gered worden. Maar wanneer de prediking op een mens-gefocuste manier gebracht wordt, de mens-behagende manier, de manier die de aandacht op de spreker legt, dan wordt het kruis van zijn kracht ontdaan.

“Een ander gevaar is de gedachte dat het mijn eigen presentatie van de dingen is die mensen zal aantrekken. Dat kan hen wel aantrekken, maar nooit tot God. De wijze van aantrekking is altijd een indicatie van het doel van de aangetrokkenen; als u anderen aantrekt door persoonlijke impressies, zullen de aangetrokkenen niet verder gaan dan u. Onze Heer zei: ‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken’¹” - Oswald Chambers uit *Not Knowing Whither*, 868 R.

Het lijkt erop dat wij vergeten hebben dat God heeft verkozen zijn uitverkorenen te redden door de wijsheid van de wijzen en het verstand van de verstandigen teniet te doen. De prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die vergaan (1 Korinthiërs 1:18-19). Wat wij moeten ontdekken en nooit vergeten, is dat door menselijke wijsheid nooit iemand iets van God is te weten gekomen. In plaats daarvan heeft het God liefd mensen te redden door de dwaasheid te prediken van Christus en Die gekruisigd. Dit Evangelie is goed nieuws voor hen die geloven, maar voor hen die verloren gaan is het de ultieme dwaasheid. Ik ontving het volgende commentaar vandaag op *Possessing the Treasure* op mijn bijdrage [God has Shown Us His Glory](#):

“Wat een lading oude bullshit dat u, zogenaamde christenen, schrijft. Zorg dat uw gedachten helder zijn en vraag uzelf af wat u bedoelt met al die troep en ga dan verder met uw levens te leven zoals normale mensen”.

Sorry voor de taal. Het is een direct citaat. Geloofst deze persoon dat hij nodig tot Jezus moet komen? Denkt u dat hij de noodzaak ziet om deel uit te maken van een kerk of om “naar de hemel te gaan wanneer hij sterft?” Nee, deze persoon aanziet het ware Evangelie als dwaasheid. Nu, als ik onderhavig blog had toegewijd aan het prediken van een zogenaamd evangelie van goede werken en radicaal milieu-activisme of misschien wereldvrede, dan zou hij mij niet zo beledigend geschreven hebben, niet? Nee, hij reageerde op mijn artikel dat ging over christenen die de Heer dienen als Zijn bondgenoten. Maar, God verkoos geen mensen te redden via enige andere weg dan de prediking van Christus en Hem gekruisigd.

“Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal Ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid, wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders: Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is, teniet te doen, opdat geen vlees zou roemen voor Zijn aangezicht. Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid,

¹ Johannes 12:32.

heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere” (1 Korinthiërs 1:18-31).

Hier ziet u dat God niet veel wijzen of machtigen of aanzienlijken uitkoos. In plaats daarvan verkoos God het dwaze en zwakke van de wereld om de sterken te beschamen. God koos hetgeen on-aanzienlijk en veracht is in de wereld om de redding van Zijn uitverkorenen te volbrengen. In feite is het zo dat wanneer wij van de wereld commentaren krijgen zoals hierboven, wij onszelf moeten onderzoeken. Waarom gebeurde dit? Als wij dwaas en beledigend handelen dan is dat iets anders, maar als wij enkel Gods waarheid aan de wereld geven, en we krijgen dit soort van antwoord, dan moeten wij ons verheugen broeders. Waarom? Dit betekent dat wij juist handelen. Als wij zouden spreken als mensenbehagers, zouden zoeken relevant te zijn, dan zou de wereld geen probleem hebben met ons, niet? Paulus leert ons wat ons te doen staat:

En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met veel vrees en beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God” (1 Kor. 2:1-5).

Hebt u ingezien dat God precies op deze manier werkt om Zijn volk te redden? Als wij onze bediening rond onszelf en onze bekwaamheden maken, dan hebben wij het helemaal niet begrepen, mijn broeders. Laten we afsluiten met nog een citaat van Oswald Chambers:

“Wij hebben de neiging te zeggen: ‘Wat een wonderlijke kracht heeft deze man of vrouw in Gods dienst’. Redeneren overeenkomstig ‘s mensen gevallen deugden doet ons op de verkeerde dingen fixeren. De enige manier dat enig man of vrouw ooit God van dienst kan zijn is wanneer Hij of zij bereid zijn afstand te doen van al hun natuurlijke excellenties om zwak te zijn in Hem - ‘Ik ben hier slechts voor een enkel ding: opdat Jezus Christus Zichzelf in mij manifesteert’. Dat moet de standvastige instelling zijn van de christen zijn leven”.

- Oswald Chambers uit *The Moral Foundations of Life*, 725 R.

Soli Deo Gloria

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm