

Wat te zeggen over Augustinus?

Bron: <http://wayoflife.org/files/d85cfbcc1865538abdf57ab5fcf1c321-660.html>, vertaald hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kerkvaders.pdf>. Onderhavig artikel is een stukje daaruit.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Veel mensen zijn de Rooms-katholieke kerk (RKK) binnengewandeld door de brede deur van de zogenaamde “kerkvaders”.

De katholieke apologetische bedieningen gebruiken de “kerkvaders” om aan te tonen dat Rome’s doctrines teruggaan tot de vroegste eeuwen. In het boek *Born Fundamentalist, Born Again Catholic*, gebruikt David Currie voortdurend de “kerkvaders” om zijn positie te ondersteunen. Hij zegt: “De andere auteurs die evangelicals zouden moeten lezen ... zijn de vroege Vaders van de Kerk” (p. 4).

De contemplatief gebed beweging is gebouwd op ditzelfde zwakke fundament. Wijlen Robert Webber, een Wheaton College professor die een van de belangrijkste proponenten was van deze terug-naar-de-kerkvaders beweging, zei:

The early Vaders can bring us back to what is common and help us get behind our various traditions ... Here is where our unity lies. ... evangelicals need to go beyond talk about the unity of the church to experience it through an attitude of acceptance of the whole church and an entrance into dialogue with the Orthodox, Catholic, and other Protestant bodies” (*Ancient-Future Faith*, 1999, p. 89).

Augustinus (354 – 430)

Augustinus was besmet door valse leringen en hielp het fundament te leggen voor de formatie van de RKK. Om deze reden eerde Rome Augustinus als een van de “doctors van de kerk”.

1. Hij was een vervolger en de vader van de doctrine van vervolging in de katholieke kerk.

De historicus Neander merkte op dat Augustinus’ leer “contains the germ of the whole system of spiritual despotism, intolerance, and persecution, even to the court of the Inquisition”. Augustinus zette aan tot vervolgingen tegen de bijbelgelovige Donatisten die zuivere kerken, naar het apostolische geloof, wilden nastreven. Hij interpreteerde Lukas 14:23 (“dwing hen binnen te komen”) dat Christus zou eisen dat de kerken daadkracht moesten gebruiken tegen ketteren.

2. Hij was de vader van het a-millennialisme, allegoriseerde de bijbelse profetie en leerde dat de katholieke kerk het koninkrijk van God is.

3. Hij leerde dat de sacramenten de middelen zijn van reddende genade.

4. Hij was een van de vaders van de kinderdoop. Het ‘concilie’ van Mela, in Numidië¹, in 416, samengesteld uit slechts 15 personen en voorgezeten door Augustinus, decreteerde: “Also, it is the pleasure of the bishops in order that whoever denies that infants newly born of their mothers, are to be baptized or says that baptism is administered for the remission of their own sins, but not on account of original sin, delivered from Adam, and to be expiated by the laver of regeneration, BE ACCURSED” (Wall, *The History of Infant Baptism*, I, 265). Augustinus leerde dus dat kleine kinderen moesten gedoopt worden en dat de doop hun zonden wegnam. Hij noemde allen die de kinderdoop afwezen “ongelovigen” en “vervloekt”.

5. Hij leerde dat Maria geen zonde beging en promoveerde haar aanbidding. Hij geloofde dat Maria een vitale rol speelde in de behoudenis (Augustinus, *Sermon 289*, cited in Durant, *The Story of Civilization*, 1950, IV, p. 69).

6. Hij geloofde in het vagevuur.

¹ Numidië: vandaag het noorden van Algerije en een deel van Tunesië. Numidië waren Berbers, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika. (Wiki).

7. Hij accepteerde de doctrine van het “celibaat” voor “priesters” en ondersteunde het decreet van “paus” Siricius van 387 dat verordeneerde dat elke priester die trouwde of weigerde te scheiden van zijn vrouw, getuchtigd moest worden.
8. Hij verhief het gezag van de kerk boven dat van de Bijbel, zeggend: “I should not believe the gospel unless I were moved to do so by the authority of the Catholic Church” (quoted by John Paul II, *Augustinusum Hyponensem*, Apostolic Letter, Aug. 28, 1986, www.cin.org/jp2.ency/augustin.html).
9. Hij geloofde dat ware interpretatie van de Schrift was voortgekomen uit de verklaring van kerkconcilies (*Augustinus, De Vera Religione*, xxiv, p. 45).
10. Hij interpreteerde de vroege hoofdstukken van Genesis op figuurlijke wijze (Dave Hunt, “Calvin and Augustinus: Two Jonahs Who Sink the Ship”, *Debating Calvinism: Five Points, Two Views* by Dave Hunt and James White, 2004, p. 230).
11. Hij leerde dat God van tevoren sommigen had beschikt voor redding en anderen voor vervloeking en dat de genade van God onweerstaanbaar was voor de ware uitverkorenen. Johannes Calvijn van de 16^{de} eeuw gaf zelf toe dat zijn TULIP-theologie² [volg deze link] over de “soevereiniteit van God”, betrokken werd van Augustinus. Calvijn zei: “If I were inclined to compile a whole volume from Augustinus, I could easily show my readers, that I need no words but his” (Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, Book III, chap. 22).
12. Hij leerde de ketterij van apostolische successie vanaf Petrus (Hunt, *ibid.*, p. 230).

Lees het hele artikel over de zgn. kerkvaders:

- o <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kerkvaders.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/calvinisme.pdf>