

# Gods Almacht

[http://wayoflife.org/index\\_files/gods\\_omnipotence.html](http://wayoflife.org/index_files/gods_omnipotence.html), 4 september 2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

De volgende studie maakt deel uit van een nieuwe editie van de Advanced Bible Studies Series cursus *Give Attendance to Doctrine* die we plannen later dit jaar te publiceren.

“En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden” (Openbaring 19:6).

“Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U” (Job 42:2).

“Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk” (Jeremia 32:17).

“Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk” (Mattheüs 19:26).

“Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn” (Lukas 1:37).

---

We mogen erg blij zijn dat God almachtig is. Als God goed was maar niet almachtig, dan kon Hij op een bepaald ogenblik door een of andere macht overheerst worden. Een figuur zoals Satan zou God van Zijn troon kunnen stoten, en Gods rechtvaardig bestuur vervangen door onrechtvaardige chaos. In de huidige tijd is er onrechtvaardigheid en chaos in de schepping, maar dit is tijdelijk, en beperkt in omvang; alles ligt onder Gods controle en zal resulteren in het uitwerken van Zijn ultieme doelstellingen. Gods almacht garandeert dat.

God wordt “Almachtig” genoemd op 58 plaatsen<sup>1</sup> doorheen de Bijbel, te beginnen met Abraham in Genesis 17:1. Dit komt van het Hebreeuwse woord *Shadday* (de Almachtige, almachtig; Strong 7706), dat afgeleid is van *Shadad* (potig, flink, krachtig, onneembaar; Strong 7703).

**a.** Gods almacht wordt hierin gezien dat Hij alles kan doen (Job 42:2; Jeremia 32:17; Mattheüs 19:26; Lukas 1:37). Wij kunnen dat niet begrijpen, maar we kunnen het geloven en er ons in verheugen, omdat de God die alles kan doen een goede God is Die enkel dat zal doen wat juist is. De enige limiet op Gods macht is Zijn morele karakter. Bijvoorbeeld: God kan niet liegen (Titus 1:2) en Hij kan Zichzelf niet verloochenen (2 Timotheüs 2:13).

**b.** Gods almacht wordt hierin gezien dat Hij het universum schiep vanuit niets door Zijn Woord (Genesis 1; Hebreeën 11:3). Het universum is zo enorm groot en complex dat het onbegrijpelijk is voor mensen, maar dat belaste niet Gods macht om het te creëren. Hij wordt niet moe en niet afgemat (Jesaja 40:28). Dit is almacht.

**c.** Gods almacht wordt hierin gezien dat Hij heerst en de controle heeft over alle dingen overeenkomstig Zijn wil en doel (1 Sam. 2:6-8; 2 Kr. 20:6; Psa. 29:10; 115:3; 135:6; Jes. 46:9-10; Dan. 2:20-22; 4:34-35; Ef. 1:11).

**d.** Gods almacht wordt hierin gezien dat Hij alle dingen draagt door Zijn krachtig woord (Hebreeën 1:3; Kolossenzen 1:17). Wetenschappers zoeken vandaag naar het “Goddeeltje”, het fundamentele element van het universum dat alles bij elkaar houdt en de elementen ervan weerhoudt uiteen te

---

<sup>1</sup> Gen. 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25; Ex. 6:2; Ruth 1:20, 21; Job 5:17; 6:4, 14; 8:3, 5; 11:7; 13:3; 15:25; 21:15; 21:20; 22:3, 17, 23, 25, 26; 23:16; 24:1; 27:2, 10, 11, 13; 29:5; 31:2, 35; 32:8; 33:4; 34:10, 12; 35:13; 37:23; 39:35; Ps. 68:15; 91:1; Jes. 13:6; Ezech. 1:24; 10:5; Joël 1:15; 2 Kro. 6:18; Openb. 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7, 14; 19:6, 15; 21:22.

vallen. De mens zal dit nooit vinden in een deeltjesversneller of een elektronenmicroscop, omdat het niet om een deeltje gaat maar wel om de levende Schepper-God.

**e.** Gods almacht wordt hierin gezien dat Satan aan Hem onderworpen is (Job 1:12; 2:6; Lukas 22:31; 1 Johannes 4:4). Wanneer God met Satan zal afgedaan hebben, zal hij gebonden worden voor duizend jaar en daarna in de poel van vuur geworpen worden (Openbaring 20:2, 10). Er bestaan geen twee Goden. Er is slechts één God, en Hij is almachtig. Satan wordt “de god van deze wereld” genoemd enkel omdat de meeste mensen hem volgen (2 Korinthiërs 4:4). Satan is louter een gevallen engel.

**f.** Gods almacht wordt hierin gezien dat Hij de boosheid van de mens bedwingt overeenkomstig Zijn wil en zelfs 's mensen woede zal ten slotte resulteren in Zijn lof (Psalm 76:11)<sup>2</sup>.

We zien dit in **Jozefs leven**. God had de controle over de problemen die hij te verduren had van de hand van zijn broers en de Egyptische gezagsdragers, maar dit alles werkte tot Gods lof (Genesis 45:4-8).

We zien dit in de **Farao**. Zijn rebellie tegen God zorgde ervoor dat Gods almachtige kracht zou bewezen worden en Zijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde (Romeinen 9:17).

We zien dit in **het ongeloof van Israël doordat ze weigerde het beloofde land binnen te gaan** (Numeri 13:13-33). God gebruikte dit om gedurende 40 jaar te voorzien in voorbeelden voor Zijn volk in het boek Numeri (1 Korinthiërs 10:1-11).

We zien dit in **Israëls afwijzing van Jezus**. Dit werd een middel tot redding van de heidenen (Romeinen 11:11).

We zien dit in de boosheid van **Babylon** de moeder van de afgoderij (Jeremia 51:7). Als mensen zich niet aan God onderwerpen, geeft Hij hen over aan de duivel en staat Hij hen toe meegetrokken te worden door het programma van de duivel. De duivel wordt toegestaan diegenen te verblinden die niet geloven (2 Korinthiërs 4:4).

We zien dit in **Christus' kruisiging**, dit gebeurde overeenkomstig Gods vast bepaalde raad voor de redding van Zijn schepping (Handelingen 2:23; 4:27-28). God gebruikte de meest boze daad in de menselijke geschiedenis en keerde deze om tot de verlossing van de mens. Zoals een dichter zei: “Precies de speer die Uw zijde doorstak, bracht het bloed voort om te redden”.

We zien Gods almacht over **Zijn controle over “het geheimenis van de wetteloosheid”** (2 Thessalonicenzen 2:6-8). Doorheen de kerkbedeling, streefde de duivel ernaar zijn man op de troon van deze wereld te plaatsen, maar zijn programma werd telkens tegengehouden door de almachtige Geest van God, en het programma van de duivel zal tegengehouden worden totdat God gereed is en Zijn plan voor de kerkbedeling volbracht is.

We zien Gods almacht **in de dag van de antichrist** wanneer de hele wereld onder het bestuur van het boze ligt en God desondanks uiteindelijk de controle heeft te midden van de verschrikkelijke duisternis (Openbaring 17:17). Gods almacht is echter geen verontschuldiging voor de mens zijn verantwoordelijkheid voor het kwaad. De Egyptische Farao ging ten onder in zijn rebellie. De generatie van ongelovige Joden ging ten onder in de wildernis wegens hun ongeloof. Over Judas zei Jezus: “wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was” (Mattheüs 26:24).

God geeft mensen de vrijheid om keuzes te maken, hun keuzes zijn belangrijk en ze maken een verschil, en zij moeten verantwoording afleggen voor hun keuzes, maar God is het Die uiteindelijk de controle heeft over alle dingen met het oog op de uitwerking van zijn plannen (Romeinen 8:28). De kracht en wijsheid die vereist zijn om alle dingen te laten samenwerken voor Gods ultieme glorie liggen buiten het begripsvermogen van een mens, maar het leert ons hoe groot en almachtig God is. Dit blijkt uit Filippenzen 4:6<sup>3</sup> waar de heilige vermaand wordt dat hij in **geen** ding bezorgd moet zijn, maar veeleer moet bidden voor **alles**. In een wereld die gevuld is met problemen is het bevel

---

<sup>2</sup> Psalm 76a: “Want de woede van mensen zal U tot lof zijn”.

<sup>3</sup> Filippenzen 4:6: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”.

om in GEEN ding bezorgd te zijn een ver reikende zaak, en het onderricht ons dat er een alwetende, almachtige God is Die de ultieme controle heeft over alles en Die helemaal kan vertrouwd worden.

**g.** Gods almacht wordt hierin gezien dat Hij precies weet wat elke heilige aankan en met dit in gedachten bestuurt Hij de ervaringen van ieders leven (1 Korinthiërs 10:13)<sup>4</sup>.

“Hij als pottenbakker en zij de klei, weet Hij wat zij kunnen verdragen, en wat niet. Hij weet dat als Hij met Zijn handen te zwaar of te dikwijls drukt of knijpt, zij uiteen zullen vallen: Hij kent het inwendige frame van hun geest, de corruptie van hun natuur, hoe zij geneigd zijn tot zonde, en daarom verwacht Hij geen volmaakte diensten van hen” (John Gill).

### **Wat de almacht van God betekent:**

Voor de gelovige kunnen Gods beloften expliciet vertrouwd worden, omdat Hij in staat is ze te houden. God is “bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken” (Efeziërs 3:20). Gods macht kan ons bewaren (2 Timotheüs 1:12<sup>5</sup>; Judas 24<sup>6</sup>).

De ongelovige echter zou God zeer moeten vrezen omdat de almachtige God zijn zonde niet door de vingers zal zien en Zijn heilige gerechtigheid zal eeuwig tegen hem branden wegens het negeren van de redding die vrijelijk aangeboden wordt in Christus.

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>4</sup> 1 Korinthiërs 1:13: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan”.

<sup>5</sup> 2 Timotheüs 2:12: “ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag”.

<sup>6</sup> Judas 24: “Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde”.