

Adonia's Feestmaal

Lees: 1 Koningen 1:5-53

Uit: De Morgenster, 4^{de} jaargang, 1912, blz. 26-32

<http://www.uitethoordderwaarheid.nl/product/1812-ingebonden-jaargangen-de-morgenster.html>

Citaten aangepast aan de HSV of SV1977; het oude Nederlands werd hier en daar opgeschoond (M.V.)

De grootste strijd in deze wereld is wel die tussen *Christus* en *Satan*, tussen *het licht* en *de duisternis*. Het einde van deze strijd wordt ons door het Woord van God op allerlei wijze en onder vele beelden aangetoond. En daar het een einde is met eeuwige gevolgen, en elk mens op de een of andere wijze zich in deze strijd plaatst, is het voor een ieder van ons nodig te weten met *wie* hij het in deze strijd houdt, *wie* hij toebehoort en dient.

In menige geschiedenis van de Heilige Schrift zien wij de grote strijd tussen *het licht* en *de duisternis*, tussen *Christus* en *de overste van deze wereld*, *Satan*, in voorbeeld ons medegedeeld. Zo ook in de geschiedenis van Salomo en Adonia.

Adonia was een oproerige. God had reeds tevoren Salomo, die ook Jedid-Jah heet, wat betekent “de geliefde van Jahweh”, tot troonopvolger van David bestemd. Adonia wist dit, maar niettemin verhief hij zich en sprak: “Ik zal koning worden” (vers 5). Hij bereidde een feestmaal en nodigde zijn broers en “alle mannen van Juda” daartoe uit, met het doel een samenzwering te bewerken tegen Salomo, de ware koning.

Handelt Satan, “de overste van de wereld”¹ niet evenzo als Adonia? Hij *weet*, dat Christus, de Gezalfde Gods, de door God bestemde Heerser en erfgenaam van alle dingen is. Maar hij haat Hem, en wil de heerschappij over alles wat God aan Christus heeft toegezegd, naar zich toe trekken.

Satan heeft nu een feestmaal.

De ganse wereld nodigd hij hiertoe uit. Zien wij het niet in onze dagen, hoe in de stad en op het land de mensen alles wordt aangeboden? Getuigen hiervan niet de uitstallingen van de winkels en de aanplakborden, die allerlei plaatsen van zinnelijk en vleselijk genot aanwijzen? Op hoe velerlei wijze biedt Satan, “de god van deze wereld”¹, zijn lokaas aan, om de mensen achter zich aan te trekken! De ene boeit hij door eer en aanzien; de andere lokt hij door geld en goed; de derde biedt hij wetenschappelijke ontwikkeling; de vierde lage zinnelijke lusten en genoegens aan. Ja, Satan heeft *vierderlei* spijs en drank op zijn tafel, en zoekt ieder mens afzonderlijk op zijn bijzondere wijze voor zich in te nemen, en aan zich te verbinden. En wat is zijn doel? Waar gaat het hem eigenlijk om? Om niets anders dan om de zielen van Christus, de gezalfde Gods, verre te houden. Zijn haat tegen Christus, Die God “tot een erfgenaam van alles” gemaakt heeft, kent geen grenzen. En hij “verblindt de zinnen van de ongelovigen” door de vele genoegens, die hij aanbiedt, “opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen” (2 Korinthiërs 4:4).

Wie waren op het feestmaal van Adonia niet aanwezig?

Wie ontbraken in zijn kring?

Wij lezen: “Maar de profeet Nathan, Benaja, de helden en Salomo, zijn broer, nodigde hij niet uit” (vers 10). Dus *Salomo*, de ware troonopvolger, en de *getrouwen* aan de troon van David waren niet op dit feest aanwezig. Adonia kende deze getrouwen goed; zij zouden tot geen prijs aan het feestmaal van de oproerige verschijnen. En Salomo zelf zou natuurlijk door Adonia allerminst uitgenodigd worden. Zijn verschijnen zou niet alleen het plotselinge einde van de *gehele feestvreugde* veroorzaakt hebben, maar ook het einde van *Adonia zelf* en *al zijn gasten*.

¹ Zie: Johannes 12:31; 14:30; 16:11; Lukas 4:5-6; Handelingen 26:18; 2 Korinthiërs 4:4; Efeziërs 2:2; 6:12; Kolossenzen 1:13; 2:15; 1 Johannes 5:19. (M.V.)

Zo is nu Christus, “de geliefde Gods”, de Heer en Erfgenaam van alle dingen, helemaal buitengesloten van de feestmaaltijd, die “de god van deze wereld” zijn genodigden bereid heeft. Ga tot de feesten van de wereld, in de gehoorzalen van de geleerden, op de plaatsen van de gemakkelikheden of in de huizen van de wereldse welvaart, en noem daar de Naam van Christus als de enige Redder en Middelaar tussen God en de mensen; prijs Zijn kostbaar bloed als het enige middel tot uitdelging van de zonden, en gij wordt *uitgeworpen!*

Deze wereld heeft geen plaats voor Christus.

Zonder het te verhelen, zegt de wereld: “Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn” (Lukas 19:14). En evenmin wil de wereld de volgelingen van Christus onder hen hebben. Hun Verlosser en Heer heeft hun dit reeds van het begin af voorzegt: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft” (Johannes 15:18).

Doch hoe zal het aan het einde gaan met de wereld en haar overste? Zo, en niet anders, als het ging met Adonia en zijn aanhangers. Juist toen zij op het eind van hun feestvreugde waren, en hun trots en ijdel vermaak het hoogtepunt bereikt had, wat gebeurde er toen? Wat was het *einde* van de maaltijd?

De trompetten schalden,

en het bericht luidde dat *Salomo*, de door God bestemde troonopvolger, de rechtmatige koning. Jeruzalem was ingetrokken en de troon bestegen had. Schrik overmeesterde Adonia en al zijn gasten, daar zij maar al te goed wisten, dat nu *alleen oordeel* hun aller lot zou zijn, daar zij toch tegen hem, in wiens hand God de macht overgegeven had, een samenzwering gemaakt hadden. Een kort uitstel werd Adonia verleend, doch dat zou alleen dienen om zijn grenzeloze hoogmoed ten volle te voorschijn te doen treden, en daarop was het onherroepelijke woord van koning Salomo: “Adonia moet vandaag nog ter dood gebracht worden!” (1 Koningen 2:24). Het zwaard van het gericht achtervolgde hem.

Zo ook, lieve lezer! komt binnen korte tijd,
het oordeel over deze wereld.

Ja, het oordeel over de wereld is nabij. Gods toorn komt over allen die de Heer Jezus niet liefgehad hebben, en *die aan de feesten van de wereld deelnamen*. “De dag van de Heere komt als een dief in de nacht, want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten” (1 Thessalonicenzen 5:2-3).

Destijds waren er twee partijen in Israël. Aan de ene zijde stonden *Adonia* en de grote schare van “mannen van Juda”, die naar zijn feestmaal gekomen waren; en aan de andere zijde stond *Salomo*, de gezalfde van God, met de weinige getrouwen die hem aanhingen. Juist *zó* is het ook nu:

Vóór of tegen Christus.

Wie zich *niet beslist* aan de zijde van Christus plaatst, die ondersteunt, wellicht zonder het te weten of te willen, de grote tegenstander van Christus, Satan, “de god van deze wereld”. Ook de wereld heeft haar “godsdiens”, evenals Adonia ook niet verzuimd had met Abjathar, de priester, te beraadslagen. Hieruit zien wij, dat men “godsdiens” kan zijn en tevens aan het feest van “de oproerige” kan deelnemen. Hoe ernstig is dit, lieve lezer! De vraag is:

Hoe staat gij persoonlijk tegenover Christus?

Het is niet genoeg, dat gij Hem *bewondert* als de edelste en hoogste onder de mensen; als een, die onze Leraar is en tot voorbeeld kan dienen. Het is ook niet genoeg, te *weten*, dat Hij de Zoon van God is. Adonia *wist* ook, dat Salomo de van God bestemde troonopvolger was, en toch verzette hij zich tegen hem, waardoor het oordeel hem achtervolgde. Neen, de vraag is: *hoe staat gij met uw hart tegenover Christus?* Hebt gij voor Hem uw hart geopend? Hebt gij in Hem erkend de Enige, die u kan *redden*, door Wiens bloed gij met de heilige en rechtvaardige God verzoend kunt worden? Zijn *uw zonden* reeds uitgewist door Zijn kostbaar bloed? Als dit zo is, behoort gij tot de Zijnen: en dan, *maar ook alleen dan*, kunt gij de toekomstige toorn ontvlieden, die over de ganse aarde zal komen.

En zijt gij reeds het eigendom van de Heer Jezus Christus, lieve lezer? O, wat wij u dan ten ernstigste willen aanraden, is:

Houd u toch ver van alles,

wat de oproerige, de tegenstander, Satan, u aanbiedt. Blijf toch ver van alle ijdele wegen en genoegens van deze wereld, zoals voorheen Salomo afgescheiden was van het feestmaal van Adonia. “Zij zijn niet van deze wereld, gelijk Ik van de wereld niet ben”, zegt de Heer Jezus (Johannes 17:14).

En nu tenslotte nog:

Een woord van waarschuwing,

aan u, zo gij nog niet behouden zijt, lieve lezer! *Heden* kan het oordeel u treffen. *Nu* terwijl gij u, wellicht in uw gevoel van trots, in slaap tracht te wiegen; misschien *het Christendom voor een verouderd iets houdende*, uw leven voortzet naar uw goedvinden, naar uw wil en welgevallen. Het oordeel zal *plotseling* komen, *onverwacht!* Christus zal *plotseling* geopenbaard worden, en *onverwacht* voor u en alle kinderen van deze wereld Zijn macht en heerschappij aanvaarden.

Dan is de tijd van de genade voorbij.

Nu kan men “Adonia’s feestmaal” nog verlaten, en tot “Salomo de ware Vredevorst”, zich wenden tot eeuwige behoudenis van de ziel. Op de dag waarop Christus Zijn macht zal aanvaarden, is dit niet meer mogelijk. *Nu* roept God u toe:

“Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!” (2 Korinthiërs 6:2).

Lees ook:

- “Wees waakzaam!”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf>
- “Heb de wereld niet lief!”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kosmos2.pdf>
- “Overzicht satanische en demonische invloeden”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/satan-god-vd-wereld.pdf>