

Acht oordelen vanaf het kruis: God oordeelt iedereen

M.V. 21 januari 2013. Update 28-07-2016



- 1 Oordeel over Jezus Christus aan het kruis. Hij droeg plaatsvervangend de straf voor de zonden van de wereld. Gelovigen worden gered.
- 2 Oordeel over Jeruzalem en de Joden wegens hun onbekeerlijkheid. Verharding over Israël en diaspora.
- 3 Oordeel voor de "Rechterstoel van Christus" (Romeinen 14:10), gelijk na de Opname van de gelovigen: beloningen.
- 4 Oordelen over de hele wereld. Als gevolg daarvan komen velen tot bekering. Israël komt tot wedergeboorte.
- 5 Oordeel over het Beest, de Valse profeet (de Antichrist) en hun aanhangers (Openbaring 19:19-21).
- 6 Oordeel van de overlevenden van de grote verdrukking (schapen en bokken, Mattheüs 25:33; Joël 3:2) & Satan geketend (Openbaring 20:1-3).
- 7 Oordeel over Satan en de misleide volken, aan het eind van het millennium.
- 8 Oordeel voor de "Grote witte troon" van de gestorven ongelovigen (het laatste oordeel, Openbaring 20:11).

Hierbij vinden drie oordelen voor de Goddelijke Rechtbank plaats:

- 3 De eerste rechtszitting** is in de hemel, vóór het bruiloftsmaal van het Lam (vgl. 19:7c-8a). Hier verschijnen de heiligen voor de rechterstoel van Christus (Romeinen 14:10; 2 Korinthiërs 5:10).
- 6 De tweede rechtszitting** vindt op aarde plaats bij de verschijning van de Heer (Mattheüs 25:31-46). Hier gaat het om levende volken die in drie groepen uiteenvallen: de broeders van de Koning, de schapen en de bokken.
- De broeders van de Koning (Mattheüs 25:40) zijn de gelovige Joden. Dit zijn de 144.000 verzegelden uit Israël die behouden worden in de Grote Verdrukking. Zij zijn beschreven in Openbaring 7:1-8.
 - De schapen (Mattheüs 25:33-40) zijn de overlevenden uit de volken. Dit is de “grote menigte” uit Openbaring 7:9-17. Zij gaan binnen in het Vrederijk.
 - De bokken (Mattheüs 25:33, 41-46) zijn de ongelovigen die bij de komst van de Heer (Openbaring 19:11v) gedood worden. Dit is dus vlak vóór het Vrederijk. Zij zullen 1000 jaar in de hades (dodenrijk, zie Lukas 16:19-31) verblijven en daarna voor de grote witte troon verschijnen, om het oordeel te krijgen dat reeds in Mattheüs 25:41, 46a is aangekondigd.
- 8 De derde rechtszitting**, vóór de grote witte troon (Openbaring 20:11), vinden we dan aan het eind van het Vrederijk.

Van die derde rechtszitting wordt niet gezegd *waar* die zal plaatsvinden. We zouden die plaats ook nergens kunnen situeren aangezien “de aarde en de hemel wegvluchten” (vs. 11). Dit grijpt vooruit op Openbaring 21:1 en er wordt dus al geïmpliceerd dat de aarde en de hemel van het Vrederijk plaats moeten maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (vgl. 2 Petrus 3:10).

Uit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op19-22.pdf>