

# 50 Dingen die u moet weten over *Tongen*<sup>1</sup> en Genezingen

James L. Menton

<http://www.biblebelievers.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 2004 of 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.

1. De Joden zijn als natie *begonnen* met tekenen (Rom. 4:11; Ex. 4:8, 9, 17, 28, 30; 7:3; 8:23; 10:1-2; 13:9; 31:13, 17; Deut. 4:34; 6:22).
2. De oudtestamentische Joden *leefden* met tekenen (Deut. 11:18; Joz. 4:6; 1 Sam. 10:7; 2 Kon. 19:29; Jes. 7:14; 38:7, 22; Ezech. 4:3; 20:12, 20).
3. De Joden *vroegen* tekenen van de Heer Jezus Christus (Mat. 12:38; 16:1-4; 24:3; Joh. 2:18; 6:30).
4. De Joden *begeren* tekenen; dat wordt niet van de heidenen gezegd (1 Kor. 1:22; Joh. 4:48).
5. Volgens de Heer Jezus Christus zijn de gaven van tongen en genezingen *tekenen* (Mark. 16:16-20).
6. Deze tekenen hadden als doel de *bevestiging van Gods woord* (Hand. 14:3; Hebr. 2:3-4).
7. Van deze tekenen wordt gesproken in de *verleden tijd* in 2 Korinthiërs 12:12 en in Hebreeën 2:3-4, niet in de tegenwoordige of toekomstige tijd.
8. Zij die nog steeds tekenen en wonderen zoeken staan op gevaarlijke grond, want de Antichrist zal de wereld *bedriegen* met tekenen en wonderen (Op. 13:13-14; 2 Th. 2:8-12).
9. De Heer Jezus Christus zei dat een *boos en overspelig geslacht* een teken zoekt (Mat. 12:39).
10. De Bijbel spreekt van verscheidene soorten geestelijke gaven voor gelovigen, maar op tongen en genezingen wordt *nergens de nadruk* gelegd vergeleken met andere gaven (1 Kor. 12:4-11).
11. De gaven van tongen en genezingen werden niet als *beste* gaven geacht (1 Kor. 12:28-31).
12. De gave van genezingen was een *teken* (Mark. 16:17-18; Exod. 4:6-8; 2 Kon. 20:8-9).
13. Het is niet Gods wil voor *alle* christenen dat zij genezen worden (2 Kor. 12:5-10).
14. De apostel Paulus kon zichzelf niet genezen (2 Kor. 12:5-10).
15. Tegen het eind van zijn bediening kon Paulus Trofimus niet genezen (2 Tim. 4:20).
16. In plaats van Timotheüs te genezen gaf Paulus hem medisch advies (1 Tim. 5:23).
17. In tegenstelling tot moderne geloofsgenezers maakten “liefdegaven” en “geloofsoffers” niet deel uit van de genezingsbedieningen van de discipelen (Mat. 10:8-9).
18. Voor een christen die zijn zonden niet met berouw beleden heeft, is het zinloos te verwachten dat God hem van iets zal genezen (Ps. 6:1-4; 41:4; 2 Kron. 7:14; Hos. 5:10-13; 1 Kor. 11:29-32; Jak. 5:14-16; 1 Joh. 1:7-10).
19. Als moderne geloofsgenezers echt de gave bezitten om te genezen, dan zouden zij hun bediening moeten *bewijzen* door ziekenhuizen en verpleeghuizen te bezoeken om de zieken te genezen, in plaats van genezingskomsten te houden en geld te bedelen, op televisie shows te brengen en boeken te schrijven (2 Tim. 4:5; Mat. 10:8-16; 1 Tim. 6:5-10).

---

<sup>1</sup> Grieks *Glossa*. Het woord betekent zowel *tongen* als *talen*. Voor het nieuwtestamentische fenomeen van spreken in talen bestaat de term *glossolalie*. Het gaat in feite over het spreken in echt bestaande buitenlandse talen, maar omdat pentecostals en charismaten het hebben over “tongentaal”, in de betekenis van een soort onbegrijpelijke “taal van de engelen”, een onbegrijpelijk “gebrabbel”, laten wij hier het woord “tongen” staan.

20. Satan heeft kracht om te genezen en zorgt ervoor dat miljoenen op een dwaalspoor geleid worden op weg naar de komende verdrukkingstijd (Op. 13:1-4, 12-14).
21. De gave van tongen werd gegeven als een *teken* (Mark. 16:17; 1 Kor. 14:22).
22. De gave van tongen was de bovennatuurlijke bekwaamheid van *sommige* christenen om in *buitenlandse talen* te spreken in aanwezigheid van ongelovige Joden (Hand. 2:7-11).
23. God heeft nooit veroorzaakt of bevolen dat christenen in *niet-bestaande* talen zouden spreken (Mark. 16:17<sup>2</sup>; Hand 2:4; 1 Kor. 12:10; 1 Kor. 14).
24. De Bijbel zegt nergens dat tongen het bewijs zijn voor de doop van de Heilige Geest.
25. Er is geen doop van de Heilige Geest in 1 Korinthiërs 14.
26. Paulus zei dat alle ware christenen door de Heilige Geest werden gedoopt tot het lichaam van Christus (1 Kor. 12:13), en alle ware christenen zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag van de verlossing (Ef. 4:30), maar *niet alle* christenen spraken in tongen (1 Kor. 12:29-31).
27. De Bijbel zegt nergens dat de doop van de Heilige Geest een tweede christelijke ervaring of zegen is.
28. De *doop met vuur* is de veroordeling van de goddelozen tot de hel (Mat. 3:11-12), niet een vurige ijver voor de Heer.<sup>3</sup>
29. Handelingen 2:3 spreekt van “verdeelde<sup>4</sup> tongen als van vuur”, als beeld van de prediking onder alle volken en hun talen, maar niet van een *doop met vuur*.<sup>5</sup>
30. Als een persoon niet de Geest van Christus heeft, heeft het geen zin te wachten op de doop met de Heilige Geest, want hij behoort Christus niet toe (Rom. 8:9).
31. *Pinksteren* was nooit een religieuze beweging of een religieuze ervaring. Het was een *Joodse feestdag* die altijd 50 dagen na het Paschafeest kwam (Lev. 23:15-22).
32. Jezus zei dat wanneer de Heilige Geest zou komen Hij (de Heilige Geest) niet van Hemzelf zou spreken maar dat Hij Christus zou verheerlijken (Joh. 16:13-14).
33. Geen christen in de Bijbel werd ooit gezegd te bidden, prediken, zingen of God te prijzen in tongen.
34. Toen de discipelen de Heilige Geest ontvingen in Joh. 20:22<sup>6</sup> spraken zij daarbij niet in tongen.
35. In het vervuld worden met de Heilige Geest in Hand. 4:31 en Ef. 5:18-20 is in tongen spreken niet begrepen.
36. Wanneer Paulus in Ef. 4:8-12 over geestelijke gaven spreekt, worden tongen niet vermeld.
37. Er zijn slechts drie gevallen in Handelingen waarbij mensen in tongen (*bestaande* vreemde talen) spraken en deze tongen waren telkens een *teken* voor de Joden, omdat Joden *een teken begeren* (Acts 2:1-11; 10:44-46; 19:6-8; 1 Kor. 1:22<sup>7</sup>; 14:22).

<sup>2</sup> SV kantt. 19: “nieuwe tongen zullen zij spreken: Dat is, met vreemde talen, die zij niet geleerd hadden, Hand. 2:4”.

<sup>3</sup> “Vuur” staat in de Bijbel altijd (!) voor “oordeel”. Ook “tongen als van vuur” wijzen op het oordeel over de Joden: zij leerden dat nu ook de heidenen, die vreemde talen spraken, uitgenodigd werden, en dat de Joodse ongelovige natie spoedig zou geoordeeld worden, hetgeen in 70 n.C. ook gebeurde.

<sup>4</sup> SV kantt. 9: “verdeelde tongen: Dat is, gedaanten van tongen, die gedeeld of gespleten waren; waarmede te kennen gegeven werden de menigerlei talen, met welke de apostelen zouden spreken, en het Evangelie onder alle volken verkondigen. Zie Hand. 2:4”.

De KJV zegt: “CLOVEN tongues like as of fire”!

<sup>5</sup> Zie voor de “doop met vuur” Matt. 3:11-12 - dat betekent het oordeel! Ook Hand 2:19 (vgl. Joël 2:32) heeft het over het “vuur” (samen met bloed en rook) van het oordeel in de komende verdrukkingstijd voor de Joden.

<sup>6</sup> SV kantt. 38: “den Heiligen Geest: Dat is, de gaven des Heiligen Geestes, die u nodig zijn tot versterking uws geloofs, totdat de volheid derzelve, die u nodig zullen zijn tot uitvoering van uw apostelambt, u zal gegeven worden na mijne hemelvaart, op den pinksterdag; Joh. 16:7; Hand. 2:4, 33”.

<sup>7</sup> Grieks: *aiteó*. Strong’s 154: ask, beg, call for, crave, desire, require. Prisma G/N: vragen, bedelen, verlangen, smeken. De Joden vragen of begeren dus een teken, of zoals de KJV het zegt: “require”: eisen, nodig hebben!

38. De vroege en latere regen (“latter rain”, KJV) van Joël 2:23 heeft niets te maken met Handelingen 2, of de charismatische beweging van de moderne tijd, want de regen van Joël 2 is letterlijk, natte regen vanuit de lucht boven het land van Israël (Joël 2:1-31).
39. In de lijst van geestelijke gaven in Romeinen 12:6-8 worden tongen niet eens vermeld.
40. Alhoewel in 1 Korinthiërs 14 tongen (*bestaande* vreemde talen) werden toegestaan (omdat er een Joodse synagoge was in Korinthe - Hand. 18:1-4), werden ze niet zo sterk aangemoedigd omdat tongen niet de gemeente stichtten (1 Kor. 14:4-5, 26).
41. Het is beter vijf verstaanbare woorden te spreken dan tienduizend woorden in een vreemde taal (1 Kor. 14:19).
42. Ten hoogste drie mensen werden in de kerksamenkomst toegestaan in tongen te spreken, en slechts één per per beurt (1 Kor. 14:27).
43. In de kerk werd niemand toegestaan in tongen te spreken zonder een uitlegger (1 Kor. 14:27-28).
44. Vrouwen werden niet toegestaan in de kerk in tongen te spreken (1 Cor. 14:34-35).
45. Zij die in tongen spraken (buitenlandse talen) hadden macht over hun eigen geest (1 Kor. 14:32).
46. Een godsdienstig mens die zijn tongenspreken niet in toom houdt is bedrogen en zijn godsdienst is nutteloos (Jak. 1:26).
47. Er zijn vele “verleidende geesten” in de wereld en het is de plicht van elk christen deze geesten te “beproeven” (1 Tim. 4:1; 1 Joh. 4:1; Op. 2:2).
48. Het Woord van God is de maatstaf waarmee wij alle doctrines moeten beoordelen, niet gevoelens of wensen (Jes. 8:20; 2 Tim. 3:16-17).
49. Hij die geestelijk is oordeelt<sup>8</sup> alle dingen (1 Kor. 2:15).
50. Het onderwijzen van de Schriftuurlijke Waarheid over tekenen, genezingen en tongen is niet een kwestie van gemeen zijn, bevooroordeeld of intolerant zijn. Het is gewoon gehoorzaam zijn aan het gebod HET WOORD DER WAARHEID RECHT TE SNIJDEN (2 Tim. 2:15).

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>8</sup> Gr. *anakrinó*: ondervragen, verhoren, uitvorsen, onderzoeken. Prisma G/N. Strong's 350: anakrino: from ἀνα - ana 303 and κρίνω - krino 2919; properly, to scrutinize, i.e. (by implication) investigate, interrogate, determine:--ask, question, discern, examine, judge, search.