

40 Bezwaren tegen het Geloof

Hierna 40 bezwaren tegen het christelijk geloof. Elk heeft verscheidene mogelijke antwoorden. Het zijn suggesties en ideeën die u kunnen helpen bij het verdedigen van het geloof (apologetiek). Of misschien herkent u zich bij sommige van deze bezwaren en dan kunnen de antwoorden u tot het leven leiden. “Wie de Zoon heeft, die heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet” (1 Johannes 5:12). Bron: <http://www.carm.org/index.html>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling en bewerking door M.V.

Inhoud:

1. Ik ben geen zondaar.
2. Wat is zonde?
3. Ik ben een te groot zondaar.
4. Wat is redding?
5. Wat moet ik doen om gered te worden?
6. Is de doop noodzakelijk voor redding?
7. Ik ben reeds goed genoeg.
8. Ik doe zo goed als ik maar kan, en ik ben oprecht.
9. Ik ben sceptisch.
10. Ik heb het christen-zijn ooit geprobeerd.
11. Ik kende ooit christenen die me onrecht hebben aangedaan.
12. Ik waag het erop.
13. Ik ben niet zo'n slecht mens.
14. Ik ben te oud, of te jong.
15. Ik kan niet in een God geloven die mensen naar de hel kan sturen.
16. Ik zal er in het volgende leven zorgen over maken.
17. Ik wil niet opgeven wat ik graag doe.
18. Christen zijn is vervelend.
19. Ik ben een atheïst. Ik geloof niet in God.
20. Ik tracht een christen te zijn.
21. Ik ben al religieus.
22. Ik heb God niet nodig.
23. Ik heb nog allerlei dingen te doen voordat ik christen wordt.
24. Ik verkies mijn openheid van geest te behouden.
25. Ik geloof reeds in God.
26. Ik zal later voor God kiezen.
27. Er zijn teveel hypocrieten in de kerk.
28. Waarom zijn wij hier? Of: waarom heeft God ons gemaakt?
29. Wat met hen die het Evangelie nooit gehoord hebben?
30. Jezus is slechts één van de vele grote mannen in de geschiedenis.
31. Waarom bestaat er kwaad en lijden in de wereld?
32. Wat maakt Jezus zo bijzonder?
33. Waarom moest Jezus sterven om naar de hemel te gaan?
34. Waarom denkt u dat de Bijbel het woord van God is?
35. De Bijbel werd geschreven opdat slechts zou lijken dat Jezus de profetieën vervulde.
36. De Bijbel is vol met tegenstrijdigheden.
37. Hoe weet ik welke religie de juiste is?
38. Religie is gelijk wat waarvan u denkt dat het waar is.
39. Alle religies zijn verschillende wegen naar dezelfde plaats.
40. Ik geloof in evolutie.

1. Ik ben geen zondaar

- A. Zegt u dat u volmaakt bent? Dan bent u de eerste volmaakte mens die ik ooit ontmoet heb.
- B. Zegt u dat u dat u nooit Gods Wet overtreden hebt? Hebt u ooit gelogen, bedrogen, of iets gestolen? Als dat zo is, dan bent u een zondaar, onafgezien wat u denkt. Aan Gods wetten hangen straffen (een wet zonder straf is maar een slogan). Als zondaar bent u afgescheiden van God (Jesaja 59:2). Maar God houdt van u en wenst niet dat u van Hem afgescheiden bent. Hij zond Jezus Christus (1 Johannes 4:10) om voor de zonde te betalen aan het kruis. Zo is dan de enige manier om uw zondesschuld vergeven te krijgen dat u vertrouwen stelt in Jezus en in het offer dat Hij bracht.
- C. De Bijbel zegt dat iedereen heeft gezondigd (Romeinen 5:12). Daar bent ook u inbegrepen.

2. Wat is zonde?

- A. Zonde is doen wat fout is, zowel als niet doen wat goed is. Het is Gods Wet overtreden (1 Johannes 3:4). Met andere woorden: het is handelen tegen Gods wil. Als Hij zegt niet te liegen, en u liegt, dan hebt u gezondigd. Als Hij zegt niet te stelen, en u steelt, dan hebt u gezondigd. En volgens God is het de zonde die u van Hem scheidt (Jesaja 59:2).
- B. Zonde is een belediging van Gods karakter. Vermits God niet liegt, is het voor u fout te liegen. Vermits God niet steelt, is het voor u fout te stelen. Het goede, en de veroordeling van het foute, zijn manifestaties van Gods karakter. God is heilig; Hij kan niet zondigen. Zonde beledigt Hem persoonlijk, omdat u Zijn wetten van goed en fout overtreedt. Als u Hem dan beledigd hebt, moet u een manier vinden om die belediging 'op te heffen'. Het probleem is dat u dat niet kan, maar Hij kan het, en Hij heeft het gedaan, door voor de zonde Zijn Zoon Jezus Christus te offeren aan het kruis, waardoor alle schuld vereffend werd.

3. Ik ben een te groot zondaar

- A. Niemand is een te groot zondaar. De liefde van God en het offer van Jezus zijn in staat om de allerergste zonden te vergeven. Zelfs Hitler had gered kunnen worden als hij zich tot Christus gewend had. U hebt gezondigd zoals anderen. Het is enkel zo dat uw zonden de uwe zijn. Voor God zijn ze nooit te erg om weg te wissen. Zonde heeft geen macht over God - enkel over u.
- B. Laat mij u iets vragen. Denkt u dat moord en overspel ernstige zonden zijn? Ja? Wel, David, een man in de Bijbel die door God een man naar Zijn hart werd genoemd (Handelingen 13:22), was een moordenaar en een overspeler. Hij heeft zelfs getracht zijn zonde te verbergen tegenover iedereen. Maar God kende zijn zonden en legde ze hem bloot. David kreeg berouw en gaf zich over aan Gods genade. God vergaf hem en hield van hem. God houdt van u en Hij zal u beslist vergeven indien u uw vertrouwen stelt in Jezus en u Hem vraagt uw zonden te vergeven (Romeinen 10:9-10).

4. Wat is redding?

- A. Redding is de vergiffenis van zonden. Het komt enkel tot stand door geloof in Jezus als Redder. Hij stierf aan het kruis voor de zonde. Als u wilt gered worden, dan moet u uw vertrouwen stellen in wat Jezus aan het kruis deed. Dan pas kan u eeuwig leven hebben en bij God zijn.
- B. Redding is het redden van een mens van de verdoemenis. Verdoemenis is het oordeel dat rust op de zondaar. God veroordeelt de zondaar tot eeuwige straf in de hel, een bijzonder onaangename plaats van eeuwige afscheiding van Hem. Dit is de bestemming van allen die Gods voorziening afwijzen voor de vergiffenis van zonden. Als u wilt gered worden, dan moet u erkennen dat u een zondaar bent en dan moet u Jezus vragen u te vergeven. Hij zal dat doen.

5. Wat moet ik doen om gered te worden?

- A. Redding is een vrije gave van God (Romeinen 6:23). Jezus droeg onze zonden in Zijn lichaam (1 Petrus 2:24) en betaalde de straf voor het breken van Gods Wet. Als u wil gered

worden, dan moet u erkennen dat u een zondaar bent en dan moet u de Heer Jezus vragen u te vergeven. U zult moeten erkennen dat er niets is wat uzelf kan doen om vergiffenis te verdienen. Bid en vraag Hem u te vergeven. U zult uw vertrouwen op Jezus moeten leggen. Zoek Hem en Hij zal u redden.

- B. Berouw behoort bij de redding. Eens gered, moet u stoppen met dingen die God mishagen. Hij zal in u wonen en zal u de bekwaamheid en het verlangen geven om te weerstaan aan de zonde (1 Korinthiërs 10:13). Wanneer u gered bent, verwacht dan dat u zal veranderen, in de goede zin.

6. Is de doop noodzakelijk voor redding?

- A. Neen, geloof in Jezus is voldoende voor redding. U hoeft niets te doen. Christus heeft alles gedaan. Maar de doop is erg belangrijk en aan alle gelovigen wordt gevraagd dat zij zich laten dopen. Indien u de doop weigert, nadat u zegt tot geloof te zijn gekomen, dan zou ik uw redding betwijfelen.
- B. Er zijn christelijke denominaties die geloven dat de doop noodzakelijk is voor redding. De gebruikte argumenten lijken oppervlakkig gezien indrukwekkend. Maar na onderzoek blijkt dat er in de Schrift gedoopt werd ná bekering en er geen deel van uitmaakt. Neem als voorbeeld Handelingen 10:44-47. Terwijl Petrus sprak viel de Heilige Geest op allen die de boodschap hoorden ... en zij hoorden hen in vreemde talen God groot maken. Daarop antwoordde Petrus, “Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, zoals ook wij?”
 - i. Deze passage toont aan dat de doop na de redding gebeurt. Hoe weten wij dat zij gered waren? Zij spraken in talen en dat is een gave van God (1 Korinthiërs 14) aan gelovigen en zij verheerlijkten God. Niet-gelovigen doen dat niet. Ook zei Petrus dat zij de Heilige Geest ontvangen hadden. Dat is uitsluitend voor christenen en dit gebeurde vóór de doop. (Noot: het spreken in talen was slechts één teken van redding. Het was niet nodig dat een christen in talen sprak als bewijs van redding. Niet allen spreken in talen zegt 1 Korinthiërs 12:30).
 - ii. Een andere toepasselijke schriftplaats is 1 Korinthiërs 1:17. Paulus zegt daar: “Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen ...” Het is het Evangelie dat redt en dat wordt uitgelegd in 1 Korinthiërs 15:1-4. De doop maakt geen deel uit van het Evangelie; het is iets wat de gelovige doet na zijn redding.
- C. De doop is slechts een symbool van datgene wat redt, en symbolen redden niet.

7. Ik ben reeds goed genoeg

- A. Hoe goed moet u zijn om in de hemel te komen? God is heilig en eist heiligheid. Heiligheid is zuiverheid. Zelfs al denkt u dat u goed genoeg bent zal zelfs één zonde u diskwalificeren om in Gods nabijheid te kunnen zijn. U kunt nooit goed genoeg zijn. Daarom hebt u Jezus nodig.
- B. De Bijbel zegt dat niemand goed genoeg is. “Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe” (Romeinen 3:12). Goedheid wordt afgemeten door Gods maatstaf - niet de uwe.
- C. Zeggen dat u goed genoeg bent betekent dat Christus niet had moeten sterven. Maar Hij stierf wel degelijk om zondaars te redden. De Bijbel zegt dat indien rechtvaardigheid kan verkregen worden door goede daden, dan Christus niet had hoeven te sterven (Galaten 2:21), maar Hij deed het, dus is goed zijn niet goed genoeg.

8. Ik doe zo goed als ik maar kan, en ik ben oprecht

- A. Zelfs al kon u nog veel beter doen dan nu het geval is, dan kunt u daarin nooit genoeg doen. U kunt God niet behagen door uw eigen rechtvaardigheid te werken (Galaten 2:21), maar wel door het aannemen van Jezus Christus (Johannes 1:12).

- B. Oprechtheid is niet de weg naar de hemel. Wat indien u oprecht fout bent? (Denk aan Johannes 14:6!)
- C. Als u vertrouwt op uw oprechtheid, dan zegt u in feite dat u oprecht bent, en dat u daarom goed genoeg bent om bij God te komen. Beroep doen op uw oprechtheid is eigenlijk beroep doen op uw trots, want u doet beroep op iets van uzelf, en niet op God. Het spijt mij maar oprechtheid is niet voldoende. U moet geloof stellen in Jezus Christus.

9. Ik ben sceptisch

- A. Zoekt u eerlijk naar antwoorden? Indien dat werkelijk zo is, dan zal ik heel graag verder met u praten over Jezus, de Bijbel, of wat dan ook waarover u wenst te praten.
- B. Waar bent u sceptisch over? Misschien kunnen we praten over sommige van de dingen die u belemmeren om een reddende kennis over Jezus te verkrijgen.

10. Ik heb het christen-zijn ooit geprobeerd

- A. Eens dat u gered bent, bent u nooit meer dezelfde, zo zegt de Bijbel. U bent dan een nieuwe schepping (2 Korinthiërs 5:17). Indien u teruggegaan bent naar uw oude wandel, dan was u hoogstwaarschijnlijk nooit gered. Maar indien u gered was dan zal God u niet lang in een toestand van rebellie laten. Hij zal allerlei noodzakelijke middelen aanwenden om u terug te brengen in Zijn gemeenschap.
- B. Werd u een christen door naar de kerk te gaan? Of hebt u Jezus gevraagd uw zonden te vergeven? Dat laatste maakt u tot een christen, het eerste niet.

11. Ik kende ooit christenen die me onrecht hebben aangedaan

- A. Christenen zijn niet volmaakt. Zij maken fouten zoals ieder ander. Ik hoop dat u hen in uw hart kunt vergeven. Ik denk dat zij dat ook voor u zouden doen.
- B. Misschien weten zij niet dat zij u benadeelden. Was het echt iets ernstigs of was het slechts een vergissing? Bent u naar hen toegegaan en hebt u hen erover gesproken? Moest u hen willen vergeven dan zou u de vergiffenis die God u aanreikt misschien begrijpen. Wij hebben het allen nodig vergiffenis te krijgen, denkt u niet?

12. Ik waag het erop

- A. Met betrekking tot wat, de eeuwigheid? De eeuwigheid is een lange tijd om fout te zijn. Waarom zou u gokken op zoiets belangrijks als uw eeuwige bestemming? Het vergt slechts een moment om op Christus te vertrouwen voor uw redding. Er zal een eeuwigheid komen van spijt en pijn als u dat niet doet.
- B. Zou u ooit Russische roulette willen spelen met een revolver? Als u een rood verkeerslicht ziet, dan zal u toch niet uw kans wagen en doorrijden, niet? Waarom zou u uw kans wagen voor iets dat van levensbelang is? Doe niet zomaar een gok op de eeuwigheid, maar stel veilig en zeker uw vertrouwen op Jezus Christus.
- C. Jezus zei dat Hij de enige weg is tot God. Hij vergaf zonden, wandelde op het water, stilde de storm op bevel, wekte mensen op uit de dood, en stond Zelf op uit de doden. Niemand in de hele geschiedenis heeft dit ooit gedaan. Als Hij dat allemaal kan doen, zou u dan niet beter naar Hem luisteren?

13. Ik ben niet zo'n slecht mens

- A. Het maakt niet uit of u zich goed of slecht voelt; dat is de kwestie niet. De Bijbel zegt dat allen hebben gezondigd (Romeinen 3:23). Indien allen gezondigd hebben, de goeden en de slechten, dan staan zij allen onder Gods oordeel. God heeft geen behoefte aan iemand die erg goed is; Hij wil dat u nooit zondigt. Maar Hij weet dat u niet zondeloos kan zijn. Daarom gaf Hij Zijn Zoon opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren zou gaan maar eeuwig leven zou hebben (Johannes 3:16).

- B. De Bijbel zegt dat onze goede werken voor God als bezoedelde kleren zijn (Jesaja 64:6). Dit betekent niet dat wij niet ons best zouden moeten doen om goed te doen, het betekent dat wát voor goeds wij ook doen dit niet goed genoeg is. De Bijbel zegt dat er niemand is die goed doet (Romeinen 3:12). De standaard die God hanteert is volmaaktheid, perfectie. Wij kunnen niet in ons eentje God behagen. Het is daarom dat Jezus voor zondaars stierf. Als u wenst goed genoeg te zijn, dan moet u God toestaan u te zien doorheen de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Dat is de enige goedheid die bij God telt.

14. Ik ben te oud, of te jong

- A. U bent nooit te oud om op Jezus te vertrouwen als uw Redder. Zo lang u leeft kan u op Hem beroep doen om uw zonden te laten vergeven. Hij is net zo dichtbij als de roep in uw hart.
- B. (Toegegeven, er zijn er die te jong zijn om de evangelieboodschap te begrijpen, maar hier richten wij ons tot degenen die hun jonge leeftijd gewoon als een excuus aanwenden). Gebruik uw jeugd niet als een excuus om van God weg te blijven. Als u kan begrijpen wat zonde is, en uw behoefte om ervan bevrijd te worden, dan bent u niet te jong om Jezus te ontvangen als uw Redder. Hij redt iedereen, jong en oud.

15. Ik kan niet in een God geloven die mensen naar de hel kan sturen

- A. De hel is bedoeld voor Satan, zijn engelen, en de mensen die Satan volgen in het afwijzen van God. Als u Gods voorziening afwijst voor de vergeving van uw zonden, dan zal u het lot delen van de duivel die God afwees van bij het begin. Is het dat wat u wenst?
- B. Kan u geloven in een God die mens werd, leed door de hand van mensen en door hen gedood werd, opdat Zijn dood de afbetaling zou zijn voor hun zonde? Dat is uitermate liefdevol. God redt mensen die de hel verdienen (en dat verdienen wij allemaal). Denkt u eraan dat dezelfde God, die mensen naar de hel stuurt, ook voor hen gestorven is? Indien mensen afwijzen wat God voor hun redding heeft voorzien, wat moet een volmaakt rechtvaardige God dan doen? Hij zal hen moeten oordelen.
- C. Of u in de hel gelooft of niet verandert niets aan het feit van zijn bestaan. Jezus sprak dikwijls over de hel (Mattheüs 25:41-46; Markus 9:47-48; Lukas 16:19-31) en waarschuwde ons opdat wij daar niet zouden belanden. Wilt u zeggen dat Jezus niet wist waarover Hij sprak?
- D. Wilt u zeggen dat het onjuist is van God om mensen naar de hel te sturen? Dan beschuldigt u God van onrechtvaardigheid. Zonde is verkeerd en moet bestraft worden. Wat zou u willen dat God deed met hen die Hem tegenstaan en kwaad doen? Zou u willen dat Hij het kwaad zijn gang laat gaan? Zou u willen dat Hij niet heilig is en rechtvaardig?

16. Ik zal er in het volgende leven zorgen over maken

- A. Dat kan u daar erg goed doen, maar de eeuwigheid is een lange tijd om verkeerd te zijn, vooral omtrent Jezus.
- B. God heeft ons in de Bijbel gewaarschuwd dat het de “mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel” (Hebreeën 9:27). Na de dood zal u geoordeeld worden. Wilt u de eeuwigheid aanschouwen zonder dat het offer van Jezus uw zonden bedekt? God haat de zonde en u zondigt. God zal zondaars straffen indien zij Jezus afwijzen. Maar, Hij houdt van u. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon om te sterven voor de zonde. Als u eeuwig leven wenst, dan moet u er zich nú zorgen over maken. De eeuwigheid is een lange tijd om verkeerd te zijn, vooral over Jezus.
- C. Er bestaat geen volgend leven op aarde. Reïncarnatie is een leugen. De Bijbel zegt dat u na de dood met God zult te maken krijgen (Hebreeën 9:27).

17. Ik wil niet opgeven wat ik graag doe

- A. U zegt dat als u een christen wordt u dan zal moeten stoppen met wat u nu doet. Dat betekent dat u weet dat het verkeerd is. Laat me u iets vragen: als u een christen zou worden, en God zou in uw hart leven, en u kijkt terug naar het leven dat u nu leeft, zou u dan bij uzelf

zeggen: “Ik deed vele dingen die ik liever niet had gedaan?” Waarschijnlijk wel. De Bijbel spreekt hierover. Romeinen 6:21 zegt: “Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood”. Wat u zegt is dat God van u eist bepaalde dingen op te geven die u graag doet. Vermits God slechts het goede en juiste wenst, en u zegt dat u niet wilt opgeven wat u nu doet, dan zegt u in feite dat u het verkeerde wilt doen.

- B. Wenst u dat uw pleziertjes de eeuwige redding in de weg staan? Is uw zondig leven een eeuwigheid van pijn waard? Jezus zei: “Want wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won, en aan zijn ziel schade leed?” (Markus 8:36).

18. Christendom is vervelend

- A. Dan hebt u het nooit ervaren. Geen enkel waar Christen zal zeggen dat het vervelend is.
- B. Hoe weet u dat? Er zijn miljoenen Christenen die het erg aangenaam vinden Christen te zijn. Wij leven gewoon met veel minder zonde dan vroeger, en daardoor ook met minder problemen.
- C. Wat denkt u wat wij dagelijks doen? Nooit iets anders dan onze Bijbels lezen en studeren? Ook wij doen aan spel en lichaamsbeweging, we gaan op reis en hebben vrienden.

19. Ik ben een atheïst. Ik geloof niet in God.

- A. Een atheïst wordt gedefinieerd op twee manieren: enerzijds iemand die zegt dat er geen God is, en anderzijds iemand die gebrek heeft aan geloof in God. Een atheïst kan niet zeggen dat hij **weet** dat er geen God is, omdat hij daartoe alle dingen zou moeten weten om te kunnen weten of er al dan niet een God bestaat. Als iemand zegt dat God niet bestaat, dan moet er een reden opgegeven worden, die besproken kan worden. Als iemand zegt dat het hem aan geloof ontbreekt om in God te geloven, dan is het belangrijk te weten wat hij dan **wel** gelooft, en dat kan besproken worden. Alles draait om de vraag: “Hoe zijn wij hier gekomen, en waarom?” Gezien schepping en evolutie de enige opties zijn, hebben christenen een basis om op verder te werken.
 - i. Evolutie heeft massa’s problemen met deze vraag. Het lijkt mij dat het veel geloof vergt om aan te nemen dat wij ontwikkeld zijn uit oceaanslijm, gewoon door toeval. Als Christen heb ik tenminste de bewijzen van ooggetuigen van de opstanding van Christus uit de doden, zoals opgeschreven in de Evangeliën. Evolutie of niet: Jezus stond op uit de doden, zei dat Hij God was en dat Hij onze zonden vergaf. Ik stel liever geloof in Hem dan in [blinde evolutie](#).
- B. Een agnosticus zegt dat hij niet weet of er al dan niet een God bestaat. Nu is het merkwaardig hoeveel oudtestamentische profetieën in het Nieuwe Testament vervuld werden. De Bijbel is daarin uniek en enkel God kan profetieën 100% accuraat vervullen. Hoe zou dat kunnen zonder God?
- C. Indien er geen God is, zoals u zegt, dan verlies ik uiteindelijk niets. Maar er bestaat een God en aan het eind verliest u alles.
- D. Waarom gelooft u niet in God? Zijn er volgens u intelligente redenen om Hem af te wijzen? Of *wilt* u gewoon niet in Hem geloven, omdat Hij als uw Maker rechten over u heeft?
- E. De Bijbel tracht niet te bewijzen dat God bestaat. De Bijbel spreekt alsof het evident is dat Hij bestaat. Misschien kan ik u niet bewijzen dat er een God is, maar ik kan Hem aan u voorstellen door Zijn Zoon Jezus Christus, en u kan bij uzelf oordelen of de woorden van Christus in de Bijbel u overtuigen van Zijn bestaan.

20. Ik tracht een Christen te zijn

- A. U wordt een Christen door eenvoudig uw vertrouwen te stellen in Jezus en het offer dat Hij voor u aan het kruis heeft gebracht. Hier is geen “trachten” bij betrokken. Indien u op Jezus vertrouwt, als u Hem vraagt uw zonden te vergeven en uw Redder te zijn, dan bent u een Christen. Wat moeilijker is, is te leven als Christen **nadat** u er een geworden bent.

- B. Indien u gelooft dat om Christen te worden u goed moet zijn, dan hebt u de redding in Christus niet goed begrepen. Een Christen is Christen door de gave van God (Romeinen 6:23), niet door de werken van een mens (Efeziërs 2:8-9). Er is niets wat u kan doen om uw redding te verdienen of om uw redding te behouden. Het is gewoon iets dat God u vrijelijk geeft. Indien u dan wilt gered worden, belijd dan uw zonden, heb berouw, keer u tot God, en vertrouw op de Heer Jezus als uw enige Redder. Dan, en enkel dan, zult u een Christen zijn.

21. Ik ben al religieus

- A. Wie zegt er dat God wil dat u religieus moet zijn? Hij wil met u een relatie. Religie is een eigen poging van de mens om God te bereiken. Christendom betekent dat God de mens bereikt. 1 Korinthiërs 1:9 zegt dat God ons “tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus” wil brengen. Hij spreekt over een relatie, iemand waarmee u kan praten. Hij wil u niet zomaar belasten met een hoop koude regels van hoe dit of dat te doen. Hij wil met u een liefdevolle band en u helpen om een goed, nuttig en zuiver leven te leiden. Maar dat kan niet gedaan worden voordat het echte probleem in u is weggedaan, en dat is de zonde. De zonde scheidt u van God (Jesaja 59:2). Indien u redding wilt, in plaats van “religie”, ga dan tot Jezus Christus. Zoek Hem. Hij zal u nooit in de steek laten.
- B. Ik begrijp. Waar gaat u naar de kerk?

22. Ik heb God niet nodig

- A. Als u zegt dat u Hem niet nodig hebt, dan gelooft u dat Hij bestaat. Als dat zo is, waarom zou u dan zeggen dat u Hem niet nodig hebt? Is Hij niet Degene die uw bestemming bepaalt? Bezit Hij niet het recht en de macht om te doen zoals Hij wil, om u te zenden naar hemel of hel? Het is dom te zeggen dat u Hem, die uw schepper is, niet nodig heeft. Hij is de God “in Wiens hand uw adem is” (Daniël 5:23), Die u liefheeft en een uitweg heeft voorzien waardoor u vergiffenis kan krijgen voor al uw zonden. U hebt God nodig omdat enkel Hij u kan reinigen van de zonde.
- B. Wat hebt u nodig? Doet u het echt goed zonder God? Bent u gelukkig met de gang van zaken in uw leven? Indien niet, dan hebt u Jezus nodig. En ook al bent u tevreden, dan hebt u Hem nog steeds nodig, want u kan datgene wat u gelukkig maakt niet meenemen, wanneer u sterft.

23. Ik heb nog allerlei dingen te doen voordat ik Christen wordt

- A. Zoals wat? Waarom moet u deze dingen doen vooraleer u tot God komt? Zijn het slechte dingen of goede dingen? Als ze slecht zijn, dan zou u dat niet moeten doen. Indien ze goed zijn, waarom kan u dan niet een Christen worden en alle goede dingen in Hem doen?
- B. Er bestaat niets wat u kan doen dat belangrijker is dan een relatie met God aangaan. Hem van u afstoten is onwijs. Wat als u sterft vooraleer u een Christen bent geworden? Dan zou u tot in eeuwigheid zonder hoop zijn.
- C. Uw verklaring houdt in dat u gelooft dat het volgen van God betekent dat u dan niet meer in staat zult zijn de dingen te doen die u wilt doen. Als dat waar is, betekent dit dan niet dat de dingen die u van plan bent te doen God niet zouden bevallen? Zegt u dat u dingen verkiest te doen waarvan God niet wilt dat u ze doet? Als dat zo is, dan zondigt u willens en wetens tegen God en plaatst u zich in een gevaarlijke situatie. Er is dus des te meer reden dat u Hem om vergiffenis vraagt.

24. Ik verkies mijn openheid van geest te bewaren

- A. Openheid van geest betekent alles eerlijk te bekijken. Wenst u dat ook te doen ten aanzien van het Christendom? Wilt u dan bekijken wat Jezus heeft gezegd, en leren wat Hij u kan aanbieden?
- B. Indien u zegt dat u uw openheid van geest wenst te bewaren en het Christendom niet wenst te onderzoeken, dan bent u in werkelijkheid niet open maar gesloten van geest. Misschien is

het Christendom wel waar. U openheid van geest zou u wel eens kunnen verhinderen het te ontdekken.

25. Ik geloof reeds in God

- A. Leeft u uw leven in overeenstemming met de waarheid? Bepaalt uw geloof in God de manier waarop u leeft, of leeft u zoals het uzelf goeddunkt?
- B. Als u zegt dat u in God gelooft, hoe weet u dan wat Hij voor u wilt? Staat u in verbinding met Hem? Of vertrouwt u gewoon alles wat volgens u juist is?
- C. De Bijbel zegt dat ook de duivel in God gelooft (Jakobus 2:19), maar hij is verloren. Als dat alles is wat u doet, dus gewoon geloven dat God bestaat, dan bent u niet beter af dan de duivel. God wil niet de verstandelijke erkenning dat Hij bestaat, maar wel uw aanvaarding van het offer dat Jezus bracht voor zondaars. Gewoon geloven is niet genoeg. U moet ervoor kiezen Hem te volgen.
- D. Het gaat er niet om **dat** u gelooft, maar in **wie** u gelooft. Wie is de God waarin u gelooft? Is Hij de God van de Christenen? Is hij Allah? Is hij van een andere planeet? Is hij wie of wat dan ook waarbij u zich goed voelt? Is hij liefdevol? Geloven in God is fijn, tenzij uw god een valse god is. Het belangrijkste is dat u gelooft in de ware God, niet een valse, en de ware God wordt enkel gevonden in de Bijbel.

26. Ik zal later voor God kiezen

- A. Als u nu niet voor Hem wilt kiezen, waarom zou u dan later wèl voor Hem kiezen? Hoe langer u zonder God leeft, hoe moeilijker het voor u zal worden om u tot Hem te keren. Hoe langer u zondigt, hoe meer uw hart verhard zal worden en hoe verder u van God af zult raken (Hebreeën 3:13). Wachten is de verdoemenis uitnodigen. God roept door de Heilige Geest u op om berouw te hebben van uw zonden (Johannes 16:8), nu, niet later. Wat zal u kiezen?
- B. Als u zegt dat u later voor Hem zult kiezen, erkent u dan dat u Hem eigenlijk nodig hebt? Als dat zo is, waarom wacht u nog langer? U kan spoedig sterven en dan zal het te laat zijn.

27. Er zijn teveel hypocrieten in de kerk

- A. De kerk is een goede plaats voor hypocrieten, alsook voor leugenaars en dieven. Het is daar dat zij worden blootgesteld aan Gods Woord en dat ze kunnen leren dat hypocrisie verkeerd is. Als u de mensen in de kerk veroordeelt, dan veroordeelt u zichzelf, omdat wij allemaal hypocrieten zijn in een of andere vorm. Uw erkenning en veroordeling van hypocrisie zegt me dat u weet dat het verkeerd is. Is het niet hypocrisie om met uw vinger naar de kerk te wijzen, die vol zit met zondaars, als u er zelf een bent? (Romeinen 3:10).
- B. Het is evident dat u kleiner moet zijn dan het ding waarachter u zich wilt verstoppen. Verstopt u zich achter de hypocrisie van anderen om u zo buiten de kerk te stellen? U moet zich realiseren dat u voor uzelf verantwoordelijk bent, en God zal op de oordeelsdag niet de mening van anderen over u vragen. Hij zal zich rechtstreeks tot u wenden en u om verantwoording vragen voor uw leven. De hypocrieten in de kerk zullen ook voor God komen, met of zonder u.
- C. Mensen vervalsen geen kleine muntjes. Waarom denkt u dat er hypocrieten bestaan? Omdat het Christendom waarde heeft.

28. Waarom zijn wij hier? Of: Waarom heeft God ons gemaakt?

- A. God maakte ons opdat wij Hem zouden verheerlijken en gemeenschap met Hem zouden hebben (1 Johannes 1:3). Hij maakte Adam en Eva en plaatste hen in Eden, en Hij wandelde in gemeenschap met hen. Hij gaf hen het hoogste wat zij konden bezitten: Zijn liefde en aanwezigheid. Nadat zij zondigden, zei God: "Adam, waar zijt gij?" God zocht Adam. In Exodus 25:8 zei God tot Mozes, toen Israël in de wildernis verbleef: "En zij zullen Mij een heiligdom maken, opdat Ik in het midden van hen wone". In het Nieuwe Testament, in Johannes 1:14 staat er: "En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond". God

zoekt onze aanwezigheid. Hij wil dat wij in gemeenschap met Hem zijn. Hij maakte ons om ons Zijn liefde te geven en van Zijn aanwezigheid te genieten. Maar, de mens zondigde en scheidde zich daardoor van God af. Daarom is het dat Christus voor ons stierf, opdat onze gemeenschap met God zou hersteld worden.

29. Wat met hen die het Evangelie nooit gehoord hebben?

- A. Dat is een goede vraag. De Bijbel zegt dat God een rechtvaardige God is. Wij weten dat wat Hij ook doet, volmaakt rechtvaardig en juist is. Wanneer het gaat om degenen die het Evangelie nooit gehoord hebben, dan zal Hij doen wat juist en rechtvaardig is, wat dat ook moge zijn. Maar wat u betreft, u hebt het Evangelie gehoord en Hij zal u oordelen overeenkomstig hoe u erop reageert. Hij roept u op tot berouw, om u af te keren van de zonde en naar Hem toe te komen.
- B. In Romeinen 2:11-16 gaat het over hen die nooit hoorden over Gods wet en hoe dezen zullen geoordeeld worden overeenkomstig de wet die in hun harten is geschreven. De wet in hun harten is de kennis van goed en kwaad. Misschien zal God hen oordelen overeenkomstig hoe zij met hun geweten zijn omgegaan (Romeinen 2:14-16). Alles wat ik weet is dat God zal doen wat juist en rechtvaardig is, en dat de enige weg om vergiffenis te krijgen voor uw zonden en het goed te maken met God, enkel door Jezus Christus is (Johannes 14:6).

30. Jezus is slechts één van de vele grote mannen in de geschiedenis

- A. Inderdaad, Jezus was een groot man in de geschiedenis. Dat is een feit. Maar, Hij verschilde van alle andere grote mannen in de geschiedenis. Hoeveel grote mannen in de geschiedenis stonden op uit de doden, stilden een storm op zee, wandelden over het water, wekten anderen op uit de doden, genazen zieken en verminkten, en vergaven zonden? Er zijn er geen andere die ik ken. Kent u zulke mensen? Deze dingen maakten Hem meer dan groot. Ze maakten Hem bijzonder en uniek.
- B. U hebt gelijk, Jezus was een groot man. Maar laat mij u vragen: indien Hij werkelijk groot was, zou Hij dan gelogen hebben? Natuurlijk niet. Indien Hij groot was, zou Hij dan waanzinnig geweest zijn? Neen. Weet u, Jezus zei dat Hij God is (Johannes 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Kolossenzen 2:9; Filipenzen 2:5-8; Hebreeën 1:8). Als Hij loog, dan zouden wij niet naar Hem moeten luisteren en Hem helemaal niet groot mogen noemen. Als Hij waanzinnig was dan zouden wij niet naar Hem moeten luisteren en Hem evenmin groot noemen. Indien Hij werkelijk groot was, dan moet Hij de waarheid vertellen. En was Hij niet groot?
- C. Johannes 1:1 zegt: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God". Vers 14 zegt: "En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond". Het Woord is Jezus. Dit betekent dat Jezus God is in het vlees. Als dat zo is, dan kan Hij niet louter "één van de vele grote mannen in de geschiedenis" zijn. Hij is dan véél meer dan dat.

31. Waarom bestaat er kwaad en lijden in de wereld?

Deze vraag impliceert dat, indien er een goede God bestaat, dan het kwaad niet zou bestaan, omdat God, die toch almachtig is, het zou tegenhouden.

- A. Wij moeten twee vragen stellen en beantwoorden. Ten eerste: wat is het kwaad? Het is alles wat tegen God is. Het is alles wat moreel slecht en verkeerd is. Het is het schadelijke, verdorvene, gemene. Enkele aanvaardbare voorbeelden: moord, verkrachting, stelen, liegen, en bedriegen. Ten tweede, als wij willen dat God het kwaad een halt toeroept, wensen wij dan wel dat Hij *alle* kwaad stopt, of slechts bepaalde dingen, overeenkomstig onze eigen definitie van wat kwaad is? Indien slechts bepaalde dingen, waarom dan? Als God slechts een deel van het kwaad stopt, dan zouden velen nog steeds de vraag stellen: "Waarom bestaat er kwaad in de wereld?"

Laten we nu eens veronderstellen dat iemand een moord wil plegen. God zou hem moeten stoppen, misschien iets in zijn oor fluisteren, of als dat niet werkt iets drastischer ondernemen, zoals zijn hart doen stilvallen, of maken dat zijn handen lam worden. Hoe dan ook,

God zou iets moeten doen.

Wat als er iemand wil gaan stelen? God zou hem ook moeten stoppen, niet? Ongetwijfeld zou Gods verbeelding praktischer methoden bedenken dan ik heb gesuggereerd, maar de eindresultaten zouden dezelfde zijn.

Wat te zeggen over liegen? Als iemand een leugen zou willen vertellen, zou u dan, om consequent te zijn, niet willen dat God die persoon onmiddellijk ervan weerhoudt te liegen? Want Hij kan het kwaad toch nooit laten optreden?

Laten we een volgende stap nemen. Veronderstel dat iemand iets kwaads bedenkt. Dan, uiteraard, zou God hem moeten stoppen van iets te bedenken wat slecht is, niet? Het eindresultaat zou zijn dat God niemand vrij zou kunnen laten denken. Vermits echter iedereen denkt, en niemand heeft louter zuivere gedachten, zou God erg bezig zijn en wij zouden niet meer kunnen denken. In ieder geval, op welk punt moeten wij gestopt worden: op het moorden-niveau, stelen-niveau, liegen-niveau, of denken-niveau? Als u wilt dat God het kwaad stopt, dan moet u consequent zijn en beseffen dat Hij dan alles Zelf zou moeten doen, overal en altijd, en Hij kan niet zomaar willekeurig iets uitpikken.

Het zou niet werken.

Het kwaad is in deze wereld aanwezig, ten eerste doordat wij het zijn plaats geven, maar uiteindelijk omdat God, in Zijn soevereiniteit, het toelaat.

Dan zou u kunnen zeggen “Kan Hij ons niet volmaakt maken, in die zin dat wij niet zouden kunnen zondigen?” Dat deed Hij reeds. Hij maakte een perfecte engel, Satan, maar hij zondigde. Hij maakte vele engelen, maar zij zondigden en volgden Satan, en daardoor werden zij demonen. Hij maakte een volmaakte man, Adam, en hij zondigde. Hij maakte een perfecte vrouw, Eva, en zij zondigde. God weet wat Hij doet. Hij maakte de mens zoals hij is, niet als een robot maar als een hoger bewust wezen met een eigen wilsvermogen, en voor een doel. Wij zullen dat doel nooit ten diepste kunnen begrijpen, maar Hij wel.

- B. God is soeverein, Hij heeft het recht te doen zoals Hij wil. Hij heeft het recht het kwaad toe te laten om Zijn ultieme wil uit te voeren. Hoe kan Hij dat doen? Gewoon, kijk naar het kruis. Het was met boze middelen dat mensen logen en Jezus kruisigden. Maar God, in Zijn oneindige wijsheid, gebruikte het kwaad voor het goede. Het was op het kruis dat Jezus onze zonden in Zijn lichaam droeg (1 Petrus 2:24) en het is door het kruis dat wij vergiffenis kunnen krijgen voor onze zonden.
- C. Beschouw het bijbelse voorbeeld van Jozef in het Oude Testament. Hij werd als slaaf verkocht door zijn broers. Maar terwijl zij dit met boos opzet deden, liet God het toe ten goede (Genesis 50:20). God is zo groot dat er niets gebeurt zonder zijn toelating, en in die toelating wordt Zijn ultiem plan ontvouwd. In Zijn plan is Hij in staat iets ten goede te gebruiken wat mensen ten kwade doen. En voor de gelovige werken alle dingen (ook het kwaad) samen ten goede (Romeinen 8:28).

32. Wat maakt Jezus zo bijzonder?

- A. Wie Hij beweerde te zijn. Hij zei dat Hij God was. In Johannes 8:58 zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik (Gr. *ego eimi*: IK BEN)”. Dit wil zeggen: vóór Abrahams ontstaan bestond ik als de IK BEN (Gods naam in Exodus 3:14; ook *ego eimi* in de LXX) en niet gewoon “was ik”. Hiermee maakte Hij aanspraak op Gods Naam en was Hij dus God. Zie ook Johannes 18:6: “Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het (lett. *ego eimi*: IK BEN) gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde”. De krijgsknechten en dienaars vielen verschrikt achterover door het horen van de Naam Gods en de kracht die daaruit voortkwam. Jezus zei ook: “Ik ben (*ego eimi*) de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”. Andere grote mannen in de geschiedenis wijzen op een filosofie en leren menselijke ideeën. Enkel Jezus wees op Zichzelf, beweerde God te zijn, en sprak met het gezag dat overeenkwam met die bewering.
- B. Wat Hij deed. Jezus vergaf zonden, wat enkel God kan (Lukas 5:20-21). Hij stond op uit de doden (Lukas 24; Johannes 2:19-21), wekte anderen op uit de dood (Johannes 11:43-44), en Hij wandelde op het water (Johannes 6:19). Niemand op aarde heeft ooit de dingen gedaan

die Jezus deed. Hier kan men niet omheen. Jezus is bijzonder, hierover kan geen twijfel bestaan.

33. Waarom moest Jezus sterven om naar de hemel te gaan?

- A. “Want de bezoldiging der zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Alhoewel Jezus nooit zondigde (1 Petrus 2:22), droeg Hij onze zonden in Zijn lichaam op het kruis (1 Petrus 2:24) en stierf. Hij stierf in onze plaats. In plaats dat God ons liet boeten voor onze zonden, deed Hij het Zelf door een van ons te worden.
- B. Er gebeuren twee dingen wanneer wij zondigen: een tegen God en een tegen onszelf. Wanneer wij zondigen wordt God beledigd. Waarom? Omdat wij Zijn wet breken. Ook is het zo, dat wanneer wij zondigen, wij dan gedood worden. Wij zullen niet onmiddellijk ter plekke sterven, maar wij zullen een dood aanschouwen die veel erger is. De zonde doodt ons (Romeinen 6:23) doordat ze een eeuwige afscheiding veroorzaakt van God (Jesaja 59:2). God haat zonde (Habakuk 1:13) en zonde moet bestraft worden. Vermits wij niet in staat zijn God te behagen, omdat wij allen zondaars zijn, deed Hij een aanbod dat Hem behaagde. Dat aanbod was het offer van Jezus op het kruis. Er was geen andere manier. Als er een andere manier bestond, dan zou God het gedaan hebben. God is volmaakt rechtvaardig en dus moet zonde bestraft worden; maar God is ook volmaakte liefde (1 Joh. 4:8) en daarom droeg Hij Zelf de straf voor ons.

34. Waarom denkt u dat de Bijbel het Woord van God is?

- A. Profetie. Het Oude Testament werd geschreven voordat Jezus werd geboren. Het Nieuwe Testament werd geschreven door mannen die Jezus hebben gekend, die met Hem wandelden, met Hem aten, en van Hem leerden. In het O.T. zijn er profetieën over Jezus geboorteplaats (Micha 5:1-2), dat Hij geboren zou worden uit een maagd (Jesaja 7:14), dat Hij door Zijn eigen volk zou verworpen worden (Jesaja 53:3), dat Hij verraden zou worden door een vriend (Jesaja 41:9), dat Zijn handen en voeten zouden doorstoken worden (Psalm 22:16-18), en dat Hij zou opstaan uit de doden (Psalm 16:10, 49:15). In het N.T. werden al deze profetieën, en zovele andere, door Jezus vervuld. Nu is dit de vraag die u moet beantwoorden: Als de Bijbel niet door God geïnspireerd is, waarom bevat hij dan zovele vervulde profetieën? Hoe is dit mogelijk indien de Bijbel niet van God zou zijn? Enkel God kent de toekomst, heeft er macht over, en kan er naar kijken om ons precies te zeggen wat zal gebeuren. In de Bijbel hebben wij de vingerafdrukken van God: vervulde profetie!
- B. Wijsheid. De Bijbel zit vol met de grootste waarheden over de mens en God, zonde en redding. De bergrede (Mattheüs 5) is mooi in zijn wijsheid, nederigheid, en liefde. De Psalmen zijn ongelooflijk poëtisch met een grote diepte en schoonheid. De nieuwtestamentische brieven zijn geweldige beschrijvingen van liefde, vergiffenis, lankmoedigheid, vriendelijkheid, enz. Zelfs wanneer u geen Christen wilt worden zal het bestuderen van de waarheden die God heeft geopenbaard in de Bijbel, u zeer helpen in uw leven. Het is echter niet de bedoeling dat iemand de Bijbel louter zou gebruiken als een gids voor een goed leven, maar dat hij aangemoedigd wordt hem tenminste te lezen. Op die manier zal hij veel korter bij de bekering komen omdat Gods Woord altijd zal volbrengen wat Hij wil (Jesaja 55:11).

35. De Bijbel geschreven opdat slechts zou lijken dat Jezus de profetieën vervulde

- A. U wilt dan eigenlijk zeggen dat de nieuwtestamentische schrijvers logen over Jezus. Hij stond helemaal niet op uit de doden, en al die mirakels zijn vals, niet?
- B. Ik begrijp wat u wilt zeggen, maar er is één probleem. Hoe verantwoord u dat de leringen van de schrijvers van het Nieuwe Testament over waarheid, liefde, eerlijkheid, geven, enz. allemaal gebaseerd zijn op leugens? Waarom zouden zij ontbering geleden hebben, zoals slagen, honger, schipbreuk, gevangenschap, en tenslotte executie, voor niets anders dan leugens? Wat u zegt is niet redelijk en het werpt meer vragen op dan antwoorden. De enige logische uitleg is dat de vervulde profetieën werkelijk hebben plaatsgevonden. Jezus stond echt op uit de doden. Hij deed wonderen en Hij vergaf zonden. Hij vergaf toen zonden en dat doet Hij nog steeds. Mijn zonden zijn vergeven, en die van u?

Bedenk alstublieft dat ook vele sekteleiden voor hun geloof zullen sterven. Maar zij sterven voor iets waarin zij geloven, niet voor iets wat zij gezien hebben. Moslims, Mormonen, Jehovah's getuigen sterven allemaal voor hun geloof. Maar de nieuwtestamentische gelovigen stierven voor wat zij **zagen** en geloofden, niet enkel voor wat zij geloofden. Dat is het grote verschil. De nieuwtestamentische schrijvers die stierven maakten er aanspraak op dat zij de opgestane Heer hebben **gezien**. Sekteleiden sterven voor wat zij geloven en wij weten dat geloven niet kan bewijzen dat iets waar is.

36. De Bijbel is vol met tegenstrijdigheden

- A. Kent u er enkele? Kan u er mij een paar opnoemen?
- B. In het geval iemand iets opnoemt waarvan hij denkt dat het een tegenstrijdigheid is, dan is het aan de Christen om een competent antwoord te geven (1 Petrus 3:15). Als u dat niet kan, maak u zich dan niet ongerust, vertel hem gewoon dat u het zult opzoeken en terugkomen, maar zorg ervoor dat u dat zeker doet.
- C. Er zijn in de Schrift inderdaad teksten die *moeilijk* te verstaan zijn, maar dat betekent niet noodzakelijk dat die niet te verstaan zijn, of dat de Bijbel onbetrouwbaar is. Een erg goed boek om te hebben is de Encyclopedia of Bible Difficulties¹ door Gleason Archer, Zondervan Publishing House.

37. Hoe weet ik welke religie de juiste is?

- A. Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden omdat hierbij principes betrokken zijn waar de persoon, tegen wie u spreekt, wel of niet mee kan instemmen. Bijvoorbeeld: is hij of zij het ermee eens dat de waarheid kenbaar is, dat God met Zijn volk tracht te communiceren, of dat slechts één religie waar kan zijn? Hoe dan ook, u kan een antwoord geven dat gebaseerd is op bewijzen. Welke bewijzen? De honderden vervulde profetieën (zie vraag 34), Jezus en Zijn wonderen, de opstanding van Christus, enz. Vraag dan de persoon of hij of zij weet dat zulke dingen ook in andere religies gebeurd zijn. Het antwoord hierop kan enkel "neen" zijn. Deze dingen gebeurden enkel in het Christendom. Als er enige religie wáár is, dan past enkel het Christendom in het plaatje.

38. Religie is gelijk wat waarvan u denkt dat het waar is

- A. Hoe weet u dat het waar is wat u denkt? Is het nog niet gebeurd dat uw mening bleek fout te zijn? Zegt u dat de waarheid wordt bepaald door wat uzelf denkt? Indien zo, dan stelt u zich in de plaats van God en ziet u zichzelf als de standaard van waarheid.
- B. Dan kan dat leiden tot chaos. Wat als sommige mensen een religie zouden hebben waarbij stelen acceptabel is? En wat als het liegen en bedriegen betreft? Zou u iemand vertrouwen die gelooft in een religie die vindt dat stelen, liegen of bedriegen gerechtvaardigd is?
- C. Hitler vond dat het doden van Joden gerechtvaardigd was. Hij was fout. De Bijbel zegt "Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het ..." (Jeremia 17:9-10). Als u de waarheid zou kunnen leren door wat u voelt en denkt, dan moest de Bijbel, die de openbaring van God is, niet geschreven worden. Maar hij werd geschreven en heeft geopenbaard dat enkel God de Bron van waarheid is, niet uw gedachten of gevoelens. Daarom zegt God via Jeremia 17:9-10 ook verder: "... wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart".
- D. Ik heb nooit geweten dat de waarheid zichzelf tegenspreekt. Wat als er iemand denkt dat iets goed is en een ander persoon dit fout vindt? Kunnen zij beiden gelijk hebben? Indien uw stelling juist is, hoe kan er dan zo'n contradictie bestaan?

39. Alle religies zijn verschillende wegen naar dezelfde plaats

¹ *New International Encyclopedia of Bible Difficulties*, door Gleason L. Archer, ISBN: 0-310-24146-4, augustus 2001, uitgever: Zondervan Publishing House (Grand Rapids Michigan).

- A. Indien alle religies verschillende wegen zijn naar dezelfde plaats, waarom spreken die wegen elkaar dan tegen? Spreekt waarheid zichzelf tegen? Laten we eens kijken naar de leer van slechts drie religies:

Het Boeddhisme is pantheïstisch en zegt dat er geen persoonlijke God is en dat iedereen op zichzelf goddelijkheid kan bereiken. De Islam zegt dat Jezus slechts een profeet was en niet de enige weg tot God. Het Christendom zegt dat er een persoonlijke God is en dat Jezus de enige weg is tot Hem (Johannes 14:6). Indien deze drie religies, zoals u zegt, verschillende wegen zijn naar dezelfde plaats, waarom spreken ze dan elkaar tegen? Spreekt de waarheid zichzelf tegen?

40. Ik geloof in evolutie

- A. Hebt u ooit evolutie onderzocht om te zien of die theorie wel waar is? De evolutietheorie is helemaal niet zo juist als men u wil laten geloven. Er zijn b.v. talloze problemen in het fossielenverslag. Er komen voortdurend nieuwe theorieën op om te ‘verklaren’ waarom er geen onbesproken overgangsvormen werden gevonden van enige soort, op enige plaats in het hele fossielenverslag. Maar u kan dat niet weten tenzij u de zaak bestudeert. U moet de feiten leren kennen met betrekking tot de evolutietheorie, en u moet de feiten leren kennen over schepping.
- B. U kan enkele goede boeken lezen: Evolution: The Fossils Say No! door Duane T. Gish (Creation Life Publishers, San Diego), en Man’s Origin, Man’s Destiny door A. E. Wilder-Smith. Bethany House Publishers, (Minneapolis, Minn.). In het Nederlands b.v.: Evolutie: Een ei zonder kip van Ben Hobrinc (Gideon, Hoornaar); Degeneratie, het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief, door Peter M. Scheele (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam).
- C. Zie vooral de uitgebreide sectie over Schepping versus Evolutie:
<http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>
-