

Leert 1 Johannes 2:2 Beperkte Verzoening?

Samengesteld door: M.V. 19-6-2018

Schriftaanhalingen uit: SV, HSV, KJV, TR

Eerst de definities:

Onbeperkte verzoening (unlimited atonement, general atonement, universal atonement): Dit is de leer die zegt dat Christus stierf voor de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en in Hem geloven. Gods gave wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12).

Beperkte verzoening (limited atonement, definite atonement, particular atonement, limited redemption): Dit is de leer die zegt dat Christus enkel stierf voor de uitverkorenen. Hij stierf niet voor dezen die uiteindelijk in de hel zullen belanden (denk aan Judas, farao, enz.). Dit is het derde punt van het 5-punts calvinisme, de letter "L" in het acroniem **TULIP**: Total depravity (*totale verdorvenheid*), Unconditional election (*onvoorwaardelijke verkiezing*), Limited atonement (*beperkte verzoening*), Irresistible grace (*onweerstaanbare genade*), Perseverance of the saints (*volharding van de heiligen*).

(Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/voor-wie-stierf-Christus_h2.pdf)

Het standpunt dat wij hier innemen is dat van "Onbeperkte verzoening".

Dit standpunt leidt NIET tot Alverzoening!

Over de valse leer van Alverzoening, zie: www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm.

1 Johannes 2:2 ontleden:

Hierna de Griekse Textus Receptus, met daaronder de KJV-vertaling in Strong's Concordance, en met daaronder de HSV-vertaling, én een letterlijke (!) vertaling van het Grieks in de TR:

TR:

“και αυτος ιλασμος εστιν περι των αμαρτιων ημων ου περι των ημετερων δε μονον αλλα και περι ολου του κοσμου”.

KJV:

“And he is the propitiation for **our sins**: and not for ours only, but also for [**the sins** of] the whole world”.

SV en HSV:

“En Hij is een verzoening voor **onze zonden**; en niet alleen voor de onze, maar ook voor *de zonden* van de hele wereld”.

LETTERLIJKE interlineaire vertaling van het Grieks in de TR:

“And He a propitiation is concerning the sins of us; not concerning ours and only, but also concerning all the world” (Interlinear New Testament, Jay P. Green).

“En Hij een verzoening is betreffende de zonden van ons; niet betreffende onze en enkel, maar ook betreffende de hele wereld” (NL).*

Sommigen nemen aanstoot:

Sommigen (en niet de minsten) nemen aanstoot aan de toegevoegde woorden (voor de vlotte leesbaarheid) tussen rechte haakjes (KJV) of in schuine letters (SV/HSV). Echter, geheel onterecht; **men kan het vers alleen al taalkundig niet anders verstaan dan in de betekenis mét die toe-**

voeging: Christus is OOK een verzoening voor de ZONDEN van de HELE wereld! Zie ook goed naar de letterlijke vertolking van dit vers in het Grieks en vertaald hierboven.*

Hoe zou de Heer “voor de hele wereld” gestorven kunnen zijn dan precies wel voor de “zonden” van de hele wereld?! Wat zou zijn sterven kunnen betekend hebben als Hij niet gestorven zou zijn voor de “zonden” van de hele wereld, maar louter vaag gesteld “voor de hele wereld”?!

Zie als voorbeeld van iemand die aanstoot neemt de nochtans de door mij zeer geachte broeder William Kelly, meer bepaald in zijn boek “Praktijk van het geloofsleven” (Uitg. Medema). Op pagina 38, met betrekking tot 1 Johannes 2:2 schrijft hij:

“En er is nog iets waar we acht op moeten geven. De apostel schreef, dat het zoenoffer van Christus niet alleen voor onze zonden is, “maar ook voor de gehele wereld”. Verzoening is alleen mogelijk voor hen die geloven. In het algemeen gesproken is Christus ook het zoenoffer voor de gehele wereld, maar niet voor *de zonden* van de gehele wereld ... Als de Heer het zoenoffer was geweest voor de zonden van de gehele wereld, dan zou ook de hele wereld de vruchten hiervan plukken en zouden alle mensen naar de hemel gaan.” (Oorspronkelijke nadruk met schuine letters).

Zij die denken zoals br. Kelly, beweren dat de leer van “onbeperkte verzoening” leidt tot “alverzoening”. Het is al meermaals gebeurd in een gemeente van “de Vergadering”, dat iemand die “onbeperkte verzoening” leerde werd afgedaan als een ketter!!

Ik geef toe dat de term “onbeperkte verzoening” ongelukkig gekozen is, want als je die term letterlijk neemt, dan wordt iedereen daadwerkelijk verzoend, maar hogerop heb ik de definities opgegeven van onbeperkte en beperkte verzoening naast elkaar gezet, zodat er geen misverstand kan ontstaan.

De denkfout:

Men kan echter niet met God verzoend worden zonder GELOOF (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12)! Het zoenoffer van Christus dekt alle zonden van mensen van de gehele wereld, MAAR relatief weinigen zijn het die GELOVEN en het zoenoffer daadwerkelijk aannemen! De waarde van het zoenoffer is groot genoeg opdat het de ZONDEN VAN HELE WERELD kan dekken, maar enkel gelovigen doen er hun voordeel mee. Dit leidt helemaal niet tot alverzoening – zie <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>.

God wil dat ALLE mensen worden gered, maar niet alle mensen nemen het zoenoffer aan. Wij hebben een Evangelie voor ELK schepsel. Hoe kunnen wij het evangelie prediken “aan ALLE schepselen” (Markus 16:15) als Christus niet stierf voor alle schepselen? Als het goede nieuws van het kruis enkel bestemd is voor sommigen, hoe kunnen wij het dan in eerlijkheid prediken voor en tot ALLEN?

Als zij die geloven in “bepaalde verzoening” of “beperkte verzoening”, werkelijk eerlijk en oprecht zijn, dan worden zij gedwongen tot het prediken van een zeer ongedefinieerd en zwak Evangelie (en dit ontmoedigt tevens het evangeliseren zélf):

“Misschien stierf Christus voor u”.
“Misschien heeft God u zo liefgehad”.
“Christus stortte misschien Zijn bloed voor u”.
“Redding is misschien voorzien voor u”.
“Misschien bevestigt God Zijn liefde voor u”.
“Hopelijk is Hij de verzoening voor uw zonden”.
“Er is een mogelijkheid dat Christus voor u stierf als uw Plaatsvervanger”.
“Ik breng u misschien goed nieuws”.
“Het is mogelijk dat Christus voor u stierf. Als u gered wordt dan weten we dat Hij voor u stierf, maar als u Hem blijft afwijzen dan stierf Hij niet voor u”.
“Christus stierf voor u enkel als u gelooft dat Christus voor u stierf (en daardoor bewijst dat u uitverkoren bent), maar als u niet gelooft, dan stierf Christus niet voor u”.

De Bijbel verklaart over de Heer Jezus Christus dat ...

Hij stierf voor **ALLEN** (1 Timotheüs 2:6; Hebreëen 2:9).
Hij stierf voor **ALLE MENSEN** (Romeinen 5:18; 1 Timotheüs 4:10).
Hij stierf voor **ONS ALLEN** (Jesaja 53:6).
Hij stierf voor **GODDELOZEN** (Romeinen 5:6).
Hij stierf voor **CHRISTUS-LOOCHENAARS** (2 Petrus 2:1).
Hij stierf voor **ZONDAARS** (Romeinen 5:8).
Hij stierf voor **VELEN** (Mattheüs 20:28).
Hij stierf voor de **WERELD** (Johannes 6:33, 51; Johannes 1:29 en Johannes 3:16).
Hij stierf voor de **HELE WERELD** (1 Johannes 2:2).
Hij stierf voor het **VOLK** van Israël (Johannes 11:50-51).
Hij stierf voor de **GEMEENTE** (Efeziërs 5:25).
Hij stierf voor Zijn **SCHAPEN** (Johannes 10:11).
Hij stierf voor **MIJ** (Galaten 2:20).

Romeinen 5:18: “Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over **ALLE** mensen tot rechtvaardiging van het leven”.

“ALLEN” OMVAT OOK U !

ALLEN hebben gezondigd (Romeinen 3:23) en **ALLEN** dwaalden als schapen, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons **ALLEN** op Hem doen neerkomen (Jesaja 53:6). De zaligmakende genade van God is verschenen aan **ALLE** mensen (Titus 2:11). Redding is mogelijk voor **IEDER** die in Hem gelooft (Johannes 3:16-17) en Jezus Christus is een Behouder van **ALLE** mensen (1 Timotheüs 4:10). God wil dat **ALLE** mensen zalig worden (1 Timotheüs 2:3-4) en de Redder heeft Zich gegeven als een losprijs voor **ALLEN** (1 Timotheüs 2:6; 1 Johannes 2:2). Zodoende is de evangelieboodschap voor **ALLE** schepselen (Markus 16:15) en Gods genadige uitnodiging richt zich tot **IEDER** (Romeinen 10:13; Openbaring 22:17). God verkondigt nu overal aan **ALLE** mensen dat zij zich moeten bekeren (Handelingen 17:30). **ALLE** mensen uit **ALLE** naties worden bevolen tot geloofsgehoorzaamheid te komen (Romeinen 1:5; 16:26). Christenen worden bevolen om naar **ALLE** mensen te gaan en hen op te roepen: “laat u met God verzoenen” (2 Korinthiërs 5:19-20). Ja, de **ALLEN** omvat ook u. Wilt u persoonlijk ALLES ontvangen of verwerpen wat de levende God voor u gedaan heeft?

“Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven”. (Johannes 1:12).

(Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/voor-wie-stierf-Christus_h13-14.pdf)

De Heer Jezus stierf voor *alle* mensen en biedt hen vergiffenis en eeuwig leven aan, maar *niet alle* mensen nemen Zijn aanbod aan!

Zie : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vergifenis.pdf>

Lees verder:

- Het werk van Christus aan het Kruis: Onbeperkt of Beperkt?:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruiswerk.pdf>
- De uitgebreide rubriek: Voor wie stierf Christus?:
<http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>