

De Twaalf Discipelen

Les 9/13: Judas Iskariot

<http://www.middletonbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, kaartje en voetnoten door M.V. (Update 24-01-2016)

We zijn nu klaar om de laatste van de twaalf discipelen te bestuderen. Wiens naam staat als laatste in elke lijst (zie Mattheüs 10:2-4; Markus 3:16-19 en Lukas 6:14-16)? Judas. De Bijbel vertelt ons heel wat over deze man. We weten meer over deze man dan over de andere discipelen, behalve Petrus en misschien Johannes. Deze man was schuldig aan een verschrikkelijke en boosaardige daad die doorheen de geschiedenis geassocieerd werd met zijn naam. Wat was deze daad waardoor hij altijd herinnerd wordt (Mattheüs 10:4)?

1. Judas Iskariot

Wellicht kent u iemand met de naam “Peter” (van Petrus), of “Johan” (van Johannes), of “Mark” (van Markus), of “Tom” (van Thomas), of “Filip” (van Filippus), of “André” (van Andreas).

Maar kent u iemand met de naam “Judas”? Bijzonder weinig mensen zullen deze naam kiezen voor hun zoon. De naam Judas herinnert mensen aan Judas Iskariot en de boze daad die hij deed, en daarom willen zij niet dat hun zoon deze naam draagt. Maar eigenlijk is de naam “Judas” op zich een erg goede naam. De ouders van Judas gaven hun baby een erg fijne naam. De naam “Judas” is een Griekse naam die “JUDA” betekent, de naam van een van de 12 zonen van Jakob (zie Genesis 29:35). Het was een erg goede naam voor iemand die een erg slechte man werd. Als we het leven van Judas bestuderen dan leren we dat **ZIJN LEVEN NIET OVEREENKWAM MET ZIJN NAAM.**



Hoe staat het met u? Hebt u een bijbelse naam? Komt dan uw leven overeen met de naam die u kreeg? Wordt u aanzien als iemand die de naam “christen” draagt? Komt uw leven overeen met de naam “christen”? Als iemand niet zou weten dat u een christen bent en ze aanzien uw manier van leven, wandel en spreken, zouden zij u dan een christen noemen? Leef en wandelt u als een gelovige?

De naam van Judas prijst God, maar deze mooie naam werd bezoedeld door een leven dat lelijk en zondig was en dat God helemaal niet prees.

Het woord “Iskariot” zegt ons waar Judas vandaan kwam. Het identificeert Judas als een “man van Kerioth”, een kleine stad in Judea (zie Jozua 15:25). Judas was waarschijnlijk de enige van de 12 discipelen die van Judea was. De anderen waren waarschijnlijk van Galilea. Zie Markus 14:70 waar de discipelen worden geïdentificeerd als Galileeërs op basis van de spraak. Zie ook Galilea op de kaart rechts.

2. De verrader

Noot 1: de grondtekst van het (Griekse) Nieuwe Testament voorziet twee verschillende grondwoorden (*prodotes* = verraden & *paradidomi* = overleveren) die wij in onze bijbels slechts met één woord “verrader” vertaald zien. De Engelse bijbel (KJV) vertaalt accurater door gebruik te maken van twee aparte Engelse woorden (“traitor” = verrader & “betraye” = overleveraar). In deze studie gebruiken we dan ook twee Nederlandse woorden: “verrader” en “overleveraar”, overeenkomstig de grondtekst.



Judas wordt genoemd “de verrader” (Lukas 6:16 → *prodotes* = verraden). Een verrader is een persoon die zijn land, zijn koning, zijn vriend of zijn hoofd verraad. In het geval van Judas behoorde hij bij Jezus’ groep van discipelen, als een vriend, en hij scheen een volgeling van Christus te zijn, maar later bleek hij een vijand te zijn! In plaats van te werken voor God en voor Gods zaak, bleek naderhand dat hij voor de duivel, Satan werkte (Johannes 13:2, 27). Lees Johannes 13:18, een vers dat Judas beschrijft. Judas at met Christus als een vriend, maar hij was niet echt een vriend. Hij was tegen Christus (Johannes 13:18).

Het is erg wanneer een vijandelijke soldaat het uniform draagt van de getrouwe soldaten, en zich voordoet als een vriend. Zo’n man is een gevaarlijke verrader! Jezus had 11 trouwe discipelen en we hebben ze alle elf bestudeerd. Soms faalden zij, zoals Petrus en Thomas, maar zij verraadden de Heer nooit. Soms waren zij erg povere soldaten, maar zij namen nooit de plaats in van de vijand. Judas deed dit wel.

Elke persoon moet beslissen aan welke kant hij staat! Jezus zei eens: “Wie niet met Mij is, die is tegen Mij” (Mattheüs 12:30). Een persoon is ofwel met Christus of tegen Christus. Bent u VOOR HEM of TEGEN HEM? U kan niet neutraal zijn. U kan niet op de scheidslijn staan. U kan niet half voor de duivel en half voor de Heer zijn.

3. De overleveraar

Zie hierboven Noot 1. Het woord “overleveren” (Grieks *paradidomi*) betekent “overhandigen”, “overleveren”, “overdragen”. Judas was de verrader die de Heer Jezus overleverde aan een grote groep mannen die Hem kwamen arresteren (Mattheüs 26:47-56).

Hoe leverde Judas de Heer over (Mattheüs 26:48, 49 → *paradidomi* = overleveren)?

- a. ~~Hij sloeg de Heer in het gelaat.~~
- b. ~~Hij spuugde in het gelaat van de Heer.~~
- e. ~~Hij wees de Heer aan met zijn vinger.~~
- d. Hij kuste Hem.

Judas kwam naar Jezus toe **als een giftige slang** die uit het struikgewas schoot om de Zoon des mensen te bezoedelen met zijn verraderlijke kus. Het was een liefdeskus vanuit een hart van haat. Als wij aanwezig zouden geweest zijn in deze scène van de overlevering, en als wij niet wisten wat er in feite plaatsvond, dan zouden we gedacht hebben dat Judas een echte vriend was van Jezus. Zijn uitwendige handelingen leken die van een vriend te zijn. Mensen kussen immers hun vijanden niet!

Judas was een goed acteur. Hij zette een goed masker op. Hij was een goede komediant. Hij was in staat te verbergen wat werkelijk in zijn hart zat. Hij zorgde ervoor dat de “echte Judas” niet gezien

werd. Wie was in staat de “echte Judas” te zien en wie was in staat doorheen dit masker te zien? Enkel de Heer Jezus.

Vroeger op diezelfde avond, toen de 12 discipelen samen waren met Jezus aan de tafel, zei Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden” (Mattheüs 26:21 → *paradidomi* = overleveren). Dachten de andere 11 discipelen dat Jezus over Judas sprak? Riepen zij uit: “Het moet deze schelm Judas zijn!” (zie Mattheüs 26:22) Nee. Zij konden niet de “echte Judas” zien. Zij konden niet doorheen zijn masker zien.

Jezus had een reden met wat Hij zei in Mattheüs 26:21. Hij gaf Judas de gelegenheid om zijn masker af te leggen. Jezus’ woorden zeiden zoveel als: “Een van u zal Mij overleveren, en de man die dit gaat doen weet over wie ik spreek. Maak jezelf bekend Judas!” Wat denkt u wat Judas had moeten doen? Wat had Judas moeten zeggen? Judas had onmiddellijk moeten rechtstaan en iets moeten zeggen als dit:

HEER, IK BEN DEGENE WAAROVER U SPREEKT! IK BEN DEGENE DIE GEPLAND HAD U TE VERRADEN EN U OVER TE GEVEN AAN DE VIJAND. IK BEN SCHULDIG. HEER, WEES MIJ GENADIG, UW TROUWELOZE DISCIPEL, VERGEEF ME MIJN ZONDE EN REDT MIJN ZIEL OPDAT IK U ECHT MAG DIENEN EN LIEFHEBBEN.

Maar dit was niet wat Judas zei (Mattheüs 26:25). Hij weigerde alsnog zijn masker af te leggen. Hij wilde niet dat de “echte Judas” zou gezien worden. In Mattheüs 26:25 zei Judas: “Ik ben het toch niet, Rabbi?” hetgeen geïnterpreteerd kan worden als: “Ik ben het toch zeker niet, nietwaar Meester?” alsof Judas verwachtte dat de Heer zou antwoorden: “Uiteraard niet, Judas; jij bent het niet!” Die woorden die Judas sprak maakten deel uit van zijn masker. Judas was er zich van bewust dat hij het was (zie Mattheüs 26:14-16).

We moeten ons herinneren dat alhoewel wij anderen een loer kunnen draaien, wij dat niet bij God kunnen doen. Gods ogen kijken recht doorheen het masker, recht in het hart. Wees geen komediant.

4. Hij die gekozen was

De Heer koos twaalf discipelen (Lukas 6:13). Wat deed Jezus in de nacht voordat Hij deze selectie maakte (Lukas 6:12)? “Hij bleef heel de nacht in gebed tot God”. Judas was onder hen die gekozen werden (Lukas 6:16). Waarom werd Judas Iskariot gekozen om één van de 12 te zijn? Maakte de Heer een vergissing? Koos Hij de verkeerde man? Was Jezus Zich bewust van wie en wat die man in werkelijkheid was? Was Jezus Zich bewust van wat die man op een dag zou doen?

Wist Jezus alles over Judas ZELFS VAN BIJ HET BEGIN (Johannes 6:64)? “Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden”. Jezus koos Judas NIETTEGENSTAANDE HIJ DIT WIST (Johannes 6:70). De Heer wist precies wat Hij deed. Hij maakte geen vergissing. God wil dat wij iets leren uit deze man Judas. Het tragische leven van Judas heeft enkele belangrijke lessen voor ieder van ons.

Weet God alles over U, zelfs van bij het begin (Johannes 6:64)? Zeer zeker. God weet wat u zal zijn over 10 jaar van hier, of 50 jaar van hier. God weet alles wat er te weten valt over u!

5. De “onreine” discipel

Jezus zei eens tegen Zijn 12 discipelen: “En u bent rein, maar niet allen” (Johannes 13:10). Judas was de discipel die niet rein was (Johannes 13:11).

Betekent die uitspraak van Jezus dat Judas zich niet had gewassen of geen bad had genomen? Nee, zover we weten had Judas geen probleem met uitwendige reinheid. Jezus sprak niet over een reine huid; Hij sprak over een rein hart (zie Johannes 15:3). Hij sprak over een hart dat rein en vergeven was.

Indien u in staat was geweest om het uitwendige leven van Judas te observeren, dan zou u hem zeker rein bevonden hebben. Hij leefde, reisde, at en associeerde zich met goede mensen. Hij las de Schrift. Waarschijnlijk bad hij ook voor zijn maaltijden. Hij deed vele dingen die uiterlijk erg goed en rein waren, maar zijn hart was ONREIN! Judas was een ongered man.

Toen Jezus zei: “En u bent rein, MAAR NIET ALLEN” (Johannes 13:10), toen had Judas zijn masker moeten aftrekken en iets gezegd hebben zoals dit:

HEER, IK BEN DEGENE WAAR U OVER SPREEKT! IN BEN ONREIN! IK WEET DAT MIJN HART NIET JUIST IS JEGENS U. IK WIL DAT U ME VERGEEFT OPDAT IK OOK REIN MOCHT ZIJN AAN DE BINNENKANT. IK WIL ERMEE OPHOUDEN TE DOEN ALSOF IK BEN WAT IK NIET BEN!

Judas weigerde echter zijn masker af te zetten!

6. “Een van de twaalf”

Zeven maal wordt Judas in de evangeliën omschreven als “EEN VAN DE TWAALF” (zie Mattheüs 26:14, 47; Markus 14:10,20,43; Lukas 22:47; Johannes 6:71). Deze verzen tonen de grote voorrechten die Judas had. Hij maakte deel uit van een bijzondere groep van mensen die op een bijzondere wijze bij Jezus waren. Niemand stond dichterbij Jezus dan de 12 discipelen, en dus ook Judas. Hij reisde met de Heer, at met Hem, praatte met Hem, luisterde naar Zijn prediking, en hij hoorde van Jezus’ lippen zelfs keer op keer over de weg van redding. Hij had elke gunstige omstandigheid en elke gelegenheid. Hij zag al de wonderen van Christus, en misschien heeft hijzelf bepaalde wonderen verricht (zie Mattheüs 10:1, 4, 5-8). **WAT EEN ZEGENINGEN WAREN JUDAS AANGEBODEN!** Zoals aan Ezau werden ook aan Judas rijke geestelijke zegeningen aangeboden, die hij echter negeerde ter wille van aardse goederen die van erg weinig waarde zijn. Jezus zei: “Wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt!” (Mattheüs 26:24). Judas werd niet gezegend, hij werd vervloekt!

Het is iets wonderlijks gelegenheden en voorrechten te hebben, maar het is iets verschrikkelijks als we geen voordeel halen uit deze dingen. Hoe staat het met u? Hebt u ouders die u de waarheid leren zoals die wordt gevonden in de Bijbel? Hebt u de Bijbel? Hebt u een goede bijbel-onderwijzende kerk om bij te wonen? Hebt u een zondagsschoolleraar en onderwijzende broeders die u de weg van de redding onderwijzen? **WAT DOET U MET AL DEZE DINGEN?** Benut u dit alles, of schuift u dit aan de kant alsof ze niet echt belangrijk zijn? “**WEE DIE MENS**” die alles afwijst wat God voor hem en zijn christelijke gemeenschap doet.

7. De duivel

In Johannes 6:70 gebruikte Jezus sterke bewoordingen om Judas te beschrijven: “Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En één van u is een duivel¹”. Eén van Zijn 12 discipelen stond aan de kant van de duivel! Er zou een dag komen waarop de duivel in deze discipel zou varen en door hem de verschrikkelijke misdaad zou uitwerken van het overleveren van Judas’ eigen Meester, zijn eigen Schepper (Johannes 13:2, 27).

Een persoon kan niet neutraal zijn. Als iemand niet aan Gods kant staat, dan staat hij aan Satans kant. Alhoewel Judas zich voordeed als een discipel van Christus, was hij eigenlijk een dienaar van Satan.

Waar kunnen wij vandaag een man van de duivel vinden? Is het mogelijk naar de kerk te gaan en toch aan de kant van de duivel te staan? Is het mogelijk de Bijbel te lezen en lofliederen te zingen en gebeden op te zeggen en toch aan de kant van de duivel te staan? Is het mogelijk iemand over de Redder te vertellen en hoe Hij zondaars kan redden en toch aan de kant van de duivel te staan (onthoud dat zelfs Judas een prediker was – zie Mattheüs 10:5-7)? Is het mogelijk heel close te zijn met de dingen van de Heer (zoals de Bijbel, de kerk, christelijke ouders, enz.) en toch te eindigen als een verlorene? Laten we een les trekken uit Judas. Laten we niet meedoen met een geveinsd Christendom. Laten we bouwen aan een geloofwaardig Christendom, middels een juiste en oprechte relatie met Jezus Christus.

8. De dief

¹ Grieks *diabolos* = duivel. Hier moet beter vertaald worden met “de duivel”. Het lidwoord ontbreekt in het Grieks, maar omdat er slechts één duivel is (Satan) kan men enkel vertalen met “**de** duivel”. Enkel van demonen kan men zeggen “**een** demon” omdat zij met velen zijn.

Maria² nam eens erg kostbare narduszalf en zalfde daarmee de voeten van de Heer (Johannes 12:1-3). Was Judas er tevreden mee dat Maria op die manier haar liefde aan Jezus had getoond (Johannes 12:4-5)? Nee. Wat was het goed uitziende masker dat Judas droeg (Johannes 12:4-5)? Hij bekommerde zich ogenschijnlijk om de armen. Wat was het vuile en lelijke dat achter dit masker zat (Johannes 12:6)? Hij was een dief. Vermits Judas de beurs van de discipelen beheerde moeten de andere discipelen hem vertrouwd hebben. Niet enkel was Judas een VERRADER; hij was ook een **dief** (Johannes 12:6)!

Wisten de andere discipelen dat Judas een dief was en dat hij niet echt gaf om de armen? Nee. Maar Jezus wist dit wel. Bent u eerlijk wanneer het om geldzaken gaat? Hebt u al eens geld genomen dat niet van u was? Het kan zijn dat niemand daar iets van weet of zal weten, maar vergeet niet dat er een God in de hemel is die alles ziet en alles weet. Hij weet of u al dan niet een dief bent die zich schuil houdt achter een masker!

9. "Vriend"

Toen Judas naar Jezus kwam en zijn Meester verraadde, wat was toen het eerste woord dat Jezus zei tot hem (Mattheüs 26:50)? "Vriend". Als wij de Heer zouden geweest zijn dan zouden we misschien het volgende gezegd hebben: "Jij vijand! Jij bent niets dan een ondeugende, waardeloze verrader. Jij zal de eeuwigheid in de hel doorbrengen!"

Jezus zei niets van die aard. Hij stond toe dat Judas Hem kuste, en daarna noemde Hij hem "VRIEND". Judas had geen hart voor God, maar God had een hart voor hem. De Heer had Zijn vijanden lief, zelfs Judas. Hij beantwoordde het kwade met het goede (zie Romeinen 12:19-21). Mogelijk was er niets dat Judas zozeer kwetste als dat kleine woordje "Vriend".

Als u niet gered bent, *waarom* bent u dan niet gered? Het is niet dat God u niet wil; het moet zijn dat u God niet wil (zie Johannes 5:40). Judas zal nooit kunnen zeggen: "Jezus hield niet van me; Hij wilde me nooit redden, en ik had nooit de gelegenheid om gered te worden en om mijn zonden vergeven te hebben". Judas had zoveel gelegenheden die een mens maar kon hebben, maar hij wees elke gelegenheid af en verloor alles. Na deze "kus" scheidden Judas en Jezus voor altijd. Wat doet u met de gelegenheden die God u heeft gegeven?

Lees Johannes 18:3-6. Toen al deze mannen op de grond vielen, wie viel dan ook neer met hen (zie vers 5)? Judas!

Judas stond bij de vijanden van de Heer. Iedereen kon nu zien dat de verrader Judas was. Zijn masker was nu afgezet en de ECHTE JUDAS kon duidelijk gezien worden.

Wat zult u over 10 jaar zijn? Welke groep zult u dan toebehoren? Zult u Gods volk toebehoren, of zult u de menigte van Satan toebehoren? Zult u bij hen zijn die de Heer liefhebben en die Zijn Woord geloven, of zult u bij de vijanden van Christus zijn? Slechts van wie wil God dat wij een metgezel zijn, overeenkomstig Psalm 119:63? "Ik ben een metgezel **van allen die U vrezen en die Uw bevelen in acht nemen**".

10. "De zoon van het verderf"

Judas was de meest miserabele van alle mensen! Jezus zei: "WEE die mens ... Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was" (Mattheüs 26:24). In Johannes 17:12 wordt Judas genoemd: "de zoon van het verderf". Er is slechts één andere persoon die zo betiteld wordt in de Schrift. Weet u wie dat is (zie 2 Thessalonicenzen 2:3-4)? "De mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf". Als u denkt aan het woord VERDERF zou u ook moeten denken aan het begrip VERLOREN GAAN (zie Johannes 3:16 en 1 Korinthiërs 1:18). Judas, de zoon van het verderf, is VOOR ALTIJD verloren. Hij is een man die volkomen en eeuwig VERLOREN is. Als we één woord zouden gebruiken om Judas te omschrijven, dan zou dat het woord VERLOREN zijn.

Als u tot Christus bent gekomen in eenvoudig geloof, en als u Hem gelooft, moet u dan bang zijn om verloren te gaan (Johannes 6:39; 10:28; 17:12)? Nee. God is in staat hen te behouden die tot

² Maria, de zus van Lazarus (zie Johannes 11:1-3).

Hem komen. Judas kwam uitwendig tot Jezus, maar niet inwendig. Judas VERLOOR niet zijn redding; Judas HAD geen redding. Een mens kan niets verliezen wat hij niet heeft!

Het leven van Judas eindigde tragisch (zie Mattheüs 27:3-5 en Handelingen 1:18). Toen Judas zijn AARDSE BESTAAN verliet, begon hij een EEUWIG BESTAAN **afgescheiden van God** en voor altijd verloren. Moge het leven van Judas een krachtige waarschuwing zijn voor ieder van ons. Een GOED MASKER zal nooit een mens de hemel inbrengen. Slechts een GEZUIVERD HART brengt een persoon in de hemel, en enkel JEZUS CHRISTUS KAN HET HART ZUIVEREN! Zie Jesaja 1:18. Moet uw hart nog gereinigd en vergeven worden?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm