

De Twaalf Discipelen

Les 7/13: Mattheüs de Tollenaar & Simon Zelotes/Kananites

<http://www.middletownbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 20-01-2016

Mattheüs de Tollenaar

De naam van de achtste discipel in de lijst van Mattheüs 10:2-4 is: “Mattheüs, de tollenaar” (vers 3). Deze man heeft ook een andere naam. In Markus 2:14 wordt hij Levi genoemd, en we leren daar ook dat hij de zoon was van Alfeüs.

De meeste discipelen die we tot dusver bestudeerd hebben waren VISSERS van beroep. Mattheüs was geen visser. De Bijbel vertelt ons dat hij een tollenaar was (Mattheüs 10:3). In plaats van vissen te vangen was hij iemand die belastingen inde. Het woord “tollenaar” betekent belastinginner”.

Belastinginners waren niet populair in het land waar de joden leefden. In feite werden zij gehaat, en op hen werd neergekeken en ze werden beschouwd als het ergste soort van zondaren. Er waren tenminste twee redenen waarom de tollenaars gehaat werden door het Joodse volk.

1) Niemand houdt ervan belastingen te moeten betalen, en de belastinginner is nooit een populair persoon geweest, maar in nieuwtestamentische tijden haatten de joden tollenaars om nog een andere reden. De tollenaar werkte voor Rome. De Romeinse overheid was de besturende macht in die tijd, en het joodse volk verheugde zich niet onder het Romeinse bestuur. Zij waren veel liever een vrij land geweest, een land dat niet bezet was door een buitenlandse macht. Dus keken vele joden neer op de tollenaars die Rome hielpen en voor Rome werkten. Zij beschouwden zulke mannen als zijnde verraders, overlopers, deserteurs.

2) Het feit dat zij met en voor Rome werkten was erg genoeg, maar het feit dat bepaalde tollenaars oneerlijk waren maakte de dingen nog erger. Sommige tollenaars belastten hun eigen landgenoten te zwaar en hielden het surplus voor zichzelf, en dus namen zij van de mensen om zichzelf te verrijken. Zij hielpen dus niet enkel Rome maar ook zichzelf, en dikwijls op erg oneerlijke manieren. Het was één ding een VERRADER (ondersteuner van Rome) te zijn, en het was een ander ding een OPLICHTER te zijn!

Om deze redenen werden tollenaars beschouwd als de laagste klasse van mensen. Tollenaars werden gerekend tot de ergste soort van mensen. Noteer in volgende drie passages bij welke groepen tollenaars werden ondergebracht:

1. Mattheüs 9:11	“de tollenaars en zondaars ”
2. Mattheüs 18:17	“de heiden en de tollenaar”
3. Mattheüs 21:31	“de tollenaars en de hoeren ”

Het is interessant in Mattheüs 10:3 op te merken dat Mattheüs zelf zijn naam noemt: “Mattheüs, de tollenaar”. Mattheüs werd een gelovige en een discipel van Christus, maar hij vergat nooit wat voor een grote zondaar hij was geweest. In Mattheüs 10:3 erkende hij dat hij “Mattheüs, de tollenaar” was. In de dagen van Jezus hadden tollenaars de slechte reputatie van oneerlijke zondaars. De frase “de tollenaars en zondaars” wordt acht keer gevonden in het Nieuwe Testament¹ (de twee zijn sa-

¹ Zie “tollenaars en zondaars” in Mattheüs 9:10, 11; 11:19; Markus 2:15, 16(2x); Lukas 5:30; 7:34.

men gegroepeerd). Wanneer Mattheüs over zichzelf schreef in Mattheüs 10:3 was dit alsof hij wilde zeggen: “Ik ben Mattheüs de tollenaar! Ik weet dat ik een slechte, corrupte, miserabele, oneerlijke zondaar was die gered werd door de genade van God. Ik was een groot zondaar, maar ik heb een GROTERE Verlosser!” Mattheüs was in veel opzichten zoals de tollenaar die beschreven wordt in Lukas 18:10-14. Hij erkende hoe zondig hij was!

Indien u nog niet gered bent: Hoe zondig bent u? Hebt u zichzelf al ondergebracht bij de zondaars? Ziet u zichzelf als een groot zondaar? Ziet u Jezus Christus als een grote Redder van zondaren? Waarom kwam Jezus in deze wereld (1 Timotheüs 1:15)? “Om zondaars zalig te maken”!

Jezus roept Mattheüs

Wat was Mattheüs aan het doen toen Jezus hem riep (Mattheüs 9:9)? Hij zat in het tolhuis. Dit betekent dat hij aan het werk was als tollenaar. Jezus riep Mattheüs door slechts twee woorden te gebruiken: “Volg Mij” (Mattheüs 9:9). Deze twee woorden betekenen: “WORD MIJN DISCIPEL”. Deed Mattheüs snel wat Jezus hem opdroeg (Mattheüs 9:9)? “Hij stond op en volgde Hem”.

Mattheüs was een man die helemaal opging in zichzelf, het innen van belastingen en geld verdienen. Hij was helemaal bezig met ZICHZELF. Veel mensen vandaag zijn zoals Mattheüs toen was. Zij denken enkel in termen van MIJ, MEZELF en IK! Zij zijn opgegaan in zichzelf en hebben erg weinig aandacht voor God en anderen.

Van zodra Jezus Mattheüs riep veranderde alles. Niet langer ging Mattheüs op in zichzelf. Plots vergat hij Mattheüs en volgde Christus. Niet enkel begon hij aan de Heer te denken, maar hij begon ook te denken aan bezorgdheid voor anderen. Wat deed Levi (Mattheüs) volgens Lukas 5:27-29 nadat hij Christus volgde (zie vers 29)? “Levi bereidde voor Hem een grote maaltijd in zijn huis”. Wie nodigde hij uit (Lukas 5:29-30)? Tollenaars en anderen. Hij was bekommerd om anderen. Hij wilde dat anderen ook over de grote Redder zouden leren die hij had gevonden!

Mattheüs was gelukkig nu hij Christus had gevonden. Mattheüs wilde graag andere zondige mensen helpen met het vinden van Christus, maar er waren sommige mensen die niet gelukkig waren met wat er plaatsvond in Mattheüs' huis (zie Lukas 5:30). Zij dachten: “Als Jezus verondersteld wordt zo goed en rechtschapen te zijn, waarom eet Hij en associeert Hij Zichzelf dan met mensen die zo zondig waren?”

Het antwoord van de Heer voor deze mensen wordt gevonden in Mattheüs 9:11-13. In vers 12 zegt Jezus: “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn”. Wat bedoelde Jezus daarmee? Welke geestelijke betekenis hebben deze woorden? Denk eraan dat een dokter bij zijn patiënten moet zijn! Waren de tollenaars en zondaars ziek? In welk opzicht? Wie zou hen kunnen genezen? Dachten de farizeeën dat zij ziek waren? HOE STAAT HET MET U? Hebt u een probleem dat enkel Christus kan genezen? Wat is uw probleem? Wat is de remedie? Wie is de GROTE GE-NEESHEER die de zondezieke ziel kan genezen? Mattheüs was genezen. Bent u al genezen? Welk soort mensen kwam Jezus redden (Mattheüs 9:13)? Zondaars. Mattheüs was zo een soort van persoon, en Jezus was precies de VRIEND die Mattheüs nodig had (zie Mattheüs 9:12).

De Heer gebruikte Zijn discipel Mattheüs op een grote manier. Mattheüs was het grote voorrecht gegeven om de schrijver te zijn van het eerste Evangelie. Als belastinginner wist Mattheüs waarschijnlijk hoe zorgvuldig hij zijn verslagen moest opstellen. Als een gelovige hield Mattheüs een erg accuraat verslag bij over het leven en de dood en de opstanding van Christus. Vandaag noemen we dit boek het EVANGELIE NAAR MATTHEÛS. Hebt u dit Evangelie al helemaal uitgelezen?

Simon Zelotes/Kananites

In Mattheüs 10:4 wordt er een volgende discipel genoemd: “Simon Kananites”². Onder de twaalf discipelen waren er twee mannen die SIMON heetten. Eén Simon wordt genoemd in Mattheüs 10:2, en we weten veel over deze man die meestal PETRUS wordt genoemd. De andere Simon wordt genoemd in Mattheüs 10:4, en we weten nauwelijks iets over deze Simon. Hij wordt nooit genoemd

² Grieks: “Simon ho kananites”. KJV: “Simon the Canaanite”. NBG: “Simon de Zeloot”.

behalve wanneer de lijsten met de 12 discipelen worden opgegeven. Wij weten niets over hem, behalve dan zijn naam!

Het is erg interessant dat Simon “Simon Kananites” (Mattheüs 10:4) genoemd werd. Dit woord “Kananites” betekent niet dat Simon afkomstig was van de stad Kana, en ook niet dat hij afstamde van de Kanaänieten. Dit woord betekent in feite dat Simon een ZELOOT was, wat IJVERAAR betekent. Hij was lid van een politieke partij die later kwam bekend te staan als de ZELOTEN.

Lukas 6:15 -- “Simon die **Zelotes** genoemd werd”.

Handelingen 1:13 -- “Simon **Zelotes**”.

Van nu aan zullen we hem noemen: SIMON DE ZELOOT.

De Zeloten

Wie waren de “zeloten”, en waar geloofden zij in? De zeloten vormden een ijverige patriottische partij van Joden die het Romeinse bestuur sterk tegenstonden. Zij wilden dat Israël een onafhankelijke natie zou worden, en niet geregeerd door de Romeinen. Vandaag zouden we deze mensen misschien leden van het “Israëlich Bevrijdingsleger” noemen. Zij wilden dat hun land bevrijd zou worden en vrijgemaakt van het Romeinse juk. Zij vonden het gerechtvaardigd geweld te gebruiken om hun doel van bevrijding te bereiken. Zij gebruikten geweld, roof en zelfs sluipmoord om hun doel, de bevrijding van de natie, te verwezenlijken.

De filosofie van de zeloten was dat het doel de middelen rechtvaardigt. Zij geloofden dat het OK was kwaad te doen indien uiteindelijk het goede zou bereikt worden. Hun doel – bevrijding van de Romeinen – rechtvaardigde hun middelen van geweld, moord, strijd, enz. Zij zouden wel alles willen doen (ook zondige dingen) zolang dit hun zaak maar zou bevorderen. Zou God willen dat wij deze filosofie zouden volgen? Wil God dat wij het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt (Romeinen 3:8)? HET IS NOOIT CORRECT HET KWADE TE DOEN OM HET GOEDE TE BEREIKEN!

De zelotenbeweging begon misschien met de Judas-opstand waarover we leren in Handelingen 5:37 (“Judas de Galileeër”). Deze opstand vond plaats omstreeks de tijd van Christus’ geboorte. Tijdens de tijd van Christus’ openbare dienst waren er veel “zeloten” die geweld wilden gebruiken om hun land te bevrijden. Misschien waren Barabbas en de andere criminelen die naast Christus stierven, zeloten, en zeloten waren vijanden van Rome.

Eén van deze zeloten heette Simon. Deze man besloot Jezus Christus te volgen. Hij begon zich te realiseren dat Christus vooral het **hart** wilde bevrijden, niet het **land**. Iets wat veel erger is dan Romeinse slavernij is DE SLAVERNIJ VAN DE ZONDE (zie Johannes 8:32-36). Simon volgde de Heer Jezus, de allergrootste BEVRIJDER (Johannes 8:36)!

De zelotenbeweging heeft haar doel nooit bereikt. In 70 n.C. ergerden de zeloten de Romeinen zo erg dat een Romeins leger Jeruzalem binnenviel en de stad verwoestte. De zeloten slaagden er niet in hun natie te bevrijden.

God wil dat elke gelovige een ander soort van “ZELOOT” (= IJVERAAR) wordt. Hij wil dat we “**ijverig** in goede werken” zouden zijn (Titus 2:14), wat betekent dat wij vol ijver moeten zijn voor de Heer! Bent u ijverig in het bijwonen van een bijbel-onderwijzende kerk? Bent u ijverig in het lezen en bestuderen van uw Bijbel? Bent u ijverig in de gebeden? Bent u ijverig in het evangeliseren? Bent u ijverig in die goede werken die de Heer aangenaam zijn? God ziet vandaag uit naar ijverige en enthousiaste gelovigen! Vergelijk Openbaring 3:19 en het voorbeeld van Jezus in Johannes 2:17.

Simon en Mattheüs

Het feit dat Simon en Mattheüs beiden discipelen van Jezus waren is erg leerzaam. We kunnen ons nauwelijks grotere tegenpolen indenken.

Merk de twee extremen op:

Mattheüs was een BELASTING-INNER!

Simon was de BELASTING-HATER!

(Hoe denkt u dat een zeloot de vraag zou beantwoorden die gesteld wordt in Mattheüs 22:17: “Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?”)

Mattheüs was de ONPATRIOTTISCHE VERRADER!

Simon was de PATRIOTTISCHE GETROUWE!

Los van Christus zouden Simon en Mattheüs grote vijanden zijn! Het feit dat deze twee mannen konden samenzijn, samenwerken, samen eten, samen dienen, samen leren is een van de grote wonderen van Christus' veranderende kracht. Jezus Christus maakt de EENHEID VAN TEGENGESTELDEN mogelijk! IN JEZUS CHRISTUS blijven er wel bepaalde verschillen maar die doen er niet toe. Galaten 3:28 zegt van ware gelovigen “allen bent u één in Christus Jezus”.

De Bijbel zegt in **Efeziërs 4:2** dat we “**in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar in liefde moeten verdragen**”. Dit betekent dat we met elkaar moeten opschieten in liefde! Het is verwonderlijk dat Mattheüs kon opschieten met Simon. En nog verwonderlijker dat Simon kon opschieten met Mattheüs. En de Heer Jezus kon met beide mannen overweg! Bent u dankbaar dat Jezus Christus welwillend is om “op te schieten” met u, en dat Hij in deze wereld kwam om u te redden? Christus houdt van ons alhoewel we niet altijd loyaal blijken te zijn, en Zijn liefde helpt ons om onze hand uit te steken naar anderen, om ook hen lief te hebben in woord en daad. Laten we de lessen niet vergeten die we geleerd hebben van Mattheüs en Simon!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm