

De Twaalf Discipelen

Les 6/13: Thomas

<http://www.middletonbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. Update 19-01-2016

Thomas' naam staat zevende in de lijst van de discipelen in Mattheüs 10:2-4. Deze discipel werd ook met een andere naam genoemd zoals we leren in Johannes 11:16. Welke was die naam? Didymus. Deze beide namen betekenen hetzelfde. De naam "Didymus" betekent "dubbel" of "tweeling". De naam "Thomas" betekent ook "tweeling". Thomas moet een tweelingbroer of -zus gehad hebben, alhoewel de Bijbel daarover niets meedeelt.

Het karakter van Thomas

De Bijbel vertelt ons niet veel over Thomas. In feite geeft enkel het Evangelie naar Johannes informatie over deze man. De andere evangeliën vermelden de naam maar vertellen ons niets over hem.

Het Evangelie naar Johannes leert ons vier dingen over de discipel genaamd Thomas:

1. Thomas was traag met geloven. Wegens zijn ongelof werd hij "ONGELOVIGE THOMAS" genoemd. Zijn houding kan uitgedrukt worden met deze woorden: "Tenzij ik **zie** zal ik niet geloven!"
2. Thomas was onderworpen aan vertwijfeling. Hij kon snel ontmoedigd worden. "Somber" is een ander woord dat zijn persoonlijkheid beschrijft.
3. Thomas zag vooral de donkere kant van de dingen. In plaats van vooruit te kijken en de zegeningen te zien, zag hij slechts de moeiten die erbij betrokken waren. Hij was een pessimist en dat betekent dat hij gewoonlijk niet dacht dat de dingen goed zouden aflopen.
4. Thomas was een discipel met veel ijver en hij was vol liefde voor zijn Meester. Hij was een onbevreesde, loyale volgeling van Christus.

Thomas wordt vermeld in het Evangelie naar Johannes

De eerste echte vermelding van Thomas wordt gevonden in Johannes hoofdstuk 11. In dit hoofdstuk zei de Heer tot Zijn discipelen om terug te keren naar Judea (Johannes 11:7). Bethanië, de stad van Lazarus, was gelokaliseerd in Judea (zie Johannes 11:1). Bethanië was ook vlak bij Jeruzalem gelokaliseerd waar veel vijanden van de Heer waren. Waren de discipelen erover bezorgd dat Jezus wilde terugkeren naar deze regio (Johannes 11:8)? Zeker. Zij wisten dat de Joden eerder getracht hadden Jezus te doden (zie Johannes 10:31-32, 39) en dat zij Hem waarschijnlijk opnieuw zouden trachten te doden.



Bethanië ligt op ± 2,5 km ten oosten van Jeruzalem

In Johannes 11:15 zei Jezus tot de discipelen: "laten wij naar hem [Lazarus] toe gaan". Welke discipel zei daarop tot de andere discipelen: "Laten ook wij gaan" (Johannes 11:16)? Thomas. Was Thomas bang om te gaan? Nee. Hij was bereid om zelfs met Christus te sterven. We kunnen iets

van Thomas' moed zien, evenals zijn loyaliteit jegens zijn Meester. Wat dacht Thomas dat er zou gebeuren met Jezus en met alle discipelen (Johannes 11:16)? Dat zij allen zouden sterven. Zijn toewijding aan Christus was sterker dan zijn vrees voor de dood. Thomas neigde ertoe de donkere kant van de dingen te zien. Hij dacht dat de dingen slecht zouden aflopen. Thomas had het fout, uiteraard. Alhoewel de discipelen met Jezus naar Bethanië gingen, werd niemand van hen gedood! Thomas was bezorgd over dingen die nooit gebeurden.

Was Thomas' verwachting goed of slecht? Was het juist dat hij de dood in het vooruitzicht stelde? Thomas faalde erin aandacht te schenken en hij miste wat de Heer zojuist had gezegd: "En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u **gelooft**; maar laten **wij** naar hem toe gaan" (Johannes 11:15). In dit vers zei Jezus niet "opdat u zou sterven", maar Hij zei: "opdat u **gelooft**". Wat was Gods bedoeling? Jezus wilde hen naar Bethanië meenemen opdat zij zouden geloven, niet opdat zij zouden sterven! Jezus bracht hen niet in een "DOOD" situatie. Hij bracht hen naar een wonderlijke situatie waarin God zou verheerlijkt worden (Johannes 11:4). Thomas faalde erin aandacht te schenken aan wat de Heer zei! Faalt u soms erin te lezen wat God werkelijk heeft gezegd in Zijn Woord? Mist u soms het hele punt? Denkt u soms dat Gods bedoeling met u iets verschrikkelijks is terwijl het in feite om iets wonderlijks gaat?

Bent u zoals Thomas? Neigt u ertoe de donkere kant van de dingen te zien? Denkt u meestal dat de dingen slecht zullen aflopen? Maakt u zich zorgen over dingen die nooit gebeuren? Ziet u altijd de wolken en niet de blauwe lucht? Onthoud dat God Zelf deze wereld controleert en alle dingen die erin gebeuren. God is niet in de hemel om te zorgen dat alles verschrikkelijk afloopt. God is een Expert om de dingen goed te laten aflopen voor hen die Hij liefheeft, tot Zijn heerlijkheid. De gelovige moet zich realiseren "dat voor hen die God liefhebben, **alle** dingen meewerken ten goede" (Romeinen 8:28) en niet ten kwade. De gelovige moet niet mopperen of klagen of somber worden. Wat wordt ons in plaats daarvan gezegd te doen (Efeziërs 5:20)? "**Dank altijd** God". Wat wordt ons gezegd te doen in Filippenzen 4:4? "**Verblijd** u altijd in de Heere".

We leren meer over Thomas in Johannes hoofdstuk 14. In vers één zei Jezus: "Laat uw hart niet in **beroering** raken". Het hart van Thomas was op dat tijdstip waarschijnlijk erg verontrust. Deze nacht was de nacht dat Jezus gearresteerd zou worden. De situatie zag er niet goed uit, in het bijzonder voor Thomas. Welke prachtige belofte deed Jezus aan Zijn discipelen in Johannes 14:3? "En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben". Jezus wilde deze mannen doorheen de donkere wolken van somberheid leiden opdat zij de heldere lucht van hoop zouden zien. Het is waar dat Jezus de discipelen zou verlaten en dat Hij gedood zou worden, maar het is ook waar dat Hij uit de doden zou opstaan en op een dag zou WEERKEREN! Jezus zei: "En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u" (Johannes 14:4). Met andere woorden: "Jullie weten dat ik naar de hemel ga en jullie kennen de weg naar de hemel!"

Welke discipel was in de war gebracht door deze woorden die Jezus sprak (Johannes 14:5)? Thomas. Andermaal had Thomas niet genoeg aandacht geschonken en zo miste hij het hele punt. Ondanks wat Jezus reeds gezegd had (Johannes 14:1-3) zag Thomas maar weinig hoop. Hij zag enkel de duisternis in de tunnel en faalde erin het heldere licht te zien aan het eind van de tunnel. Thomas was tenminste eerlijk genoeg de Heer te vertellen dat hij het niet begreep. Jezus hielp Thomas, en het antwoord dat de Heer aan Thomas gaf is een van de belangrijkste reddingsverzen in de Bijbel: "Jezus zei tegen hem [Thomas]: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

Hebt u dit vers in uw geheugen geprent? Wat betekent dit vers? Hoe kan een mens naar de hemel gaan?

Thomas wordt ook genoemd in Johannes hoofdstuk 20, en ook in Johannes 21:2 waar hij een van de zeven discipelen was die uit vissen gingen. Laten we ons nu richten op een heel belangrijke passage die gevonden wordt in Johannes 20.

Ongelovige Thomas

Op de eerste zondagavond na Jezus' dood en opstanding verscheen de Heer Jezus aan Zijn discipelen (Johannes 20:19). Waren de discipelen verblijd door deze verschijning van de opgestane Heer (Johannes 20:20)? "De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen". Welke discipel was bij die gelegenheid niet aanwezig (Johannes 20:24)? Thomas.

De Bijbel vertelt ons niet waarom Thomas afwezig was. Misschien had hij een goede reden om afwezig te zijn, of misschien niet. Alles wat we weten is dat om een of andere reden hij niet samen gekomen was met de andere discipelen op deze zondagavond. Wegens zijn afwezigheid miste hij een grote zegen! Hij deelde niet in de "blijheid" die de andere discipelen ervoeren (Johannes 20:20). Want de afgelopen week¹ was hij in een staat van somberheid en ongeloof, terwijl de andere discipelen zich verheugden.

God wil niet dat gelovigen de zegeningen missen die Hij voor hen heeft door niet samen te komen als kerk. In Hebrëeën 10:25 wordt ons gezegd: "Laten wij de onderlinge **bijeenkomst** niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen". Wanneer Gods volk samenkomt moeten wij daarbij aanwezig zijn om niets te missen en te verliezen! Het is nooit wijs afwezig te zijn zonder een **erg goede** reden. Hoe is het gesteld met uw aanwezigheid op de samenkomsten van uw kerk?

Wat vertelden de andere discipelen aan Thomas (Johannes 20:25)? "Wij hebben de Heere gezien". Logen zij tegen hem? Trachtten zij hem bij de neus te nemen of te bedriegen? Zij vertelden de waarheid. Maar Thomas wees het getuigenis af van de getrouwe broeders die zijn ware vrienden waren! Hij weigerde hen op hun woord te geloven.

Wat was volgens Thomas het enige wat hem zou kunnen overtuigen van de waarheid met betrekking tot de opstanding (Johannes 20:25)? "Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven". Thomas weigerde te geloven tot hij kon **zien** en **aanraken**!

Laat ons denken aan de woorden van Thomas hier in Johannes 20:25. Thomas moet Christus' dode lichaam op het kruis gezien hebben. Hij wist alles over de spijkers en de wonde die Jezus kreeg van de speer (zie Johannes 19:34). Het beeld van Christus' dode lichaam moet in zijn geest gebrand zijn geweest. In zijn somberheid en ongeloof kon hij enkel denken aan de levenloze vorm van Zijn Meester zoals hij Hem had zien hangen aan het kruis. Het was voor Thomas alsof de hele wereld in elkaar stuikte toen Jezus gekruisigd werd. In zijn geest had Thomas een beeld van een dode Jezus, en zelfs de blijde woorden van de discipelen konden dit beeld niet uitwissen.

We moeten ook opmerken dat de wond die de Heer van de speer ontving erg groot moet geweest zijn! Ze was groot genoeg om er zijn hand in te steken (Johannes 20:25 en vergelijk met vers 27).

Thomas' zonde van ongeloof was erg groot, maar de Heer was hem zo genadig. Een week later ("na acht dagen") waren de discipelen opnieuw samengekomen terwijl Thomas bij hen was (Johannes 20:26). Toen verscheen voor hen Jezus, ongeacht de gesloten deuren.

Wie was de eerste persoon waar Jezus tegen sprak (Johannes 20:27)? Thomas. Merk op hoe Jezus Thomas **PRECIES GAF WAAR HIJ NAAR VROEG**:

De vragen van Thomas (Joh. 20:25)	De woorden van Jezus (Joh. 20:27)
1. Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie,	1. en bekijk Mijn handen,
2. en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers,	2. Kom hier met uw vinger,
3. en mijn hand niet steek in Zijn zij,	3. en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij,
4. zal ik beslist niet geloven!	4. en wees niet ongelovig, maar gelovig!

¹ De zogenaamde Lijdensweek, die begint vanaf de Intocht van Jeruzalem (zondag). De zondag daarop is de Heer opgestaan en is Hij 's avonds verschenen aan de discipelen, zonder Thomas.

Voor elke vraag van Thomas was er een antwoord van Christus, alhoewel de volgorde waarin de vragen en antwoorden geuit zijn met elkaar een beetje verschillen.

Iets anders verbazingwekkends is dat de Heer een volmaakte kennis had van alles wat Thomas had gezegd alhoewel de Heer op dat ogenblik niet fysiek (lichamelijk) aanwezig was (zie Johannes 20:25). Het is voor elke gelovige belangrijk te weten dat de Heer ALWETEND is. Hij weet alle dingen. Hij weet alles wat wij zeggen of zelfs maar denken. Wij kunnen anderen bedriegen maar Hem nooit!

Merk op wat Thomas zei: “Mijn **Heer** en mijn **God**” (Johannes 20:28). Blijkbaar had Thomas geen behoefte meer om aan te raken. Het zien was genoeg. En in een ogenblik veranderde ONGELOVIGE THOMAS in GELOVIGE THOMAS. Hij was HELEMAAL OVERTUIGD! Nooit heeft Thomas nadien nog aan het feit van de opstanding getwijfeld.

Thomas zei slechts 5 woorden (Johannes 20:28), maar het ware prachtige woorden. Het was de taal van verbazing, vreugde, berouw, geloof en aanbidding, alles gecombineerd in één zin! Was Thomas correct toen hij Jezus “GOD” noemde? Er zijn veel religieuze groepen en sekten vandaag die niet geloven dat Jezus waarlijk God is. Geloofde Thomas dat Jezus God is? Zeker. We moeten ook opmerken dat Jezus Thomas hier niet corrigeerde. De Heer zei niet: “Thomas, je mag me nooit ‘GOD’ noemen. Ik ben God niet, dus noem me nooit meer zo”. De Heer zei dit niet omdat **Hij alles is** wat Thomas zei dat Hij was!

Waarom geloofde Thomas, volgens de woorden van Jezus (Johannes 20:29)? “Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd”. Hij had het woord van zijn tien vrienden moeten aannemen die hem het goede nieuws vertelden van de opstanding, een week eerder (Johannes 20:25), maar hij weigerde te geloven. Hij geloofde pas nadat hij had **gezien**.

Geloof is niet gebaseerd op zien

Wij moeten allemaal een les leren uit Thomas. Jezus zei deze belangrijke woorden voor ons allen: “zalig zijn zij die **niet gezien** zullen hebben en toch zullen geloven” (Johannes 20:29).

Wij die vandaag leven zullen nooit in staat zijn te zien wat Thomas zag. Kunnen mensen vandaag de opgestane Christus zien (vergelijk Johannes 16:10)? Nee, Hij zei: “u zult Mij niet meer zien”. Vandaag zal een mens die weigert te geloven tenzij hij de Heer ziet, nooit geloven! Hij zal Jezus niet zien voor het te laat is, en dat is in het hiernamaals! Jezus verschijnt niet en zal niet verschijnen aan mensen vandaag.²

Zelfs in de tijd dat het Nieuwe Testament werd geschreven waren er mensen die de opgestane Heer nooit hadden gezien (zie 1 Petrus 1:8). Hadden deze mensen de Heer lief, geloofden zij en verheugden zij zich (1 Petrus 1:8)? “Hoewel u Hem nu **niet ziet**, maar **gelooft**, **verheugt** u zich”.

Waar moeten wij vandaag ons geloof op baseren? Eigenlijk hebben wij hetzelfde als wat Thomas had. Thomas had het werk en het getuigenis van hen die de Heer echt gezien hebben (Johannes 20:25). Het droevige feit is dat Thomas hun woord weigerde te geloven. Vandaag bezitten ook wij het getuigenis dat aan ons gegeven werd door hen die de Heer gezien hebben. Bijvoorbeeld: de apostel Johannes was onder degenen die de opgestane Christus hebben gezien. Hij heeft ons het Evangelie naar Johannes gegeven waarin hij vertelt over de opstanding. Zouden wij Johannes’ woord moeten geloven? Zeker, Johannes trachtte niet ons te bedriegen, hij was geen leugenaar. De dingen die Johannes schreef zijn waar, niet vals (Johannes 21:24).

De Bijbel zegt: “want wij wandelen door geloof [God op Zijn Woord geloven], niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs 5:7). God heeft ons Zijn geschreven Woord gegeven opdat we Christus zouden kennen en geloof stellen in Hem: “maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam”

² Geloof is geen ervaren, en het steunt niet op tekenen, stemmen, visioenen of dromen. In Rom 1:17 staat: “Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven”. En: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen” (Hebr. 10:38). En: “zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Joh. 20:29). 2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; Hebreeënen 10:38; 11:1; Johannes 20:29, 31; 1 Petrus 1:8. De Heer Jezus kan niet meer gezien worden: Johannes 16:10.

(Johannes 20:31). Gezegend zijn zij die GELOVEN! Gezegend zijn zij die God gewoon op Zijn Woord nemen! Gezegend zijn zij die zeggen: “GOD ZEI HET, IK GELOOF HET, EN DAT IS MIJ GENOEG!”

In Mattheüs 8:5-10 lezen we over een centurio (een militaire hoofdman over honderd). Had deze man het nodig te *zien* dat zijn knecht genezen werd vooraleer hij wou geloven? Nee. Wat zei Jezus over het geloof van deze man (vers 10)? “Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël **zo’n groot geloof** niet gevonden”. In Johannes 4:46-54 leren we over een bepaalde hoveling. Vond deze man het nodig te *zien* dat zijn zoon genezen werd vooraleer hij dit kon geloven? Nee. Gezegend zijn zij die gewoon het Woord geloven (vers 50)!

Als mensen weigeren Gods Woord te horen en te geloven, dan is het twijfelachtig dat iets anders hen zal overtuigen. We leren dit uit de lezing van Lukas 16:19-31 (zie vooral het laatste vers).

Vandaag hebben mensen hetzelfde probleem. Hierna enkele feiten die mensen vandaag zoal zeggen.

1. Ik weiger de Bijbel te geloven tenzij iemand de echte Ark van Noach ontdekt. Als ze de ark ontdekken, dan pas zal ik geloven.
2. Ik geloof niet in de Bijbel, in het bijzonder niet die nonsens over christenen die van de aarde worden opgehaald. Mijn christelijke vrienden noemen dit “de Opname”. Ik zal nooit een christen worden tenzij ik met mijn eigen ogen zie dat de opname werkelijk plaatsvindt.
3. Ik geloof niet dat de wonderen in de Bijbel ooit echt gebeurd zijn. Ik leef al een hele tijd en in mijn hele leven heb ik niet één wonder gezien! Mirakels kunnen niet bestaan want ik heb ze nooit gezien!

Kunt u denken aan andere dingen die hedendaagse “ongelovigen” zouden kunnen zeggen?

Wat vertelt 1 Johannes 5:9-12 ons over geloven en niet geloven?

Het latere leven van Thomas

Er is niet veel geweten over het latere leven van Thomas. We zijn zeker dat hij de Heer getrouw diende, maar we zijn niet zeker waar of hoe. Sommigen zeggen dat hij voor Christus werkte in Parthië³, Perzië en India. Eén traditie zegt dat hij stierf als martelaar door middel van een lans of speer. We kunnen niet zeker zijn over deze berichten. We kunnen wel vrij zeker zijn dat Thomas zijn Meester loyaal en trouw diende tot aan zijn dood (vergelijk Johannes 11:16).

Petrus verloochende zijn Heer, en Thomas weigerde te geloven in de opstanding. De Heer was genadig voor deze beide mannen en gebruikte hen in Zijn dienst. Ieder van ons heeft zijn eigen problemen en zonden, maar God is groter dan deze dingen. Hij wil ook uw leven benutten.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ De Parthen waren een Indo-Iraans volk in de Oudheid. (Wiki).