

De Twaalf Discipelen

Les 3/13: Jakobus

<http://www.middletonbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 18-01-2016

Jakobus is de derde naam die gevonden wordt in de lijst van de 12 discipelen in Mattheüs 10:2-4. Wie was de vader deze man (Mattheüs 10:2)? Zebedeüs. Wie was deze man zijn broer (Mattheüs 10:2)? Johannes. Jakobus was waarschijnlijk ouder dan zijn broer Johannes want gewoonlijk komt zijn naam eerst wanneer de twee anderen genoemd worden (Zie Mattheüs 10:2 en 17:1).

Raak niet in verwarring!

Jakobus was een veel voorkomende naam in nieuwtestamentische tijden. Er waren twee andere mannen die ook deze naam droegen, en we willen ze niet verwarren met de Jakobus die we in deze derde les zullen bespreken:

1) Jakobus de broer van de Heer (Galaten 1:19)

Jezus had een halfbroer met de naam Jakobus (Mattheüs 13:55). Deze man wordt dikwijls in het Nieuwe Testament genoemd. Na Zijn opstanding is Jezus aan deze man speciaal verschenen (1 Korinthiërs 15:7). Hij werd ook een leider van de kerk te Jeruzalem (Handelingen 15:13; 12:17). Hij was ook de menselijke schrijver van het boek Jakobus (zie Jakobus 1).

2) Jakobus de zoon van Alfeüs (Mattheüs 10:3)

Deze man behoorde bij de 12 discipelen (Mattheüs 10:3). In Jezus' kleine groep van 12 mannen waren er twee met de naam Jakobus. Ons wordt niet veel gezegd over Jakobus de zoon van Alfeüs die we in een latere les zullen bespreken. We hebben meer informatie over Jakobus de zoon van Zebedeüs, en dit is de man die we in deze les zullen bespreken.

Overzicht van de 12 discipelen in Mattheüs 10:2-4

Nr	Vers	
1	2	Simon die Petrus genoemd werd
2	2	Andreas, broer van Petrus
3	2	Jakobus, zoon van Zebedeüs
4	2	Johannes, broer van Jakobus (hierboven)
5	3	Filippus
6	3	Bartholomeüs
7	3	Thomas
8	3	Mattheüs, de tollenaar
9	3	Jakobus, zoon van Alfeüs
10	3	Lebbeüs, ook Taddeüs genoemd
11	4	Simon Kananites, ook Simon Zelotes genoemd (Luk. 6:15)
12	4	Judas Iskariot, de verrader

Achterlaten en krijgen

Wat voor beroep had Jakobus (Zie Mattheüs 4:21 en vergelijk dit met vers 18)? Visser. Wat waren Jakobus en Johannes aan het doen toen Jezus hen riep (Mattheüs 4:21)? Zij waren hun netten aan het herstellen. Deze twee broers beslisten om Jezus te volgen. Om Hem te kunnen volgen moesten ze bepaalde dingen achterlaten. Ze moesten tenminste drie dingen achterlaten (Mattheüs 4:21-22): Hun vader, schip en netten.

In Markus 10:28 zei Petrus: “Zie, wij hebben **alles** verlaten en zijn U gevolgd”. Kon Jakobus hetzelfde gezegd hebben? Ja, want Petrus sprak van “wij”. Lees wat Jezus hierover zei in Markus 10:29-31. Als mensen dingen achterlaten ter wille van Christus, dan zullen zij ook bepaalde dingen **KRIJGEN**. Zij zullen niet eindigen met lege handen maar met de handen vol! Zal de volgeling van Christus **NU** krijgen in dit leven, of zal hij krijgen in het toekomstige leven (Markus 10:30)? Zowel nu¹ als “in de wereld die komt, het eeuwige leven”.

Wanneer een persoon christen wordt, zijn er dan bepaalde dingen die hij zou moeten nalaten of laten schieten? Wat zouden sommige van deze dingen zijn? Zijn er sommige dingen die een gelovige mogelijk zal verliezen? Noem enkele dingen die een gelovige **KRIJGT** in het komende leven? Wat zijn dingen die ongeredde mensen zullen **VERLIEZEN** in het toekomstige leven? Jakobus liet alles achter voor Christus, maar hij was geen verliezer, hij was een winnaar. Aan het eind van zijn leven, zoals we zullen zien, verloor hij zijn hoofd voor Christus, maar zelfs toen was hij geen verliezer; hij was een winnaar!

De zonen van de donder

Jezus gaf Jakobus en Johannes een bijnaam. Hij noemde hen **BOANERGES**. Wat betekent deze naam (Markus 3:17)? “Zonen van de donder”. Hij gaf hen die naam waarschijnlijk wegens hun “stormachtig karakter”. Als we aan donder denken, dan denken we gewoonlijk aan een storm waarbij bliksem neerkomt uit de lucht. Jakobus en Johannes waren fervente en soms fanatieke mannen. Bij tijden werden ze “heethoofdig”, zoals we zullen zien.

We kunnen leren over de “zonen van de donder” door Lukas 9:51-56 te lezen. Toen Jezus en Zijn discipelen op weg waren naar Jeruzalem, werden zij niet ontvangen door de mensen in een bepaald dorp van de Samaritanen (Lukas 9:51-53). Welke twee discipelen waren erg boos omdat deze Samaritanen Jezus slecht behandelden (Lukas 9:54)? Jakobus en Johannes. Zij dachten niet aan een nette, vredelievende oplossing voor dit probleem. Deze “zonen van de donder” wilden dat er vuur neerkwam uit de hemel dat hen zou verteren (Lukas 9:54). Zij wilden dat God enkele bliksems zou doen neerkomen om ze te vernietigen!

Wat deed Jezus? Hij bestrafte hen voor wat zij zeiden.

De “zonen van de donder” hadden niet de juiste geest (Lukas 9:55). Zij hadden een ontvlambare, afkeurende en oordelende geestesgesteldheid die de vijanden van de Heer wilde verteren en vernietigen. Zij begrepen niet de reden waarom Christus precies in de wereld kwam: “de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden” (Lukas 9:56). Jezus’ oplossing was veel vredelievender en barmhartiger: “En zij gingen naar een ander dorp” (Lukas 9:56).

Waarom kwam Jezus in de wereld (Johannes 3:17; Lukas 19:10; 1Timotheüs 1:15)? “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden”. Als God ieder van ons exact zou geven wat wij verdienen, zouden we allen vuur uit de hemel moeten krijgen! Wij zouden allen vernietigd moeten worden wegens onze zonden. De Heer is een erg barmhartige God. Bent u ooit erg boos geweest op een bepaald persoon en hebt u daarbij wel gewenst dat deze persoon zou sterven? Misschien heeft die persoon u slecht behandeld en dingen gedaan die werkelijk slecht zijn. Maar wist u dat God ook voor deze persoon barmhartig wil zijn? Wist u dat God erg goed en vriendelijk is voor deze persoon **hier en nu**? (Zie Mattheüs 5:43-48). Deze persoon kan werkelijk uw vijand zijn, maar Jezus zei: “Heb uw vijanden **lief**; **zeggen** hen die u vervloeken; doe **goed** aan hen die u haten; en **bid** voor hen die u beledigen en u vervolgen” (Mattheüs 5:44).

Wie is de grootste?

Jakobus en Johannes werden “zonen van de donder” genoemd, maar zij waren ook zonen van de eerezucht. Zij wilden groot zijn in het koninkrijk van God. Zij wilden de beste positie van allen. Zij wilden de beste plaatsen aan de zijde van de Heer! Jakobus en Johannes waren twee mannen die nodig vernederd moesten worden!

¹ Zie 1 Timotheüs 6:6 en 1 Timotheüs 4:8.

Merk hun verzoek op in Markus 10:35. Zij zeiden: “Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook maar vragen”! Sommige mensen bidden op die wijze. In plaats van na te gaan wat God wil, willen zij dat God alles doet wat zij willen! Zij willen God als hun SLAAF en doen wat zij willen of verlangen. Wat was hun vraag (Markus 10:37)? “En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand, in Uw heerlijkheid”. Jakobus en Johannes hadden een moeder die ook iets te maken had met dit verzoek (Mattheüs 20:20-21). Zij vroeg speciale ereplaatsen voor haar twee zonen!

Waren de andere discipelen tevreden toen zij hoorden over dit verzoek van Jakobus en Johannes (Markus 10:41)? Nee. Misschien wilden zij ook wel hetzelfde! Wat was volgens de woorden van Jezus in Markus 10:42-45 het echte geheim van grootheid? Wat moet iemand doen om echt groot te zijn in Gods ogen? Niemand is groter dan de KONING, maar wat wilde de Koning doen (Markus 10:45)? “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te **dienen**, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen”.

De binnenste kring

Jakobus was een van de discipelen die deel uitmaakte van de binnenste kring van de Heer. De Heer had vele discipelen. Zeventig discipelen worden genoemd in Lukas 10:1. Sommige discipelen stonden dicht bij de Heer dan anderen. Soms zou Jezus bepaalde discipelen terzijde nemen om bepaalde dingen te doen waarbij de andere discipelen niet betrokken werden. Alhoewel Jezus veel discipelen had koos Hij er twaalf uit om op een bijzondere wijze bij Hem te zijn (Lukas 6:13). Van deze 12 mannen zou Jezus er soms drie selecteren om Hem naar bepaalde plaatsen te vergezellen. Deze drie werden toegestaan bepaalde dingen te doen in tegenstelling tot de andere negen. Hierna de verschillende “kringen” met discipelen:



Behoorde Jakobus tot de discipelen van de binnenste kring (Lukas 9:28)? Ja, Petrus en Johannes en Jakobus behoorden tot die kring.

De Bijbel vertelt ons drie dingen die Jezus deed met deze drie discipelen. De andere negen werden daar niet bij betrokken:

1. Wie waren de enige drie discipelen die Jezus, Mozes en Elia zagen op de berg van de transfiguratie (verheerlijking) (Mattheüs 17:1-5)? Petrus, Jakobus en Johannes. Werd het hen toegestaan de andere negen discipelen te vertellen wat zij gezien hadden (Mattheüs 17:9)? Nee.
2. Welke drie discipelen waren bij Jezus toen Hij het dochtertje van Jairus uit de dood opwekte (Markus 5:37-43)? Petrus, Jakobus en Johannes. Stond Hij toe dat anderen Hem volgden (Markus 5:37)? Nee.
3. In Mattheüs 26:36 zei Jezus de discipelen neer te zitten. Judas was op dat moment niet bij hen. Welke discipelen nam Jezus met Zich mee (Mattheüs 26:37)? Petrus, Jakobus en Johannes. Jezus

gaf deze drie mannen de speciale gelegenheid om te delen in de erg moeilijke ervaring waar Hij doorheen ging. Deden deze drie discipelen wat ze moesten doen (Mattheüs 26:38, 40, 43, 45)? Nee, zij vielen in slaap! Hij gaf hen een goede gelegenheid maar zij misten die!

Denk aan een herder en zijn kudde schapen. De herder houdt van alle schapen in de kudde. Veel schapen blijven ver weg van de herder en zij grazen aan de rand van de kudde. Er zijn andere schapen die dicht bij de herder lopen en zelfs vlak naast hem. Er kunnen ook enkele jonge lammeren zijn die de herder in zijn armen kan dragen.

Als gelovigen moeten we kort bij de Herder blijven. Zijn wij zo kort bij Hem als het zou moeten zijn? We moeten trachten dicht bij de Heer te komen. Als we ons in de buitenste kring bevinden, moeten we onze weg zoeken naar de binnenste kring. Hoe kan een gelovige dicht bij de Heer komen? Hoe kan een gelovige verder af raken van de Heer? God wil dat elke gelovige TOT HEM NADERT (Jakobus 4:8; Hebrëeën 10:22).

Jakobus was ook onder de groep van vier discipelen die de Heer ondervroegen over wat er zou gebeuren in de toekomst (Markus 13:3). Zie ook vorige Les 2 over het leven van Andreas in onze studie over de 12 discipelen. Jakobus was ook aanwezig bij elk van de drie keren dat Jezus verscheen aan Zijn discipelen na de opstanding (Johannes 20:19, 26; **21:2**).

Het martelaarschap van Jakobus

Met betrekking tot de dood van Jakobus zijn we niet afhankelijk van de traditie of van historische verslagen die ons overgeleverd werden. De Bijbel vertelt ons duidelijk over de dood van Jakobus.

Jakobus was de eerste van de 12 discipelen die zijn leven aflegde als martelaar. Hij was niet de eerste christelijke martelaar. Jakobus was de eerste apostel die gedood werd, en zijn dood vond plaats ongeveer 14 jaar na de opstanding van Christus.

Wat was de naam van de heerser die de kerk in die tijd vervolgde (Handelingen 12:1)? Herodes. Wat deed deze koning² met Jakobus (Handelingen 12:2)? Hij doodde hem “met het zwaard”. Maakte God spoedig hierna een eind aan het leven van deze koning (Handelingen 12:23)? Ja, hij werd “door de wormen gegeten en gaf de geest”. De woorden van Jezus in Markus 10:39 werden vervuld. Jakobus dronk de beker van het lijden net zoals Jezus had voorgezegd.

We moeten bedenken dat het zwaard geen einde bracht aan Jakobus' leven; het bracht een eind aan zijn aardse bestaan. Van zodra het zwaard de lichamelijke dood meebracht woonde Jakobus “uit het lichaam” om “bij de Heer in te wonen” (2 Korinthiërs 5:8). Was Jakobus nu slechter af of was hij nu beter af (Filippenzen 1:21, 23)? Hij was nu beter af.

U en Jakobus en Jakobus en u

Jakobus was een man die zijn goede punten en zijn slechte punten had. Bij tijden was hij een fervente “zoon van de donder” die gekalmeerd moest worden en die een barmhartiger geest nodig had. Hij was een man van ambitie en trots en Jezus moest hem een les leren in nederigheid en ware grootheid. Jakobus was een toegewijde volgeling van Christus die alles achterliet om zijn Meester te volgen. Hij bleef dicht bij de Heer en maakte deel uit van de “binnenste kring”. Hij diende Hem getrouw tot het eind, en hij was de eerste van de 12 discipelen die stierf en die de aanwezigheid en vreugde van Christus binnenging. Als u terugdenkt aan het leven van Jakobus, kan u dan uzelf terugvinden in deze man? Welke zijn zijn goede punten die u met hem deelt? Welke zijn zijn zwakke punten die u met hem deelt?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² Herodes Agrippa I, koning over Judéa en Samaria. Deze werd door wormen gegeten (Handelingen 12). Zie een schema van de nieuwtestamentische regeerders hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf>