

De Twaalf Discipelen

Les 1/13: Petrus

<http://www.middletonbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 16-1-2016

Overzicht van de 12 discipelen in de 4 lijsten

Mattheüs 10:2-4	Markus 3:16-18	Lukas 6:14-16	Handelingen 1:13
Simon Petrus	Simon Petrus	Simon Petrus	Petrus
Andreas, zijn broer	Jakobus, de [zoon] van Zebedeüs	Andreas	Jakobus
Jakobus de [zoon] van Zebedeüs	Johannes, de broer van Jakobus	Jakobus	Johannes
Johannes, zijn broer	Andreas	Johannes	Andreas
Filippus	Filippus	Filippus	Filippus
Bartholomeüs (= Nathanaël)	Bartholomeüs	Bartholomeüs	Thomas
Thomas	Mattheüs (= Levi)	Mattheüs	Bartholomeüs
Mattheüs, de tollenaar	Thomas	Thomas	Mattheüs
Jakobus, de [zoon] van Alfeüs	Jakobus, de [zoon] van Alfeüs	Jakobus de [zoon] van Alfeüs	Jakobus, [de zoon] van Alfeüs
Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd werd	Thaddeüs	Simon Zelotes	Simon Zelotes
Simon Kananites	Simon Kananites	Judas, de [broer] van Jakobus	Judas, [de broer] van Jakobus
Judas Iskariot	Judas Iskariot	Judas Iskariot	(Judas was al dood)

Merk op dat alle vier lijsten drie groepen hebben van elk vier, met dezelfde namen in elke groep.

Dezelfde naam staat boven elke groep, maar er is variatie in elke groep.

Als mensen denken aan de twaalf discipelen van Jezus, dan is de eerste persoon die hen voor de geest komt gewoonlijk Petrus. In Mattheüs 10:1-4 worden de twaalf apostelen of discipelen met name genoemd. Welke naam staat vooraan in de lijst? Petrus (zie de lijsten hierboven). Als er iets moest gezegd worden (of zelfs wanneer er niets hoefde gezegd te worden), was hij gewoonlijk de eerste discipel die sprak (Zie Johannes 6:66-69; Mattheüs 16:13-16; Markus 9:2-6).

Welke discipel was gewoonlijk de eerste om in actie te schieten (Zie Johannes 21:7 en Mattheüs 14:28-30)? Petrus was er altijd snel bij om ergens in te vliegen, alhoewel het wijs is om eerst na te denken!

Petrus was ook snel om dingen te zeggen. Soms zei hij het juiste ding (Mattheüs 16:16), en soms zei hij iets verkeerd (Mattheüs 16:21-22). Te dikwijls sprak Petrus eerst en dacht hij pas later na; consequent hiermee had hij de reputatie impulsief en onstuimig te zijn, een man die er snel bij was om te spreken en te handelen.

De Bijbel vertelt ons meer over Petrus dan over enig iemand van de andere discipelen. Alhoewel hij zo zijn problemen had, was Petrus een man die zijn Meester werkelijk liefhad, en God gebruikte Petrus op een erg bijzondere wijze. Laten we eens kort kijken naar de zeven episodes van het leven van Petrus:

1. De wonderbare visvangst (Lukas 5:1-11)

Wat was de andere naam van Petrus (Lukas 5:3)? Simon. Wat was het beroep van Petrus (Lukas 5:2)? Visser. In Lukas 5:4 vertelde Jezus Petrus hoe vissen te vangen. Gehoorzaamde Petrus de Heer (Lukas 5:5)? Hij zei: “op Uw woord zal ik het net uitwerpen”. Hoe succesvol waren Petrus en de andere vissers in de nacht ervoor (Lukas 5:5)? Zij hadden heel de nacht niets gevangen. Hoe succesvol waren zij toen zij deden wat Jezus gezegd had te doen (Lukas 5:6-7)? Zij vingden zoveel dat hun net begon te scheuren”.

Wat zei Petrus van zichzelf in Lukas 5:8? “Ik ben een zondig mens”. Waarom dacht hij dat hij zo’n zondig man was? Had hij recent iemand gedood? Waarom zei Jesaja “Wee mij” (Zie Jesaja 6:5)?

Hebt u ooit uw eigen zondigheid gezien voor een HEILIGE GOD? Hebt u ooit uitgeroepen en gezegd: “Heer, U bent zo groot en heilig, wat ben ik in tegenstelling daarmee een zondig persoon!”?

Jezus vertelde Petrus dat hij een andere soort van visser zou worden: “En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u **mensen vangen**” (Lukas 5:10). Later in deze les zullen we leren dat Petrus een uitstekende visser van mensen werd!

2. Wandelen op het water (Mattheüs 14:24-33)

De vierde nachtwake (Mattheüs 14:25) is van 3 tot 6 uur in de ochtend (zie plaatje). De discipelen worstelden tegen een heftige storm op het meer. Toen zij in de vierde nachtwake Jezus zagen wandelen op het meer, zeiden ze: “Het is een **spook**” (Mattheüs 14:26). Het woord “spook” staat in het Grieks geschreven als “fantasma” en het betekent fantoom of geest. Zij hadden nooit een echt persoon op water zien wandelen en dus dachten zij dat het een GEEST moest zijn!



Er zijn mensen die de Bijbel niet geloven en die niet geloven dat de wonderen waarover we lezen in de Bijbel echt gebeurd zijn. Sommigen zeggen dat Jezus niet echt op het water wandelde. Zij zeggen dat Hij in feite op een zandbank liep! Zij zeggen dat wanneer Petrus uit het schip stapte ook hij op een zandbank liep maar dat toen hij naar Jezus toe ging, hij van de zandbank viel! Denkt u dat die uitleg klopt?

Lees de verzen 28-29. Vergde het moed en geloof voor Petrus om uit het schip te klimmen en op het water te lopen? Zou u gedaan hebben wat Petrus deed? Zou u de veiligheid van de schip achterwege gelaten hebben? En denk eraan, de storm raasde nog steeds (zie vers 32). Petrus wandelde niet op een stil en kalm meer!

Begon Petrus direct op het water te wandelen of wachtte hij tot Jezus hem daartoe bevel gaf (Mattheüs 14:28-29)? Hij wachtte op Jezus' bevel. Soms komen mensen in de problemen omdat zij iets trachten te doen wat God hen niet bevolen had te doen.

Waarom zonk Petrus (zie Mattheüs 14:30)? Hij werd **bevreesd**. Welke les zit hierin voor elke gelovige? Petrus had *geloof* (verzen 28-29), maar Petrus was ook *bevreesd*. Geloof en vrees gaan niet samen!

Petrus begon goed. Hij begon zijn eerste stappen in GELOOF, maar hij BLEEF NIET GELOVEN. De Heer Jezus veranderde niet. Zijn bevel (vers 29 "Kom") veranderde niet. **Maar** Petrus veranderde. Petrus trok zijn ogen af van Jezus!

Jezus is altijd gewillig om een gelovige op te richten wanneer hij faalt en valt (verzen 30-31).

Waar zult u uw ogen op richten deze week – op de STORM of op de Redder? De stormen die we tegenkomen in ons leven kunnen heel reëel zijn, maar we moeten er doorheen geleid worden, net zoals een vliegtuig wordt geleid tijdens zijn landing. We moeten onze ogen altijd gericht houden op de Redder, maar dit betekent niet dat we het probleem negeren en doen alsof het er niet is. God wil dat we de problemen en stormen van het leven moedig onder ogen zien, terwijl we onze ogen gericht houden op de Redder (Zijn macht, beloften en voorziening):

"Ik kan moedig de storm onder ogen zien omdat mijn ogen op de Heer gericht zijn!"

Welke zijn de "stormen van het leven" die u soms tegenkomt? Moeilijkheden op het werk? Problemen met vrienden? Problemen thuis? Dingen die u bang maken? Hoe kunt u uw ogen gericht houden op DE REDDER? Is Hij alles wat u nodig hebt te midden van de storm?

Toen Petrus op het water wandelde, wist hij dat de storm er was, maar hij geloofde dat Zijn REDDER hem kon helpen te wandelen ondanks de storm. Later zonk hij omdat zijn geloof faalde en omdat hij op een of andere manier dacht dat de storm groter was dan zijn REDDER. Zie Psalm 25:15: "Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net". Richt uw ogen niet op het NET (de problemen en stormen van het leven). Waar moet u uw ogen voortdurend op richten? Op de Heer Jezus Christus.

3. De arrestatie van Jezus (Johannes 18:3-12)

Toen Jezus gearresteerd werd was er een menigte Joden en Romeinen om Hem te grijpen en mee te nemen. Deze mannen waren gewapend (Johannes 18:3). De kleine groep van 11 discipelen was niets vergeleken met deze grote groep die Jezus kwam arresteren.

Hoeveel wapens hadden de discipelen (Lukas 22:38)? Twee. Petrus had één van deze zwaarden (Johannes 18:10). Petrus was er snel bij om dit zwaard te trekken, met grote gedrevenheid maar weinig visie. Wat deed Jezus aan dit "oor probleem" (Lukas 22:51)? "Hij raakte zijn oor aan en genas hem".

Vertelde Jezus Petrus zijn zwaard te blijven gebruiken (Johannes 18:11)? "Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede". Denkt u dat Jezus Petrus' hulp echt nodig had? Zie Mattheüs 26:53. Jezus kon hulp gekregen hebben die veel beter was dan Petrus' hulp! Hoe groot was dit leger van engelen dat Jezus kon oproepen hebben? Een legioen op volle sterkte bestond uit 6.000 soldaten. Daarom zijn meer dan 12 legioenen meer dan 72.000 engelen! Dit is een erg groot engelenleger! En slechts één engel is machtiger dan enig mens of enige groep van mensen ooit zouden kunnen zijn! Waarom stond Jezus deze mannen toe om Hem te arresteren? Waarom liet Jezus deze boze mensen toe Hem aan het kruis te hangen? Jezus zei in Johannes 18:11 ook: "De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?"

Als de Heer Jezus Christus niet naar het kruis was gegaan, wat zou dat dan voor u betekend hebben? Als Christus niet stierf op het kruis, zou er dan enige manier bestaan waardoor u gered kon worden? Waarom was het voor Jezus absoluut noodzakelijk om naar het kruis te gaan? (Vergelijk Mattheüs 16:21-22).

In feite had Jezus de hulp van engelen niet nodig. In Johannes 18:5-6 leren we dat Jezus zei: “IK BEN [het]”. Wat gebeurde er met allen die gekomen waren om Hem te arresteren? Zij deinsden allen terug en vielen op de grond. Jezus had kunnen zeggen: “VAL DOOD”, en zij zouden allen dood gevallen zijn; maar Jezus was niet bezig met ZICHZELF TE REDDEN maar Hij was bezig met HET REDDEN VAN U EN MIJ!

4. Petrus' drie verloocheningen (Johannes 18:15-27)

Petrus' heeft Malchus' oor KRACHTIG en MOEDIG afgehouden. Heel spoedig echter zou deze krachtige en moedige Petrus een LAFAARD worden. Dezelfde Petrus die eens zei dat Hij Jezus zou volgen, ook als dat zijn dood zou betekenen (Johannes 13:37), stond op het punt om Zijn Heer drie keer te verloochenen (Johannes 13:38)! U kan over deze drie verloocheningen lezen in Johannes 18:17, 25-27. Was Petrus fier op zijn Heer, of schaamde hij zich voor Hem? Hij schaamde zich. Sprak Petrus de waarheid of sprak hij leugens? Hij sprak leugens. Petrus LOOCHENDE laf de Heer.

De laatste verloochening was de ergste van alle. De man die hem de derde vraag stelde was familie van Malchus (Johannes 18:26). Deze man was er zeker van dat Hij Petrus had gezien in de hof. En Petrus was precies de man die zijn familielid het oor had afgeslagen, maar Petrus loochende de hele zaak. Waarom denkt u dat Petrus zijn Heer loochende? Waarom wilde Petrus dat deze mensen zouden denken dat hij helemaal geen connectie had met Christus? Wat te zeggen van uzelf? Hebt u een band met Jezus Christus? Behoort u Hem toe? Heeft Jezus uw ziel gered? Bent u trots op uw REDDER en wat Hij voor u gedaan heeft? Wilt u graag over Hem praten tegen anderen?

Petrus viel diep in zonde. Petrus faalde tegenover zijn Heer. Had Petrus na deze verloocheningen verdriet voor wat hij gedaan had (Lukas 22:62)? Hij “hulde bitter”. Als u in zonde valt, treft u dat dan? Kunnen er dan tranen opkomen? Is zonde iets ernstigs voor u? Weet u dat zonde iets heel ernstigs is voor de Heer? Zonde is zo ernstig dat God Zijn enige Zoon zond om te sterven op het kruis, ook VOOR U!

5. Mensen vangen (Handelingen hoofdstuk 2)

Veronderstel dat u zou gaan vissen en u kwam thuis met 3.000 vissen, dan is dat een succesvolle vangst te noemen. Petrus ging ooit uit vissen en ving 3000 stuks! Ik Lukas 5:10 zei Jezus Petrus dat hij **mensen** zou vangen. In Handelingen hoofdstuk 2 leren we dat Petrus sprak tot een grote groep Joodse mensen. Petrus was niet langer beschaamd voor Jezus. Hij predikte moedig tot deze mensen en vertelde hen over zijn wonderlijke Heer en Redder. (Zie Handelingen 2:14 en de daarop volgende verzen). Raakte de boodschap hun hart (Handelingen 2:37)? “Zij werden diep in hun hart geraakt”. Eerder had Petrus een ijzeren zwaard gebruikt om iemands oor af te houwen, maar nu in Handelingen gebruikte Petrus Gods Woord dat scherper is dan enig zwaard (zie Hebrëeën 4:12). Met Gods Woord was Petrus in staat door te dringen in de harten van mensen. Petrus' toehoorders waren “in het hart geraakt” en riepen uit: “WAT MOETEN WIJ DOEN? (Handelingen 2:37). Petrus vertelde hen wat te doen in Handelingen 2:38-40. Een groot aantal mensen deed wat Petrus zei (Handelingen 2:41). Ongeveer hoeveel mensen werden op die dag gered? (Handelingen 2:41)? 3000. God gebruikte Petrus op deze dag om 3000 mensen te VANGEN! Deze visser was een “VIS-SER VAN MENSEN” geworden (Mattheüs 4:19).

Eigenlijk was deze toespraak slechts het begin van zijn indrukwekkende prediking. Petrus had het prediken van het goede nieuws niet beëindigd; hij was pas begonnen! Hij zou vele andere boodschappen afleveren en veel meer mensen zouden GEVANGEN worden. Een andere prediking van Petrus begint in Handelingen 3:12.

Werd u al GEVANGEN? Heeft de levende God u buit gemaakt? Hebt u het goede nieuws over Christus geloofd? Indien zo, brengt u dan ook het Woord aan anderen zodat ook zij zouden gevangen worden voor de Heer?

6. Petrus in de gevangenis (Handelingen hoofdstuk 12)

In Handelingen 12 leren we dat koning Herodes¹ de christenen vervolgde en hen erg bedreigde (vers 1). (Zie de lijst NT-regeerders: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf>).

Wat deed deze koning met Jakobus² (Handelingen 12:2)? Hij doodde Jakobus met het zwaard. Wat deed hij met Petrus (Handelingen 12:3-4)? Hij greep Petrus en zette hem gevangen. Wat deed de Kerk (de gelovigen) voor Petrus (Handelingen 12:5)? “Door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden”. God beantwoordde de gebeden van deze gelovigen (Handelingen 12:6-11).

Plots klopte Petrus op de deur. Veel gelovigen waren binnen in dit huis biddend tot God en ze vroegen Hem om Petrus uit de gevangenis te verlossen (Handelingen 12:12-13). Liet Rhode Petrus binnen (Handelingen 12:14)? Toen de gelovigen Rhode’s bericht hoorden, geloofden zij haar niet. Ze zeiden niet: “Prijs de Heer! Onze gebeden werden verhoord en Petrus is bevrijd” (zie vers 15). Uiteindelijk, toen zij Petrus zagen waren ze “buiten zichzelf” (vers 16).

Wat leert ons dit over gebed? Zouden wij verrast en ontsteld moeten zijn wanneer God onze gebeden verhoort? Wanneer we bidden zouden we in GELOOF moeten bidden (Markus 11:24).

7. Petrus’ dood (Johannes 21)

Jezus vertelde Petrus over zijn dood lang voordat het gebeurde. De Heer beschreef Petrus’ dood in Johannes 21:18-19. Zou Petrus sterven als een jong mens of als een oude man (Johannes 21:18)? Als een oude man. De Heer weet alles over u en alles over uw leven en alles over uw dood van tevoren!

Petrus was nieuwsgierig, en hij wilde ook weten wat er zou gebeuren met Johannes. (Zie Johannes 21:20-22). Op een keurige wijze vertelde de Heer Petrus dat die zaak omtrent Johannes PETRUS NIET AANGING (Johannes 21:22)! God heeft een uniek plan en doel voor iedere individuele persoon. Het belangrijkste is niet wat God zal doen met iemand anders. Het belangrijkste is dat ik Christus’ bevel nakom: “**volgt** u Mij!” (Johannes 21:22) en dat ik Hem mijn leven laat gebruiken, ongeacht het falen of succes van anderen.

Petrus schreef twee boeken die we vinden in de Bijbel: 1 Petrus en 2 Petrus. Het boek 2 Petrus was het laatste boek dat Petrus schreef. In 2 Petrus 1:14 sprak Petrus over zijn komende dood. Hij wist dat de dag van zijn dood snel naderde en hij was klaar om te gaan en bij zijn Heer te zijn.

Alhoewel de Bijbel niet zegt hoe Petrus stierf zegt de traditie (het historische verslag dat aan ons werd doorgegeven) dat Petrus ondersteboven gekruisigd werd. Dit vond plaats in de tijd dat Nero de keizer was van het Romeinse rijk. Petrus voelde zich niet waardig om te sterven op dezelfde manier als zijn Heer stierf en dus werd hij anders gekruisigd, ondersteboven.

De dood is voor de gelovige niet het einde; het is juist het begin! De dood is voor de gelovige slechts de deur die hem in de eeuwigheid brengt en in de aanwezigheid van zijn REDDER. De dood voor de gelovige betekent voor hem wat Paulus zei: “Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij **Christus** te zijn, want dat is verreweg **het beste**” (Filippenzen 1:23). Petrus wist dat hij zijn tijdelijke “tent” moest laten afbreken, en dat is zijn lichaam. Zie 2 Petrus 1:14. Petrus wist ook dat het beter was “uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen” (2 Korinthiërs 5:8).

Als u *vandaag* zou sterven, wat zou er dan met u gebeuren? Bent u klaar om zowel te sterven als te leven?

U en Petrus, Petrus en u

Wij hebben de mens Petrus bestudeerd, en zo was hij: hij had een sterke wil, was moedig, snel om te handelen, snel om te spreken, impulsief, onstuimig, dapper, gelovig, soms sterk en soms erg zwak, enz.

Als u terugblijkt naar het leven van Petrus, kunt u zich dan vinden in Petrus? Hoe?

¹ Herodes Agrippa I, koning over Judéa en Samaria. Hij werd door wormen gegeten: Handelingen 12:23.

² Jakobus, de broer van Johannes, de derde genoemde apostel in Mattheüs 10:2-4, was de eerste martelaar onder de apostelen.

Wat zijn Petrus' goede punten die u deelt? Wat zijn Petrus' zwakke punten die u deelt?

Welke les hebt U geleerd uit het leven van Petrus?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm