

# De Twaalf Discipelen

## Les 11/13: Jakobus en de andere broers van de Heer

<http://www.middletownbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of SV1977)  
Vertaling, plaatjes door M.V. (Update 26-01-2016)

Het gezin is erg belangrijk voor God. Het hebben van een vader en een moeder en broers en zussen die samenleven in één huis is God zeer dierbaar. Het is niet zo dat de mens lang geleden *besloot* om samen te leven in gezinsverband, in plaats van op een andere manier te leven. God plande gezins-eenheden van bij het begin. Wie waren de leden van het allereerste gezin (zie Genesis 2:21-24; 4:1-2; 5:3-4)? Adam en Eva met hun kinderen Kaïn, Abel, Seth, en “zonen en dochters”.

Toen God Zijn Zoon de wereld in zond wilde Hij niet dat Hij zou opgroeien in een eenzame grot. Hij wilde Hem ook niet laten opgroeien in een bijzonder paleisvertrek voor Hem alleen. Toen God Zijn Zoon naar de aarde zond plaatste Hij Hem in een menselijk gezin met een vader, een moeder en met broers en zussen.

Wij weten, uiteraard, dat Jozef niet de echte vader was van de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus werd geboren uit een maagd met de naam Maria, en Jozef had niets te maken met deze geboorte (Mattheüs 1:18-23). De geboorte van Jezus was BOVENNATUURLIJK; het was een wonder! God deed iets heel bijzonders in de baarmoeder van de maagd Maria waarover we lezen in Lukas 1:35: “En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden”. Dit is het WONDER VAN DE VLEESWORDING. God werd vlees en woonde onder de mensen (Johannes 1:14 en 1 Timotheüs 3:16), en de God-Mens maakte deel uit van een menselijk gezin.

De Heer Jezus was niet de **enige zoon** die Maria kreeg. Hij was “haar **eerstgeboren Zoon**” (Mattheüs 1:25). Later werden aan haar andere zonen geboren en ook dochters. Na de geboorte van Jezus, kwamen Maria en Jozef bij elkaar als man en vrouw en God zegende hen met vele kinderen (vergelijk Mattheüs 1:25):



We leren over de kinderen van Maria en Jozef in Mattheüs 13:55-56 en Markus 6:3.

Het gezin van Jozef en Maria was vrij groot met vier zonen en ten minste twee dochters, de Heer Jezus niet meegerekend. In Zijn aardse gezin had de Heer Jezus vier broers en minstens twee zussen. Soms verwijzen we naar deze broers en zussen als de “halfbroers” en “halfzussen” van de Heer, om ons eraan te herinneren dat Jozef niet de echte vader was van Jezus. We kunnen ook zeggen dat deze broers en zussen de “uterusbroers” en “uteruszussen” waren van Jezus, waarbij “uterus” de wetenschappelijke naam is van de baarmoeder van een vrouw. Deze uitdrukking verwijst dus naar kinderen die geboren werden uit dezelfde moeder (zij komen uit de uterus of baarmoeder van Maria)

## De ongelovige broers van Jezus

Wat moet het geweest zijn op te groeien in hetzelfde huis als dat van de Heer? Denkt u dat Zijn broers en zussen opgemerkt hebben dat Hij anders was? Welke verschillen zouden zij kunnen opgemerkt hebben? Onthoud dat de Heer Jezus geen wonderen deed vooraleer Hij ongeveer 30 jaar oud was (vergelijk Johannes 2:21; Lukas 3:23). Eigenlijk vertelt de Bijbel ons erg weinig over die eerste 30 jaren. De meeste informatie die we hebben over die jaren wordt gevonden in Lukas 2:40-52 (in het bijzonder de verzen 40, 46, 47, 49, 51, 52). Wat hadden de broers en zussen van Jezus wat Jezus niet had (zie Hebrëëën 4:15)? Zonde. Hoe denkt u dat het geweest moet zijn een broer te hebben die zondeloos was?

Lees Markus 3:20. Hier zien we de Heer Jezus met een menigte. Er waren daar zoveel mensen met hun noden en verlangens dat het onmogelijk was voor de Heer om uit te rusten of zelfs maar te eten. De Heer diende deze mensen zodanig dat het leek alsof Hij Zijn eigen noden, zoals rusten en eten, verwaarloosde.

Wie hoorden over de aanhoudende en krachtige activiteit van Jezus (Markus 3:21)? “Zijn verwanten”. Dit woord “verwanten” (HSV) of “naastbestaanden” (SV) verwijst naar Zijn familieleden. Zij waren bezorgd over Jezus en zij wilden Hem “tegenhouden” (Markus 3:21) en Hem uit het huis halen zodat Hij de rust en het voedsel kon krijgen waarvan zij dachten dat Hij dat nodig had.

Wat dachten zij van Jezus? Ze zeiden: “Hij is buiten Zichzelf” (Markus 3:21). Vandaag zouden we zoiets zeggen als: “Hij heeft Zijn verstand verloren! Hij is gek!” Zij begrepen gewoon de Heer en Zijn bediening niet. Zijn eigen bloedverwanten dachten dat Hij Zijn verstand verloren had!

Wanneer een gelovige de Heer volgt en Hem dient met heel zijn hart, zullen er veel mensen zijn die zijn gedrag niet begrijpen. Zij zullen niet begrijpen dat hij zijn hoofd buigt voor de maaltijden, tijd besteed aan gebed, de Bijbel leest, regelmatig naar de kerk gaat, traktaten uitdeelt, enz. “Wat gebeurde er met deze persoon? Is hij gek?” De apostel Paulus sprak van hen die “**dwaas** om Christus’ wil” waren (1 Korinthiërs 4:10). Mensen kunnen het niet begrijpen, maar God begrijpt. Mensen mogen denken dat hij zijn verstand is kwijtgeraakt, maar God weet dat hij niets verloren heeft maar dat hij een wonderlijke Redder gevonden en ontvangen heeft.

Er was een ander tijdstip waarop Jezus omringd was door mensen. Er stonden bepaalde mensen buiten die Jezus ernstig wilden spreken. Wie waren deze mensen (Mattheüs 12:46-47)? “Zijn moeder en broers”. Wat zei de Heer toen? Zei Hij zoiets als dit: “Vertel mijn moeder en broers om bin-

46 En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten Hem om met Hem te spreken.

47 Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken.

48 Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: **Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?**

49 En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broers.

50 **Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broer en zus en moeder.**

(Mattheüs 12:46-50)

nen te komen zodat ik hen kan spreken”? In plaats daarvan stelde Hij de vraag: “WIE IS MIJN **moeder** EN WIE ZIJN MIJN **broers**? (Mattheüs 12:48). Iemands broer te zijn betekent erg close te zijn met iemand. Jezus stelde een vraag zoals deze: “Wie zijn zij die een nauwe relatie hebben met Mij? WIE ZIJN ZIJ DIE CLOSE ZIJN MET MIJ?” De Heer beantwoordde Zijn eigen vraag. Naar wie wees Hij in plaats van te wijzen naar Maria en zijn vier broers (Mattheüs 12:49)? “Hij strekte Zijn hand uit over Zijn **discipelen**”. Merk zorgvuldig op wat Hij zei over dit onderwerp:

**MATTHEÛS 12:50**: “Want wie de **wil** van Mijn **Vader** doet, Die in de hemelen is, die is Mijn **broer** [Gr. *adelphos*] en **zus** [Gr. *adelphē*] en **moeder** [Gr. *meter*]”.

**LUKAS 8:21**: “Mijn **moeder** [Gr. *meter*] en Mijn **broers** [Gr. *adelphoi*] zijn dezen, die het **Woord** van God **horen** en dat **doen**”.

BENT U NAUW VERWANT MET DE HEER JEZUS, overeenkomstig deze twee verzen? Bent u lid van Zijn familie? Het belangrijke is niet de kwestie of u opgroeide in hetzelfde huis samen met Jezus. Het belangrijke is niet de kwestie of u deel uitmaakte van Jozef’s en Maria’s gezin. Het belangrijke is of u Zijn wil doet en Zijn Woord gehoorzaamt!

We leren meer over de broers van Jezus in Johannes 7:3-14. Dit wilden Jezus’ broers:

- a. Jezus’ broers wilden dat Jezus naar Judea ging.
- b. Jezus’ broers wilden dat Jezus grote wonderwerken zou verrichten voor de menigten die verzameld zouden zijn in Jeruzalem op het feest.
- e. Jezus’ broers wilden dat Jezus Zich zou bekend maken aan het publiek en Zich zou tonen aan de wereld.

De broers van Jezus wilden Hem in de schijnwerpers gesteld zien. Zij wilden dat Hij in de openbaarheid gezien werd. Zij wilden dat Hij handelde zoals een SHOWMAN, die Zijn machtige werken voor de mensen vertoonde.

Geloofden deze broers echt in Jezus als hun HEER en REDDER (Johannes 7:5)? “Ook Zijn broers geloofden niet in Hem”. Misschien waren zij zoals de Joden waarover we lezen in Johannes hoofdstuk 6, die wilden dat Jezus Koning werd zodat Hij hun magen kon vullen, hun lichamen genezen, en hen zou bevrijden van het Romeinse bestuur (zie Johannes 6:15, 24-27). Zij begrepen niet dat Jezus in de wereld was gekomen om iets te doen aan de BINNENKANT van een mens (zie Johannes 7:38), en niet enkel de zorgen en noden zou lenigen die mensen aan de BUITENKANT hebben. De broers van de Heer waren ONGELOVIGEN. Ieder van hen had een NIEUW HART nodig en een NIEUW LEVEN. Zij moesten opnieuw geboren worden (Johannes 3:7).

## Er gebeurde iets!

Lees Handelingen 1:13-15. Deze verzen beschrijven een samenkomst van gelovigen (discipelen) na de dood en opstanding van Christus. Wie vinden we samen vergaderd en biddend met de discipelen van de Heer Jezus (Handelingen 1:14)? “Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers”. De broers van Jezus zijn nu gelovigen. Er gebeurde iets met deze broers:



Jezus' broers zijn nu VERANDERDE mensen die eens ongelovigen waren maar nu gelovigen waren geworden. Wat bracht zulke verandering teweeg? Wat gebeurde er? De Bijbel geeft ons een aanwijzing met betrekking tot wat er gebeurde met deze mensen. Eén van Jezus' broers was JAKOBUS. Wat gebeurde op een dag met JAKOBUS dat zo'n groot verschil teweegbracht in zijn leven (zie 1 Korinthiërs 15:4, 5, 7)? Jezus was hem verschenen. Deze man zag de opgestane Heer Jezus Christus. Dezelfde aanleiding die "ONGELOVIGE THOMAS" veranderde in "GELOVIGE THOMAS" veranderde ook "ONGELOVIGE JAKOBUS" in "GELOVIGE JAKOBUS". Het was de opstanding van Christus die zo'n verschil teweegbracht in de levens van Jezus' broers. In de volgende les zullen we leren over een andere man wiens leven compleet veranderd werd omdat hij de opgestane Heer zag! Kan u raden wie dat mag zijn?

## Broer Jakobus

Jakobus was mogelijk de oudste zoon van Jozef en Maria (Jezus niet meegeteld), want zijn naam komt het eerst voor in de lijst (zie Mattheüs 13:55). In Galaten 1:19 wordt hij genoemd: "Jakobus, de broer van de Heere".

We hebben de twee andere mannen met de naam Jakobus reeds bestudeerd: Jakobus de zoon van Zebedeüs (Mattheüs 10:2) en Jakobus de zoon van Alfeüs (Mattheüs 10:3). Zie ook Les 3 en Les 8 waar de verschillende mannen met de naam "Jakobus" worden besproken. De JAKOBUS die de broer was van de Heer was niet een van de 12 discipelen, maar na de opstanding werd hij een erg belangrijk leider in de vroege kerk.

Jakobus werd een belangrijk leider van de grote kerk gelokaliseerd in de stad Jeruzalem, de stad waar de kerk gesticht werd (Handelingen 2). We lezen over hem in Handelingen 15:13; 21:18 en Galaten 1:19; 2:9. In Galaten 2:9 wordt van Jakobus gezegd dat hij een steunpilaar was, samen met Kefas (Petrus) en Johannes. Een STEUNPILAAR is een erg belangrijk onderdeel van een gebouw. Pilaren, zuilen of kolommen ondersteunen de balken van een gebouw, en moesten die pilaren omvallen dan zou het gebouw instorten (zoals het verhaal van Samson illustreert). Deze vergelijking toont aan hoe belangrijk Petrus, Johannes en Jakobus waren in de vroege dagen van de kerk.

Waarom was Jakobus zo sterk en belangrijk in de kerk? Waarom was deze man zo'n fijne leider? Het antwoord wordt gevonden in het soort van man dat hij was en het soort van leven dat hij had. De historische traditie vertelt ons dat Jakobus genoemd werd "JAKOBUS DE EERLIJKE" of "JAKOBUS DE RECHTVAARDIGE". Jakobus leefde zo'n heilig, rechtvaardig en godvruchtig leven dat hem deze bijnaam werd gegeven. Jakobus was ook een man van gebed. Van zijn knieën werd gezegd dat ze zo hard als die van kamelen waren vanwege de tijd dat hij in gebed doorbracht om zijn hart uit te storten tot God en om in het bijzonder te bidden voor het Joodse volk dat hij zo liefhad. Jakobus had een bijzondere bediening voor het Joodse volk (zie Jakobus 1:1).

Als mensen echt zouden weten hoe u uw dagdagelijkse leven leidt, welke bijnaam zouden zij dan aan u geven? Brengt u enige tijd door op uw knieën? Brengt u tijd door voor een open Bijbel of opent u uw Bijbel slechts in de kerk, of in de gezinsaanbidding? Zou u willen dat u genoemd werd "DE RECHTVAARDIGE"?

## Twee auteurs

God gebruikte twee van de broers van Jezus om de menselijke auteurs te worden van Zijn Woord. Jakobus schreef het boek Jakobus. Judas schreef het boek Judas. Judas is dezelfde man die genoemd wordt in Markus 6:3. Judas noemde zichzelf: "Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus" (Judas 1:1).

Het is interessant hoe beide deze mannen hun boeken aanvangen (zie Jakobus 1:1 en Judas 1:11). Zij zeggen niet: "Ik ben de broer van Jezus Christus. Ik groeide op met Jezus in hetzelfde huis. Ik leefde onder hetzelfde dak. Erg weinig mensen hebben ooit dit bijzondere voorrecht gehad". Zeiden Jakobus en Judas in deze openingsverzen iets over hun broer zijn van de Heer? Nee. Deze mannen waren nederige mannen. Deze mannen wisten hoe Jezus Christus echt was: HIJ WAS DE HEER DER HEREN EN DE KONING DER KONINGEN!" Zij begonnen hun boeken met te zeggen: "IK BEN EEN DIENSTKNECHT VAN JEZUS CHRISTUS!" Zij zeiden **niet**: "Hij is mijn broer"; in

plaats daarvan zeiden zij: “Hij is mijn Heer en Meester, en ik ben Zijn dienstknecht! Ik moet Zijn wil doen en Zijn Woord gehoorzamen!” Zij leerden de les van Mattheüs 12:50 en Lukas 8:21!

Het is onmogelijk voor jou om een kind te zijn van Maria en Jozef en om op te groeten in hetzelfde huis als dat van Jezus, maar het is mogelijk dat u een DIENSTKNECHT bent van Jezus Christus en zijn Woord te gehoorzamen en Zijn wil te doen. Bent u Zijn ware broeder of zuster (Mattheüs 12:50)?

## **De dood van Jakobus**

Verwar Jakobus de broer van de Heer niet met Jakobus de zoon van Zebedeüs, die in Handelingen 12:2 gedood werd. Jakobus de broer van de Heer leefde langer, maar uiteindelijk stierf hij ook als een martelaar. Hij werd ter dood gebracht door de Joodse hogepriester in ongeveer 62 n.C. (ongeveer 8 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen). De historicus Josephus vertelt ons dat Jakobus ofwel gestenigd werd, ofwel van de pinakel (hoogtepunt) van de tempel werd geworpen en daarna gestenigd. We weten dat Jakobus de Rechtvaardige de aanwezigheid van de Heer inging (2 Korinthiërs 5:8) en voor altijd gezegend zal worden omdat Jezus zijn Hemelse Heer en Redder en Koning was, en niet omdat hij Jezus' aardse broer was. Zult u de aanwezigheid van de Heer ingaan wanneer u sterft? Zult u voor eeuwig gezegend worden? Moet u de dood vrezen? Waarom of waarom niet?

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)